



# Huispaaskaarsen 2025



In de Paastijd brandt in onze kerken de Paaskaars, als symbool van Gods licht dat het donker overwint. Elk jaar wordt met Pasen een nieuwe kaars ontstoken aan het paasvuur. Niet alleen in de kerk, maar ook thuis kan het branden van een (kleine) paaskaars betekenis krijgen als ritueel bij speciale gelegenheden of een moment van bezinning. Een licht aansteken ter bemoediging, voor iemand, jezelf of tegen het donker.

U kunt een eigen huispaaskaars bestellen via de parochie.

**Uiterste besteldatum maandag 10 maart!**

Onder aan de pagina leest u hoe het werkt.

## Wasreliëf kaarsen



**Model A:**  
Duif met wereldbol



**Nieuwe techniek:**  
combinatie van opdruk  
en wasreliëf

**Prijs model A:**  
30 cm € 35,-  
40 cm € 45,-  
60 cm € 75,-

**Prijs model B, C, D, E,  
F, G:**  
25 cm € 25,-  
30 cm € 32,-  
40 cm € 40,-  
60 cm € 70,-

Speciaal voor het Jubeljaar 2025, Pelgrims van Hoop, zijn er kaarsen gemaakt. Het logo toont vier gesticuleerde figuren die de hele mensheid verbeelden vanuit de vier hoeken van de aarde. Ze omhelzen elkaar, wat wijst op de solidariteit en broederschap die volkeren moeten verenigen. De eerste figuur houdt zich daarbij vast aan het Kruis. De onderliggende golven geven weer dat de pelgrimstocht van het leven niet altijd over rustige wateren gaat. De hoop in het logo is verbeeld door het anker waar het kruis aan de onderkant in overgaat.

### Bestellen kan als volgt:

Via een mailbericht ([info@martinuscuijk.nl](mailto:info@martinuscuijk.nl)) of telefonisch (0485-312555) kunt u uw bestelling doorgeven. Na betaling via de parochie (NL67 RABO 01 77 49 32 32) wordt uw bestelling dan geplaatst. Gelieve bij de omschrijving duidelijk uw naam en adres te vermelden.

*U krijgt bericht wanneer de kaarsen bij de pastorie afgehaald kunnen worden.*