

Jaargang 3 nummer 10  
juni 2015

# DE MANTTEL



## Inhoud

- 2** Van de redactie
- 3** Woord van de pastoor
- 4** Pierre-Paul Walraet osc
- 5** Diaken Jo Huijgens
- 6** Uit de parochie
- 8** Van de geloofsgemeenschappen
- 12** Liturgische kalender
- 19** Contactgroepen Rondom de Torens  
Parochiestatistiek
- 20** De parochie uit
- 21** Jongerennieuws
- 23** Kinderpagina
- 24** Fotopagina

## Contactgegevens parochie

Secretariaat - Parochiecentrum -  
Pastorie H. Martinus  
Kerkstraat 10  
5431 DS Cuijk  
tel. 0485-312555  
email: [info@martinuscuijk.nl](mailto:info@martinuscuijk.nl)  
twitter: @MartinusCuijk  
website: [www.martinuscuijk.nl](http://www.martinuscuijk.nl)  
facebook: Theo Lamers of parochieh-martinus-cuijk  
Rekeningnr nieuwe parochie: (NL67RABO) 01774 93 232  
Het parochiecentrum is op werkdagen bereikbaar van  
9.30 uur - 12.00 uur.

## Van de redactie

De vakantietijd komt er weer aan. Heeft u ook plannen om weg te gaan? Samen met mijn kinderen ga ik een weekje naar de Belgische kust, dat is al zo'n twintig jaar zo. Daar ga ik altijd even naar de prachtige kerk in Koksijde, gewijd aan Onze Lieve Vrouw ter Duinen, een kerk die het zand en de lucht verbeeldt. Een wonder, zo mooi!

Maar dat is deze zomer niet het enige: begin juni ben ik op een soort werkvakantie geweest, met een collega en zo'n 44 cursisten van de Volksuniversiteit in Den Bosch. Dit keer waren we ook in het plaatsje Ripon, waar je het mooie Fountains Abbey kunt bewonderen. Hier woonden en werkten de Cisterciënzer monniken van de 12e tot en met de 16e eeuw, toen Henrik VIII het katholieke geloof verbood, inclusief alle kloosterorden. De ruïnes van de abdij liggen in een overweldigende omgeving en er is een klein museum waarin je over de geschiedenis van de abdij leest. In het plaatsje Kendall, waar iedereen bij gastgezinnen was ondergebracht, heb ik met een paar anderen een bezoek gebracht aan een museum over een initiatief om de geschiedenis van de Quakers levend te houden door middel van geborduurde wandkleden. Aangezien ik een fervent handwerkster ben, stond dit bezoek op mijn lijstje, en het was inderdaad bewonderenswaardig.

Bij ons bezoek aan het kasteel van Ripley liep ik samen met een paar anderen de Allerheiligenkerk binnen, die vlak bij het kasteel ligt. Er waren hele mooie glas-in-lood-ramen en tot onze verbazing vonden we ook een stuk of 20 gebreide varkentjes die verschillende personen van de parochie verbeeldden. Misschien voor de kleinere kinderen als ze zich vervelen tijdens een viering? Wonderlijk!

Het is een wonder wat je allemaal tegen kunt komen als je je ogen en oren open houdt. Ik wens u veel verwondering tijdens uw vakantie!



## Colofon

Dit parochieblad is in een oplage van 1300 exemplaren verspreid in de zeven geloofsgemeenschappen van de parochie Heilige Martinus.

Kopij voor het volgende nummer verwachten wij uiterlijk op 10 augustus a.s. en kan aangeleverd worden via de contactgroepen of op [amhhemmen@gmail.com](mailto:amhhemmen@gmail.com).

Redactie en opmaak:  
Annemarie Emmen  
Miriam Janssen

## Woord van de pastoor: “Tussen Lourdes en Lesbos”

Met het begin van de meteorologische zomer, lijkt de werkelijke zomerwarmte, op een enkele hittedag na, nog ver weg. Ondertussen zitten op het moment dat ik voor dit parochieblad schrijf de eind-examenkandidaten op de uitslagen te wachten (voor wie slaagt: van harte proficiat!. Voor de anderen: veel sterkte!), komen de eerste caravans al weer voorbij rijden en zijn een aantal mensen al in het voorseizoen op vakantie.



Wat betreft de activiteiten in onze parochie breekt er na de mooie communiefeesten, het vormsel en de gildefeesten een wat rustigere periode aan en beginnen we langzaam ook al naar het volgende werkjaar te kijken. We mogen terugkijken op mooie, inspirerende en nabije momenten en activiteiten met kinderen, jongeren en volwassenen; met een lach en een traan, met pijn en met vreugde. Zo mogen we als parochie steeds opnieuw samen onderweg zijn.

Velen hebben de vakantieplanningen al rond: hotel, camping geboekt via internet of reisbureau; reisgidsen gekocht; of gewoon “rundumhausen”. En net zoals vakantieplanningen vraagt ook onze parochie om een planning, om voorbereidingen en inzet van mensen en materialen. Zonder deze inzet kunnen we het pastorale werk in onze parochie niet blijven volhouden.

Op allerlei plaatsen is het vakantie seizoen weer aangebroken of staat op het punt te beginnen. Voor velen een tijd om even afstand te nemen van de dagelijkse gang van zaken. Om even op adem te komen, inspiratie en nieuwe energie te vinden voor het nieuwe werkjaar.

Sommige verhalen van vakanties zijn al weer het gesprek van de dag. Denken we maar aan de bedevaart, die we samen met diverse parochianen naar Lourdes gemaakt hebben. Een kleine week van ontmoeting met elkaar, met Nederlandse militairen (die ook daar op bedevaart waren), met Maria, met God. Een inspirerende week op een plaats waar op bijzondere wijze de hemel de aarde raakt. (U kunt er verderop in het parochieblad meer over lezen). Vakantie en Inspiratie!

Maar er zijn ook verhalen van parochianen die, op vakantie op het Griekse Lesbos, geconfronteerd werden met een aangroeiende stroom van bootvluchtelingen uit Noord-Afrika, waardoor je geraakt wordt door het leed van de ander en je je afvraagt wat je had kunnen doen om te helpen. Vakantie en de harde realiteit van het leven!

Vreugde en pijn liggen dicht bij elkaar. En het is juist die uitgestrekte hand van de ander die pijn in vreugde kan doen keren. Vakantie, een moment van rust - dichtbij of ver weg - waarin je de tijd kunt nemen om je te bezinnen wat je daadwerkelijk van belang vindt in jouw leven. Ons geloof nodigt ons uit om voor elkaar de armen te openen, in lief en leed. God opent zijn armen voor ons, de Schrift staat er vol van! Durven wij ons te openen voor elkaar en voor een toekomst die de moeite waard is!

Een mooie vakantietijd!

Pastoor Theo Lamers

***Vrede voor trekkers en vrede voor volgers van op afstand.***

***Vrede voor zoekers en vrede voor vindere van houvast.***

***Vrede voor zwartkijkere en voor hen die kleuren schilderen.***

***Vrede voor hen die hun hart aan elkaar verpand hebben.***

***Verbondenheid tussen hen die hard werken en hen die languit genieten.***

***Een rustige plek voor hen die aan rust toe zijn.***

***Een vredevol gebaar om hier met elkaar te delen in Jezus' naam.***

De Kruisheren houden elke zes jaar een Generaal Kapittel. In een religieuze orde is zulk een kapittel “het hoogste gezag”. Tijdens een maandlange vergadering wordt het beleid voor de komende zes jaar bepaald. De grote thema’s die behandeld worden zijn: het cultiveren van het geestelijk erfgoed van de Orde, hernieuwde evangelisatie, broederlijke economie, vorming, en evaluatie van onze bestuursstructuren. De medebroeders die na het kapittel het vastgestelde beleid zullen gaan uitvoeren, worden gekozen: een generale overste, en enkele generale raadsleden.



Het kapittel is samengesteld uit afgevaardigden uit geheel de Orde. We zijn met 23 stemgerechtigden. Vijf kapittelleden behoren tot de kruisherenprovincie van Europa. Drie van hen zijn kloosterlingen uit de kruisherenpriorij van Sint Agatha: Peter Snijkers, de prior provinciaal, Joe Op de Kamp, en Pierre-Paul Walraet. Verder is er Roger Janssen, uit Maaseik (B) en Patrick Bonte uit Hannut (B).

Het kapittel heeft er een eerste week opzitten. Het duurt nog tot en met vrijdag 3 juli. Wij vertrokken op 4 juni vanuit het station in Cuijk, om vanuit Amsterdam-Schiphol naar Singapore te vliegen. Na een lange wacht-

tijd op de luchthaven aldaar, vervolgden we onze reis naar Bandung, op West Java, in Indonesië. Het site van het generaal kapittel situeert zich in de heuvels rond de grootstad Bandung. Dat maakt dat het klimaat hier overwegend aangenaam is. Soms wel vochtig! Vooral na enkele tropische regenbuien zoals afgelopen week. De kruisherenprovincie van Indonesië is de grootste van de gehele Orde. Het ledenaantal groeit. Momenteel zijn er hier een kleine 160 medebroeders, inclusief een flinke groep jongeren in vorming. Onder de medebroeders bevinden zich ook Nederlandse missionarissen, die vroeger in Sint Agatha hun initiële vorming hebben genoten. Het huis waar wij kapittel houden heet “Pratista”. Het is een enorm centrum, dat doorgaans gebruikt wordt voor bezinningsdagen. Het schijnt een zeer goed functionerend en veelgebruikt retraite-oord te zijn. Het heeft grote bekendheid. Velen uit de hoofdstad Jakarta -drie uur rijden hier vandaan- maken van “Pratista” gebruik. Op deze heuvel bevindt zich ook een kruisherenpriorij, het noviciaat, en een liturgisch studiecentrum. Kruisheren zijn immers bekend om hun zorg voor de liturgie in de kerk.

De Pratista-heuvel biedt vooral ‘s morgens als het helder is een prachtig zicht op de stad Bandung. Het is alsof de stad diep beneden in een dal ligt. Ook ‘s avonds trekt een massa licht de aandacht. Het verkeer is er wel chaotisch en ontzettend druk. Iedereen rijdt “links”. Scooters zijn er met de massa! Het is dan ook moeilijk om zomaar even de kapittelsite te verlaten om buiten een wandelingetje te gaan maken. Dat zit er zo goed als niet in. Ons verblijf hier geeft dat wel een “gesloten gevoel”. Indonesië is een groot moslimland. Kijk er wikipedia maar een keer op na. Overal vinden we kleine moskees. Voor dag en dauw -rond 4.30 uur- worden de moslimgelovigen via de moskee voor de eerste keer opgeroepen tot gebed. Een indrukwekkende golf van gezang in het Arabisch -de gebedsoproep- klinkt op uit al die moskees over de gehele regio rond het centrum. Dat duurt een klein kwartier, en dan keert de rust en de stilte weer.

Om af te ronden nog iets over het kapittel. Er ligt ook een stevige studie op tafel met toekomstprognoses. Het betreft vooral ontwikkelingen rond personeel en financiën voor de komende vijftien jaar. Een goed, maar enigszins ook relatief, werkinstrument. Ziet het er rooskleurig uit? Eigenlijk niet! Maar, cijfers kunnen nooit exact weergeven hoe de Orde op genoemde vlakken in de komende jaren zal evolueren. Er is ook nog de Geest die werkt! Een die waait waarheen Hij wil. Bidden we om de kracht van die Geest, opdat deze voorname bijeenkomst zaad mag zaaien om uit te bloeien tot een rijke oogst.

Pierre-Paul Walraet osc

*Maria is zij die een grot voor dieren weet om te vormen tot een thuis voor Jezus, met eenvoudige luiers en een overvloed aan tederheid. Ze is de kleine dienstmaagd van de Vader die het van vreugde uitjubelt. Zij is de vriendin die er steeds over waakt dat het in ons leven niet aan wijn ontbreekt, zij wiens hart werd doorboord met een lans, begrijpt alle leed. Als moeder van allen is ze teken van hoop voor de volken die kreunen onder barensweeën in afwachting van de komst van de rechtvaardigheid. Zij is de missionaris die dicht bij ons staat om ons in het leven te begeleiden en die ons hart opent voor het geloof in een moederlijke genegenheid.*

**Paus Franciscus, De vreugde van het evangelie, nr. 286.**

## Het verhaal van Bernadette Soubirous

Vorige maand zijn we met een groep parochianen op bedevaart geweest naar Lourdes. Het was een heel mooie ervaring! De indrukwekkende vieringen waren een belangrijke bijdrage om via Bernadette en Maria dicht bij God te komen. Terugdenkend aan dit alles kwam ik op het idee om u in deze aflevering van De Mantel een en ander over het leven van Bernadette Soubirous te vertellen, in de hoop dat u er ook door geraakt wordt en u ook eens in Lourdes wilt laten 'onderdompelen'.



### De familie Soubirous

Op 7 januari 1844 wordt Bernadette Soubirous geboren. Haar vader, François Soubirous, baat de Bolymolen uit. Omdat moeder Soubirous zich aan de borst heeft verbrand, wordt Bernadette voor 18 maanden aan een voedster in Bartrès toevertrouwd. Bernadette is nooit gezond geweest, zij lijdt aan astma. Na Bernadette komen er nog 6 kinderen, waarvan er 3 al jong zullen sterven. Bernadette voelt zich gedurende haar leven sterk verbonden met haar thuis, haar ouders, broers en zussen.

De zaken op de molen van Boly gaan steeds slechter. François Soubirous is te goed voor de klanten. Terwijl hun graan gemalen wordt, krijgen zij door Louise overvloedig eten en drinken aangeboden. Wegens de slechte toestand van de molen, vermindert de kwaliteit van de bloem en door de opkomende industrialisatie komen er steeds minder klanten. De familie Soubirous is genoodzaakt om de molen van Boly te verlaten voor een veel armere woonstede.

François wordt dagloner. Zijn werk wordt slecht betaald, hij kan er zijn gezin niet mee onderhouden. Louise tracht ook wat mee te verdienen door te gaan werken, terwijl haar oudste dochter Bernadette op de kleinere kinderen past. Het blijft niet alleen bij ellende. In de nacht van 26 maart 1857 worden twee zakken meel gestolen en al vlug wordt Soubirous verdacht: 'Hij zit in de misère, hij zou het wel geweest kunnen zijn', meent de bakker. François Soubirous wordt gearresteerd, maar na 8 dagen wordt hij weer vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Helaas kan hij nu nog minder gemakkelijk werk vinden en zo wordt het gezin Soubirous nog armer. De situatie wordt zelfs zo erg

dat de familie Soubirous onderdak moet zoeken in de meest armzalige woonstede van de stad, het afgedankte 'cachot', de voormalige gevangenis die zelfs voor de boosdoeners te slecht bevonden was. En dan gebeurt er is speciaals...

### De verschijningen

**1ste verschijning:** donderdag 11 februari 1858: de Ontmoeting.

Op 11 februari 1858 gaat Bernadette Soubirous samen met haar zusje Toinette en een vriendinnetje Jeanne Abadie hout sprokkelen langs de oever van de Gave, in de Grot van Massabielle. Als Bernadette haar kousen uittrekt om door het water van de Gave te gaan, schrikt zij bij het horen van een geluid als van een windstoot. Als zij een tweede, soortgelijk geluid hoort, kijkt ze onwillekeurig naar de grot van Massabielle en ziet in de bovenste nis aquerò (dialect voor 'dat ding'). Later omschrijft zij 'aquero' als een mooie 'jongedame' in een witte jurk met blauwe ceintuur, gele rozen op haar voeten en een rozenkrans in haar handen. Spontaan grijpt Bernadette naar haar rozenkrans en knielt neer. In totaal zullen 18 verschijningen plaatsvinden.

**2de verschijning:** zondag 14 februari  
Bernadette besprenkelt het "mooie meisje" met wijwater. Zij glimlacht en buigt het hoofd.

**3de verschijning:** donderdag 18 februari, de dag na Aswoensdag. Bernadette vraagt haar, haar naam op te schrijven. Zij antwoordt: "Dat is niet nodig", en voegt eraan toe: "Wilt u zo goed zijn om voor mij hier gedurende twee weken te komen?"

**4de verschijning:** vrijdag 19 februari: korte en stille verschijning. Bernadette komt naar de Grot, met haar rozenkrans en een gewijde kaars.

**5de verschijning:** zaterdag 20 februari: Het "mooie meisje" leert haar een persoonlijk gebed aan.

**6de verschijning:** zondag 21 februari: Bid voor de zondaars!

**7de verschijning:** dinsdag 23 februari: geheimen en boete. De verschijning openbaart geheimen "die alleen voor haar bestemd zijn".

**8ste verschijning:** woensdag 24 februari: "Boete! Boete! Boete! Bid tot God voor de zondaars! Kus de grond als boete voor de zondaars!"

**9de verschijning:** donderdag 25 februari: Bernadette ontdekte de bron op aanwijzingen van het "mooie meisje".

*Zie vervolg op pagina 18.*

### Tentoonstelling Teresa van Avila

In 1515 wordt Teresa van Avila geboren. Op twintigjarige leeftijd treedt ze in bij de Karmelietessen in haar stad.



Na enkele tientallen jaren te hebben geleefd in een groot klooster met veel afleiding, komt Teresa tot een ommekeer in haar leven. Ze gaat zich inzetten voor een hervorming van de Karmelorde en keert daarbij terug naar de oorspronkelijke regel. In 1562 sticht ze het eerste hervormde klooster: een kleine gemeenschap van zusters, die zich toeleggen op het

beschouwend gebed en heel eenvoudig leven. Er zullen tijdens haar leven nog 17 kloosters volgen. In samenwerking met Sint Jan van het Kruis zorgt ze ook voor hervormde Karmelietenkloosters. Na naar dood gaan de hervormde kloosters een zelfstandige orde vormen: de Ongeschoeide Karmel.

Ter gelegenheid van het 500e geboortjaar van Teresa wordt, in samenwerking met de Karmel in Nederland, een tentoonstelling gehouden in het Erfgoedcentrum in St. Agatha. Bezoekers vinden er informatie over Teresa's leven en geschriften, de geschiedenis van de Karmel in Nederland en de wijze waarop Teresa tot op de dag van vandaag mensen inspireert. De tentoonstelling draagt de titel "Het kasteel van de ziel. In het spoor van Teresa van Avila" en is op 1 mei jl. geopend. De titel is ontleend aan een van Teresa's bekendste geschriften over het innerlijk gebed. Ze beschrijft hoe ze kwam tot de keuze van deze metafoor: "Toen kwam mij voor de geest, wat als grondslag voor dit werk zal dienen, namelijk: onze ziel te beschouwen als een kasteel... het omvat vele vertrekken, net zoals er vele woningen zijn in de hemel."

De tentoonstelling loopt tot eind oktober 2015. Rond de tentoonstelling worden verschillende activiteiten georganiseerd:

**Zondag 26 juli:** om 15.00 uur zingt vocaal ensemble Cantodoro (Nijmegen) in de kloosterkerk koormuziek uit de tijd van Teresa, onder andere van de componist Josquin des Prez.

**Zondag 13 september:** Open Monumentendag. Programma volgt t.z.t.

**Zondag 25 oktober:** om 15.00 uur zingt vocaal ensemble Sonabile (Nijmegen) in de kloosterkerk liederen rond Teresa en Maria, patrones van de Karmel.

In het zomerseizoen, dat duurt van 1 mei tot 1 november, zijn op woensdag, donderdag, vrijdag en zondag

tussen 13.00 en 17.00 uur delen van het kloostercomplex toegankelijk voor individuele bezoekers.

Het kasteel van de ziel  
In het spoor van Teresa van Avila



### Collectes

In onze kerken vinden de komende maanden weer een aantal goede-doelen-collectes plaats. Hiervoor staan in kerken collectebussen en offerblokken. Wij danken u van harte voor uw bijdrage!

#### 29-30 augustus Missie Verkeersmiddelen Aktie

MIVA is in 1935 opgericht om missionaire werkers in het buitenland te ondersteunen met vervoer. Sindsdien zijn het vooral de opvolgers van de missionarissen, de lokale broeders en zusters, die een beroep doen op MIVA voor financiering. MIVA zendt dus zelf geen mensen of materialen naar ontwikkelingslanden, en financiert uitsluitend de lokale aanschaf van concrete middelen: een terreinwagen, fietsen, motoren, een computer. Vervoer en communicatie zijn onmisbaar voor het werk van deze lokale 'pioniers'. Zonder dat kunnen ze de mensen die hun hulp nodig hebben niet bereiken. Er is geen openbaar vervoer en de wegen zijn slecht. Mede dankzij donateurs financieren zij al 80 jaar lang vele projecten. Pater Melis in het binnenland van Borneo, zuster Jiemjit in de sloppenwijken van Thailand, zuster Rita in de woestijn van Eritrea en broeder Dominick op het plateland van Zuid-Afrika. Zonder auto, motor of fiets van MIVA was hun werk onmogelijk geweest. Daarom mede namens de pioniers: dank aan de donateurs voor hun trouwe steun! Meer info: [www.miva.nl](http://www.miva.nl)

#### 19-27 september Vredesweek 2015:

Het motto voor de Vredesweek 2015 is 'Vrede verbindt'. Met dat motto roept PAX op tot ontmoeting en verbinding en zal zij moedige bruggenbouwers, zowel in Nederland als in conflictgebieden, in de schijnwerpers zetten.

Om samen in vrede te geloven heb je de ander nodig. Mensen die naast je staan en mensen die niet tot je directe omgeving behoren. Dit is niet altijd gemakkelijk. Die ander maakt ons soms angstig, waardoor spanningen, ook in onze eigen samenleving, kunnen oplopen. Daar zijn de spanningen na de terroristische aanslagen in Parijs een duidelijk voorbeeld van. De Vredesweek gaat over deze keuze: trekken we ons onverschillig terug en keren we de ander de rug toe of organiseren we een tegenkracht tegen angst en terreur? Wij roepen moedige bruggenbouwers op om de verbinders te versterken. Dat willen we in de Vredesweek zichtbaar maken. Meer info: [www.paxvoorvrede.nl](http://www.paxvoorvrede.nl)

### 3-4 oktober en 17-18 oktober

Wereldmissiedag en Wereldmissiedag voor kinderen  
Missio richt zich op een zevental activiteiten. Net als de zeven kleuren van de regenboog geven die activiteiten meer kleur aan het leven van parochies over de hele wereld.

Kind in nood: weeskinderen, aidskinderen en straatkinderen bieden wij opvang en onderdak.

Scholing: wij ondersteunen de scholing van deze kinderen door bij te dragen aan boeken, schooluniformen en opleidingskosten.

Pastorale vorming: lokale mensen ontvangen steun bij hun opleiding tot priester, pastoraal werk(st)er of catechist.

Parochievrijwilligers: ook de vele vrijwilligers helpen wij bij hun godsdienstige vorming en training in sociale vaardigheden via cursussen en lesmateriaal.

## Cursus Icoon schilderen

### herhaalde mededelingen

Bij voldoende belangstelling begint op vrijdag 25 september 2015 een cursus Icoonschilderen in De Burcht in Linden. De cursus wordt verzorgd door Liesbeth Smulders, die al een aantal jaren les geeft in Boxtel, Zwolle en Arcen. In totaal zijn er 7 lessen, telkens op een vrijdag.

Er wordt gewerkt naar een door de cursist zelf uitgekozen afbeelding. Tijdens de eerste les wordt het paneel waarop geschilderd geprepareerd. Daarvoor is een hele dag nodig, van ongeveer 9.30 tot 17.00 uur. Dan zoekt ook iedereen een afbeelding uit. De volgende 6 vrijdagen schilderen we van 10.00 tot 15.00 uur. De techniek is eitempera; de verf maken we zelf van eigeel en pigmenten. Vergulden gebeurt met echt bladgoud. Uiteraard wordt er ook

aandacht besteed aan de functie van iconen in de oosterse kerk en aan de achtergrond van het schilderen ervan.

Ervaring in tekenen of schilderen is niet nodig. Voor alle materialen (plank, pigmenten, penselen enz.) wordt gezorgd. De groep kan maximaal uit 8 personen bestaan. De kosten bedragen € 350,-; dat is inclusief alle materialen. Als u een indruk wilt van de cursussen en het werk van Liesbeth Smulders, kunt u de website bekijken: [www.liesbeths-ikonen.nl](http://www.liesbeths-ikonen.nl)



Het streven is om op vrijdag 25 september met de cursus te beginnen. De volgende lesdagen zijn dan 2, 9, 16, 23, 30 oktober en 6 november. Eventueel vervalt een les tijdens de herfstvakantie. In dat geval eindigt de cursus op vrijdag 13 november.

Informatie en / of aanmelding voor de cursus kan bij: Liesbeth Smulders (e.m.t.smulders@hotmail.com) of bij Herman van Rhee (T. 0485 315904 / hermanvanrhee@kpnmail.nl)



## Kerkpleinconcert op 7 juli

### Harmonie Gaudete weer te gast op het kerkplein in Cuijk-centrum

Een aantal keren al was de (kerkelijke) harmonie Gaudete in Domino te gast op het kerkplein. En steeds na de traditionele dienst van 7 juli. Het werden mooie zomeravonden en een enkele keer een matinee op zondag. Concerten die voor herhaling vatbaar zijn en dat vonden zowel de harmonie als het bestuur van de parochie. Vorig jaar was Gaudete even afwezig omdat 7 juli op een maandag viel, nou eenmaal niet de meest geschikte dag voor zo iets. Maar dit jaar keert de harmonie weer terug om haar muzikale seizoen op het kerkplein af te sluiten.

Het belooft weer een gezellige avond te worden. Bij goed weer zal het kerkplein omgetoverd worden tot een gezellig zomers terras, bij erg slecht weer wordt het concert eventueel naar binnen verplaatst. Voor een drankje wordt uiteraard gezorgd.

Bij de keuze van haar jaarprogramma laat harmonie Gaudete zich leiden door een evenwichtige vertegenwoordiging van zowel klassieke als origineel voor harmonieorkest geschreven composities. Ook het populaire genre komt aan bod, met name tijdens dit zomeravondconcert.

Kortom, alles is aanwezig voor een mooie en muzikale avond, voor jong en oud. Dinsdagavond 7 juli op het plein. Aanvang ongeveer 20.00 uur. U bent allen van harte welkom!

## Rondom de Martinustoren Cuijk

### Tentoonstelling Liturgische gewaden in Martinuskerk

Je zult maar op de fiets zitten in het Overmaasse ter hoogte van Cuijk. Je tuimelt er van af als je de Martinus ziet. Nou ja, iets overdreven, maar toch... Voor veel fietsers is het wel een reden met het pontje richting Cuijk te gaan. Informatie inwinnen bij het VVV. Menigeen is verbaasd dat de kerk regelmatig te bezichtigen is, want dat is in Nederland eerder uitzondering dan regel. In de drie maanden in 2014 (augustus tot en met oktober) dat de kerk te bezichtigen was hebben ruim 1200 mensen van de geboden gelegenheid gebruik gemaakt. De tweede sessie van openstelling is inmiddels gaande. Het is nog wat stil in de kerk, het hoogseizoen is nog niet echt begonnen.

Het gebouw is imposant, het interieur eveneens, voor sommigen wat vreemd, maar altijd interessant! Dit alles is slechts een deel, wel een heel belangrijk deel, van zaken die bezoekers trekken. In de kerken in onze parochie vind je een schat aan voorwerpen. Een groot deel is decennia niet te zien geweest. Veel van deze voorwerpen kennen de ouderen wellicht nog uit hun jeugd. Liturgische voorwerpen en gewaden, boeken en nog veel meer. Ze horen allemaal bij de kerk en derhalve willen we ze laten zien. Het parochiebestuur heeft de kerkwachten gevraagd de organisatie van een expositie op zich te nemen en dat doen we graag. De kerkelijke gewaden worden als eerste aan de vergetelheid onttrokken. We hebben een twintigtal kazuifels, dalmatieken etc. uitgezocht.

De expositie loopt van 1 juli tot einde augustus, afhankelijk van de belangstelling is verlenging niet ondenkbaar. In een volgende seizoen zullen andere voorwerpen in een expositie bijeen worden gebracht. U bent van harte welkom.

### De kerkwachten

#### Eerste steenlegging parochiekerk

Na een intensieve en mooie periode van de Goede Week, Pasen, Eerste Communie en vormsel breekt langzaam aan een rustigere tijd aan in de kerkelijke activiteiten. Het "werkjaar" loopt min of meer ten einde met het feest van de Zoete Moeder van 's-Hertogenbosch, op 7 juli, de dag waarop de eerste steenlegging van onze parochiekerk wordt gevierd. Na de avondmis is er die avond een kerkpleinconcert van de kerkelijke harmonie Gaudete in Domino. U bent hierbij van harte welkom!

#### Openstelling Martinuskerk

Voor de kerkwachten breekt een drukker periode aan. In het vakantieseizoen is de Martinuskerk een drukbezochte plaats. Sinds 22 april is de kerk woensdag tot en met zondag 's middags geopend. In de periode tot eind mei hebben ruim 700 mensen de kerk bezocht om deze te bekijken, te bidden of een kaarsje op te steken. De kerkwachten heb-

ben hierbij hun plekje achter in de kerk weer ingenomen om mensen welkom te heten of van informatie te voorzien. Hierbij zijn ook weer devotionala te koop uit Rome en Lourdes.

We hopen weer vele mensen, buiten de diensten, in onze kerk te mogen verwelkomen.

### Slechtvalken

Rond Pasen zijn ook de jonge slechtvalken geboren. Van de vier eieren zijn er 3 uitgebroed: één mannetje en twee vrouwtjes. Op Hemelvaartsdag zijn ze geringd en na een paar mislukte vlieg pogingen, waarna de koster ze weer terug heeft geplaatst in de torens, nemen ze nu langzaam volle vlucht aan en kiezen steeds meer het luchtruim.

### Internationale zomer-concertserie carillon St. Martinuskerk in de maand augustus ledere vrijdagavond van 19:00 tot 20:00 uur

#### Vrijdag 7 augustus speelt Ørjan Horn Johansen (\*1969) uit Kopenhagen (DK)

Sinds 1998 is de in Noorwegen geboren Ørjan werkzaam als organist en beiaardier bij de Heilige Geest Kerk in Kopenhagen. Ook is hij lid van het Scandinavisch Orgel Duo en speelt hij piano. Hij studeerde orgel in Trondheim, Stuttgart en Londen en studeerde beiaard aan de Scandinavische beiaardschool. Hij geeft regelmatig orgelrecitals in Europa en speelt kamermuziek.



#### Vrijdag 14 augustus speelt Dr. Jürgen Buchner (\*1960) uit Würzburg (D)

Hij is universiteitsbeiaardier en carillonlondocent van de Bayerische Julius-Maximilians Universiteit Würzburg, diaken (1994) en hoogleraar en rechter bij het bisschoppelijke ordinariaat in Würzburg. Hij studeerde muziekwetenschap en muziekonderwijs, orgel, theologie en rechtswetenschap. In 2013 behaalde Dr. Buchner aan de Koninklijke Beiaardschool 'Jef Denyn' in Mechelen het eindexamen voor beiaardier.



#### Vrijdag 21 augustus speelt Joey Brink, Utah (USA)

Joey Brink begon zijn carillonstudie aan de Yale universiteit in 2007. Dickinson, vervolgens studeerde hij verder aan de Koninklijke Beiaardschool 'Jef Denyn' in Mechelen. In 2014 won hij de 7de editie van de 'Koningin Fabiola Concours'. Momenteel volgt hij nog masterclasses in Florida (Bok Tower Gardens).



Aan de Yale Universiteit studeerde hij 'Science in Mecha-



nical Engineering' (Bachelor) en vervolgde deze studie aan de Universiteit in Utah (Master).

**Vrijdag 28 augustus speelt Jan Verheijen, Hasselt (B)**

Hij volgde zijn opleiding aan de Mechelse beiaardschool en behaalde ook een bachelordiploma voor beiaard aan het Nederlands Carilloninstituut in Dordrecht. Hij is bestuurslid van de Vlaamse BeiaardVereniging. Jan is in de beiaardwereld ook bekend van de vernieuwende projecten die hij met Compagnie Aardbei ontwikkelt. Compagnie Aardbei zet de beiaard op zijn kop, figuurlijk dan toch. Aardbei richt zich tot verschillende publieksgroepen  
Zomerconcerten 2015: 19.00-20.00uur op de vrijdagen:



**07 augustus Ørjan Johansen, Kopenhagen (DK)**

**14 augustus Jürgen Buchner, Würzburg (D)**

**21 augustus Joey Brink (USA)**

**28 augustus Jan Verheijen, Hasselt (B)**

**Cuijk als afstudeerproject**

In het kader van hun afstudeeropdracht O & O leergang Technasium, hebben 3 leerlingen van het Merlet College Cuijk voor een zeer bijzonder project gekozen, de St. Martinuskerk te Cuijk..!

Op geheel eigen initiatief hebben de leerlingen, Sjoerd Crooijmans, Elwin Roebroek en Gijs Leemans een plan ontwikkeld om de Martinuskerk te gaan voorzien van een virtuele gids. Middels een tablet kunnen bezoekers straks de kerk tot in detail leren kennen. Er zal gebruik worden gemaakt van fotomateriaal, video, aanvullende documentatie en gesproken tekst. Mogelijk gaat deze virtuele rondleiding zelfs vertaald worden naar het Duits, Engels en Frans!



Succes heren...we zijn zeer benieuwd naar het resultaat..!

**Viering ziekenzondag**

Zoals gebruikelijk worden in het tweede weekend van september de ouderen en zieken van onze geloofsgemeenschap van harte uitgenodigd om samen in de parochiekerk Ziekenezondag te vieren. Deze viering vindt plaats op zondag 13 september om 11.00 uur. De zang wordt verzorgd door het dames- en herenchor o.l.v. Bert Gerrits van de Ende.

Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kop koffie en thee. U bent van harte welkom.

*Werkgroep Ouderen en Zieken*

**Rondom de Jozefstoren**

**Jubilarissen Jozefkerk: Jozefdag, maart 2015**

Zoals gebruikelijk ieder jaar, vieren we als Jozefkerk onze Jozefviering op of rond de 19e maart, de dag van onze patroonheilige, dit jaar was het op 22 maart 2015. Dat is ook juist de dag dat wij al onze vrijwilligers en werkgroepen/koren van harte willen bedanken voor hun vele werk dat zij voor onze kerk doen. En dat vaak al vele jaren lang. Sommige vrijwilligers hadden een jubileum als vrijwilliger. Vandaar dat we hen graag extra huldigden.

We hebben 13 jubilarissen gehuldigd en ... zelfs één met een 55 jarig jubileum!!



**25 jaar vrijwilliger waren:**

**Anita van de Berg**

Je bent inmiddels al 25 jaar vrijwilligster, met name als contactpersoon van de werkgroep Lectors, waarbij je altijd zorgt voor het rooster van de lectoren en zodoende zorgt dat er bij iedere viering een lector is. Daarnaast heb je, voor de fusie, ook altijd de administratie van de Jozefkerk op een zorgvuldige wijze verzorgd en de woord- en communiediensten. Verder ben je nu ook bezorger van het parochieblad De Mantel en maak je deel uit van de zgn. Klankbordgroep Jozef die meedenkt over een eventuele Mfa in de wijk De Valuwe waarbij de Jozefkerk ook betrokken is.

**René de Winter**

Ook al 25 jaar vrijwilliger als lid van de MOV-groep (Missie OntwikkelingVrede), waarbij je samen met je vrouw Sonja en met Jeanne Sauter in een Eucharistieviering aandacht vraagt voor de noden in de wereld, zoals nu ook weer de vastenactie!

**30 jaar vrijwilliger was:**

**José van Loon**

Jij bent inmiddels al 30 jaar vrijwilligster van onze Jozefkerk en wel als lid van de Bloemengroep die elke week weer zorgt voor mooie bloemstukken in de kerk. Voorheen was je bezorger van het parochieblad en lid van het koor Crescendo en ook was je vroeger bij de werkgroep Kind en Liturgie.

#### Er waren 4 jubilarissen van 35 jaar:

##### Riet Hermans

Al 35 jaar vrijwilligster van onze kerk en wel als lid van het Dameskoor (v.a. 1980) en als lid van het gemengd koor Jozefcantorij (v.a. 1994).

##### Nieske Geurts

Ook al 35 jaar vrijwilligster van onze kerk, nu nog, zoals dat zo mooi heet, als interieurverzorgster, waardoor we altijd een mooie, schone kerk hebben. Voorheen ben je ook lid geweest van de bezoekgroep, daarnaast ook nog lid van het kerkbestuur van de Jozefparochie.

##### Anita Hoed

Ook al 35 jaar vrijwilligster van onze kerk; we kennen je natuurlijk als één van de zanggroep DieDrie en ook van het koor Crescendo. Daarnaast zorg je, samen met Peter Hendriks, voor al ons eigen drukwerk, zoals bv de misboekjes.

##### Gert-Jan Derks

Ook al 35 jaar vrijwilliger van de Jozefkerk. We kennen je als koster natuurlijk en je zorgt ook, als contactpersoon, dat de groep kosters zo nu en dan overleg heeft.



#### 40 jaar vrijwilliger waren:

##### Lucie Soer

Jij bent al 40 jaar vrijwilligster van de Jozefkerk. Dat is begonnen in 1975 bij het jongerenkoor. Verder natuurlijk ook één van de zanggroep DieDrie en van het koor Crescendo. Je hebt ook redactiewerk gedaan voor het parochieblad van de Jozefkerk. Daarnaast verzorg je, samen met anderen, de gezinsvieringen en andere vieringen zoals bv de Paaswake. Je maakt ook deel uit van de Klankbordgroep Jozef die, samen met de Contactgroep, meedenkt over een eventuele Mfa in de wijk De Valuwe waarbij ook de Jozefkerk betrokken is. En voor eventueel digitaal archief, voor iets wat men zoekt by, kun je altijd bij jou terecht!

##### Nelly Janssen

Ook jij bent al 40 jaar vrijwilligster. Vrijwilligster van allerlei werkgroepen:

je bent gastvrouw elke woensdagmorgen, je helpt bij de bezoekgroep, bent lid van het Dameskoor, samen met Teng bezorgster van het parochieblad, actief in de kof-fiewerkgroep voor een heerlijk kopje koffie of thee op zondag na de dienst.

Vroeger ben je ook nog lid geweest van het kerkbestuur van de toenmalige Jozefparochie.

#### En nu de jubilarissen van 45 jaar:

##### Riet de Ruiter

Al 45 jaar vrijwilligster, nu als lid van de Bloemengroep die elke week weer zorgt voor mooie bloemstukken. Daarnaast ben je ook lid geweest van de werkgroep 1e Communie en help je verder waar het nodig is.

##### Ria Thijssen

Ook al 45 jaar vrijwilligster en dan met name lid van het Dameskoor v.a. 1970 en ook contactpersoon daarvan. Verder ben je ook bij het gemengd koor Jozefcantorij.

##### Frans van den Bogaard

Eveneens 45 jaar vrijwilliger, begonnen in 1970 bij het toenmalige jongerenkoor. Daarnaast ook lid van het kerkbestuur en parochievergadering van de Jozefparochie en lid van het Dekenaal Beraad van het Dekenaat Cuijk.

Verder als lector actief en betrokken bij de woord- en communievieringen en bij de redactie van het parochieblad, toen van de Jozefkerk.

Nu nog lector en lid van de Contactgroep Rondom de Jozeforen en samen met de Klankbordgroep kritisch meedenkend over een eventuele Mfa in de wijk De Valuwe, waarbij ook de Jozefkerk betrokken is.

#### 55 jaar vrijwilliger:

##### Wim Schimmer

Al 55 jaar vrijwilliger, onvoorstelbaar eigenlijk zo'n lange tijd, vanaf 1960!!

Je bent vrijwilliger als collectant en contactpersoon van de collectanten.

Daarnaast ben je penningmeester geweest in het kerkbestuur van de toenmalige Jozefparochie en je bent in 1960 en daarna voor de Jozefkerk rondgegaan langs de deuren met het zgn zwarte zakje voor de kerkbijdrage. Dat was toen nog zo!

#### Alle jubilarissen:

Namens de geloofsgemeenschap van de Jozefkerk hartelijk dank voor al het werk gedurende zoveel jaren en we hopen dat jullie dit nog lang willen en kunnen doen voor onze kerk. Als aandenken was er voor ieder een certificaat, een herinneringskaars en felicitatie van het bestuur en een cadeaubon!

#### Joost Gall:

Dhr Piet vd Koolwijk, vice-voorzitter van het Parochiebestuur heeft na de huldiging van de jubilarissen Joost Gall toegesproken en hem bedankt voor zijn werk als diaken en koster en als vrijwilliger, ook in de Jozefkerk.

Van het bestuur kreeg Joost een mooie herinneringskaars!  
Namens de Jozefkerk heeft onze "Jozef-fotograaf" Harrie Strik aan Joost een mooi fotoalbum aangeboden met daarin foto's van Cuijk, van de Jozefkerk en allerlei werkzaamheden die Joost deed voor de Jozefkerk als diaken, koster en als vrijwilliger. Dit allemaal op een toegewijde en zorgvuldige wijze, zoals we Joost kennen. We willen hem hartelijk daarvoor bedanken, nu hij is verhuisd naar Duitsland!



### Organist Hans Groen

Gelukkig hebben we Hans toch kunnen overtuigen om ons nog even vooruit te helpen met zijn mooie orgelspel in een aantal diensten. Hans heeft toegezegd dat te willen doen voor dit jaar 2015, alleen niet meer op de 1e zondag van de maand, omdat hij dan in Grave actief is. Hans: fijn dat je nog een jaar toevoegt als organist voor onze Jozefkerk!

### Parochieblad in Uw brievenbus?

Als U het parochieblad graag thuis bezorgd wilt hebben, dan kan dat ook!  
Graag even opgeven bij de pastorie, De Valuwe 2, tel. 312233 (telefoon of briefje) of bij F. v.d. Bogaard, via de mail: f.vdbogaard@home.nl

Contactgroep rondom de Jozefstoren

## Rondom de Lambertustoren Beers

### Luiden bij overlijden

Bij de vorige editie sloot ik af met een uitleg over de manier waarop wij in Beers met de klokken luiden wanneer iemand overleden is. Hier kwamen enkele opmerkingen over en na overleg met de werkgroep is besloten dat voor iedereen die wordt aangemeld als overledene geluid zal worden ook als er geen gebruik gemaakt wordt van kerkelijke diensten.

Na overleg met belanghebbers en kerkhofbezoekers is overeen gekomen om de grote toegangspoort naar het kerkhof weer te sluiten. Vele malen zijn er weer bloemstukken op het kerkhof weggehaald, wie deze daders zijn is niet te achterhalen, maar het zijn, duidelijk gezegd, onbeschofte personen die tot zoiets in staat zijn. Om het hun zo moeilijk mogelijk te maken sluiten wij de hoofdpoot nabij de toren en dan



is de enige toegang langs de kapel naar het kerkhof. Voor velen 'n stuk lastiger, maar er ligt een goed klinkerpad dat goed begaanbaar is.  
Onze excuses voor het ongemak.

### Feest van Maria ten Hemelopneming 16 augustus

Officieel is dat 15 augustus, maar op zondag wordt er al vele jaren op de Hiersehof een Mariahulde georganiseerd door de Familie de Quaij, die toegankelijk is voor iedereen, groot en klein. De hulde wordt **opgeluisterd door het Antonius Gilde en de gezangen worden verzorgd door het Gemengd koor van Beers**. Zitplaatsen zijn er altijd voldoende, u bent van harte welkom.

### Overledenen in onze geloofsgemeenschap

*Al hou je nog zoveel van het leven,  
Je hebt het niet in je eigen hand.  
Ongevraagd moet je het verlaten,  
En wij staan machteloos aan de kant.*

Op vrijdag 20 maart overleed **Riek Wagemans-Lamers**, weduwe van Ad Wagemans in de leeftijd van 82 jaar. Op 25 maart hebben we in de kerk met een mooie avondwake afscheid van haar genomen. 26 maart is zij van ons heengegaan naar het Crematorium Rijk van Nijmegen te Beuningen.

*Beetje bij beetje moesten we je verlaten,  
We konden steeds minder met je praten.  
Die stilte, die blik, dat deed soms zeer.  
We voelden wel, het gaat niet meer.  
We zagen je stil verdriet,  
Maar helpen konden we je niet.*

Op donderdag 26 maart is **Huub Bulkens** echtgenoot van Nelly Bulkens-Willems na een goed leven en een korte moedige strijd van ons heen gegaan in de leeftijd van 79 jaar. Wij hebben met een avondwake en een uitvaartdienst op 1 april afscheid van hem genomen en na deze dienst heeft de crematie te Beuningen in besloten kring plaatsgevonden.

Op zondag 22 maart overleed **Wim van Bergen**, weduwnaar van Maria van Bergen - van de Lockand in het Maasziekenhuis te Beugen in de leeftijd van 83 jaar. Op donderdag 26 maart hebben we met een uitvaartdienst in onze kerk afscheid van hem genomen waarna de crematie plaats vond in Jonkerbos te Nijmegen.

*Als het leven niet meer gaat zoals gehoopt.  
Als veel je wordt ontnomen.  
Als je moet toelaten dat een ander je verzorgt.  
Als het leven jouw leven niet meer is.  
Dan komt de tijd dat het einde goed is.*

Bedroefd, maar ook wetend dat het goed is, hebben wij op 28 april vernomen dat **Anna Willems-de Haan**, weduwe van Wim Willems in de leeftijd van 91 jaar is overleden. Op 2 mei is in onze kerk een uitvaartdienst gehouden, waarna zij op het kerkhof alhier is bijgezet.

## Liturgische kalender

Datum	11-12 juli 15de Zondag door het Jaar	18-19 juli 16de Zondag door het Jaar	25-26 juli 17de Zondag door het Jaar	1-2 augustus 18de Zondag door het Jaar	8-9 augustus 19de Zondag door het Jaar	15-16 august 20ste Z door h
Kerk						
St. Martinus parochiekerk 	Zo 11.00 Dameskoor	Zo 11.00 Herenkoor	Za 19.00 Samenzang Zo 11.00 Dameskoor	Zo 11.00 Herenkoor	Zo 11.00 Dameskoor	Zo 11.0 Herenk
H. Agatha St. Agatha 	Zo 9.30 De Maasklan- ken Ma-Vr. 11.15	Za 19.00 De Maasklan- ken Zo 9.30 Samenzang	Zo 9.30 Samenzang	Zo 9.30 Samenzang	Zo 9.30 Samenzang	Za viering Katwijk Zo 9.30
H. Lambertus Beers 	Za 19.00 Together		Zo 11.00 Samenzang		Za 19.00 Samenzang	
H. Jozef Cuijk 	Zo 11.00 Gezinsviering Jeugdkoor kinderopvang Wo 19.00	Zo 11.00 Samenzang	Zo 11.00 Samenzang	Zo 11.00 Samenzang	Zo 11.00 Samenzang	Zo 11.0 Samenz
H. Martinus Katwijk 		Zo 9.30 Parochiekoor		Zo 9.30 Parochiekoor		Za 19.0 Maria H opnem Paroch Zo: gee ring
H. Lambertus Linden 	Zo 9.30 Samenzang	Zo 10.00 Woord- en gebedsdienst Samenzang	Zo 10.00 Samenzang	Zo 10.00 Woord- en gebedsdienst Samenzang	Zo 10.00 Woord- en gebedsdienst Samenzang	Zo 9.30 Samenz
H. Antonius van Padua Vianen 	Za 18.00 Woord- en gebedsdienst Vivace	Zo 11.00 Samenzang		Za 18.00 Samenzang		Zo 11.0 Samenz

us Zondag et Jaar	22-23 augustus 21ste Zondag door het Jaar	29-30 augustus 22ste Zondag door het Jaar MIVA-collecte	5-6 september 23ste Zondag door het Jaar	12-13 september 24 Zondag door het Jaar Ziekenzondag	19-20 september 25ste Zondag door het Jaar Vredesweek	26-27 september 26ste Zondag door het Jaar Vredesweek
00 koor	Za 19.00 Samenzang Zo 11.00 Dameskoor	Za 19.00 Samenzang Zo 11.00 Samenzang	Zo 11.00 Herenkoor	Zo 11.00 Dames- en Herenkoor	Zo 11.00 Dameskoor	Za 19.00 Creation Zo 11.00 Samenzang
in k D)	Zo 9.30 Samenzang	Zo 9.30 Samenzang	Zo 9.30 Liturgisch Ge- mengd Koor uit Ewijk	Zo 9.30 Samenzang	Za 19.00 Maasklanken Zo 9.30 Samenzang	Zo 9.30 Samenzang
	Zo 11.00 Gemengd koor			Za 19.00 Gemengd koor Zonnebloem- viering		Zo 11.00 Gemengd koor
00 zang	Zo 11.00 Samenzang	Zo 11.00 Samenzang	Zo 11.00 Samenzang	Zo 11.00 Gezinsviering met Jeugd- koor en kinderop- vang	Zo 11.00 Samenzang	Zo 11.00 Jozef- cantorij
00 Hemel- ing iekoor en vie-		Zo 9.30 Woord- en Gebedsdienst Parochiekoor	Zo 9.30 Parochiekoor		Zo 9.30 Parochiekoor	
D zang	Zo 10.00 Woord- en gebedsdienst Samenzang	Zo 10.00 Woord- en gebedsdienst Samenzang	Zo 10.00 Woord- en gebedsdienst Samenzang	Zo 10.00 Woord- en gebedsdienst Samenzang	Zo 10.00 Woord- en gebedsdienst Samenzang	Zo 9.30 Samenzang
00 zang		Zo 11.00 Sa- menzang	Za 18.00 Woord- en gebedsdienst Juvia	Za 18.00 Vivace	Zo 11.00 Vivace	

Dat zij allen mogen rusten in het Licht van onze Heer Jezus Christus en dat de nabestaanden sterkte en berusting vinden in het geloof bij dit verdriet.

### Lambertusfeest

Vrijwilligers, 17 september is het feest van de H. Lambertus, patroon van onze geloofsgemeenschap. Woensdagavond 16 september vieren we dat samen met alle vrijwilligers en als dank voor al het werk wat zij ter Ere van Hem en zijn kerk doen. Noteer deze avond in uw agenda (uitnodiging volgt) en dan sluit ik hiermee af en wens iedereen een mooie vakantie toe.

*Rondom de Toren Beers.*

H. van Haren.

### Eerste Communie 2015

Op 12 april hebben 6 kinderen uit Beers en 3 kinderen uit Vianen in de H. Lambertuskerk in Beers de Eerste Communie gedaan. In elk opzicht een prachtig plaatje: een mooie viering - voorgedaan door pastoor Theo Lamers - in een prachtig versierde kerk en vooral gezegend met zonnig weer.

Traditioneel muzikaal ondersteund door Harmonie Irene die met een aanzienlijke bezetting van 20 muzikanten de viering begeleidde.

En voor de eerste keer ook een jeugdkoor uit Cuijk die samen met de communicanten een aantal liedjes zong.



*Hartelijk gefeliciteerd Benthe, Frederique, Koen, Thijmen, Liv, Pascalle, Merle, Koen, Madelon en Manoek !*

Met het vertrek van Ingrid en Mariska uit de werkgroep Eerste Communie is deze wel erg uitgedund. We hopen op versterking zodat we de komende jaren deze traditie op deze manier in Beers kunnen blijven voortzetten.

Patrick Peeters

## Rondom de Antoniustoren

### Antoniusviering Vianen

Op zaterdag 13 juni hebben we het patroonfeest van de H. Antonius van Padua gevierd. Het thema van deze eucharistiedienst was "Aan tafel en ontmoeten".

Voor deze avond waren de koren, alle vrijwilligers van de Viaanse geloofsgemeenschap en alle parochianen uitgenodigd.

De koren Allegro Vivace, Juvia en Vivace hebben deze avond laten zien en horen dat ze heel goed kunnen samenwerken.



Wie weet kunnen zij dit vaker doen in de toekomst. Ook veel lof voor de werkgroep Liturgie. Het was een prachtige dienst waarin de symbolen van de H. Antonius gevisualiseerd werden op 4 tafels

Na de viering was er nog een samen zijn "aan tafel en ontmoeten" onder het genot van een hapje en een drankje, verzorgd door de werkgroep Rondom de Toren, met alle aanwezigen.

## Rondom de Toren H. Agatha

### Lourdesreis

Diverse mensen uit onze Martinusparochie zijn met de VNB op bedevaart naar Lourdes geweest, waaronder enkelen vanuit onze geloofsgemeenschap H. Agatha. Zij hebben dit als zeer positief ervaren en een van hun medereizigers schreef hierover de volgende regels.

### Ave Lourdes

Na een snelle VIP-reis St. Agatha-Cuijk-Eindhoven-Lourdes zaten wij reeds 's middags in de Jozefkapel voor de openingsmis. Op Hemelvaartsdag vierden we samen met enige tienduizenden anderen de hoogmis in de ondergrondse Pius X kerk, waarbij iedereen vanuit z'n hart toch dezelfde taal sprak. En 's avonds, deelname aan de lichtprocessie, dat was zéér indrukwekkend. De derde dag begon al vroeg met een mis bij de grot. Hierbij de zegen met héél véél regen. Daarna met de Nederlandse militairen in defilé op naar de koffie. Ook het museum van Bernadette was verhelderend. Een ontspannen stadswandeling naar de belangrijke historische plekken was heel mooi. Op zaterdag lieten de Pyreneeën zich van hun koude en besneeuwde maar zonovergoten kant zien. Een prachtig panoramisch gezicht. Dit weekeinde stond in het teken van de militairen. Gekomen vanuit diverse verre landen waren ze duidelijk aanwezig. Echter in hun gala, waardig en gedisciplineerd en allen met eigen muziekkapel. En uiteraard ....de Pauselijke Zwitserse Garde ontbrak niet. De deelname aan de div. dagprogramma's geven je toch het gevoel van een bedevaart, en het bezoeken van de diverse kerken en de grote Kruisweg zijn heel indrukwekkend. Echter, het opsteken van een kaars en het brengen van een laatste stille groet bij de grot met je eigen mijmeringen, neem je als fijne herinneringen mee terug. Maar óók een rugzakje met kracht voor je naasten en dierbaren. Hierbij ook een woord van dank naar alle vrijwilligers die belangeloos alles, maar dan ook alles, perfect regelen. " CHAPEAU "

*Ave en wees gegroet*

**Beste allen,**  
 We zijn alweer enkele maanden op weg in het jaar 2015. De natuur is ontwaakt uit haar winterslaap. De lente is er. Ook de vlermuizen vliegen weer om het huis. Ondanks dat voorjaarsgevoel heb ik een begin gemaakt met mijn eerder gemaakte belofte om de Kerstgroep uit onze Kloosterkerk op te knappen. Volgens de Kruisheren is deze beeldengroep al meer dan 100 jaar oud. Dat brengt met zich mee dat deze beelden hier en daar nogal wat schade hebben opgelopen, door de tand der tijd en door het herhaaldelijk op en neer vanuit de kelder van het klooster. Met Kerst 2014 heb ik beloofd dat ik hier wat aan zou doen. Als lid van de contactgroep "Rondom de Toren H. Agatha" wil ik die belofte inlossen en heb deze klus op mij genomen. De beelden haal ik een voor een uit de kelder van het klooster en neem ze mee naar huis waar ik ze dan eerst schoonmaak en daarna het beschadigde bijwerk met gips. Nadien is het een heel karwei met het mengen van verf zodat de kleur van het gerepareerde weer overeen komt met de huidige. En zodanig dat het verschil zo min mogelijk te zien is. Met Kerstmis 2015 ziet U het resultaat!



*Peter Hendriks*

### Uitwisseling koren

Op 9 mei j.l. hebben De Maasklanken o.l.v. Héleen Stevens een eucharistieviering opgeluisterd met hun gezang in de H. Johannes de Doperkerk te Ewijk. Dit ten overstaan van een overvol bezette kerk. Als blijk van waardering ontvingen de koorleden een staande ovatie en een rode (moederdag)roos. Naderhand was er een gezellig samenzijn met koffie en cake in de prachtige ontvangstruimte op de pastorie. Het Liturgisch Gemengd Koor o.l.v. Nico Adriaens uit Ewijk zal een tegenbezoek afleggen op 6 september a.s. om 9.30 uur in onze Kloosterkerk te St. Agatha. Uiteraard zullen zij hierbij hun liederen ten gehore brengen.



### Meimaand in Katwijk

Het is al weer bijna vakantie. Voor velen een gezellige tijd van reizen, in- en uitpakken, dingen bekijken, anders eten, visite en/of logees ontvangen. Boeken lezen, puzzelen, wandelen, fietsen. Heerlijke dingen doen waar je vaak niet aan toe komt. En voor je het weet is deze tijd dan weer voorbij. Zo ook de meimaand. Het begon al in het najaar van 2014 met plannen maken voor de renovatie van de kerktuin, offertes opvragen, vergunningen aanvragen, koren aanschrijven. En nog veel meer werkzaamheden achter de schermen, te veel om op te noemen. Door het prachtige voorjaar, maar vooral de goede planning en voorbereidingen was de tuin begin mei al toegankelijk voor de vele bezoekers die zijn gekomen en nog steeds komen. Vol bewondering over ons prachtige park. Vaak hebben we gehoord "ik wist niet dat hier zo'n mooi park lag". Zo zie je maar wat voortschrijdend inzicht kan doen. Heggen lager, een nieuwe voetgangers in/uitgang, zodat je rond kunt lopen. Bomen kappen, nieuwe weer aanplanten. De tuin heeft een opener karakter gekregen en het ziet er allemaal prachtig uit. Heel veel complimenten voor de vrijwilligers die met heel veel denkwerk, zich met kracht en uren hebben ingezet en dit nog steeds doen. Een mooi overzicht van de werkzaamheden kunt u vinden op: [www.devaluwe.nl/wijkbeeld](http://www.devaluwe.nl/wijkbeeld), renovatie kerktuin Katwijk.



Ook de zondagen met de verschillende koren en de bedevaarten waren druk bezocht. In de openingsviering voor deze meimaand heeft het koor van Katwijk gezongen. Zang Veredelt viel de eerste

zondag ten deel. Met de Deutsche Messe van Schubert hebben zij de toon gezet voor een mooie viering. Op 10 mei was het precies 75 jaar geleden dat Katwijk onder vuur kwam te liggen en de 2e wereldoorlog een feit was. Canthonis zong The Armed Man, een vredesmis, van Karl Jenkins. Tijdens het zingen van deze vredesmis werd een power point getoond door Janneke Hoefs met beelden van Katwijk in oorlog. Het was een zeer indrukwekkende herdenkingsviering.



Op de volgende zondagen zongen het Dames- en Heren- koor uit Cuijk en Overasselt sfeervolle Mariavieringen. Ook het seniorenkoor Maaslands Glorie uit Beugen zong met veel plezier de Pinksterviering en tot slot van de meimaand het gospelkoor New Spirit. Al met al zeer diverse Mariavieringen in onze kleine, maar mooie parochiekerk Katwijk. De verschillende bedevaarten van o.a. Groesbeek, KBO Beers, Linden en Haps, Dichterbij,

ouderen en zieken Cuijk en omgeving en de jongeren werden als vanouds goed bezocht en al deze vieringen hadden iets heel speciaals. De kinderen hadden cadeautjes en een kleurrijke rozenkrans meegebracht. Deze kleuren staan symbool voor de 5 werelddelen. Groen voor Afrika, Rood voor Noord- en Zuid Amerika, Wit voor Europa, Blauw voor Australië en de Oceanen en tot slot Geel voor Azië.



Velen hebben inspiratie en kracht ontvangen om weer verder te kunnen gaan. Veelvuldig worden in de grot bij Maria kaarsen opgestoken voor de meegebrachte intenties: examen, zieke, welzijn of zomaar tijdens het wandelen of fietsen

even langs Maria gaan en 'n momentje stilstaan. Het fonteintje bij de grot is weer in functie hersteld, op het kerkhof zijn paden aangebracht en men kan even op een bankje bij de dierbare doorbrengen. Dit jaar maar hopen dat op 15 augustus, Maria ten Hemelopneming, de weergoden ons goed gezind zijn. In zo'n mooie sfeervolle tuin moet het toch mogelijk zijn een prachtige viering te houden. De voorbereidingen zijn al in volle gang. De viering begint Zaterdag 15 augustus om 19.00 uur. U bent allen van harte welkom.



Allen een goede, fijne vakantietijd gewenst. De vieringen gaan gewoon door, op de 1e en 3e zondag van de maand om 9.30 uur. Intenties kunt u opgeven bij Mw. Nelly Megens Tel.0485-315310 ad. € 11,00. De grot is elke dag open, dus u kunt altijd bij Maria terecht.

Stop wat humor in je rugzak.  
Neem wat optimisme mee  
En wat reisgenoten zoeken  
Dat is ook geen gek idee !

Weten welke kant je op wilt  
En op weg gaan met een doel.  
Ook al is dat doel maar simpel,  
Het geeft toch een goed gevoel.

Durf eens naar de weg te vragen,  
Stuur misschien een beetje bij.  
Laat je af en toe verrassen  
Door die gekke maatschappij.

Met wat wilskracht als bagage  
Zit je bijna altijd goed.  
Grote struikelblokken neem je  
Met een beetje durf en moed.

Als je liefde weet te geven  
Wordt het leven kinderspel  
Vul je rugzak dus met liefde  
Wie die uitdeelt komt er wel.

### Nieuws uit de afgelopen periode

In de Goede Week hebben we op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en met Pasen vieringen kunnen verzorgen in onze kerk. Het zorgde voor een goed gevoel bij velen van ons. De kerk was prachtig versierd, die diensten inspirerend en de aanwezigheid van velen maakten er een echt Paasfeest van. We mogen er dankbaar voor zijn dat het in onze kleine gemeenschap toch weer lukt om iedere bijzondere dag en iedere zondag samen liturgie te kunnen vieren.

Mooi was ook de Gildemis op zaterdag 6 juni jl. We verwelkomden de gildebreders van het Lindense Sint Antonius en Mariagilde in de dienst, met de kersverse koning Jos Bakker in hun midden. De dienst was mede opgedragen ter attentie van de overleden gildebreders, zodat er veel belangstelling was uit de dorpsgemeenschap.

Op maandagavond 23 maart jl. verzorgde Frans Smulders in De Burcht een lezing over het Marcus Evangelie. Er was een mooie opkomst van 17 personen, afkomstig uit Linden en Cuijk. In dit kerkelijk jaar staat het Marcus evangelie centraal. Het is het oudste verhaal over het leven van Jezus en is rond 70 geschreven. Heel lang is dit evangelie ondergewaardeerd; pas in de laatste decennia hebben exegeten zich in de tekst verdiept en zijn tot verrassende bevindingen gekomen.

Frans, voorganger in Linden en theoloog met veel Bijbelkennis in zijn bagage, leerde ons op heel beknopte wijze kennis maken met de boodschap van Marcus. Via vertalingen van de oorspronkelijke Griekse tekst met latere Bijbelvertalingen vestigde Frans de aandacht op de alledaagse betekenis van het Evangelie van Marcus. Het was ontvullend om te beseffen hoe woorden door de eeuwen heen een eigen betekenis hebben gekregen, allerminst naar de wens van de evangelist. De avond over het Marcus Evangelie was een initiatief vanuit de Contactgroep kerk Linden en past binnen onze doelstelling om binnen de Martinusparochie op eigentijdse wijze invulling te geven aan geloofsbeleving en spiritualiteit. Wat ons betreft is het initiatief voor herhaling vatbaar.

*Namens de geloofsgemeenschap Linden,*  
Ton Keijzers

### Waar is het misgegaan?

Zijn antwoord was even simpel als mijn vraag 'waar het misgegaan is'. Huub Oosterhuis had in een adembenevende inleiding Jezus een plaats gegeven in het nieuwe ethisch appel van de Thora. Waar het dan mis is gegaan? 'In 324 bij de doop van de Romeinse keizer Constantijn op de Lateraanse heuvel in Rome'. Eerlijkheidshalve zei hij er meteen bij dat dit antwoord 'wel erg kort door de bocht was' en hij nuanceerde en vulde aan. Zes personen sterk zijn we vanuit de Lindense Geloofsgemeenschap heilige Lambertus op woensdagavond 3 juni naar de Nijmeegse Boskapel getogen om het Podiumgesprek



met deze voorganger en dichter van psalmen en liederen bij te wonen. Hij vertelde van Jezus die voor zijn omgeving en latere volgelingen de verzoening tussen mensen predikte. Geen zwart/wit beeld meer en geen goed of slecht. Vanuit dat mensbeeld van Jezus en zijn traditie kwam een Godsbeeld naar voren dat aanspoort om de naaste lief te hebben en om een nieuwe humane gevoeligheid aan te leren. Daar past dan geen kerkstructuur bij zoals die zich door de eeuwen heen heeft ontwikkeld. Jezus roept op om er te zijn voor de arme, de vreemdeling, de bedrogene, de bootvluchteling en hij vraagt om universele solidariteit. Kerken en geloofsgemeenschappen moeten zich oefenen om te zoeken naar hoe het anders kan, in het klein en in het groot.



Die gedachte van Huub Oosterhuis sluit naadloos aan bij het artikel van Gérard van Tillo in De Roerom van april 2015. Citaat:

*Op deze wijze verandert de sociale gestalte van de kerk van een organisatie naar een beweging. Dit heeft ook gevolgen voor de wijze waarop de Kerk bestuurd moet worden. Als de kerkorganisatie tot een minimum is geslonken en het geloof meer beleefd wordt in de plaatselijke gemeenschappen, groepen, gezinnen en individuele activiteiten, doet de kerkelijke leiding er goed aan gelovigen te inspireren en enthousiast te maken. Dit betekent dat bisschoppen, priesters en diakens meer pastor (herder, HVR) moeten worden en minder bestuurder, manager en organisator.*

Het doet me ook denken aan het gesprek dat we vorig jaar in Vianen voerden met alle vertegenwoordigers van onze geloofsgemeenschappen. Op die avond werd het verhaal verteld over een spontaan ontstane groep mensen die elkaar troffen bij een IKEA-vestiging ergens in Drenthe. Bij hen was als bij toeval ook een dominee. De groep winkelende mensen werd een gemeenschap rond het Woord van de Bijbel. Die toekomst komt ons tegemoet, valt ons ten deel, leerde ons de Dominicaanse monnik Henk Jongerius toen we met een groep van de Lindense Lambertus Geloofsgemeenschap te gast waren in Huissen. ‘Heb vertrouwen; het komt goed!’

Dat leerde ik ook bij het bezoek aan de Tentoonstelling ‘Het Kasteel van de Ziel - In het spoor van Teresa van Avila’ nog te bezoeken tot eind oktober 2015 in het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in Sint Agatha. Bij de opening hield dr. Frans Vervooren ocd z'n gehoor voor: ‘In een wereld waarin de reli-humor aan het verdwijnen lijkt te zijn en de harde orthodoxie zichzelf op de troon zet van religieus leiderschap is de relative-rende lach van levensbelang om op het spoor te komen van de bevrijdende waarheid’ (Karakteristiek 4).

Is dat in onze tijd niet gaande bij de grote wereldgodsdiensten? De greep naar de hardheid van de orthodoxe leer!

Ik moest daaraan denken toen ik die avond in de Boskapel Huub Oosterhuis zag en hoorde. Wat jammer dat deze charismatische voorganger door onze kerkelijke leiders mond-dood is gemaakt binnen de liturgie. Gelukkig klinkt zijn stem nog steeds op avonden zoals onlangs in Nijmegen.

Herman van Rhee



**10de verschijning:** zaterdag 27 februari: Bernadette drinkt van het water van de bron en kruipt op haar knieën over de grond als boete voor de zondaars.

**11de verschijning:** zondag 28 februari: de menigte imiteert haar boetegebaren.

**12de verschijning:** maandag 1 maart: boete en eerste genezing. Catherine Latapie steekt haar verlamde arm in het water van de bron en geneest.

**13de verschijning:** dinsdag 2 maart: “Ga aan de priesters zeggen hier een kapel te bouwen”.

**14de verschijning:** woensdag 3 maart: Bernadette vraagt opnieuw naar haar naam. Zij antwoordt met een glimlach.

**15de verschijning:** donderdag 4 maart: de langverwachte dag! Een grote menigte hoopt op een openbaring bij het einde van deze veertiendaagse.

**16de verschijning:** donderdag 25 maart: Op het feest van Maria Boodschap openbaart het “mooie meisje” haar naam: “Ik ben de Onbevleete Ontvangenis”.

**17de verschijning:** woensdag 7 april, Paaswoensdag Het wonder met de kaars. Bernadette houdt een brandende kaars vast, waarvan de vlam lang aan haar vingers likt, zonder ze te verbranden.

**18de verschijning:** donderdag 16 juli: op het feest van O.-L.-Vrouw van de Berg Karmel: laatste verschijning. Ondanks de door de overheid gewilde afsluiting is het meisje aanwezig. Ze is mooier dan ooit.

## Na de verschijningen

Na de verschijningen moet een onderzoekscommissie de gebeurtenissen aan de Grot van Massabielle onderzoeken. Deze commissie werkt hier 4 jaar aan. Op 18 januari 1862 publiceert de bisschop van Tarbes een herderlijke brief waarin hij officieel de verschijningen van Lourdes erkent.

Ondertussen denkt Bernadette Soubirous na over de richting die ze aan haar leven wil geven. Haar roeping groeit en in 1865 treedt Bernadette in bij de zusters van Nevers. Ze leeft er verder onder haar doopnaam, soeur Marie-Bernarde.

Bernadette sterft op 16 april 1879. Ze is 35 jaar oud. Na de dood van Bernadette komt de vraag om haar zalig en heilig te verklaren. Het onderzoek vereist de opgraving van haar lichaam. Dat gebeurt in drie keer: in september 1909, april 1919 en april 1925. Tot grote verrassing van alle onderzoekers is het lichaam van Bernadette intact gebleven. Het ligt nu in het klooster van Nevers opgebaard in een glazen schrijn. In 1925 verklaart paus Pius XI Bernadette Soubirous zalig en in december 1933 verklaart hij haar heilig. Haar feestdag is op 16 april.

Aldus de kern van het levensverhaal van Bernadette Soubirous. Er zijn verder over haar ook heel mooie boeken verschenen. Ik kan u van harte aanbevelen u daar eens in te verdiepen. Wie weet wordt aldus uit u ook een Lourdespelgrim geboren!

*Diaken Jo Huijgens*

### *Ik ben Maria*

*Ik ben Maria, ik ben zijn moeder.  
Ik weet het en ik weet het niet.  
Ik mag hem voelen en hem voeden,  
ik leef maar wat aan mij geschiedt.*

*Er is mij zoveel overkomen  
wat ik niet kende en niet wou,  
dat ik mijn dagen maar liet dromen  
tot God ze mij verklaren zou.*

*Daar was die engel in mijn kamer,  
daar was mijn nicht Elisabeth.  
En ik werd met de dag eenzamer;  
en al die tijd gebeurde het.*

*Het deed maar met me wat het wilde,  
het trok eenvoudig bij me in  
het groeide en woelde en bedilde  
net als een dienstmaagd zijn slavin.*



*Het was een woord. Het schiep een orde  
in mijn bestaan waar ik van beef  
want het is vlees in mij geworden,  
het tweede leven dat ik leef.*

*Het huilt, het ademt, het wil eten,  
maar het is meer dan wat ik voed,  
ik wieg het. Het zal Jezus heten  
maar God weet wat het worden moet.*

*En al dat volk en nog meer woorden  
en nog meer wereld die mij verwart.  
Maar alles wat ik hoorde  
zal ik bewaren in mijn hart.*

*Het gaat me allemaal te boven,  
het gaat zijn gang waar het me vindt.  
Ik zal het allemaal geloven:  
Ik ben Maria, ik ben zijn kind.*

## Contactgroepen Rondom de Torens

### geloofsgemeenschap St. Martinus - Cuijk

Dhr. Maarten Hermens 0643138081  
Mevr. Henriëtte van de Lockant-Heiltjes 318029

### geloofsgemeenschap H. Jozef - Cuijk

Dhr. Frans v d Bogaard 315742 Dhr. Peter Hendriks 322822  
Dhr. Wim Hofmans 313998

### geloofsgemeenschap H. Martinus - Katwijk

Mevr. Ria v Kempen-Jeursen 317612  
Dhr. Ton Lukassen 314633

### geloofsgemeenschap H. Lambertus - Linden

Dhr. Jan van den broek 322819 Mevr. Mien Heijnen 316272  
Dhr. Ton Keijzers 384067 Dhr. Herman v Rhee 315904

### geloofsgemeenschap H. Agatha - St. Agatha

Mevr. Thea Hermans 315892 Dhr. Peter Hendriks 314030  
Dhr. Gerard Smits 316066

### geloofsgemeenschap H. Lambertus - Beers

Mevr. Tiny Josemanders 317936 Mevr. Nelly Strik 317243  
Mevr. Mickey Nuijs 318725 Mevr. Wilma v Daal 313871  
Dhr. Harrie van Haren 314333 Dhr. Piet Wagemans 312069

### geloofsgemeenschap H. Antonius van Padua - Vianen

Mevr. Thea Scheers-Jans 320137  
Mevr. Truus Hofmans-van den Heuvel 316228  
Mevr. Tonny Coenen-Giesbers 314227  
Mevr. Nel van Echtelt-van Weerdenburg 313694

### Uitvaarten

Voor de melding van uitvaarten kunt u bellen naar het parochiecentrum/secretariaat: Kerkstraat 10 312555  
Of bij de plaatselijke geloofsgemeenschappen:  
Geloofsgemeenschap H. Agatha: 318277  
Geloofsgemeenschap H. Lambertus (Beers): 314333  
Geloofsgemeenschap H. Jozef: 312233  
Geloofsgemeenschap St. Martinus (Cuijk): 312555  
Geloofsgemeenschap H. Martinus (Katwijk): 317612  
Geloofsgemeenschap H. Antonius van Padua: 320137  
Geloofsgemeenschap H. Lambertus (Linden): 316272

### Pastoraat en noodgevallen

Het pastoraat is in handen van pastoor Theo Lamers. Hij is bereikbaar via het parochiecentrum. Dit nummer is ook beschikbaar voor noodgevallen als ziekenzalving en melding van overlijden. Bij afwezigheid wordt u via het antwoordapparaat doorverwezen.

## Parochiestatistiek

### Doop

In onze parochiegemeenschap zijn door het sacrament van het doopsel opgenomen:

15 maart	Sem Rutten	H. Agatha
29 maart	Rosalie Smits	H. Antonius van Padua
29 maart	Owen Hendriks	H. Jozef
29 maart	Jonah Kaal	H. Jozef
12 april	Roos Bleeck	St. Martinus Cuijk
3 mei	Luuk Burghout	H. Jozef
10 mei	Iza Rijken	St. Martinus Cuijk
10 mei	Sem Aldenhoven	St. Martinus Cuijk
15 mei	Michelle Schaefers	St. Martinus Cuijk
15 mei	Kate Dellar	St. Martinus Cuijk
17 mei	Rafaël van Loon	St. Martinus Cuijk
17 mei	Genoah Manoi Swaneveld	H. Jozef
17 mei	Genesio Swaneveld	H. Jozef
23 mei	June Maturbongs	H. Jozef
23 mei	Robin Janshen	St. Martinus Cuijk
7 juni	Pepijn Musters	St. Martinus Cuijk
14 juni	Marciano Cornelissen	H. Jozef

25 april	H. Lambertus Beers	79 jaar
	Wim Hofmans	
29 april	H. Antonius van Padua	74 jaar
2 mei	Louis Keurentjes H. Jozef	76 jaar
	Anna Willems-de Haan	
7 mei	H. Lambertus Beers	91 jaar
	Bets van de Ven-Derks	
7 mei	H. Jozef	87 jaar
9 mei	Anny Poel-Peters H. Jozef	75 jaar
	Harrie Hendriks	
	St. Martinus Cuijk	89 jaar
13 mei	Bert Riksen H. Jozef	86 jaar
21 mei	Jos Daanen H. Agatha	84 jaar
1 juni	Gerda van den Bosch-Wanders	
	St. Martinus Cuijk	80 jaar
9 juni	Jan Mulders	
	St. Martinus Cuijk	89 jaar
20 juni	Jacqueline Ermers	
	H. Antonius van Padua Vianen	50 jaar

### Uitvaart

Vanuit onze kerken hebben wij afscheid genomen van:

25 maart	Riek Wagemans-Lamers	
	H. Lambertus Beers	82 jaar
26 maart	Wim van Bergen	
	H. Lambertus Beers	83 jaar
1 april	Gerard Vervoort H. Jozef	57 jaar
1 april	Huub Bulkens	

### Huwelijk

In onze parochiegemeenschap zijn door het sacrament van het huwelijk met elkaar verbonden:

15 mei	René Schaefers en Jasmin Dellar	St. Martinus Cuijk
--------	---------------------------------	--------------------



### Zin in Brabant

Zin in Brabant is een project van twee Brabantse journalisten over geloof en spiritualiteit in Brabant. Zin in Boeddha, Allah, Krishna, Jezus, hekserij en vrijmetselarij? Brabant heeft het allemaal. Prachtige tempels, moskeeën, synagogen, maar ook krachtplekken waar je heel bijzondere energie kan voelen. Brabant is vol van zin. Naar de kerk gaan we bijna niet meer, maar nog steeds zoeken mensen naar rust, spiritualiteit en zingeving. Dat kan in een yogaklasje, of tijdens een boeddhistische retraite, maar je kan ook gewoon tijdens het winkelen even stoppen bij een kerk of kapel om een kaarsje op te steken voor iemand, waar je in gedachten bij wilt zijn. Weer anderen bezoeken paranormale beurzen en laten hun handen, gezichten of tenen lezen. Je kan je verdiepen in chakra's of een medium bezoeken. Labyrinten lopen of je horoscoop laten trekken. Stichting Zin in Brabant besteedt aandacht aan traditionele godsdiensten, maar ook aan esoterische stromingen en het geloof in het bovennatuurlijke. Wij onderzoeken waar Brabant anno nu in gelooft.

#### Katholicisme



*Maria in de kapel in Hilvarenbeek*

Waar je ook in Brabant komt, overal zie je wel katholieke kerken, kloosters, Mariakapellen en veldkruizen, kruiswegstaties, Mariagrotten en processieparken. Boekwerken zijn er volgeschreven over het katholieke zuiden, haar prachtige tradities en wonderschone cultuur. Hier maar een kleine tip van de sluier.

We beginnen in Den Bosch. Met een bisschoppelijk paleis, de belangrijkste kathedraal van Brabant, de Sint Jan en de sterkste Mariaverering bij de Zoete Lieve Moeder. Maar er is meer wat Den Bosch net wat katholieker dan de rest van Brabant maakt.

Op het station in Den Bosch vertrekken jaarlijks de Lourdestreinen. Aan boord zieken, gehandicapten, belangstellenden en andere pelgrims op weg naar de bekendste katholieke bedevaartplaats in Zuid-Frankrijk. Den Bosch is sowieso een plek van waar Brabanders op bedevaart vertrekken. De Vereniging Nationale Bede-

vaarten zit in Den Bosch en regelt pelgrimages naar onder andere Jeruzalem en Rome. En in onze provinciehoofdstad zetelen ook nog twee uitgesproken katholieke media. Zowel het Katholiek Nieuwsblad als Radio Maria hebben hun redacties in Den Bosch en dat is niet voor niets zo. En dan nog een unieke plek in Brabant. Gerwen is de enige plek met een heel strenge aftakking van de Kerk van Rome. Het Pius X Broederschap is een orthodoxe gemeenschap waar de pastoor nog met de rug naar het volk en zijn gezicht naar God de mis in het Latijn opdiend. Veel vrouwen gaan gesluierd naar de mis.



*Afbeelding van Jezus in het wachthuisje van Klaveren Vrouwke in Schijff*

Tilburg, stad van Peerke Donders. Van Tilburg werd altijd gezegd dat ze er roomser dan de Paus waren. Maar dat beeld is sterk aan het veranderen. Wel is de stad nog heel goed herkenbaar als voormalig rooms bolwerk. Rome is natuurlijk ook aanwezig in Breda; de tweede bisdomstad in Brabant. Met een bisschoppelijk paleis, een kathedrale kerk: de Antoniuskathedraal en natuurlijk het Begijnhof. Dan meer naar het westen; omgeving Udenbosch. Daar kom je in een straal van vijftien kilometer langs alle facetten van het rijke roomsche leven: kerken, seminaries, bedevaartplaatsen, kloosters en internaten. Grote Christus- en Mariabeelden en niet te vergeten de heiligen. Udenbosch met zijn basiliek, een kleine versie van de Sint Pieter in Rome en het Zouavenmuseum. Hoeven is het seminariedorp en Sint Willebrord, vernoemd naar een van de belangrijkste heiligen heeft een klassieke Mariagrot en een kopie van de kerk in Lourdes. Vreemd genoeg is niet Sint Willebrord, maar Zegge al heel lang een bekende Mariabedevaartplaats in West-Brabant .

Voor katholicisme kom je ruimte tekort. We hebben nog een alinea om te noemen: de abdijen van Heeswijk, Berkel-Enschot, Zundert, Sint Agatha, de Heilige Driehoek van abdijen in Oosterhout. De processies van Handel, Boxtel, Boxmeer, Bergen op Zoom en Ossendrecht, de vele vertrekpunten van wandel- fietstochten naar Santiago de Compostella. Brabant is groots in katholicisme.

## Oproep

Pastoor Theo Lamers spaart foto's van kerken die net als onze parochie vernoemd zijn naar de heilige Martinus. Deze verzameling heeft hij overgenomen van zijn voorganger, maar groeit in de afgelopen jaren niet meer echt aan. Zou u misschien eens rond willen kijken in uw vakantieplaats en een foto willen maken van de Martinuskerken die u tegenkomt? Theo is vast blij met al die foto's in zijn mailbox!

In mijn favoriete Engelse plaats staat een Martinuskerk, namelijk St Martin's Church in North Holmes Road. Het is de oudste parochiekerk van Engeland die onafgebroken in gebruik is geweest en dateert van de zesde eeuw. Gaat u toevallig naar Canterbury? Maak uw eigen foto!



## Workshop: Luid de klokken!

De NSGV (Nederlandse Sint Gregoriusvereniging bisdom Den Bosch) biedt in samenwerking met de Dienst Liturgie van het bisdom een workshop aan over het luiden van de klokken. Daarin zal een ontwerp voor een liturgisch luidschema gemaakt worden en verder worden ingegaan op de geschiedenis en de techniek van het luiden van klokken. Uiteraard is een bezoek aan de luidzolder gepland. De workshop is bedoeld voor pastores, kosters en kerkmusici, maar uiteraard zijn ook andere belangstellenden van harte welkom! De workshop vindt plaats op zaterdag 10 oktober van 10.00 tot 12.30 uur in de Wilibrorduskerk, Visser 2 in Deurne. Om 9.30 uur is de ontvangst met koffie/thee. Kosten bedragen € 10,00 (incl. materialen, koffie/thee, lunch). Aanmelden: schriftelijk of per mail vóór 1 oktober bij het secretariaat [info@martinuscuijk.nl](mailto:info@martinuscuijk.nl). Maak het verschuldigde bedrag over op NL53 INGB 0001125236 t.n.v. Penningmeester St.-Gregoriusvereniging Schijndel o.v.v. 'Klokken'.

Onze Martinuskerk in Cuijk met haar 6 luidklokken, kent al een dergelijk luidschema, dat meestal is afgeleid van Gregoriaanse gezangen uit de periode. Ook bij overlijden is te horen of een vrouwelijke of mannelijke medeparochiaan is overleden.

## Jongerennieuws

### Nacht zonder dak!

In de meivakantie ben ik samen met nog wat mensen naar NACHT ZONDER DAK geweest.

Het was een actie van TEAR.

De bedoeling was dat we zoveel mogelijk geld op zouden halen en daarna in een zelfgebouwde krot zouden slapen en dat hebben we ook gedaan.

We hebben ook spelletjes gedaan en lekker gegeten.

Helaas was ik moe en ging iets eerder naar bed.

In de krot hebben we het ook niet de hele nacht volge-



houden, want het was aan het stormen. Maar toen hebben we met de meeste mensen (sommige bikkels bleven liggen) in de eetzaal geslapen. Hoe dan ook: NACHT ZONDER DAK, een ervaring om nooit meer te vergeten!!!!

Maud de Waal

### Een nacht om nooit te vergeten!

Op 25 april was het zo ver! We gingen een nacht zonder dak slapen. Met een groep van zes, twee leiders en vier tieners gingen we op weg naar Berkel-Enschot om onze krotjes te bouwen. Helaas was de weersvoorspelling niet veel belovend, maar toen we aankwamen was het in ieder geval droog en dat is zo gebleven de rest van de avond, zodat we rustig ons krotje konden opbouwen.

Met een spel maakten we kennis met de andere deelnemers, waarna we ons krotje mochten gaan bouwen. Alle meiden besloten een grote krot te bouwen voor vijf personen, we hadden een logé uit een andere gemeente, en de twee jongens hadden hun eigen toffe krot gebouwd inclusief twee voordeuren!



Na een presentatie van Tear, het goede doel waarvoor we het geld hadden opgehaald, en een leuk spel voor de tieners en een inspirerend gesprek met Hans van Bommel konden

buurtbewoners en ouders onze krotjes komen bewonderen. Berkel-Enschot was voor onze familie en vrienden net iets te ver rijden en we hebben daarom foto's gemaakt.

Maar na een korte en mooie aanbedding was het toch echt tijd om in onze krotjes te kruipen. De hele avond was het droog geweest, maar toen wij twee uur in ons krotje hadden geslapen begon het te regenen. Helaas was het karton en plastic niet bestand tegen de regen en hebben we besloten de nacht af te breken en hebben we binnen op de harde grond te gaan slapen, wat ook afzien was. Onze krotjes waren de volgende dag ingestort en hoewel de beslissing moeilijk was zijn we achteraf blij dat we toch naar binnen zijn gegaan.



Als Rock Solid Cuijk hebben we 710 euro opgehaald, in totaal is er 2200,35 euro naar Tear gegaan! Voor 40 euro heeft een straatjongeren al een opleiding, dus we hebben heel wat jongeren geholpen. Bedankt voor alle steun!

Ylona

Wil je ook eens naar Rock Solid komen? Je kunt altijd langskomen. Rock Solid is iedere eerste zondag van de maand om 19.00 uur in de jongerenruimte van de st. Martinuskerk. We starten weer in september!

Je kunt ons bereiken via onze facebookpagina: <https://www.facebook.com/RockSolidCuijk>

## Nieuws uit de Vormselwerkgroep

Dit jaar hebben 13 kinderen van 11-12 jaar op vrijdag 22 mei het Sacrament van het Vormsel ontvangen. Ze kwamen uit alle geloofsgemeenschappen van onze parochie H. Martinus. Het was een mooie en feestelijke viering in de Martinuskerk in Cuijk.

Deze kinderen waren in januari begonnen met de voor-



bereidingen op dit sacrament. We kwamen bij elkaar in het zaaltje van de Jozefkerk in Cuijk-Noord, in het zaaltje bij de Lambertuskerk van Beers, in 't Akkertje in Vianen of in de Pastorie van de Martinuskerk in Cuijk.

De mensen van de Vormselwerkgroep begeleidden de voorbereidingen, samen met de begeleiders van de Rock Solid jongerengroep en met pastoor Theo Lamers.

- De eerste avond in januari stond het thema 'Sacramenten' centraal. We hebben de vormelingen verteld over de 7 sacramenten die wij in onze Katholieke kerk kennen. Daar hebben we ook spelletjes over gespeeld. Tot slot hebben de vormelingen informatie gekregen om in hun projectmap te stoppen.

- In februari hebben we gewerkt binnen het thema 'Vast en zeker'. We hebben een quiz gedaan met allemaal vragen over de achtergrond van het carnavalsfeest en de vastentijd. We hebben gesproken over het vastentrommeltje van vroeger en nu. De vormelingen hebben bedacht waar ze minder tijd in zouden stoppen tot aan Pasen. Door bijvoorbeeld minder TV te kijken, of minder te gamen: een nieuwe vorm van vasten.

- In maart zijn de vormelingen op kamp geweest: ze hebben deelgenomen aan het Are You Ready Weekend. Dit vonden de vormelingen het allerleukste onderdeel van de voorbereiding!! Dit weekend bestond uit een goede mix van inhoud, actieve en creatieve verwerking, sport, spel en meer. De kernboodschap "God houdt van jou!" stond centraal. Verschillende thema's, waaronder 'De Heilige Geest' kwamen aan bod, afgewisseld met vele leuke aspecten door het weekend heen. Het weekend werd afgesloten met een viering waarbij ook de ouders welkom waren.

- In de Goede Week hebben we op Witte Donderdag gezamenlijk naar 'The Passion' gekeken. Op Goede Vrijdag hebben de vormelingen meegeholpen in de viering in Beers. En op Paaszaterdag hebben ze zich voorgesteld tijdens de Paaswake en tijdens deze mooie viering hebben ze ook verschillende taken vervuld.

- In april hebben de vormelingen nog een avond gewerkt aan het thema 'Lieve Wereld', dat ging over social media. We hebben o.a. gesproken over de invloed van social media in onze maatschappij en ons geloof en we hebben daar spellen over gespeeld.

Nu de feestelijke vormselviering achter ons ligt, hebben de vormelingen nog een heus 'Rock Solid-kamp' in het verschiet. Bovendien zijn ze natuurlijk ook altijd welkom op de Rock Solid-avonden die eens per maand op zondagavond plaatsvinden in de Rock Solid-ruimte boven de sacristie van de Martinuskerk!

Namens de vormselwerkgroep,  
Francy Nuijen

## Hulp gezocht!

### Werkgroepen Eerste Communie en Vormsel zoeken hulp!

We kunnen in dit werkjaar in onze parochie terugkijken op prachtige communiefeesten en een mooie vormselviering. Samen met de werkgroepleden en ouders hebben we dit kunnen voorbereiden. Helaas neemt een aantal leden afscheid van deze werkgroepen en zijn we dringend op zoek naar nieuwe leden, om ook het komende jaar weer samen deze feesten voor te kunnen bereiden. Heeft u komende jaren communicanten en vormelingen en wilt u ons helpen? Neemt u dan contact op met het parochiesecretariaat: [info@martinuscuijk.nl](mailto:info@martinuscuijk.nl)

Werkgroep Eerste Heilige Communie  
Werkgroep Heilig Vormsel

## Familie bedevaart

De tweede familie bedevaart, met Martinus naar Maria, vond plaats op 31 mei, feestdag van Maria bezoekt Elisabeth. We vertrokken om 14:00 uur bij de Martinuskerk in Cuijk. Helaas was het weer twijfelachtig, waardoor de opkomst niet zo groot was. Maar ondanks dat was het een erg gezellige tocht langs de Maas naar Katwijk. Onderweg stopten we even bij de trappetjes om te luisteren naar pastoor Theo die voorlas uit de kinderbijbel. Hij vertelde het verhaal van Maria die Elisabeth bezoekt. De twee volgende stops die gepland waren, hebben we niet gehouden, omdat het al een beetje begon te regenen. In de kerk in Katwijk aangekomen hebben we de knutselactiviteiten gedaan. Als eerste een rozenkrans in megaformaat maken, waarbij pastoor Theo de jeugd uitlegde wat een rozenkrans is. Als tweede maakten we een doosje, waarin je een wens kon stoppen. Het kleine doosje van ons met onze kleine wens



brachten we naar de grot bij Maria. Daar stond een hele grote doos met een verrassing erin. Hiermee werd symbolisch aangegeven dat als je wat kleins voor iemand doet, je mogelijk wat groots terug kunt verwachten. Daarna hebben we nog een welverdiend bakje koffie of bekertje ranja gedronken met een lekkere wafel erbij. Volgend jaar hopelijk beter weer, zodat deze gezellige familiebedevaart mag uitgroeien tot een grote en mooie traditie.





Nacht zonder dak



Communiegroep  
Cuijk



Afscheid  
Joost Gall



Antoniusviering  
Vianen



Kerktuin Katwijk



María bedevaart



Vormselgroep



Crescendo



Peter Hendriks  
herstelt Kerstgroep