

Extra nieuwsbrief, nr. 6  
oktober 2020



# DE MANTTEL



Foto: Bart van Dinten



## Pastoor Theo Lamers

### Oud-deken Henk Janssen benoemd in de Martinusparochie

Ik ben verheugd om als pastoor u mee te kunnen delen dat per 15 oktober oud-deken van Nijmegen, Henk Janssen (71) door onze bisschop Mgr. De Korte is benoemd tot pastor in onze Martinusparochie. Deken Janssen gaat het om gezondheidsredenen wat rustiger aan doen en heeft derhalve onlangs afscheid genomen van de parochie in Groesbeek en als deken van het dekenaat Nijmegen - Wijchen, hij zal parttime in onze parochie werkzaam zijn en naast deze benoeming, ook nog enkele werkzaamheden blijven verrichten voor de parochie Groesbeek. De exacte werkzaamheden zullen in de komende periode uitgewerkt worden.

Ik ben erg blij dat pastor Janssen ons team komt versterken. We kennen elkaar al langer en hebben in het verleden intensief samengewerkt bij de afgelopen edities van WereldJongerenDagen. Ik wens pastor Janssen een mooie tijd toe in onze parochie. Hij zal zich vast en zeker in de volgende nieuwsbrief uitgebreid voorstellen. En als de maatregelen het weer toelaten, zullen we hem ook zeker uitgebreid in onze parochie welkom gaan heten en kennis maken!

Pastoor Theo Lamers



## Parochie en Corona

In de week van 5 oktober j.l. is er veel overleg geweest tussen minister Grapperhaus en het CIO (interkerkelijk contact overheidszaken), en tussen de minister en de bisschoppen. Dit heeft erin geresulteerd dat vrijdagavond 9 oktober vanuit de bisschoppenconferentie het verzoek aan de parochies is gedaan om zo snel mogelijk terug te schalen naar vieringen met maximaal 30 personen. (U vindt de tekst van de bisschoppenconferentie op de website.)

Wat betekent dit voor de vieringen?

### Aanpassingen vieringen

Vanaf 12 oktober zullen er nog maar 30 mensen (exclusief medewerk(st)ers) worden toegelaten tot de vieringen. De afgelopen periode mochten we op de zondagen tussen de 70-80 parochianen verwelkomen. Dat betekent dat de zondagsviering snel vol zal zijn. Daarom zullen we vanaf 17 oktober ook een (stille) mis houden op zaterdagavond om 19.00 uur. Mocht

blijken dat zowel de zaterdag als de zondag vol komt met reserveringen, zullen we kijken om een tweede (stille) mis op zondag toe te voegen. Wij blijven u graag de mogelijkheid bieden om samen (in kleine kring) te vieren. Juist in deze moeilijke tijd kan ons geloof ons steun, vertrouwen en hoop blijven bieden.

### Reserveren dringend noodzakelijk!

Daar het afschalen van de aantallen kan het veel sneller voorkomen dat er 30 personen in de viering aanwezig zijn. Dat betekent dat, als u zeker wilt zijn van een plaats, u het beste kunt reserveren. Dit kan via de ticket-site: <https://eventix.shop/fseq4td5> of telefonisch via het parochie-secretariaat, dagelijks tussen 10 en 11 uur.

Het is heel fijn als u tijdig reserveert, dan kunnen wij ook tijdig zien hoe de aanmeldingen verlopen. Mocht u onverhoopt niet kunnen komen, wilt u dat dan ook laten weten? Dan kunnen wij uw plaats aan iemand anders geven!

### Mondkapjes

De bisschoppen vragen ons om ook de regelgeving van de RIVM voor mondkapjes te gaan hanteren. We verzoeken u om, als u dat kunt, tenminste een mondkapje te dragen bij binnenkomst, de communiegang en het verlaten van de kerk.

Uiteraard blijft telkens gelden: blijft u bij klachten s.v.p. thuis!

Met het volgen van deze maatregelen hopen wij dat we zo lang mogelijk samen kunnen blijven vieren.

Ondertussen zijn we ook bezig om te kijken of we zo snel mogelijk een vaste live-stream kunnen inrichten zodat u ook thuis met ons mee kunt vieren!

Ondanks alle maatregelen blijven we vooral ons inzetten om zorg te dragen voor elkaar! Zorgt u met ons mee?

### Veranderingen Secretariaat

In de afgelopen weken heeft het secretariaat een verandering ondergaan in de personele bezetting. Op 25 september heeft Mw. Wil Langen-Keijzers de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Zij heeft op deze datum bijna 25 jaar voor onze parochie gewerkt. Zowel in als buiten werkuren heeft ze voor onze parochie veel - vooral achter de schermen - werk verzet. Als parochiebestuur zijn wij haar voor al haar werkzaamheden veel dank verschuldigd. Wij zijn blij verheugd dat zij voorlopig voor onze parochie beschikbaar blijft, al zij het met minder aanwezigheid op de pastorie. Ook zijn wij blij verheugd dat wij met toestemming van het bisdom, de uren van Mw. Astrid Kerstens mochten uitbreiden. Zij was al werkzaam op de pastorie voor financiële en bestuurlijke zaken, maar zal nu ook een aantal werkzaamheden van Mw. Wil Langen overnemen.

Wij hopen de prettige samenwerking met de beide dames voort te zetten.

## Allerheiligen - Allerzielen

Vanwege de bijzondere maatregelen die er gelden zijn er geen bijzondere vieringen met Allerzielen. We kunnen helaas de families niet allemaal persoonlijk uitnodigen voor de vieringen. Dat zou helaas niet passen binnen de maatregel van maximaal 30 personen (exclusief medewerkers). Zowel op 1 als 2 november zullen we wel kaarsen ontsteken voor de medeparochianen die ons ontvallen zijn.

We vieren Allerheiligen op zaterdagavond 31 oktober om 19.00 uur en zondag 1 november 10.00 uur. Allerzielen vieren we op 2 november om 10.00 uur en 19.00 uur. Extra Allerzielen viering op zondag 1 november om 19.00 uur.

## Kerkhofzegening

Op 1 november zullen pastores van onze parochie aanwezig zijn om de graven van overledenen te zegenen. Ze zijn op het kerkhof van Vianen van 12.00-12.45 uur en op het kerkhof van Katwijk van 13.30-14.15 uur. Families zijn welkom om een kaars te plaatsen en het graf te laten zegenen. (Let op: buiten mogen we met maximaal 4 personen samen zijn!). De bijeenkomst "verbonden door Licht" in St. Agatha gaat dit jaar niet door.

## Martinusfeest

In de voorbereidingen waren er plannen om met onze communicanten van vorige maand en met de kerkelijke harmonie samen het Martinusfeest te vieren. Helaas kan dit door de aangescherpte maatregelen niet doorgaan. Toch willen we stil staan bij Martinus die zijn mantel deelde met een arme aan de stadspoort. Andere jaren zamelen de kinderen fruit in voor de mensen in Castella. Daar zullen we dit jaar als parochie voor zorgen. Maar helpt u ons toch mee opdat we kunnen delen: zorgt u voor gaven voor de voedselbank? Achter het portaal van de kerk staan de manden klaar voor uw milde gaven!

## Kerstmis

Graag zouden we al vooruit kijken naar Kerstmis, maar op dit moment is het nog heel onzeker hoe alles zal zijn. Op het moment dat duidelijk wordt wat (wellicht) mogelijk is, zullen we hierin beslissingen gaan nemen. In ieder geval is, met pijn in het hart, wel besloten dat de Lasershow dit jaar geen doorgang zal vinden. Evenals de lichtjesticht in Cuijk en het kerstconcert in St. Agatha.

## Heiligen in de komende periode

- 1 november: Hoogfeest Allerheiligen
- 2 november: Gedachtenis Allerzielen
- 3 november: H. Hubertus, bisschop
- 6 november: Feest Geloofsverkondigers in onze streken
- 7 november: Hoogfeest H. Willibrordus, bisschop, patroon van Nederland
- 9 november: Feest Kerkwijding St. Jan van Lateranen
- 11 november: Hoogfeest H. Martinus van Tours, bisschop, patroon van de parochie
- 21 November: Opdracht van de H. Maagd Maria

EXTRA EUCHARISTIEVIERING

# Zaterdagavond 19.00 uur

Maximaal 30 personen

### Weekoverzicht

Maandag	10.00
Dinsdag	10.00
Woensdag	10.00
Donderdag	10.00
Vrijdag	10.00
Zaterdag	10.00
Zaterdag	19.00
Zondag	10.00



Het parochiebestuur doet er alles aan om juist in deze corona-tijd ons kerk-zijn ondanks alle beperkingen inhoud te geven. Maar ook u zult gemerkt hebben dat de belemmeringen u en ons vergaand parten spelen. Waar mogelijk pakken we de draad op en proberen we samen met u hoop en inspiratie voor de toekomst te bieden.

Helaas was er weinig ruimte om fysieke ontmoetingen met contactgroepen en parochianen te hebben. Ondanks dat hebben we getracht op pastoraal vlak het maximale te bieden. Er zijn nu dagelijkse eucharistievieringen en we hebben gelukkig onlangs nog de eerste heilige communie en het vormsel kunnen vieren. Met de aankomende maatregelen, zijn we voornemens om de vieringen te gaan 'streamen' op Youtube. Dit hebben we natuurlijk al eerder gedaan, echter willen we nu de kwaliteit in beeld en geluid op een hoger nivo brengen, mede door het feit dat vele parochianen dit medium ontdekt hebben en zo verbonden blijven.

Ondanks alle beperkingen hebben we onze tijd besteed aan verschillende projecten.

In Vianen hebben we eindelijk toestemming van de Gemeente Cuijk om de ingang naar het kerkhof te verplaatsen. Op zeer korte termijn zal de ingang naar de Venderskamp verplaatst worden. De volgende stap is om een kaarsenkapel op het kerkhof te realiseren.

In Beers gaat het vergunningstraject langzaam de goede kant op, we hopen dat we nu z.s.m. de Lambertuskerk kunnen overdragen aan de nieuwe eigenaar. Ook het parochiecentrum, het mooie huis aan de Grotestaat 3 te Beers, kenmerkend aan de grote oude bomen en de statige oprit, staat sinds kort in de verkoop, voor meer informatie kunt u zich wenden bij Martijn Willems make-laar te Cuijk.



In Linden zijn we in voorbereiding om het leidendak van de pastorie te vernieuwen en mocht u het nog niet gezien hebben, in Katwijk zijn we met een grote restauratie van de H. Martinuskerk begonnen. De toren staat vol in de steigers...! In grote mate kunnen we deze restauratie bekostigen door ontvangen subsidies. Inmiddels is er ook een projectgroep om samen te komen tot financiële acties, ten einde extra financiële middelen te verwerven om ook delen van de binnenzijde te kunnen restaureren. Afhankelijk van het succes, kan bepaald worden welke delen gerestaureerd kunnen worden. Helaas komt de binnenzijde niet in aanmerking voor overheids subsidies.. dus moeten we zelf voor middelen zorgen.

De kerkbalans lag bijna bij de drukker toen de 1e Corona golf zich in Nederland aandiende... we besloten op dat moment om nog maar even te wachten met het verspreiden hiervan. Enerzijds omdat we logistieke problemen hadden om de duizenden brieven te verspreiden onder de parochianen, anderzijds omdat we niet konden overzien of parochianen door de 'lockdown' in financiële problemen zouden komen. Inmiddels zijn we maanden verder en zijn we beland in een 2e golf. Ondanks dat we geen promotie voor de kerkbalans gemaakt hebben, mochten we van een grote groep parochianen al een bijdrage ontvangen, waarvoor onze hartelijke dank..! Helaas, zien we nog een groot verschil in opbrengst en hopen we dat parochianen in de komende maanden toch nog hun bijdrage willen/kunnen overmaken.

Voor de parochie is de kerkbalans de belangrijkste bron van inkomsten, zeker nu... immers de overige bronnen van inkomsten zijn dit jaar bijna nihil...denk daarbij aan collectegeld en kaarsengeld; daarbij worden uitvaarten steeds minder vaak in de kerk gehouden, etc.... De onkosten voor het pastoraat en het onderhoud van de kerken gaan onverminderd door. Mogen we dit jaar wederom op uw financiële steun rekenen..? Denk daarbij ook aan de mogelijkheid om op een eenvoudige wijze, zonder drempel belastingvoordeel te behalen. Voor meer informatie zie [www.martinuscuijk.nl](http://www.martinuscuijk.nl)

Let op elkaar en op u zelf...en blijf gezond!

*Het parochiebestuur*



## Geloofsgesprek Mgr. De Korte

### Over de toekomst van de kerk in en na corona.

Praten over de toekomst van de kerk in en na corona, de bisschop van Den Bosch, deze zomer 65 jaar geworden, Gerard de Korte, kan dat als geen ander. Over het besef van sterfelijkheid en kwetsbaarheid en over de troostende rol van de kerk bij het afscheid in beperkte kring. Over de ontdekking dat we juist in deze tijden van afstand alleen maar konden leven dankzij

de steun van de anderen, de gemeenschap en God. Over de waarde van stilte en luisteren naar de Geest in deze crisistijd en de opdracht om deze houding van stilte en luisteren voort te zetten. Over het belang van hoop dat de kerk heeft gegeven in een situatie van uitzichtloosheid en de uitdaging om die hoop ook te blijven verkondigen als bevrijdend perspectief. En over de missionaire opdracht van de kerk om meer mensen te bereiken, zoals gebeurd is bij de onlinevieringen. Daarover spreekt bisschop Gerard de Korte als hij de balans van de kerk opmaakt in deze tijden van corona. - Leo Fijen.

U kunt het gesprek terugkijken via een link op de website van het bisdom: <https://www.bisdomdenbosch.nl/geloofsgesprek-mgr-de-korte-over-de-toekomst-van-de-kerk-in-en-na-corona/>

### Bisschop De Korte publiceert een boek na de eerste coronagolf Het verdriet van Brabant

Een uitvaart onder de treurwilg van oma. Het rouwcentrum in het tuinhuisje van je zus. Vieringen van een kwartier op het kerkhof. Soms vier uitvaarten op één dag. Geen afscheid kunnen nemen van moeder in het verpleeghuis. Sprakeloos achterblijven als de jongste koster het ook niet redt. Met vier mensen afscheid nemen van vader in de doopkapel. Een slagveld in Schijndel en Tilburg waar tien en dertien zusters in korte tijd sterven. En toch blijven geloven dat het leven verder gaat en dat God met ons meelijdt. Maar ook helpen waar het kan, nabij zijn waar het moet en bidden waar geen woorden meer zijn.

Dat is allemaal vastgelegd in 'Het verdriet van Brabant, kerken en kloosters in het bisdom Den Bosch ten tijde van corona', een gedenkboek dat is samengesteld door de bisschop van Den Bosch, Mgr. dr. Gerard de Korte. Hij legt daarmee vast waar geen woorden voor zijn en wat toch nooit meer vergeten mag worden: het lijden van zo velen, maar ook de zorg voor elkaar en de kracht van het geloof in onmogelijke tijden. Het boek is een tijdsdocument dat meer wil doen dan vastleggen: door alle verhalen heen is het verdriet tastbaar, spreekt de compassie van kerken en kloosters die zelf ook zwaar worden getroffen en zoekt iedereen naar rituelen die troost en hoop geven door alle sterven heen. En daarnaast is dit boek ook een spiegel voor iedereen in Brabant: hoe kun je nabij zijn ook in de maanden die nu gaan komen.

### Rode draad bemoediging door de bisschop

De rode draad in dit gedenkboek wordt gevormd door de 12 teksten van bemoediging zoals bisschop Gerard de Korte die heeft geschreven voor de kerken en kloosters. Ze zijn een reis door de maanden van corona en weerspiegelen de verschillende stadia van de crisis. Deze bemoediging wordt afgewisseld met ontroerende verhalen uit de zwaar getroffen wereld van religieuzen en met inspirerende voorbeelden van

pastorale teams die hun weg vonden in deze ergste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog.



Te bestellen via: [Adveniat.nl](http://Adveniat.nl)

Ook tijdens deze tweede coronagolf publiceert onze bisschop weer woorden ter bemoediging. U kunt ze vinden op de website van het bisdom [www.bisdomdenbosch](http://www.bisdomdenbosch) of van onze parochie: [www.martinuscuijk.nl](http://www.martinuscuijk.nl)



## Paus Franciscus tot VN

'Buig uitdagingen om tot kans'



*Paus Franciscus pleit in zijn videotoespraak tot de VN op 25-9 voor een mondiale verantwoordelijkheid en solidariteit op basis van vrede en gerechtigheid.*

Paus Franciscus heeft in een videoboodschap VN-secretaris-generaal António Guterres en de Algemene Vergadering van de VN toegesproken naar aanleiding van de 75ste verjaardag van de internationale instelling. Het was zijn tweede toespraak tot de VN, waar de Heilige Stoel de status van permanente waarnemer heeft. De paus had woorden van lof voor de bijdrage van de VN tot de eenheid van de hele mensheid, ook in deze periode van coronapandemie die aan zoveel mensen het leven heeft gekost en onze manier van leven zo ingrijpend heeft veranderd. *Die crisis kan een concrete kans zijn voor bekering, voor transformatie, voor een heroverweging van onze manier van leven en onze economische en sociale systemen, die de kloof tussen arm en rijk vergroten op basis van een onrechtvaardige verdeling van middelen.*

Tegen de achtergrond van de coronapandemie herhaalde de paus dat medische basiszorg een recht is voor iedereen, inclusief de toegang tot coronavaccins en de essentiële technologieën die nodig zijn om voor de zieken te zorgen. En hij vervolgde: *Het is in feite pijnlijk om te zien hoeveel fundamentele mensenrechten in onze tijd nog altijd ongestraft worden*

*geschonden. De lijst van dergelijke schendingen is lang en biedt ons een beangstigend beeld van een mensheid die wordt misbruikt, gekwetst, beroofd van haar waardigheid, vrijheid en hoop voor de toekomst. De paus verwees ook naar gelovigen die vanwege hun geloofsovertuiging vervolging doorstaan, inclusief genocide. Ook wij christenen zijn hiervan het slachtoffer: hoeveel van onze broeders en zusters over de hele wereld lijden, soms gedwongen om uit hun voorouderlijk land te vluchten, afgesneden van hun rijke geschiedenis en cultuur.*

Paus Franciscus roept de internationale gemeenschap op om alles in het werk te stellen om een einde te maken aan economisch onrecht en vroeg aandacht voor de alarmerende situatie in de Amazoneregio en haar inheemse volkeren, voor het lot van vluchtelingen en migranten, en voor de ontheemden. *Wij moeten ons afvragen of de belangrijkste bedreigingen voor vrede en veiligheid effectief kunnen worden bestreden wanneer de wapenwedloop, inclusief kernwapens, kostbare middelen blijft verspillen, die veel beter gebruikt zouden kunnen worden om de integrale ontwikkeling van volkeren ten goede te komen en de natuurlijke omgeving te beschermen. We moeten breken met het huidige klimaat van wantrouwen. We moeten de perverse logica ontmantelen die persoonlijke en nationale veiligheid koppelt aan het bezit van wapens. Nucleaire afschrikking creëert een ethos van angst op basis van de dreiging van wederzijdse vernietiging; op deze manier worden de relaties tussen mensen vergiftigd en wordt de dialoog belemmerd. Wij komen nooit uit een crisis zoals we waren, sprak de paus nog. We komen er beter of slechter uit. De VN zijn opgericht om landen bij elkaar te brengen, om een brug te zijn tussen volkeren. Laten we goed gebruik maken van deze instelling om de uitdagingen die voor ons liggen om te vormen tot een kans om opnieuw samen te bouwen aan de toekomst die we allemaal wensen.*



## Communie en Vormsel 2021

### Eerste Heilige Communie en Vormsel 2021

Het school/werkjaar is alweer even begonnen en de werkgroepen van de Eerste Communie en het Vormsel zijn al druk bezig met de voorbereidingen van beide projecten.

### Eerste communie

Dit schooljaar vieren we op zondag 25 april 2021 het feest van de Eerste Communie.

We bereiden de communicanten daarop voor met een interactief programma waarmee ze meer ontdekken over het katholieke geloof en hoe mooi het is om dat samen met anderen te beleven.

De ouderavond is voorlopig (vanwege de coronamaatregelen) uitgesteld naar woensdag 13 januari 2021 om 20.00 uur. Op deze avond zal de werkgroep u meer vertellen over de voorbereidingen op de Eerste Communie en de daarbij behorende kinderbijeenkomsten. Zowel ouders die al weten dat hun kind de Eerste Communie gaat doen, als ouders die geïnteresseerd zijn, zijn van harte uitgenodigd.

Inschrijven kan tot 1 januari 2021.

Meer informatie via: [communie@martinuscuijk.nl](mailto:communie@martinuscuijk.nl)

### Vormsel

Traditioneel wordt er met Pinksteren gevormd in onze parochie; dit schooljaar is dat op zondag 23 mei 2021. De vormelingen worden met een gevarieerd programma voorbereid op het vormsel. Zij ontdekken verder het katholieke geloof en wat dat voor hen persoonlijk betekent.

De ouderavond is voorlopig (vanwege de coronamaatregelen) uitgesteld naar woensdag 20 januari 2021 om 20.00 uur.

Inschrijven kan tot 1 januari 2021.

Meer informatie via: [vormsel@martinuscuijk.nl](mailto:vormsel@martinuscuijk.nl)

Ouders kunnen hun zoon of dochter inschrijven voor de Eerste Communie of het Vormsel met het inschrijfformulier dat via de school verspreid is en ook te vinden is op de website: [www.martinuscuijk.nl](http://www.martinuscuijk.nl).

Patrick Meijer  
parochiecoördinator



Op 1 september jl. is Ria Thijssen van het dameskoor van de Jozefgeloofsgemeenschap onderscheiden met de Eremedaille in goud! Ria is namelijk al 50 jaar (!) lid én contactpersoon/bestuurslid van het Dameskoor Cuijk-Noord.!!

Op de bijbehorende oorkonde staat:

*M. A. Thijssen - Janssen Lok, die zich gedurende 50*

*jaar heeft ingezet voor de muziek ten dienste van de liturgie.*

Aldus de Nederlandse Sint Gregorius Vereniging (NSGV), de organisatie voor RK kerkmuziek.



Vanwege corona is de onderscheiding door Pastoor Theo Lamers klaargelegd op tafel voor Louis Thijssen, die deze onderscheiding vervolgens heeft opgespeld bij zijn partner Ria. Namens de Contactgroep van de Jozefgeloofsgemeenschap ontving Ria een mooie bos bloemen. En de felicitaties natuurlijk! Namens het parochiebestuur Martinus Cuijk was, behalve Pastoor Theo Lamers, ook dhr. Piet van de Koolwijk (vice-voorzitter parochiebestuur) er om Ria (en Louis) te feliciteren! Uiteraard was het dameskoor, mét dirigent Annie Janssen Lok - Thijssen en organist Martin Hoenselaar, ook aanwezig om Ria op een gepaste, coronaverantwoorde, wijze Ria (en Louis) te feliciteren. Onder het genot van koffie, thee of frisdrank én gebak werd de middag afgesloten.

Beste Ria, nogmaals van harte gefeliciteerd en het allerbeste gewenst!!



Het is weer oktobermaand, de tweede maand van Onze Lieve Vrouw na de maand mei. Velen weten niet waarom deze maand de maand van Onze Moeder Maria wordt genoemd. Dit is vanwege de overwinning van de christelijke troepen bij de slag bij Lepanto op 7 oktober 1571. Paus Pius V, die deze dag ter ere van onze Lieve Vrouw instelde, deed dat om haar krachtige gebed te waarderen dat tot deze wonderbaarlijke overwinning leidde. De hele maand oktober werd later de maand van Maria, naast de maand mei. De kracht van de Rozenkrans is niet een historisch of traditioneel iets, het is een levende kracht die miljoenen mensen ervaren en er dagelijks van getuigen. In deze tekst wil ik een aantal uitdagingen en ervaringen met het bidden van de rozenkrans proberen te duiden en waarderen om de kracht en rijkdom van dit gebed te versterken. Door dit te doen, wil ik minstens drie elementen van de rozenkrans met u delen: Aanbedding, Meditatie en Vruchtbaarheid. Deze elementen, indien goed begrepen en gebruikt, zullen het gebed van de rozenkrans een diepere en rijkere ervaring geven en een krachtige bron van goddelijke ontmoeting.

### De schoonheid van de rozenkrans

De Heilige Rozenkrans is niet de enige manier om te bidden, maar de eenvoud van de gebeden maakt het een prachtig gebed. In het evangelie vragen de



leerlingen aan Jezus om hen te leren bidden en Jezus leerde hen het Onze Vader, het mooiste gebed. Het is goed om andere elementen te begrijpen die in de Heilige Rozenkrans worden gebruikt, naast het gebed van de Heer.

**a. DE HEILIGE GEEST:** De Rozenkrans wordt normaal gesproken gestart met de aanroeping van de Heilige Geest. Dit is erg belangrijk omdat bidden een spirituele oefening is. Het is de Heilige Geest die ons helpt bidden en ons gebed effectief maakt. Paulus zei dat Hij ons helpt en zelfs voor ons pleit met woordloze zuchten (Romeinen 8,26). In Johannes 14.16-18, noemt Jezus Hem de Helper, de pleitbezorger. Door de Rozenkrans te beginnen met de aanroep van de Heilige Geest, roepen we de grootste kracht en autoriteit in het gebed op.

**b. GELOOF:** de Rozenkrans bevat de geloofsbelijdenis: Ik geloof in God. Dit gebed is zowel een bekentenis als een gebed. Vergeet niet dat we door de doop ons geloof moeten verkondigen. Het verkondigen van ons geloof in God is een krachtig instrument tegen de krachten van duisternis en kwaad, want door te zeggen dat we in God geloven, veroordelen we tegelijkertijd het kwaad en de duisternis. God is een mysterie, en niemand kan God behagen zonder geloof (Hebreeënen 11,6). De meeste verleidingen die op onze weg komen, dienen om ons geloof af te zweren; door ons geloof in onze dagelijkse Rozenkrans te verkondigen, hernieuwen en versterken we ons geloof dagelijks.

**c. HET GEBED VAN DE HEER:** Het Onze Vader was het gebed dat Jezus zelf aan ons leerde. Het is een heel eenvoudig gebed dat zeer krachtig is. Door dit gebed te onderwijzen, toonde Jezus aan dat bidden kan worden geleerd. Hij gaf het Onze Vader ook als een model om te ontwikkelen. De leerlingen bidden in verschillende situaties en ze bidden dan niet alleen het Onze Vader. Paulus en Silas zongen en baden in de gevangenis, en niet alleen het Onze Vader. Dit moet aantonen dat het Gebed van de Heer een model is voor alle gebeden. Één van de belangrijkste elementen van het Gebed van de Heer is dat God een Vader is. Dus het is een gebed van vertrouwen; vertrouwen in de Vader die nooit faalt.

**d. HET WEESGEGROET:** Het Weesgegroot is het gebed dat is afgeleid van de begroeting van de aartsengel Gabriël en Elizabeth onder invloed van de Heilige Geest. Dit gebed is een prachtig gebed om zoveel redenen en één ervan is dat het vertelt van genade. Het christendom is een religie van genade, en dat is het belangrijkste dat het onderscheidt van het Jodendom. De Wet kwam door Mozes, maar de genade en waarheid werden geopenbaard in Jezus (Johannes 1,17). Toen de engel Maria begroette, was het door de genade dat hij zei: 'Verheug u, Begenadigde, de Heer is met u! Gezegend zijt gij onder de vrouwen' (Lucas

1.28). In deze begroeting van de engel ligt de nadruk op de genade. Maria zelf was verontrust door deze begroeting, en de engel herhaalt in vers 30, 'Vrees niet Maria, want gij hebt genade gevonden bij God.' Dit maakt de Rozenkrans een gebed van genade: wanneer we het bidden presenteren we ons aan degene die vol van genade is, waar genade en waarheid is Jezus (Johannes 1,14).

**e. DE BIJBEL:** De Heilige Rozenkrans is een gebed dat geworteld is in de Bijbel. Afgezien van de gebeden die worden herhaald, zijn de mysterieën een ander belangrijk aspect van de Rozenkrans. Ze zijn een samenvatting van het hele leven van Jezus: Zijn vreugden, arbeid, lijden en glorie. Zij komen allemaal uit de Bijbel, net als de andere gebeden. Deze mysterieën zijn niet bedoeld om alleen worden genoemd - dit is het deel dat veel mensen missen terwijl ze de rozenkrans bidden -, het zijn deze mysterieën die het gebed rijker en vruchtbaarder maken omdat ze bedoeld zijn om te worden gemediteerd. Deze meditatie over de mysterieën worden gedaan in de geest van aanbidding, omdat God, die groter is dan wij kunnen begrijpen, onze aanbidding verdient. Mediteren over deze mysterieën zal je ook helpen te ontdekken wat wij kunnen leren van de Rozenkrans, nl. de praktische en concrete manifestatie van deze mysterieën in je leven. De mysterieën zijn geen zaken uit het verleden, ze kunnen in de huidige realiteit van ons leven worden gebracht door middel van meditatie. Het Woord van God is een krachtig instrument voor elke christen. Als je de gewoonte ontwikkelt om te mediteren over de mysterieën terwijl je de Rozenkrans bidt, dan zul je een ander niveau van gebed ervaren. Veel mensen weten dat meditatie goed is voor fysiek, emotioneel en spiritueel welzijn, maar soms weten mensen niet hoe dat moet en sommigen denken dat het iets magisch of buitengewoons is. Dit laatste is niet het geval: als je de rozenkrans regelmatig bidt zul je geïnspireerd worden door een positieve wijze van mediteren over de mysterieën.

### Conclusie

Als je het moeilijk vindt om de rozenkrans te bidden, daag ik je uit om het een kans te geven. Je hoeft niet met de hele rozenkrans te beginnen. Je kunt ook met een tientje per dag beginnen. U kunt ook een bezoek brengen aan een grot van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes om een kaars aan te steken of te bidden. De Rozenkrans is ook een gebed van NEDERIGHEID, het is een manier om te beseffen en te accepteren dat we iemand nodig hebben om ons te helpen: de Heilige Geest helpt ons, ook onze medemensen helpen ons in gebed. Het is niet verkeerd om iemand te vragen om u te helpen in het gebed. God wil dat we elkaar helpen in het bidden. 'ZALIG ZIJ DIE GELOOFD HEEFT, DAT TOT VERVULLING ZAL KOMEN, WAT HAAR VANWEGE DE HEER GEZEGD IS' (Lucas 1,45) MAGNIFICAT!

*Pater Callistus Offor*



## Allerzielen

Maandag 2 november is het Allerzielen, de dag waarop overleden dierbaren worden herdacht. In Voor wie steek jij een kaarsje op? kijken we om naar bekende en onbekende Nederlanders die ons zijn ontvallen. We houden de herinnering aan overleden dierbaren in leven door verhalen te delen. We steken een kaarsje voor ze op en staan stil bij wie ze waren en wat zij hebben betekend. Bovendien kunnen mensen een naam van een dierbare doorgeven die mogelijk in de uitzending voorbij zal komen.

Voor wie steek jij een kaarsje op? maandag 2 november om 20.25 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.



## Wist u dat...

**Allerzielen: Ook in andere landen worden overledenen herdacht. Wist u dat....**

**Israël:** Het Joodse volk ziet de grafsteen als een plek waar de levenden en de doden nog met elkaar in contact kunnen komen. Daarom is de grafsteen een belangrijke plaats voor hen. Door een steentje achter te laten op het graf laten ze zien dat ze op bezoek zijn geweest en dat zij de overleden persoon niet zijn vergeten.

**China:** Het Qingmingfestival is een traditionele Chinese feestdag, dat elk jaar valt op 4 of 5 april. Chinezen over



## Parochiestatistiek



### Uitvaart

Truus van Laere - Willems  
Jan Roelofs  
Nelly Kuijpers - van Dijk  
Will van Raaij - Graat  
Liselotte Jeurissen - Höpfner  
Miet Ermers - ten Haaf  
Jan Sutmuller  
Jo Daanen - Hermens

*Ons gebed wordt gevraagd voor hen die in de afgelopen maanden zijn overleden. We hebben van hen in kleine kring afscheid genomen in de kerk of op het crematorium, of voor hen is ons gebed gevraagd:*

Sjaak van Kruisbergen  
broeder Johan Flapper



### Doop

Milano Steinbach  
Ruud Toonen  
Keete Toonen  
Noah van Beest  
Elijn Koenen  
Malief Koenen  
Alexander Hijl  
Kiki van der Burg

*In de afgelopen periode zijn in onze parochie gedoopt:*

heel de wereld gaan op deze dag naar de tempel en de begraafplaats om het leven van hun voorouders te eren.

**Mexico:** De dag van de Doden (in het Spaans: Dia de los Muertos) is een Mexicaans feest- en herdenkingsdag op 1 en 2 november, dus op Allerheiligen en Allerzielen. In veel steden zijn bont gekleurde parades en houden mensen picknicks bij de graven van familieleden.

## Gerarduskalender 2021 uit Wittem



**elke dag een beetje spirit!**

**op de voorkant:**

elke dag een spreuk om de dag goed mee te beginnen

**op de achterkant:**

moppen  
gedichten  
bezingsteksten  
puzzels  
informatie

**€ 7,95**

te koop bij:

Pastorie H. Martinus  
Kerkstraat 10  
5431 DS CUIJK

Ma. Di. Wo. Do. en Vr.  
van 9.30 tot 12.00 uur