

Extra nieuwsbrief, nr. 7
november 2020



DE MANTTEL





Uitzien naar...

Er is veel om naar **uit te zien** in de huidige Corona-tijd: naar een vaccin dat ons beschermt, naar de knuffel of de zoen die je mist, naar de ontmoeting van onze families, vrienden en bekenden. Maar helaas zijn de signalen niet altijd positief: besmettingen nemen niet voldoende af, ziekenhuis en IC-opnames dalen tergend langzaam. Tegelijk daagt heel langzaam aan de horizon de komst van een vaccin en worden eerste vaccinatieprogramma's en routes opgesteld. Met alle negatieve en positieve berichten blijven we **uitzien...**

Christenen zijn bij uitstek mensen die blijven **uitzien!** Zeker in deze periode naar **Kerstmis**. Kinderen kijken uit naar Sinterklaas; mensen kijken uit naar de kortste dagen opdat de dagen weer gaan lengen; Christenen kijken bijzonder uit naar de komst van het **Kerstkind**. Ieder jaar opnieuw gaan we door deze cyclus heen. Ieder jaar opnieuw zien we uit naar **lichtpuntjes** in de donkere dagen van het jaar.

We weten dat **Kerstmis** 2020 anders wordt dan andere jaren. De Coronamaatregelen zullen zeker nog niet opgeheven zijn. We hopen dat ze met **Kerst** wat versoepeld mogen worden in onze huizen en kerken. En toch mogen we de moed niet opgeven en mogen we blijven **uitzien**, want we willen allereerst zorg dragen voor elkaar.

Met de **Advent** begint onze tijd van **uitzien** naar het **Kerstkind**. Iedere week ontsteken we een kaars op onze **adventskrans**, telkens wat meer **licht** in de duisternis. We zien uit naar het kleine kind in de stal, dat onze Verlosser is. Hij wil ons vrij maken, op weg zetten, kinderen van het **licht** maken, zodat wij niet alleen door alle duisternis heen **licht** zien, maar ook **licht** zijn! In onze **Adventstijd** zien we uit naar dat kleine Kindje dat groot zal worden genoemd onder de mensen.

Er wordt gesproken over een andere wereld na Corona: een "nieuw" normaal. Veranderingen zijn lastig en moeilijk. We willen graag vasthouden aan wat vertrouwd is. En tegelijkertijd nodigt de **Advent** en het **uitzien** naar het **Kerstkind** ons uit om na te denken hoe wij mee kunnen werken aan die andere, nieuwe en betere wereld. Hoe kunnen wij, misschien bijzonder als christenen, meewerken aan een wereld die zorg draagt voor elkaar? Die ons een **licht** wil zijn voor anderen, voor mensen in nood?

Vol verwachting **zien wij uit...** maar we mogen niet stil zitten. We moeten - met alle beperkingen - in beweging komen. Laten we het **licht** groeien op onze **Adventskransen**, maar bijzonder in onze harten en in

ons leven. Laten we **uitzien** naar het **Kerstkind** dat in ons midden en in onze wereld wil wonen. Hij is het **Licht** der wereld op wie wij hopen en naar wie wij **uitzien**.

Ik wens u een mooie **lichtende adventstijd** toe.

Pastoor Theo Lamers

Wij zien uit...

*Heer,
Wij zien uit naar Uw komst
in deze wereld,
naar Uw komst in deze tijd.
Wil ons levenspad verlichten
en alles wegnemen
wat het licht niet kan verdragen.
Geef aan de dingen
een nieuwe glans.
Geef aan ons allen de kracht
om vertrouwen te geven
aan mensen die niet meer
durven dromen.
Hou onze ogen gericht
op het visioen
van een nieuwe wereld,
waarin mensen in
liefde en vrede samen leven.
Jesus is het licht van de wereld:
laat ons dan wandelen in dat licht
naar Kerstmis toe.
Amen.*

federatie St.-Andries-St.-Michiels-Brugge



Kerk, Kerst en corona

Maatregelen

Op dit moment geldt voor de Rooms-katholieke kerk nog steeds het **maximum van 30 bezoekers** per viering. Een uitzondering hierop is zijn de uitvaarten waar 100 bezoekers welkom zijn. We weten op dit moment nog niet of dit opgeschaald mag worden met de kerstdagen. Hierover moeten de bisschoppen van Nederland een besluit nemen. Voor de **weekenddiensten** geldt dat **reserveren noodzakelijk** is. U kunt reserveren via de reserveringsite: <https://eventix.shop/fseq4td5> of telefonisch via het parochie-secretariaat, dagelijks tussen 10 en 12 uur. De weekmissen zijn vrij toegankelijk, u wordt daar bij de ingang geregistreerd. Voor de vieringen geldt dat het dragen van een mondkapje bij binnenkomst, communiegang en verlaten van de kerk verplicht is.

Zaterdagavond 19.00 uur

Maximaal 30 personen

Weekoverzicht

Maandag	10.00
Dinsdag	10.00
Woensdag	10.00
Donderdag	10.00
Vrijdag	10.00
Zaterdag	10.00
Zaterdag	19.00
Zondag	10.00



Live-stream

Omdat we niet willen afwachten heeft het parochiebestuur besloten om een vaste **live-stream** in de Martinuskerk aan te leggen, zodat we met de Kerstdagen live met u verbonden kunnen zijn. Samen met het jonge en enthousiaste bedrijf dienstmeekijken.nl gaan we hier aan werken. Komende week hopen we de voorzieningen hiervoor te treffen en daarna kan de installatie van de apparatuur plaats gaan vinden. We hopen dat vóór Kerstmis nog proef te kunnen draaien. Als de live-stream in de lucht is kunt u de gewone viering in parochie volgen via de website (www.martinuscuijk.nl).

Informatie

Daar op dit moment nog geen uitspraken van bisschoppen over Kerstmis gedaan zijn kunnen we helaas nog geen mededelingen over de vieringen doen. Zo spoedig dat kan, zullen we mededelingen plaatsen op de website, facebook en in De Stier. De meest recente informatie over aantallen, vieringen en live-stream zult u altijd kunnen vinden op de website van de parochie.



De kleine vlam vol hoop!

‘All I want for Christmas is You’ klonk afgelopen week op de radio. Inmiddels is dit liedje onlosmakelijk verbonden met het kerstfeest. Voor mij, en ik denk voor velen met mij, is die ene zin nog nooit zo waar geweest als dit jaar. **Kerstmis** vier ik het liefst met familie en vrienden om mij heen, de nachtmis en vervolgens proosten op het **kerstfeest**. Het huis 2 dagen gevuld met familie, een gezamenlijk diner. Het lijkt er dit jaar niet van te komen.

Ieder obstakel in het leven stelt ons voor een keus; bij de pakken neer gaan zitten en klagen óf de mogelijkheden die er zijn gebruiken om er iets geweldigs van te maken.

Met **kerst** in zicht kies ik ervoor te kijken naar de mogelijkheden; een **kersttoast** met de straat vanuit de voordeur, een extra boodschap in de **kerstkaarten**, het **kerstdiner** in porties bij de gebruikelijke tafelgasten bezorgen om vervolgens met een videoverbinding toch samen te eten.

De meesten van ons hoeven zich enkel zorgen te maken over het feit dat we kerst niet kunnen vieren met een huis vol. Dat voelt misschien als een hele opgave, maar is het ook zo?

Als ik om me heen kijk zie ik ook een weduwnaar die zijn vrouw dit jaar verloren is, hij heeft geen kinderen, wie zorgt voor hem deze **kerst**?

Ik zie gezinnen die het vaderland ontvlucht zijn, vanwege terreur en oorlog.

Ik zie de mensen die de eindjes aan elkaar proberen te knopen, omdat ze geen werk meer hebben en geen nieuwe baan gevonden krijgen, hoe vieren zij de **kerst**?

Wanneer ik zo om me heen kijk, denk ik: ‘zo slecht heb ik het helemaal niet.’

Ieder van ons ervaart de duisternis anders, maar in totale duisternis geeft een kleine **vlam** heel veel hoop. Dat voelt iedereen. Hoe meer **lichtjes** er aangestoken worden, des te **lichter** het wordt.

We bereiden ons voor op de komst van het **kerstfeest**. Voor ons als Christenen het geboortefeest van Jezus. Een kind dat voor ons een baken van hoop wil zijn.

De **Cuijkse kerstpakkettenactie** mag jaarlijks aan vele gezinnen hoop bieden. Een enthousiaste groep vrijwilligers is hard aan het werk met alle voorbereidingen, er moet namelijk een heleboel geregeld worden:

De adressen worden aangeleverd vanuit verschillende kanalen uit de gemeenschap. Instanties en scholen zijn aangeschreven voor adressen waar een hart onder de riem op zijn plaats is.

Er worden boodschappen ingezameld.

Op zaterdag 12 december van 10.00 tot 14.00 uur bij de Jumbo een kraam aanwezig waar u levensmiddelen kunt doneren. Deze dag stelt winkelcentrum De Maasburg de winkelruimte tussen Durlinger en Chez Wiellie van 10.00 uur tot en met 16.00 uur beschikbaar om levensmiddelen te doneren. Daarnaast kunt u de weken van **advent** levensmiddelen achterlaten in de donatiemanden van de Sint Martinuskerk.

Alle **levensmiddelen** worden gesorteerd en voor elk adres wordt een doos op maat ingepakt. Bij het vullen van de doos is enkel de gezinssamenstelling bekend, geen namen, geen adressen. De leerlingen van het Merletcollege vullen, met dezelfde kennis, met hun klas een doos. In de week voor de kerstvakantie worden de **pakketten** bezorgd, zodat ze op tijd voor kerstmis bij de mensen zijn.

Een globaal schema van het drukke schema:	
Zaterdag 12 december	Inzamelingsactie
Zondag 13 december	Sorteren
Maandag 14 en	
dinsdag 15 december	Samenstellen kerstpakketten
Woensdag 16 december	Bezorgen kerstpakketten
Vrijdag 18 december	Ophalen kerstpakketten Merlet
Zaterdag 19 december	Bezorgen laatste kerstpakketten

In de donkere decemberdagen kunnen we allemaal een **lichtje** gebruiken, de werkgroep **kerstpakket-tenactie** wil dat voor iedereen zijn. Dat laten we 12 december heel bijzonder zien.

U doet toch ook mee? De kleinste **vlam** geeft de meeste hoop, voor wie bent u die **vlam**?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bianca Akkermans telefoon: 06 17018764 of met Patrick Meijer: email: . P.meijer@martinuscuijk.nl of telefoon: 06 38144702.

Namens alle gezinnen die een pakket krijgen, dank u wel!

Patrick Meijer
Parochiecoördinator



De nieuwbenoemde pastor-assistent Henk Janssen stelt zich voor.

Geboren ben ik in 1948 in Beek-Ubbergen als derde kind in een gezin dat uiteindelijk vijf kinderen zou gaan omvatten. Na de Kleuterschool en de Lagere School in Beek doorlopen te hebben ben ik in 1961 naar het gymnasium van het Canisius College gegaan. Met goed gevolg heb ik het gymnasium A afgerond in 1967 en ben ik ingetreden in het noviciaat van de paters **Jezuïeten**. Na een half jaar ben ik hier weggegaan, omdat ik mij nog te jong vond om mij definitief te binden. Omdat ik een opleiding afbrak na de middelbare school werd ik in november 1968 opgeroepen om mijn

dienstplicht te vervullen bij het dienstvak van de Militaire Administratie

Na mijn militaire dienst ben ik in september 1970 **politologie** aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen gaan studeren.

In mijn vrije tijd besteedde ik veel aandacht en energie aan het **jeugd- en jongerenwerk**, in het dorp Beek in het gebouw 'De Trog', later in de gemeente Ubbergen en de gemeente Millingen aan de Rijn, een weer later in de regio van Rijk van Nijmegen.

Ook de plaatselijke politiek had mijn warme belangstelling. In 1974 werd ik in de gemeenteraad van Ubbergen gekozen en ben **raadslid** gebleven tot 1995. Gedurende twee periodes van 1982 tot 1986 en van 1991 tot 1994 was ik **wethouder** van de gemeente Ubbergen.

Na mijn studie ben ik in 1981 als ambtenaar gaan werken bij de gemeente Nijmegen als hoofd van het **stafbureau** van de gemeentesecretaris tot medio 1995 en daarna in dienst van de provincie Gelderland als **regionaal coördinator handhaving milieuwetgeving** in de regio Nijmegen van medio 1995 tot 1 juni 2009. Hiernaast was ik voorzitter van het schoolbestuur voor het basisonderwijs in Beek-Ubbergen en na een fusie van verschillende schoolbesturen voorzitter van het schoolbestuur voor het basisonderwijs in de gemeente Ubbergen.

Van 1 januari 1996 tot 2007 ben ik vicevoorzitter van het kerkbestuur van de St. Bartholomaeus - parochie van Beek geweest.

Na een schoolkamp op Klein - Amerika in Groesbeek in mei 1977 heb ik verkering gekregen en ben ik **gehuwd** in mei 1979 met Marie-José Boot. Vervolgens werden ons **vier kinderen** geboren, te weten een zoon en drie dochters. Vrij kort na de geboorte van onze jongste dochter werd mijn vrouw ziek en is zij na negen jaren knokken overleden in januari 2000 aan borstkanker.

In september 2000 ben ik begonnen met de deeltijdstudie **theologie** aan de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht.

Aan het einde van mijn studie ben ik vanaf 1 januari 2007 stage gaan lopen in de Willibrordusparochie van Mill.

Op 3 november 2007 ben ik tot diaken en op 6 juni 2009 tot **priester gewijd** voor het bisdom Den Bosch, Vervolgens werd ik benoemd als **kapelaan** in de Pastorale Eenheid De Driestroom (St. Anthonis c.a.) en de Pastorale Eenheid Vierlingsbeek-Maashees.

Op 28 november 2010 werd ik benoemd als kapelaan in de nieuwe parochie Maria, Moeder van de Kerk te Sint Anthonis.

Met ingang van 1 november 2011 werd ik benoemd als waarnemend **pastoor** van de St. Antonius - parochie

van Breedeweg en met de opdracht de fusie van de parochies in Groesbeek te gaan opzetten. Met ingang van 1 januari 2012 ben ik benoemd tot voorzitter van de Zustercongregatie Penitenten van de Eenheid te Boxmeer.

Op 1 maart 2012 ben ik benoemd als **pastoor** van de Sint Bartholomaeus - parochie te Beek-Ubbergen met daarbij de opdracht de fusie van de parochies van Millingen aan de Rijn, Kekerdom, Leuth, Ooij en Persingen en Beek-Ubbergen te gaan opzetten.

Met ingang van 1 juli 2012 benoemd als **pastoor** van de Sint Hubertus - parochie te Ooij en Persingen en van de Sint Remigius - parochie te Leuth.

Met ingang van 1 september 2013 benoemd tot **deken** van het dekenaat Nijmegen.

Met ingang van 1 januari 2014 werd ik benoemd tot **pastoor - teamleider** van de nieuwe parochie Maria ten Hemelopneming te Millingen aan de Rijn. Deze functie heb ik vervuld tot 1 juli 2019.

Op 1 januari 2014 werd ik ook benoemd tot pastoor van de nieuwe parochie H.H. Cosmas en Damianus te Groesbeek.

Omdat mijn teamleden in Groesbeek en mijn kinderen zich zorgen maakten over mijn **gezondheid** toen ik in de week na Pinksteren 2020 voor de vierde keer in een jaar in het ziekenhuis werd opgenomen met ditmaal een trombosebeen en longembolie, heb ik op advies van mijn huisarts mijn functies van pastoor en deken neergelegd. Daarna heb ik een longherstelprogramma gevolgd bij een fysiotherapeut met longaantekening. Rond 1 oktober 2020 werd ik weer gezond verklaard met de opdracht dagelijks te bewegen door te wandelen en/of fietsen.

Als hobby heb ik **stamboomonderzoek**, ik lees graag boeken over **geschiedenis** en **actuele onderwerpen** als bijvoorbeeld slavernij en ontwikkelingen in de Kerk.

Pastor Henk Janssen



Vierde Woord ter bemoediging van Mgr. De Korte
Afgelopen zondag vierden wij de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Een soort Oudjaar dus. Wie wilde, kon in 's-Hertogenbosch al oliebollen eten want een oliebollenkraam staat voor de Sint Jan. Met het hoogfeest van **Christus Koning** hebben wij de kern van ons geloof gevierd. Christus is onze koning. Hij draagt onze goede aarde. Maar ook ons eigen leven rust in zijn hand. Het is goed om stil te staan bij de contouren van het koningschap van onze Heer. Wat

betekent het koningschap van Christus voor mijn alledaagse leven?

Koning Christus: dienaar en vredevorst

In onze dagen zijn er nog maar weinig koningen. In democratische landen, als Nederland, hebben aanwezige koningen primair een ceremoniële rol. De koning symboliseert de eenheid van het land en geldt als een verbindende figuur binnen een veelkleurige samenleving. Dat is wel eens anders geweest. Wij kennen allemaal de verhalen over koningen met grote legers. Koningen als mannen die met geweld hun wil opleggen.

In de geschiedenis van Israël zijn er ook **koningen**. Wij kennen allemaal de namen van Saul, David en Salomo. De Heilige Schrift geeft een vrij realistisch beeld van hen en hun duistere kanten worden niet verzwegen. Zo wordt koning Saul beschreven als jaloers en is koning David een man van overspel en moord. De wijze koning Salomo blijkt ook afgoden te vereren. Israëls koningen falen dus regelmatig. Het zijn herders die als herders tekortschieten.

In de dagen van Jezus is het Heilig Land bezet door de Romeinen. Met veel geweld heeft Rome een groot rijk tot stand gebracht. De Joden hebben hun onafhankelijkheid verloren. Tegen die achtergrond schetst het Nieuwe Testament ons een andere koning. Koning Jezus. Niet als een man van geweld maar als een dienaar, ten einde toe. Jezus wordt als koning voor de rechterstoel van Pilatus gebracht. Maar zijn koningschap is niet van deze wereld. Anders zou Jezus zich niet zonder slag of stoot hebben laten arresteren. Zijn leerlingen zouden dan als soldaten voor hem hebben gevochten. Maar de koninklijke weg die Jezus gaat, is principieel geweldloos. Hij neemt geen leven van anderen maar zal uiteindelijk zijn leven geven. Voor armen en zieken; voor mensen die geen helper hebben en schuld dragen. **Hij is een herder die zijn leven geeft voor zijn schapen. Hij realiseert vrede en verzoening.**

Solidaire koning

Veel mensen leven in een tijd van pijn en verdriet. Wij denken aan mensen die door het coronavirus een dierbare hebben verloren of zelf ernstig ziek zijn geworden. Maar ook aan mensen die extra eenzaam zijn. Niet weinigen zijn onzeker over de toekomst. Blijft hun baan behouden of zal het bedrijf de crisis overleven? Elders in de wereld lijden tallozen door hongersnood en oorlogsgeweld. Als wij in deze situatie nadenken over het **koningschap** van Christus moeten wij in de diepte kijken. Juist daar heeft de Heer ons immers opgezocht, in de diepte van het bestaan. Om alles met ons te delen en solidair te zijn in ons verdriet, in onze eenzaamheid en angst, solidair tot in de dood. **Als christenen zijn wij geroepen om die solidariteit vandaag zichtbaar te maken.** Wat is de kracht van waaruit Jezus leeft? Vanuit welke bron put Hij? Zijn bron vormt God die Hij vaak aan-

spreekt als zijn Vader. Het gebed, het voortdurend zoeken van de Vader, geeft Jezus de kracht om zijn koninklijke weg te gaan. Op het kruis bidt Koning Christus: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Zo is Hij teruggekeerd naar zijn Vader.

Daden van humaniteit

Afgelopen zondag klonk in de liturgie een ernstig Evangelie. In Matteüs 25 wordt immers het leven van mensen gewogen. Wij ontmoeten Koning Christus als rechter. En Hij maakt een onderscheid tussen schapen en bokken. De criteria voor het oordeel van de Heer zijn kleine daden van menselijkheid. In het Evangelie gaat het om tekenen van humaniteit. Om het geven van water en brood; om het kleden van naakten; om het bezoeken van zieken en gevangenen en om het opvangen van vreemdelingen. Wij zijn geroepen om in het voetspoor van de Heer te leven. Gods Geest nodigt ons uit tot navolging. **Wij zijn geroepen om Christus te volgen op de koninklijke weg. De weg van de dienstbaarheid en de naastenliefde.** Het gaat om de koninklijke weg van de geweldloosheid en de onderlinge zorg. Zo kunnen wij metterdaad het gezag van Jezus in ons leven erkennen. Zo kunnen wij tonen dat Christus onze koning is.

Mgr. dr. Gerard de Korte



De digitale adventskalender

De Advent begint! De periode waarin we verwachtingsvol uit mogen kijken naar Kerstmis!

Het team Familiepastoraat van het bisdom 's-Hertogenbosch heeft voor deze periode een 'digitale Adventskalender' in het leven geroepen. Een kalender voor het hele gezin waarbij je online elke dag een luikje kunt openen. De kalender zit boordevol mooie verhalen, leuke opdrachten, muziek en knutselopdrachten. De link van de kalender vindt u hier: <https://adventskalender2020.webflow.io/>

Samen mogen we op weg gaan naar Kerstmis!

Adventsactie



Eén op de zeven baby's heeft een te laag geboortegewicht!

Miljoenen vrouwen en kinderen wereldwijd lijden **honger**. En kunnen daardoor nauwelijks ontsnappen aan de **armoedeval**: de vicieuze cirkel van armoede, ondervoeding en een gebrekkige opleiding. De armoedeval krijgt mensen al op jonge leeftijd in haar greep en slechts weinigen weten eraan te ontsnappen. Ondervoeding is een belangrijke schakel in deze cyclus, waarvoor met name vrouwen en kinderen **kwetsbaar** zijn.

Adventsactie wil vrouwen en kinderen **helpen** ontsnappen aan die vicieuze cirkel van armoede en ondervoeding. Jaarlijks voeren we campagne tijdens de vier weken voor Kerstmis: de adventperiode. We steunen dit jaar diverse projecten die ervoor zorgen dat gezinnen zelf groente, granen en fruit kunnen verbouwen en op die manier beschikken over gezond en gevarieerd voedsel.

Wilt u een van deze projecten steunen? **Uw bijdrage is enorm welkom.** U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie.

In de Martinuskerk staat ook een collectebus voor deze actie.

ADVENTSACTIE

EEN CAMPAGNE VAN VASTENACTIE

Digitale Adventsretraite

De **Jezuiten** van Nederland hebben voor 2020 weer een digitale Adventsretraite onder de titel: "Zie, ik kom spoedig!" U kunt zich hiervoor aanmelden via www.ignatiansbieden.org



Digitale Adventsretraite



Uitwisselingsgroep

tijdens de Adventsretraite van de Jezuïeten



Dit is de titel van de **adventsretraite** van de jezuïeten voor dit jaar. De retraite gaat op zondag 29 november van start en loopt tot vrijdag 25 december. Deelnemers aan de digitale retraite krijgen dagelijks een gebedsmail met bijbelteksten, meditatieve vragen, citaten en technische gebedstips. Het geheel vormt een innerlijke reis om het mysterie van **Kerst** intenser te beleven.

Nieuw dit jaar zijn de wekelijkse zoom-**meditaties**, verzorgd door de auteur van de digitale retraite, jezuïet Gregory Brenninkmeijer. Deelnemers aan de retraite krijgen iedere vrijdagavond (bij de gebedsmail) een link om via Zoom deel te kunnen nemen aan deze geleide meditatie van een half uur. Op deze wijze kunnen we toch met elkaar verbonden zijn.

Jong Bisdom Den Bosch nodigt jongeren uit om deze **adventsretraite** in verbondenheid met elkaar te beleven, op weg naar een bijzonder **Kerstfeest** (in tijden van corona). Door jezelf via deze link: <https://www.bisdomdenbosch.nl/zie-ik-kom-spoedig/> aan te melden aan te melden zul je voorafgaand aan de **adventsretraite** toegevoegd worden aan een speciale whatsappgroep. Hierin kunnen we met elkaar delen en uitwisselen. Daarnaast nodigen we je zeker ook van harte uit om deel te nemen aan de extra zoom-**meditaties** op de zaterdagen 5, 12 en 19 december (om 9.30 uur in de ochtend).

Jong bisdom Den Bosch



Als elk...

*Als elk volk
recht krijgt op een elementair welzijn en wel-
vaart,*

*als elk land
zorg besteedt aan democratie,*

*als elke cultuur
zoekt naar gebondenheid met andere culturen,*

*als elke ethnische groep recht krijgt
op de eigen kleur
en oog heeft voor de eigen bijdrage
aan het land waar ze wonen,*

*als elke godsdienst en elke levensbeschouwing
haar eigen rijkdom deelt met anderen
en de eigen zwakheden ziet en wegwerkt,*

*als elke mens en elke groep,
naar anderen luisterend,
het eigen woord mag spreken,*

*als elke organisatie en politicus
haar of zijn eigen weldaden zou schenken
en niet de weldaden van anderen zou benijden,*

*als elk denken en elk spreken,
het eigen tekort erkent
en blij is met de aanvulling
en opbouwende kritiek van anderen,*

*Zou dat niet een droom van een wereld worden?
Zou God dan niet onder de mensen wonen?
Zou Kerstmis dan niet heel dichtbij zijn?*

** federatie St.-Andries-St.-Michiels-Brugge*

Heer, wij zijn moe.

We zijn doodmoe van deze pandemie, terwijl die zo velen willekeurig treft en maar blijft voortdenderen, meedogenloos, verbeten.

We worden geconfronteerd met ontredde, ziekte, rouw, pijn en kwetsbaarheid, werkloosheid.

En die laatste brengt ook weer ontelbare zorgen met zich mee.

We worden wanhopig, neerslachtig, depressief.

We zijn moe van het politiek gekrakeel, de negativiteit. We zijn gebroken.

Wat moeten we doen?

Wie kan ons helpen?

U natuurlijk. Heer, hoor ons roepen.

Open onze ogen voor de schoonheid en de eenvoud van de natuur.

Dan weten we weer dat ook het leven zijn eigen seizoenen heeft en dat ook die voorbijgaan.

En zo ook deze periode van verdriet, uitzichtloosheid en eenzaamheid.

Heer, maak ons stil en vrij van zorgen, bedaar ons hart en onze geest en geef ons rust.

Omring ons met uw altijddurende liefde, en leer ons om niet bang te zijn, opdat wij in deze moeilijke en verwarrende tijden ook voor anderen het licht kunnen zijn dat u in de wereld bracht.

Amen.

Parochiestatistiek



Uitvaart

Jos van de Geer
Maria van den Hoek - Peters
Martha Daniëls - Ponjee
Piet van den Boogaard
Mary Leconte - Ohoilulin
Gebod wordt gevraagd voor:
Yvonne Crooijmans
Annie van Schipstal - van de Pol

Ons gebed wordt gevraagd voor hen die in de afgelopen maanden zijn overleden. We hebben van hen in kleine kring afscheid genomen in de kerk of op het crematorium, of voor hen is ons gebed gevraagd:

Gerarduskalender 2021

uit Wittem



Eén kalenderschild met twee keuzes!

elke dag een beetje spirit!

op de voorkant:
elke dag een spreuk om de dag goed mee te beginnen

op de achterkant:
moppen
gedichten
bezingsteksten
puzzels
informatie

€ 7,95

te koop bij:

Pastorie H. Martinus
Kerkstraat 10
5431 DS CUIJK

Ma. Di. Wo. Do. en Vr.
van 9.30 tot 12.00 uur