

Jaargang 6 nummer 24  
mei 2018

# DE MANTTEL



Foto: Theo Schaars



## Inhoud

- 2** Van de redactie
- 3** Woord van de pastoor
- 4** Van het parochiebestuur
- 5** Interview met Danny Hakvoort
- 6** Uit de parochie
- 8** Van de geloofsgemeenschappen
- 12** Liturgische kalender
- 19** Bedevaart of pelgrimstocht
- 20** Contactgroepen Rondom de Torens  
Parochiestatistiek
- 21** Martinuspunten
- 22** De parochie uit  
Kinderpagina
- 24** Fotopagina

## Contactgegevens parochie

Secretariaat - Parochiecentrum -  
Pastorie H. Martinus  
Kerkstraat 10  
5431 DS Cuijk  
tel. 0485-312555  
email: [info@martinuscuijk.nl](mailto:info@martinuscuijk.nl)  
twitter: @MartinusCuijk  
website: [www.martinuscuijk.nl](http://www.martinuscuijk.nl)  
facebook: Theo Lamers of parochieh-martinus-cuijk  
Rekeningnr nieuwe parochie: (NL67RABO) 01774 93 232  
Het parochiecentrum is op werkdagen bereikbaar van  
9.30 uur - 12.00 uur.

## Van de redactie

April is het als we deze Mantel voorbereiden, een koude maand aan het begin, maar zo halfweg wordt het geweldig mooi weer. Iedereen vrolijk buiten in de weer, kinderen zijn aan het spelen, volwassenen werken in hun tuin. En ik? Ik had echt zin in mijn volkstuintje in Den Bosch waar de fruitbomen beginnen uit te botten en nu in bloei staan en waar mijn rabarber meer dan genoeg rabarbermoes belooft. En rabarberlikeur, want die heb ik vorig jaar voor het eerst uitgeprobeerd. Ik kijk uit naar de meivakantie, want dan heb ik meer tijd om heerlijk aan het werk te gaan met uien, zaden, plantjes en ook lekker op mijn bankje kan zitten.

Mei biedt ons de gelegenheid om even stil te staan bij Maria, de moeder van Jezus. Dit is zeker niet het enige naam die Maria in de afgelopen eeuwen heeft gekregen: ik vond een website met de 108 namen. Het begint als volgt: 1. Mystieke Roos 2. Morgenster 3. Zetel der Wijsheid 4. Poort van de Hemel 5. Koningin van de Engelen 6. Zoete Moeder. We hoeven niet zo heel ver te wandelen of te fietsen om bij 'onze' Maria te komen: Katwijk heeft meer dan wekelijks vieringen gepland met koren van heinde en verre. Verderop in de Mantel vindt u hierover meer informatie. En ik zing zachtjes de Maria-liedjes die ik van mijn moeder leerde, ook een Maria. Samen met haar ben ik een keer of vijf naar Beauraing geweest, hieronder het refrein van het bedevaartlied.

*Maria, wij juichen U blij tegemoet,  
Blijf onze Koninginne, voorgoed, voorgoed.  
Wij zweren getrouwheid aan U, aan uw Zoon;  
Geef ons uw moederzegen tot loon, tot loon.*



## Colofon

Dit parochieblad is in een oplage van 1200 exemplaren verspreid in de zeven geloofsgemeenschappen van de parochie Heilige Martinus. Kopij voor het volgende nummer verwachten wij uiterlijk op 1 juni a.s. en kan aangeleverd worden via de contactgroepen of op [redactie@martinuscuijk.nl](mailto:redactie@martinuscuijk.nl).

Redactie en opmaak:  
Annemarie Emmen  
Miriam Janssen

## Een vliegende start...

De eerste maanden van het jaar zijn altijd al een drukke periode met voorbereidingen op de Eerste Heilige Communie en het Vormsel, naast alle voorbereidingen op Veertigdagentijd en Pasen. We mogen nu al terugkijken op een bezinnende Vastenperiode en mooie vieringen en bijeenkomsten rond Pasen. Ook hebben 46 kinderen half april hun Eerste Heilige Communie ontvangen. Het was weer een prachtig feest. En het Vormsel staat op Pinksterzaterdag op het programma.

Maar de laatste maanden hebben we vooral ook veel afscheid moeten nemen van mede-parochianen. In de eerste maanden van het jaar hadden we 25 diensten rond het afscheid van dierbaren. Dat is een hoog aantal (t.o.v. 23 in 2017, 8 in 2016; 19 in 2015). In die zin heeft het hoge landelijke sterftcijfer rond de griepgolf ook invloed op het aantal uitvaarten. Allereerst wensen we de nabestaanden heel veel sterkte bij het verlies. Voor mijzelf heeft in de afgelopen periode een behoorlijke krachtsinspanning gevraagd, naast alle gewone doorlopende zaken. Er zijn dus ook een aantal plannen blijven liggen, die nu, hopenlijk, weer langzaam opgepakt kunnen worden.

Met behulp van onze stagiair Danny en een heleboel kernvrijwilligers, zijn gelukkig ook veel zaken gewoon doorgegaan en hebben we bijvoorbeeld een geweldig Church-escapeweekend gehad - ongeveer 150 mensen hebben zich in dat weekend in de kerk laten "opsluiten". Dit was zo'n succes dat nu al een tweede weekend voor juni vol is geboekt! De kerk is helemaal bij de tijd en vertelt hier ook haar eigen verhaal! Maar zijn we ook bezig met de ontrekking aan de eredienst van de kerk in Vianen en de verhuizing van het parochiezaaltje naar de MFA in de Jozefgemeenschap.

Ondertussen is er ook in de parochie Gemert-Bakel, waar ik, als deken, ondertussen nu ruim een jaar ook waarnemend pastoor ben een verlichting gekomen. Daar is een pastor Schevers benoemd per 1 april. Maar op verzoek van de bisschop zal ik daar waarnemend pastoor blijven om mee te blijven werken aan een verdere implementatie van de fusie. Pastor Schevers zal daar vooral de pastorale zaken gaan behartigen. Ik hoop dat hij een mooi start in Gemert mag maken.

Daarnaast ben ik dit werkjaar als deken ook namens de bisschop vormheer in ons dekenaat en heb al een aantal mooie Vormselvieringen mogen meemaken - U moet de



Pastoor Theo Lamers

vormfies op facebook maar bekijken! In Boxmeer zelfs met een prachtig gezongen mis van Mozart door de Jozefzangers uit Venray. Het is telkens een feest om aan tieners dit sacrament van de Geest te mogen toedienen. De komende periode zullen er ook nog een aantal Vormselvieringen in het dekenaat plaatshebben. Ondertussen leven we in de liturgie ook toe naar de Pinkstertijd (en in Katwijk natuurlijk ook naar de Maria-maand). Een tijd om Gods Geest in ons te laten werken. Hij geeft ons energie en inspiratie om als gelovige mensen steeds opnieuw gestalte te geven aan Gods werk in onze wereld. Hopenlijk laten wij ons ook steeds opnieuw door die Geest raken om als oprechte christenen in het leven te staan!

Ik wens u onderweg naar Pinksteren veel geestkracht toe!

Pastoor-deken Theo Lamers

## Uitnodiging

**Komen jullie ook  
op eerste pinksterdag  
20 mei om 16.00 uur  
de laatste viering in  
Vianen meevieren?**

## Gebed tot de Heilige Geest

*Kom, Heilige Geest, vul de harten van uw gelovigen,  
en ontsteek in hen het vuur van uw liefde.  
Zend uw Geest uit en alles zal herschapen worden.  
En Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen.*

### Laat ons bidden

*God Gij hebt de harten van de gelovigen door  
de verlichting van de Heilige Geest onderwezen:  
geef dat wij door die Heilige Geest de ware wijsheid  
mogen bezitten, en ons altijd over zijn vertroosting  
mogen verblijden. Door Christus onze Heer. Amen.*



## Van het parochiebestuur

De afgelopen maanden heeft het bestuur een aantal punten op de agenda gehad. Zoals in vorige edities genoemd, was er een sollicitatieronde voor de vacature van pastoraal werker. We hebben sollicitanten mogen verwelkomen en na gesprekken werd snel duidelijk dat er maar een kandidaat geschikt was voor onze parochie. Helaas heeft deze kandidaat, na een aantal vervolg gesprekken besloten om voor een andere toekomstcarrière te gaan. We gaan dus weer opnieuw van start...wordt vervolgd.

De kerkbalansfolder is inmiddels ook bij iedereen bezorgd, waarvoor dank aan de vele vrijwilligers die de bezorging hebben uitgevoerd. We kunnen het niet voldoende blijven zeggen dat de Kerkbalans de belangrijkste inkomstenbron voor de parochie is. We danken de vele parochianen die trouw jaarlijks hun bijdrage overmaken. Zoals ook al vaker gemeld, er bestaat de mogelijkheid om zonder drempel, de bijdrage Kerkbalans als aftrekpost voor de Inkomstenbelasting te benutten. Zo kunt u een aanmerkelijk voordeel behalen. Kijk voor meer informatie op de website van de parochie.

Over de Lambertuskerk in Beers gaat al enige tijd een gerucht de ronde dat de kerk verkocht zou zijn. Wij kunnen u verzekeren dat dit onjuist is. Weliswaar zijn er met enkele geïnteresseerden verkennende gesprekken geweest, maar tot verdergaande onderhandelingen is het nog niet gekomen. Zolang het parochiebestuur geen mededeling naar buiten brengt, kunt u er zeker van zijn dat de kerk niet verkocht is.

In de Jozef geloofsgemeenschap worden de verhuisdozen weer in gereedheid gebracht, immers eind april zal de verhuizing naar de MFA plaatsvinden. Op 6 mei zal de MFA voor het eerst in gebruik genomen worden voor een eucharistieviering..! Een mooi moment voor de hechte geloofsgemeenschap om een nieuwe stap in de toekomst te zetten. Wij wensen hen veel geluk toe.

Ook aan het einde van de maand april, zullen parochianen uit onze parochie deelnemen aan een Lourdesbedevaart. Deze keer zullen zij, met ruim 1000 pelgrims vanuit heel Nederland op bedevaart gaan. Ook zal kardinaal Eijk, samen met velen uit het Aartsbisdom Utrecht deelnemen. We wensen hen een mooie betekenisvolle bedevaart toe.

Op onze website hebben we een selectie gemaakt van bedevaarten die in samenwerking met de bedevaartorganisatie VNB uit 's-Hertogenbosch gemaakt kunnen worden. Enkele reizen zijn speciaal voor pelgrims die medische ondersteuning nodig hebben, tijdens deze reizen gaat een team aan vrijwilligers waaronder artsen en verpleegkundigen ter ondersteuning mee op bedevaart.

Naast de traditionele bedevaarten per bus, trein of vliegtuig, zijn er nu ook bedevaartsreizen per fiets. Deze hebben de bestemming van Rome en Israel. Een bijzondere mogelijkheid wanneer u van fietsen houdt... zeker voor de reis door het Heilig Land.! Vanuit VNB gaat er een team mee om te zorgen dat u onderweg wordt voorzien van eten en drinken en aan het einde van de dag staat uw koffer in het hotel weer klaar...! Voor meer informatie zie [www.martinuscuijken.nl](http://www.martinuscuijken.nl)

Tenslotte, gaan we op 20 mei a.s., 1e Pinksterdag, de laatste eucharistieviering houden in de Antonius van Padua-kerk te Vianen. De geloofsgemeenschap is al volop bezig om voorbereidingen te treffen, de familie Verhagen heeft met omwonenden gesprekken gevoerd en heeft de plannen klaar om aan de slag te gaan.

Na de sluiting van de kerk, gaan de eucharistievieringen volgens bekend rooster door in het Akkertje.

We nodigen u graag uit om bij de laatste eucharistieviering aanwezig te zijn, om zo onze solidariteit te delen met de geloofsgemeenschap van Vianen.

## Interview met Danny Hakvoort vanuit Rome

Danny Hakvoort, stagiair van onze parochie, reisde afgelopen jaar een aantal keer af naar Rome om samen met andere jongeren een belangrijke ontmoeting voor te bereiden. Deze ontmoeting vond twee weken geleden plaats. Danny is de enige Nederlandse jongere



die uitgenodigd was om deel te nemen aan de deze belangrijke bijeenkomst: 'de jongerensynode' (19-25 maart). Met deze bijeenkomst probeert de kerk te inventariseren wat jongeren bezighoudt met het oog op de bisschoppen-synode in oktober 2018. Danny: "De presynode werkt eigenlijk hetzelfde als een echte synode. We nemen dezelfde stappen als een echte synode. Maar het wordt allemaal geleid door jongeren. Jongeren vertalen de documenten. Jongeren hebben deze vragen geschreven. En jongeren beantwoorden de vragen." Katholiek Leven interviewde hem tijdens zijn verblijf in Rome. Hieronder dit interview.

**De paus krijgt ook te horen wat jullie allemaal verzamelen?**

Danny: "We zijn met z'n allen één groot document aan

het schrijven, een 'final document', waar we allemaal achter staan. Dat wordt meegegeven aan degenen die in oktober deelnemen aan de bisschoppensynode en aan de paus om richting te geven aan deze synode. Uiteindelijk is het aan hen in hoeverre zij ons document meenemen."

#### **Betekent het dat de kerk moderner wil worden?**

*Danny:* "Ik denk niet dat de Kerk moderner of ouderwets wil worden. Dat is in de Kerk niet zo'n onderwerp. Maar de Kerk ziet wel: we raken het contact met jongeren kwijt en eigenlijk willen we jongeren helpen om hun plek in de wereld te vinden. Alle jongeren. Niet alleen christelijke jongeren. Daarom willen ze jongeren horen. *Paus Franciscus heeft gezegd:* het is geen groot proces van verandering, maar wel een groot proces van luisteren van de Kerk. De Kerk gaat niet zozeer grote beslissingen nemen, maar de paus hoopt wel dat heel veel mensen plaatselijk een luisterend oor aan jonge mensen kunnen bieden. En dat dit een soort handleiding mag worden van hoe je nou jongeren helpt met hun plek vinden in de wereld."

*Danny:* "Wat er mooi aan is, is dat er hier ook mensen zijn van andere geloven en mensen van andere christelijke genootschappen. Zelfs mensen die zich atheïst of agnost noemen zijn aanwezig bij deze ontmoeting. Dus het is een heel breed publiek dat hier gehoord wordt."

#### **Op de eerste dag konden de jongeren de paus vragen stellen. Krijg je dan ook antwoorden op dingen die je vraagt?**

*Danny:* "Op sommige momenten wel, op sommige momenten niet. Op een gegeven moment kreeg de paus eigenlijk een hele harde vraag, van een dame die uit Afrika naar Rome kwam om te werken. Zij belandde in de prostitutie en zag dat heel veel klanten katholiek waren. Zij vroeg zich af of de paus daar een antwoord op kon geven. Het was de eerste vraag die aan de paus werd gesteld. Het is een 'unfiltered dialogue', dat kon je inderdaad merken. Je hoorde dat de zaal een beetje terugdeinsde. De vragen zijn voorbereid en de paus heeft ook heel veel op papier, maar je zag hem het papier wegleggen. Hij noemde prostitutie criminaliteit tegen de mensheid. Hij sprak er zich tegen uit. Maar wat ik soms wel eens lastig vind bij dit soort onderwerpen is dat er dan niet wordt gezegd: we vinden het als Kerk soms ook moeilijk om over seksualiteit te praten. We hebben daar allerlei ideeën over die eigenlijk niet meer aansluiten bij de huidige realiteit. Niet dat ze veranderd moeten worden, maar er is geen gesprek over. Maar misschien moet het gesprek ook vanuit ons komen."

#### **Terwijl de jongeren dat juist ook een onderwerp vinden?**

*Danny:* "Ja. Toch moet ik heel eerlijk zeggen dat in onze groep onze gespreksleider aan het eind van de week zei: waarom hebben jullie het eigenlijk helemaal niet over seksualiteit gehad? Soms hebben wij daar zelf dus ook een duwtje voor nodig. Toen we het hadden over jongeren en relaties, hebben we het over vriendschap gehad en over sociale media relaties. Maar seksualiteit hebben

wij in het groepje ook niet besproken. Totdat we dus eigenlijk een push kregen. Dus ik merk enerzijds dat het heel belangrijk is voor jongeren, maar anderzijds dat we het zelf ook wel lastig vinden om erover te praten."

#### **Wat gaat Rome uiteindelijk doen met alle informatie die jullie verzamelen?**

*Danny:* "Het 'final document' dat we maken, wordt gepubliceerd. De wereld kan dus zien wat wij geantwoord hebben, samen met mensen in de Facebookgroep. We zitten hier met 340 jongeren. Maar iedereen heeft ook kunnen antwoorden via Facebook."

#### **Hoe vaak doet de Kerk dit, zo met jongeren praten?**

*Danny:* "Dit is de eerste keer die ik ken dat ze op zulke grote schaal met jongeren praten. We hebben de Wereldjongerendagen, waar geluisterd wordt naar jonge mensen en waar de talenten van jonge mensen worden ingezet. Maar dit is de eerste keer dat het via een enquête en via Facebook gebeurt. Dit is de eerste keer dat ze ook echt een Facebookgroep hebben. Want het Vaticaan zendt normaal alleen. Dus het is de eerste keer dat zij ontvangen, ook op sociale media. Dus dat is wel heel bijzonder."

#### **Het 'oude Rome' praat met de jonge mensen uit de hele wereld. Voel je dan een generatieverschil, dat hele oude mensen iets van hele jonge mensen willen weten?**

*Danny:* "Ik voel eigenlijk het generatieverschil niet zo. Ik vertelde gisteren nog tegen iemand van het Vaticaan, dat ik dacht dat er alleen maar oude mensen in het Vaticaan werkten. Maar de priesters en de mensen die we hier tegenkomen zijn heel jong. De staf die deze synode leidt, is tussen de 35 en 45. Ik voel de generatieclash wel, want ik kom soms priesters tegen die het lastig vinden om met jonge mensen te praten en die ook zeggen: waar wil de Kerk nou met die synode heen, ze gaan luisteren naar jongeren en er zijn zelfs jongeren bij van buiten onze Katholieke Kerk, hoe kunnen die nou iets zeggen over de Kerk? Daar voel je wel de clash. Want in een wereld waarin we sociale media hebben, kan iedereen meepraten. In die wereld leven wij al. We zijn al gewend dat mensen meepraten over onze Kerk. Maar sommige priesters, niet alle priesters, vinden dat wel heel lastig. Ik denk dat daar echt het generatieverschil is. Er zijn priesters die gewend zijn dat mensen naar hen toekomen. En er zijn priesters die gewend zijn om naar de mensen toe te gaan. En wat wij hier continu zeggen is: haal mensen op waar ze zijn. Als ze niet meer in de kerk zijn, moet je ze ergens anders gaan zoeken. Als ze wel in de kerk zijn, moet je ook kijken wat hun leefwereld is. Voor een groot deel wordt daar al heel goed bij aangesloten. Maar er zijn ook echt landen waar dat echt wel moeilijk is."

*Danny:* "Ik hoop dat die schreeuw, om naar mensen toe te gaan en mensen op te halen waar ze zijn, gehoord wordt in Rome. En dat ook bisschoppen dat tegen elkaar gaan zeggen: op welke plekken kunnen wij nog meer aan-

wezig zijn? Ik denk dat het proces van de synode belangrijker is dan de synode zelf. Ik denk dat het niet zozeer gaat om die synode zelf, maar om de cultuuromslag die nu met deze synode plaatsvindt.”

#### Waar zit die cultuuromslag in?

*Danny:* “Het Vaticaan heeft in het proces van de synode jongeren al betrokken en kerkprovincies echt gevraagd om naar de jongeren te luisteren. Die vraag is anders dan voorheen. Dat wij nu hier zijn om de synode voor te bereiden is al anders. Het maakt dat je jonge mensen over de hele wereld hebt, die dadelijk teruggaan naar hun kerkprovincie en zeggen: goh, dat en dat heb ik daar gehoord en daar zou ik iets mee willen.”

**Nou is dit eigenlijk een voor-vergadering.**

#### Hoe gaat het na deze week verder?

*Danny:* “De echte synode komt in het najaar. Daar mogen enkele jongeren spreken die hier zijn geweest. En dan zal er een kerkelijk document uitkomen.”

#### Ben je er zelf bij in het najaar?

*Danny:* “Dan gaan de bisschoppen in overleg. Misschien gaan er ook jongeren met elkaar of met de bisschoppen in overleg. Ik weet niet of ik dat zelf ben, of dat dat andere jongeren zullen zijn. Maar er gaat natuurlijk een bisschop vanuit Nederland. En ik hoop dat die bisschop nog even in zijn eigen bisdom, in zijn eigen parochies, in gesprek gaat met jonge mensen voordat hij naar Rome gaat en dat hij het goede nieuws naar Rome toe mag brengen, dat jongeren voor de Kerk willen werken en met de Kerk op weg willen gaan.”

## Uit de parochie

### Wartoe zijn wij op aarde?

#### Driedelige cursus: Wartoe zijn wij op aarde?

Wartoe zijn wij op aarde? Tijdens drie zaterdagochtenden vragen we ons af of we wel ergens toe op aarde zijn. Onze gidsen zijn hedendaagse schrijvers, met wie we het leven proberen te duiden. We beginnen de reis met Nietzsche, die ons met ‘God is dood’ de leegte in lijkt te sturen. Worden we daar rusteloos van en is dat erg? Misschien kan leegte juist inspirerend zijn.

We begeven ons dan weer in het heden, dan weer in het verleden. Huidige ideeën van anderen en van onszelf blijken vaak al eeuwenoud te zijn. Soms zijn we binnen, dan weer buiten. Al wandelend denken we beter na, zoals de klassieke filosofen al wisten. Daarom zullen we ook genieten in de kloostertuin van Sint Agatha.

Filosofische voorkennis is niet vereist. Ook hoeft u niet te hebben deelgenomen aan de vorige cursus ‘Wat een geluk!’.  
Tijd: 26 mei / 9 juni / 23 juni van 10.00 tot 13.00 uur  
Plaats: Klooster Sint Agatha, Kloosterlaan 24, Sint Agatha; waarschijnlijk in het poortgebouw  
Kosten: €50,00 / neem zelf een lunchpakket mee  
Over te maken naar: NL37 TRIO 0391 0548 72 ten name van M. Polman in Nijmegen, onder vermelding van ‘Leven: niets dan lucht en leegte?’

Inschrijven: stuur een mail naar [info@mariellepolman.nl](mailto:info@mariellepolman.nl) onder vermelding van ‘Leven: niets dan lucht en leegte?’.  
Graag vermelding van naam, adres en telefoonnummer.  
Uiterste inschrijfdatum: 28 april 2018  
Meer informatie: zie het bijgevoegde affiche. Wilt u dat doorsturen naar andere mogelijk geïnteresseerden? Hartelijk dank. Zie ook: <http://www.mariellepolman.nl/pages/cursussen/levenskunst.php>

Met vriendelijke groet,  
Mariëlle Polman  
[www.wieweet.com](http://www.wieweet.com)

### Een ontdekkingsreis van geloof

Herman Finkers zei eens in een interview: ‘Als je ’s ochtends wakker wordt en je gelooft niks, waarvoor sta je dan op?’ Hoe wordt u ’s ochtends wakker? En als u gelooft, is dat dan ‘het geloof’ zoals we denken dat de kerk er tegenaan kijkt, of is het een geloof zoals dat door de jaren heen bij u gegroeid is? Noemt u zich gelovig? Of bent u misschien geloviger dan u zelf denkt? Samen willen we op ontdekkingsreis gaan.

Gedurende tien avonden willen stilstaan bij de inhoud van ons katholieke geloof. Niet zozeer omdat geloof een kerkelijk aangelegenheid is, maar omdat geloven een dimensie aan het leven toevoegt, waardoor het leven zich verruimt en verdiept. Deze avonden zijn een ontdekkingsreis waarin, naast het opdoen van geloofskennis, we ons samen mogen af vragen waar wij zelf staan. Deze tocht naar ons geloof zullen we telkens starten vanuit het verhaal van Jezus, het verhaal van de Kerk. Dit zullen we doen door samen te kijken naar de serie Catholicism en vervolgens hierover samen in gesprek te gaan.

‘Catholicism’ is een indrukwekkende serie over het verhaal van Jezus, de Kerk en het Katholieke geloof. Father Robert Barron neemt ons mee op een ontdekkingsreis. Wij krijgen letterlijk heel veel mooie plaatsen te zien. Maar ook legt hij op zijn eigen wijze het geloof uit, in een diversiteit van perspectieven: kunst, geschiedenis enzovoort. Zo wordt het verhaal van Jezus niet alleen verteld via de Bijbel, maar ook door de apostelen, kerkvaders, kerkleraren, heiligen, dichters, artiesten en nog meer. Al deze personen hebben door gebed, studie, reflectie, preken en poëzie hun geloof verdiept. De serie zorgt ervoor dat deze belangrijke mensen voor onze kerk een gesprekspartner worden tijdens onze cursus.

De cursus bestaat uit elf bijeenkomsten en start op 6 juni 2018. Tijdens deze eerste kennismakingsbijeenkomst, kijken we samen welke dag het meest handig is om bijeen te komen. We starten om 19.30 uur en

eindigen is om 21.30 uur. Deze eerste bijeenkomst vindt plaats op de pastorie (Kerkstraat 10, Cuijk).

Wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met Danny Hakvoort via de e-mail:  
Info@martinuscuijk.nl  
ilnford.d.hakvoort@martinuscuijk.nl

## Cuijkse Taizéviering



In de St. Martinuskerk in Cuijk wordt op vrijdag 1 juni (niet op de eerder geplande 8 juni) 2018 om 19.00 uur een Taizéviering gehouden. De viering is een initiatief van de H. Martinus parochie Cuijk. Er worden tijdens de Taizéviering door de aanwezigen (door piano begeleide) passende liederen uit Taizé gezongen, afgewisseld met gebed, korte bijbellezingen en een meditatief moment van stilte.

Taizé is een internationale christelijke oecumenische kloostergemeenschap in het zuiden van Frankrijk, waar jaarlijks duizenden mensen, vooral jongeren, uit heel Europa komen voor een periode van ontmoeting en bezinning. Drie maal per dag komen de broeders met alle bezoekers bijeen voor het gemeenschappelijk gebed in de Verzoeningskerk, met veel zingen en een lange tijd van stilte.

De liederen van Taizé zijn kort en eenvoudig en gemakkelijk meerstemmig te zingen. Sommige Taizéliederen zijn heel bekend geworden, zoals bijvoorbeeld Ubi caritas, of Als alles duister is.

Voor meer informatie: <http://www.taize.fr/nl>.

Bij de Taizéviering in Cuijk zitten de aanwezigen in een speciaal gecreëerde intieme ruimte vóór in de Martinuskerk. De totale viering duurt ca. 45 minuten. Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van een kop koffie of thee na te praten en een kijkje te nemen bij de speciale boekentafel. Iedereen, jong en oud, is van harte uitgenodigd deze Taizé-viering bij te wonen!

Datum en tijd: Vrijdag 1 juni 2018, 19.00 uur.

Plaats: St. Martinuskerk, Kerkstraat 10, Cuijk

De overige Taizévieringen in 2018 zijn op:

14 september

7 december

Noteert u deze data alvast in uw agenda? Het thema van deze vieringen wordt later bekendgemaakt.

Voor meer informatie:

Gita Siebers, 06-27265138

## Naastenliefde

Column-1 22-01-18

De meeste mensen denken het wel te weten, het is een van de beste eigenschappen die een mens kan hebben: de goedheid om iemand te helpen. Nu heb ikzelf de ziekte MS, een zenuwziekte waarvan je niet kunt genezen, aan deze ziekte kun je echter niet overlijden. Het hart valt onder een ander regime. Nu ben ik ten gevolge van de ziekte MS gevallen op een dusdanige manier dat mijn rechterarm uit de kom is geschoten.

Als je dan opgenomen wordt in een verpleeghuis, kun je, vooral in het begin, niets meer: je kunt jezelf niet meer uit- en aankleden, je kunt niet meer zelfstandig naar het toilet. Ook bij het eten heb je hulp nodig om je boterham te snijden.

Gelukkig is er dan verplegend personeel die jou kunnen ondersteunen, de naasten. Het bezoek mag ook zijn taak uitoefenen, het kan het nodige meenemen voor de zieke en hem een luisterend oor aanbieden. Ik lag in het verpleeghuis Madeleine. Er gaat hier wel eens wat fout. Maar als je bedenkt voor welke taken zij allemaal gesteld zijn, dan is het verwonderlijk dat er wel eens iets goed gaat, wat in 99% van de gevallen zo is.

Je moet altijd weten dat alles gebeurt met de beste bedoelingen. Wil je verplegend personeel worden dan zul je daar een roeping of talent voor nodig hebben. Kwaad worden, als er iets niet gaat zoals jij in gedachte hebt, heeft geen zin. Het wekt alleen maar onbegrip, "ik deed toch mijn best", hoor ik denken.

Als jij verbetering wilt, dan moet jij je andere wang aanbieden zoals in de Bijbel gezegd wordt. In plaats daarvan kun je ook complimentjes geven voor dingen die wél goed gaan bij het aanbieden van hulp. Ondertussen kun je ongemerkt wijzen op wat er in jouw ogen fout ging. Wanneer dit van beide kanten gebeurt is er sprake van echte naastenliefde.

*Kees Berkhout*

## Ultieme nachtmerrie of ideale droom?

### *Opgesloten worden in een kerk: ultieme nachtmerrie of ideale droom?*

In het weekend van 10 en 11 maart namen 12 groepen deel aan een escape-room georganiseerd in de Martinuskerk in Cuijk. Een unieke ervaring waarin deelnemers werden opgesloten in de Martinuskerk om zichzelf te bevrijden door het oplossen van puzzels. De church-escape was een groot succes.

### **De unieke church-escape ervaring**

De ervaring van de church-escape bestond uit een welkomstmoment onder het genot van koffie of thee



met Cuijkse Klokjes. Hierna volgden een gesprek, quiz en bemoedigende woorden zoals 'de vorige groep kwam er niet uit' of 'het schijnt erg makkelijk te zijn'. Met deze woorden vertrokken de vaak wat gespannen deelnemers naar de kerk om zich te laten opsluiten. Hun enige hoop was 'de stem van boven' en de puzzels die verspreid waren over de kerk. Deze puzzels waren qua onderwerpen verbonden met het katholieke geloof. De deelnemers dienden al hun kennis en vaardigheden in te zetten om de puzzels op te lossen en de code te kraken. De deelnemers hoefden niet katholiek te zijn om de puzzels te begrijpen, maar leerden door de puzzels meer over het gebouw en het geloof. Hierbij stonden het plezier en de teamgeest centraal. Na deze ervaring werden alle groepen uitgenodigd om hun vrijheid of verlies te delen met een drankje en een hapje.

### Mooie gesprekken

'Opgesloten zitten in de Martinuskerk, is dat nou de ultieme nachtmerrie of de ideale droom?' Dat is de vraag die ik stelde aan een 'niet-gelovige' deelnemer na de church-escape. Het antwoord van de deelnemer was kenmerkend voor dit weekend: 'Opgesloten zitten in een kerk en dat voor 120 euro, dat is absoluut geen nachtmerrie, maar over de antwoorden van de puzzels heb ik nog wel een aantal vragen, hoor.' Hij voegde hier aan toe 'Ik vind die werken van barmhartigheid wel mooi, maar die rozenkrans daar snap ik niks van, dat brengt je toch niet naar de hemel?' Een reactie van een andere groepslid was 'Mensen bidden niet om naar de hemel te komen, toch?' Hierop gaf een jongere van

de parochie antwoord: 'Mensen bidden om te danken of iets te vragen, praten met God.' Een andere jongere vulde aan: 'Daarvoor hebben we natuurlijk een aantal manieren, een van deze manieren is de rozenkrans.' Het zijn deze gespreksonderwerpen, waarin church-escape zich onderscheidt van andere escape-rooms.

### Groot succes

De escape-room is goed ontvangen, dit blijkt niet alleen uit alle positieve reacties, maar ook uit de belangstelling tijdens de aanmelding. Er waren meer aanmeldingen dan plekken die we hadden voor het weekend van 10 en 11 maart. Om deze reden hebben we nogmaals een weekend georganiseerd, dit weekend vindt plaats op 2 en 3 juni 2018.



## Van de geloofsgemeenschappen

### Rondom de Martinustoren Cuijk

Met de Veertigdagentijd begon de voorbereiding op het paasfeest. In deze periode hadden we voor het eerst de Church-escape. 12 groepen maakten op een andere manier kennis met de kerk. Een geslaagd weekend dat herhaling zal krijgen. Op een innovatieve manier kunnen we mensen het verhaal van Jezus ook vertellen. Met dank aan Patrick (uit Geldrop), Danny en een aantal jongeren voor hun vele werk. Zij hebben zo een begin gemaakt met hun spaaractie voor de WereldJongerenDagen in Panama 2019.

De Goede Week was een intensieve maar mooie en inspirerende week. Met jong en oud mochten we toelevan naar het feest van Pasen op heel veel verschillende wijzen: een viering van Barmhartigheid, een viering met de ouderen en zieken, Witte Donderdag, The Passion met de vormelingen, Goede Vrijdag met communicanten en natuurlijk de Paaswake samen met de vormelingen en al onze geloofsgemeenschappen. De laatste was een echte parochieviering!

Op eerste Paasdag hadden we voor het eerst een familieviering voorbereid. Samen met het Jeugdkoor en het dames- en herenkeor mochten we Pasen vieren voor jong en oud. Een geslaagde combinatie, die we in de

toekomst zeker vaker zullen hebben. Tenslotte zijn we samen kerk! Als laatste, maar niet de minste, natuurlijk op Eerste Paasdag de peuters en kleuters. Helaas was het buiten erg nat, maar we hebben ook binnen de paaseieren kunnen zoeken!

Na Pasen zien we altijd uit naar het grote feest van de Eerste Communie en het Vormsel. Al duurt die laatste nog even.

Vanaf mei gaat de kerk weer extra open van woensdagmiddag tot en met zondagmiddag. En komen er weer tentoonstellingen. In de meimaand richten we ons op Maria en komen in de vitrines de Mariabeelden of -afbeeldingen te staan van de pastorie en de kerk, die we geschonken kregen of die een verhaal vertellen. Er zullen ook een aantal Mariabeeldjes van parochianen komen te staan. Kom gerust eens binnenlopen om te kijken.

Op dit moment ondervinden we nogal wat obstakels rondom de openbreking van de Grotestraat en een deel van het kerkplein. Het lijkt er op dat in de zomerperiode alles weer toegankelijk zal zijn. We hopen dat ondanks alle bijzondere vondsten, e.e.a. toch spoedig zijn beslag krijgt zodat we weer optimaal bereikbaar zijn.

*Contactgroep rondom de Martinustoren*



## Rondom de Jozefstoren

### Jozefdagviering 18 maart 2018

Zoals gebruikelijk ieder jaar, vieren we als Jozefkerk onze Jozefviering op of rond de 19e maart, de dag van onze patroonheilige: dit jaar is het op zondag 18 maart! Het is dit jaar toch óók weer een bijzondere Jozefdagviering: vorig jaar was het de laatste keer dat we dat vierden in onze vertrouwde Jozefkerk, en dit jaar in het parochiezaaltje, dat nu nog even dienst doet als Jozefkerk! Volgende jaar zal dat zijn in de nieuwe MFA De Valuwe! De Jozefdag is ook juist de dag dat wij al onze vrijwill-



ligers en werkgroepen en koren (Dameskoor en DieDrie) van harte willen bedanken voor hun vele werk dat zij voor onze kerk doen.

Met name noemen we hier nadrukkelijk ook het vele vrijwilligerswerk dat in het afgelopen jaar is gedaan bij het opruimen van de spullen in de kerk en de andere gebouwen en dan natuurlijk ook bv het verwijderen van het plafond in de kerk om, zo is ons toegezegd, daarvoor in de plaats een mooie kaarsjeskapel voor terug te krijgen! Door onze vrijwilligers en onze werkgroepen en koren zijn we al vele jaren lang nog steeds een actieve kerk. En dat hopen we ook nog lang te blijven. Ook danken we degenen die ons vele jaren hebben geholpen en door ziekte of andere omstandigheden dat niet meer kunnen. Wij willen ook hen graag nogmaals van harte bedanken!! Verder denken we hierbij natuurlijk ook aan degenen die ons ontvallen zijn het afgelopen jaar! Natuurlijk denken we ook dit jaar wederom met name aan pastor Kees Michielse!!

Sommige vrijwilligers zijn al zovele jaren vrijwilliger dat we hen graag extra willen huldigen. Vandaag mogen we 4 jubilarissen huldigen:

2 x 25 jarig jubileum en 1 x 40-jarig jubileum en zelfs 1x met 50 jarig jubileum!!

Alle jubilarissen krijgen een certificaat vanwege hun vele verdiensten als vrijwilliger van de Jozefkerk, een herinneringskaars van de Martinusparochie en een cadeaubon.

### 25-jarig jubileum *Mevr. Sonja de Winter*

Sonja is al ruim 25 jaar vrijwilliger van onze Jozefkerk: Je bent begonnen met vrijwilligerswerk voor onze kerk in 1993 toen je bij de werkgroep Kindernevendienst was en mede zorgde dat de kinderen op een goede manier bezig waren in het parochiezaaltje tijdens het eerste deel van



de dienst; na de verkondiging kwamen de kinderen enthousiast weer terug in de kerk, mede door jouw begeleiding in de werkgroep kindernevendienst! Samen met je man René en Jeanne Sauters zijn jullie van de MOV-werkgroep, de werkgroep voor Missie Ontwikkeling en Vrede en daarbij zorgen jullie voor de vastenacties voor de mensen in de ontwikkelingslanden! Dat betekent dat jullie drie keer per jaar als groep klaarstaan om de vieringen voor te bereiden en daarbij ook mede voorgaan in de dienst met lezingen, de verkondiging en de voorbeden: in de vastentijd, in september of oktober en in de kersttijd. Soms is er ook, Sonja, jouw koor Kasih bij als dat kan en uitkomt voor het koor. Heel fijn allemaal dat je dit als vrijwilliger voor onze Jozefkerk op een mooie en respectvolle manier wilt doen! Hartelijk dank daarvoor!

### 25-jarig jubileum *Mevrouw Trees vd Wijst- Creutz*



Trees, ook jij bent al 25 jaar vrijwilliger van onze Jozefkerk! In de Jozefkerk heb je altijd, samen met anderen, ervoor gezorgd dat alles klaar stond bij uitvaarten; een zeer verantwoordelijke taak natuurlijk en dat allemaal op een respectvolle wijze: fijn dat je dat hebt willen doen voor onze kerk! Ook zorgde jij ervoor dat er altijd een voldoende voorraad kaarsen was, zodat de parochianen die dat wilden een kaarsje konden opsteken bij Maria of Jozef. En natuurlijk zorg jij als koster ervoor dat alles ook klaar staat voor de vieringen in onze Jozefkerk! Heel fijn Trees!

Daarnaast ook dank voor jouw hulp bij het opruimen van de spullen in de Jozefkerk en andere gebouwen bij het, zo heet dat dan, het leeg opleveren van de Jozefkerk het afgelopen jaar. Hartelijk dank voor dit alles!

### 40-jarig jubileum MEVR. CORRIE BLOEMEN



Corrie is al 40 jaar vrijwilliger voor onze kerk; Jij hebt dat al die tijd gedaan als interieurverzorger; daarbij was je samen met Nelly Derks de coördinator van de werkgroep Interieurverzorging. Corrie: fijn dat de Jozefkerk altijd zo mooi schoon was door jullie werk. Daarnaast ook dank voor jouw hulp bij het opruimen van de spullen in de Jozefkerk en andere gebouwen bij het opleveren van de Jozefkerk het afgelopen jaar. Hartelijk dank voor dit alles!

### 50-jarig jubileum Arie Donkers



Arie Donkers is al ruim 50 jaar vrijwilliger van onze Jozefkerk en hij mag dus met een gerust hart een GOUDEN jubilaris genoemd worden. Dat is toch wel heel bijzonder, heel speciaal: 50 jaar lang vrijwilliger!! We zouden jou eigenlijk een soort duizendpoot kunnen noemen, als je ziet wat jij, Arie, allemaal doet en gedaan hebt voor onze Jozefkerk: Het begon eigenlijk al lang geleden (1968) met het ophalen van parochiebijdragen langs de deuren in zwarte zakjes; de zakjesophalers deden dat elke week!! Daarna zijn jullie verhuisd naar Den Bosch vanwege je werk (PTT). Maar ook daar heb je vrijwilligerswerk gedaan voor de kerk, de Lucaskerk om precies te zijn! Door je werk bij de PTT ben je ook weer teruggekomen in Cuijk en hier gelukkig ook weer voor de kerk gevraagd als vrijwilliger: Collectant, je zorgt voor de adventskrans, je bent bij de kerstgroep, je hebt altijd de tuin verzorgd, je zorgt ervoor dat er een paastak in de kerk komt en je doet allerlei andere voorkomende werkzaamheden! Maar je verzorgt ook de kleine kas, d.w.z. je verzamelt en verwerkt collectegeld, en andere inkomsten zoals o.a. ook misintenties, ook al is het soms, voor jou en ook voor ons flink schrikken voor wat er helaas de laatste tijd gebeurd is; die diefstal heeft een behoorlijke impact gehad

en heeft dat nog steeds, MAAR toch houd je de moed erin en blijf je gelukkig doorgaan.

Zo zorg je dat het bedrag afgestort wordt via de bank en je houdt ook de administratie daarvan bij voor de penningmeester m.a.w. je bent een soort duizendpoot, Arie.

Daarnaast ook dank voor jouw hulp bij het opruimen van de spullen in de Jozefkerk en andere gebouwen en natuurlijk ook het verwijderen van het plafond bij het opleveren van de Jozefkerk het afgelopen jaar. Hartelijk dank voor dit alles Arie!

**Witte Donderdagviering voor zieken en senioren**  
Samen aan de tafel van Heer, was het thema van de Witte Donderdagviering en tevens afscheidsviering van het parochiezaaltje. Pater Joe op de Camp ging voor in de Eucharistieviering, het dameskoor verzorgde de gezangen. Na de dienst werd er lekker koffie en thee gedronken met een sneetje paasbrood erbij. Er kwam nog iemand binnen die bracht twee taarten mee, ook dat ging er nog in als koek! Reuze bedankt! Iedereen die heeft meegeholpen om deze middag te doen slagen, heel hartelijk dank! Het was in het parochiezaaltje altijd passen en meten maar we hebben toch mooi onze diensten daar kunnen houden. Daar in het zaaltje is veel lief en leed met elkaar gedeeld. De herinneringen van de St. Jozef kerk bewaren we diep in ons hart, en zeker Pastor Kees zullen we nooit vergeten. De volgende bijeenkomst van de bezoekgroep is op 8 september a.s. in het nieuwe MFA gebouw. De bezoekgroep van de St. Jozef gemeenschap.

### Kaarsenkapel: aan de voet van de klokkentoren bij de nieuwe MFA



Vrijdag 16 maart 2018, is de eerste steen van de kaarsjeskapel gelegd door wethouder Stoffels; hierbij waren ook aanwezig leerlingen van de coöperatieve vereniging Bouwmensen met hun leermeester Willy Suppers en BCP-bouw. Voor deze leerlingen een bijzondere kans om ervaring op te doen want, zo zei de wethouder, er is sprake van niet-alledaags siermetselwerk: de muren zullen namelijk bestaan uit zgn polymeetrisch metselwerk, d.w.z. er worden stenen van verschillende formaten en op elkaar afgestemde kleuren gebruikt, zodat er een mooi speels en harmonieus geheel ontstaat. Bij gunstige weersomstandigheden zullen de leerlingen en



hun leermeester hiermee bezig zijn op maandag en vrijdag. De andere dagen gaan de leerlingen naar school! Het zal in totaal 10 weken in beslag nemen, zodat het naar verwachting eind mei klaar zal zijn!

#### **MFA De Valuwe: enkele data ivm verhuizen!**

De bouw van de nieuwe Mfa ligt op schema en dat betekent dat de opleverdatum bekend is: vrijdag 20 april. De Opening is op Koningsdag vrijdag 27 april: de officiële opening is om 14.00 uur; daarnaast is de Mfa open voor belangstellenden van 14.00 uur tot 17.00 uur. Daarbij zullen de gebruikers van de Mfa informatie verschaffen! Verder is de planning om op maandag 30 april te beginnen met de voorbereidingen van de sloop van parochiezaaltje, parochiekantoor en het woonhuis. Dat betekent voor ons als Jozefkerk: verhuizen eind april!

De laatste dienst in het parochiezaaltje van de Jozefkerk is: zondag 22 april 2018!

Zondag 29 april is er géén dienst van de Jozefkerk ivm verhuizing van een aantal organisaties en instellingen naar de nieuwe Mfa.

De Jozefkerk zal in de week vóór 29 april verhuizen!

#### **Dus kort samengevat:**

- 20 april: Oplevering van de MFA De Valuwe
- 22 april: Laatste dienst in het parochiezaaltje van de Jozefkerk
- 27 april: Opening MFA De Valuwe
- 29 april: Géén dienst van de Jozefkerk
- 6 mei : Eerste dienst van de Jozefkerk in de MFA De Valuwe

#### **MFA De Valuwe en Jozefkerk**

Bij de verkoop van de H. Jozefkerk aan de gemeente, zo laat wethouder Stoffels weten, zijn met het parochiebestuur verschillende afspraken gemaakt. Zo mag het parochiebestuur de komende vijf jaar een gedeelte van de MFA De Valuwe gebruiken om er kleinschalige erediensten te houden. Maar ook is afgesproken, zo vervolgt de wethouder, dat er een kleine kaarsenkapel zal worden gebouwd waar iedereen die dat wil terecht kan vanuit een persoonlijke intentie! Tot zover de afspraken die gemaakt zijn door gemeente en parochiebestuur Martinus Cuijk.

Het parochiebestuur en de Contactgroep van de Jozefkerk hebben in hun overleg met de Mfa afgesproken dat de grote zaal onder de lichtkoepel beschikbaar is voor de erediensten van 11 uur op de zondagmorgen! De grote zaal biedt plaats aan 100 zitplaatsen, eventueel nog uit te breiden!

Info van de Mfa: Op de achterwand van de grote zaal komt een groot projectiescherm te hangen en de zaal zal worden voorzien van een professionele geluidsinstallatie met losse draadloze microfoons en een beamer. Voor het opbergen van de kerkelijke benodigdheden heeft de Jozefkerk 2 afsluitbare kasten ter beschikking. Natuurlijk zullen er, zeker in het begin, nog wat problemen of tegenvallers zijn, maar toch zien we het allemaal met vertrouwen tegemoet!

#### **Jozefkerk: Nogmaals bedankt allemaal!!**

Nu we vanaf mei 2018 als geloofsgemeenschap van de H. Jozefkerk voor onze erediensten gebruik gaan maken van de nieuwe MFA De Valuwe, willen we graag nogmaals iedereen van harte bedanken die, op wat voor wijze dan ook, meegewerkt heeft aan de diensten in de Jozefkerk én het parochiezaaltje van de Jozefkerk!!

Na 54 jaar (vanaf 1964 tot 2018 dus!!) sluiten we hiermee samen tóch een periode af die, wat ons betreft, gekenmerkt wordt door verbondenheid, respect en waardering naar elkaar toe, en bereidwilligheid elkaar te ondersteunen en te helpen waar nodig!!

Hartelijk bedankt daarvoor!!

### *Jozefkerk én parochiezaaltje*

#### **een kort historisch overzicht**

**25 april 1964**

Start van de bouw van de Jozefkerk

**Kerst 1964**

De eerste dienst in de Jozefkerk: pastoor Chris Smits

**11 juli 1965**

Officiële inzegening van de Jozefkerk door bisschop Bekkers

**1 oktober 1977**

Pastor Toon van de Acker wordt geïnstalleerd als opvolger van pastoor Chris Smits

**20 november 1982**

Op initiatief van pastor Toon van de Acker: verlicht kruis op de toren geplaatst

**9 januari 1994**

Pastor Kees Michielse verantwoordelijk pastoor van de Jozefkerk

**1 januari 2013**

Fusie van de 7 parochies tot de parochie H. Martinus: pastoor Theo Lamers

**31 augustus 2015**

Overlijden van pastor Kees Michielse; de kruisheren blijven de diensten verzorgen

**25 juni 2017**

Laatste dienst in de Jozefkerk: voorganger bisschop Gerard de Korte

**2 juli 2017**

Eerste viering in het parochiezaaltje van de Jozefkerk

**22 april 2018**

Laatste dienst in het parochiezaaltje van de Jozefkerk

**6 mei 2018**

Eerste dienst van de Jozefkerk in de MFA De Valuwe



## Liturgische kalender

Datum	Za 5 en Zo 6 mei. Zesde Zondag van Pasen	Za 12 en Zo 13 mei. Zevende Zondag van de Pasen	Za 19 en Zo 20 mei. Hoogfeest van Pinksteren	Za 26 en Zo 27 mei. Hoogfeest Heilige Drieëenheid
Kerk				
St. Martinus parochiekerk  	Zo 11.00 uur Eucharistie Herenkoor	Zo 11.00 uur Eucharistie. Gezinsviering m.m.v. Jeugdkoor	Za 19.00 uur Vormselviering m.m.v. Creation Zo 11.00 uur Eucharistie Dames- en Heren- koor	Zo 11.00 uur Eucharistie Dameskoor
H. Agatha St. Agatha  	Zo 9.30 uur Eucharistie m.m.v. De Maas- klanken	Zo 9.30 uur Eucharistie	Zo 9.30 uur Eucharistie m.m.v. De Maasklanken	Zo 9.30 uur Eucharistie
H. Lambertus Beers  		Za 19.00 uur Eucharistie m.m.v. Together	Za 19.00 uur Eucharistie m.m.v. Gemengd koor	Za 19.00 uur Eucharistie m.m.v. Gemengd koor
H. Jozef Cuijk  	Zo 11.00 uur Eucharistie m.m.v. DieDrie	Zo 11.00 uur Eucharistie met samenzang	Zo 11.00 uur Eucharistie m.m.v. Dameskoor	Zo 11.00 uur Woord- en Communiedienst
H. Martinus Katwijk  	Zo 10.30 uur Eucharistie m.m.v. het Akkoordje (Cuijk)	Zo 10.30 uur Eucharistie m.m.v. Fenix (dodenherdenking)	Zo 10.30 uur Eucharistie m.m.v. Zanggroep Juvia (Vianen)	Zo 10.30 uur Eucharistie m.m.v. Canthonis
H. Lambertus Linden  	Zo 10.00 uur Woord- en gebedsdienst	Zo 9.30 uur Eucharistie	Zo 10.00 uur Woord- en gebedsdienst	Zo 10.00 uur Eucharistie
H. Antonius van Padua Vianen  	Za 18.00 uur Eucharistie m.m.v. Juvia		<b>Zo 16.00 uur</b> Eucharistie m.m.v. alle koren. Laatste viering in de Antoniuskerk	

Za 2 en Zo 3 juni. Hoogfeest H. Sacrament	Za 9 en zo 10 juni. Tiende Zondag door het Jaar	Za 16 en Zo 17 juni. Elfde Zondag door het Jaar	Za 23 en Zo 24 juni. Hoogfeest Johannes de Doper	Za 30 juni en Zo 1 juli. Dertiende Zondag door het Jaar
Zo 11.00 uur Eucharistie Herenkoor	Zo 11.00 uur Gezinsviering m.m.v. Jeugdkoor Dankviering Communie en Vormsel	Zo 11.00 uur Eucharistie Herenkoor	Zo 11.00 uur Eucharistie Dameskoor	Za 19.00 uur Eucharistie m.m.v. Creation Zo 11.00 uur Eucharistie Herenkoor
Zo 9.30 uur Eucharistie m.m.v. De Maasklanken	Zo 9.30 uur Eucharistie	Zo 9.30 uur Eucharistie m.m.v. De Maasklanken	Zo 9.30 uur Eucharistie	Zo 9.30 uur Eucharistie m.m.v. De Maasklanken
	Za 19.00 uur Eucharistie m.m.v. Gemengd koor		Zo 11.00 uur Eucharistie Gildemis m.m.v. Together	
Zo 11.00 uur Woord- en Communiedienst m.m.v. DieDrie	Zo 11.00 uur Eucharistie met samenzang	Zo 11.00 uur Eucharistie m.m.v. Dameskoor	Zo 11.00 uur Eucharistie met samenzang	Zo 11.00 uur Woord- en communiedienst
Zo 9.30 uur Eucharistie m.m.v. parochiekoor		Zo 9.30 uur Eucharistie m.m.v. parochiekoor		Zo 9.30 uur Eucharistie m.m.v. parochiekoor
Za 19.00 uur Eucharistie koningschieten <b>Zondag geen viering</b>	Zo 9.30 uur Eucharistie	Zo 10.00 uur Woord- en gebedsdienst	Zo 10.00 uur Woord- en gebedsdienst	Zo 10.00 uur Eucharistie
<b>Geen viering</b>		Za 18.00 uur Eucharistie m.m.v. Vivace (In 't Akkertje)		

Datum	Za 7 en zo 8 juli. Veertiende Zon- dag door het Jaar	Za 14 en zo 15 juli. Vijftiende Zondag door het Jaar	Za 21 en Zo 22 juli. Zestiende Zondag door het Jaar	Za 28 en Zo 29 juli. Zeventiende Zondag door het Jaar
Kerk				
St. Martinus parochiekerk 	Za 19.00 uur Eucharistie Feest Zoete Moeder m.m.v. Jeugdkoor Zo 11.00 uur Eucharistie m.m.v. Dameskoor	Zo 11.00 uur Eucharistie Herenkoor	Zo 11.00 uur Eucharistie Dameskoor	Zo 11.00 uur Eucharistie Samenzang
H. Agatha St. Agatha 	Zo 9.30 uur Eucharistie	Zo 9.30 uur Eucharistie m.m.v. De Maas- klanken	Zo 9.30 uur Eucharistie	Zo 9.30 uur Eucharistie
H. Lambertus Beers 		Za 19.00 uur Eucharistie m.m.v. Together		Za 19.00 uur Eucharistie met samenzang
H. Jozef Cuijk 	Zo 11.00 uur Eucharistie met samenzang	Zo 11.00 uur Eucharistie met samenzang	Zo 11.00 uur Eucharistie met samenzang	Zo 11.00 uur Woord- en com- muniëdienst
H. Martinus Katwijk 		Zo 9.30 uur Eucharistie m.m.v. parochiekoor		Zo 9.30 uur Woord- en communiëdienst
H. Lambertus Linden 	Zo 9.30 uur Eucharistie	Zo 10.00 uur Woord- en gebedsdienst	Zo 10.00 uur Woord- en gebedsdienst	Zo 10.00 uur Woord- en gebedsdienst
H. Antonius van Padua Vianen 	Za 18.00 uur Eucharistie met samenzang (In 't Akkertje)		Za 18.00 uur Eucharistie met samenzang (In 't Akkertje)	



## Dagelijkse en bijzondere vieringen

### Dagelijkse vieringen

woensdag 9.00 uur Martinuskerk, Cuijk Eucharistieviering  
(let op gewijzigde tijd!)

(Geen viering op 2 mei, 30 mei,)

Maandag tot en met Zaterdag 08.00 uur, Kruisherenkapel St. Agatha, Eucharistieviering

### Bijzondere vieringen

Vrijdag 4 mei

Geen ochtendviering, i.v.m. Lourdesbedevaart groep Cuijk

18.45 uur, Oecumenische gebedsdienst bij de Dodenherdenking

Donderdag 10 mei - Hemelvaartsdag

10.30 uur, Martinuskerk Katwijk - bij mooi weer viering bij de grot.

De gezangen zullen verzorgd worden door het Dames- en Herenkoor uit Overasselt.

Voor deze viering is er een bijzondere hoofdcelebrant: Mgr. John Baptist Odama, aartsbisschop van Gulu in Uganda. De viering zal dus deels in het engels en deels in het Nederlands zijn. De preek zal simultaan vertaald worden.

Maandag 14 mei, 9.00 uur, Martinuskerk Cuijk, Eucharistieviering Feest H. Mattias, apostel

Dinsdag 15 mei, 19.30 uur, Mariakapel aan De Kuilen in St. Agatha, Mariahulde m.m.v. Fanfare H. Agatha

Maandag 21 mei - Tweede Pinksterdag: Maria, Moeder van de kerk

9.30 uur, Kloosterkapel St. Agatha, Eucharistieviering met samenzang

11.00 uur, Martinuskerk Cuijk, Eucharistieviering m.m.v. Herenkoor en gilde-eer

Paus Franciscus heeft een nieuwe liturgische gedachtenis in het leven geroepen: de verplichte gedachtenis van Onze Lieve Vrouw Moeder van de Kerk. De paus heeft opdracht gegeven deze viering op de Algemene Romeinse Kalender te plaatsen. De gedachtenis dient voortaan in de gehele kerk gevierd te worden op de maandag na het hoogfeest van Pinksteren. Dat heeft het Vaticaan bekendgemaakt.

De reden dat de nieuwe gedachtenis voortaan daags na Pinksteren wordt gehouden, heeft te maken met de rol die Maria speelde bij de geboorte van de Kerk. "Als een zorgzame gids voor de opkomende Kerk was Maria al in het Cenakel met haar missie begonnen door met de Apostelen te bidden in afwachting van de Heilige Geest", zo beschrijft het decreet.

Donderdag 24 mei, 9.00 uur, Martinuskerk Cuijk, Eucharistieviering Feest Christus Hogepriester

Vrijdag 1 juni, geen viering

Vrijdag 8 juni, 9.00 uur, Martinuskerk Cuijk, Eucharistieviering Hoogfeest H. Hart

Woensdag 13 juni, 19.00 uur, 't Akkertje Vianen, Eucharistieviering Hoogfeest H. Antonius van Padua  
(eerste viering na de ontrekking aan de eredienst van de Vianese kerk)

Donderdag 14 juni, 9.00 uur, Martinuskerk Cuijk, Eucharistieviering Feest H. Lidwina van Schiedam

Dinsdag 3 juli, 9.00 uur, Martinuskerk Cuijk, Eucharistieviering Feest H. Tomas apostel

Vrijdag 6 juli, 9.00 uur, Martinuskerk Cuijk, Eucharistieviering Eerste vrijdag

Maandag 9 juli, 9.00 uur, Martinuskerk Cuijk, Eucharistieviering Feest HH. Martelaren van Gorcum

Maandag 23 juli, 9.00 uur, Martinuskerk Cuijk, Eucharistieviering Feest H. Birgitta van Zweden

## Rondom de Antoniustoren

### Afscheid Antonius van Paduakerk.

Op Eerste Pinksterdag moeten we helaas afscheid nemen van onze kerk en die datum nadert snel. Achter de schermen wordt hard gewerkt om alles in goede banen te leiden. De contactgroep



"Rondom de Toren" komt eens per maand in de sacristie bijeen en de werkgroep liturgie is druk bezig om er een mooie afscheidsdienst van te maken. We kijken ook al vooruit naar de eerste viering in 't Akkertje op woensdag 13 juni, want we willen toch vooral doorgaan met vieren. De kerk is verkocht, met banken en al. Voor de 'kerkelijke spullen' wordt er een mooie herbestemming gezocht; de altaartafel gaat bijvoorbeeld naar de dagkapel in de Martinuskerk in Cuijk. Ook bekijken we wat er met de overige inventaris van de kerk gaat gebeuren. Om een paar voorbeelden te noemen: De kerststalgroep is niet meer naar de zolder verhuisd maar zal waarschijnlijk een herbestemming krijgen binnen onze parochie en de bloemsiergroep gaat de spullen van de kerststal weer hergebruiken voor de geloofsgemeenschappen. Met de nieuwe eigenaar is ook veel mogelijk voor herbestemming binnen het gebouw. We

hebben er alle vertrouwen in dat de nieuwe eigenaar het gebouw en omliggend terrein met respect gaat behandelen/renoveren.

### Antoniuskapelletje

Bij de begraafplaats komt in elk geval een “Kaarsjeskapel” met daarin een beeld van Antonius van Padua. Mensen kunnen daar dan een kaarsje opsteken of zich even bezinnen. Hoe het gaat lopen in 't Akkertje gaan we ervaren. In overleg is er veel mogelijk. Misschien ontstaan er wel mooie nieuwe initiatieven, want er zijn natuurlijk vele vormen van vieren. Maar, het doet ons ook goed om te zien dat mensen uit onze geloofsgemeenschap langzaam de weg vinden naar een andere kerk binnen onze parochie.

### Vervolg vieringen in 't Akkertje.

Ja, we gaan door met het vieren van de H. Mis. Net als nu zal er straks op een vast tijdstip een eucharistieviering zijn, namelijk op de eerste en derde zaterdag van de maand om 18:00 uur. Tot kerstmis is dit vastgelegd in 't Akkertje, waar we ook de jaarlijkse ziekenzondag al enkele jaren vieren. De koren blijven de diensten opluisteren. Wij hopen natuurlijk dat u ook blijft komen. In de winterdag is het er in elk geval lekker warm en we hebben straks tenminste fijne stoelen om op te zitten!

### Onttrekken van de kerk aan de eredienst

Als een kerk gaat sluiten, dan moet deze “aan de eredienst worden onttrokken”. Dit gebeurt op Pinksterzondag 20 mei door pastoor Theo Lamers. Aanvang viering 16:00 uur.

Alle koren (Allegro Vivace, Vivace en Juvia) zullen zingen in deze dienst. In deze afscheidsdienst houden we de liturgie van Pinksteren aan. Dat vinden we ook mooi, we willen namelijk symbolisch het licht en vuur van Pinksteren meenemen naar 't Akkertje. Dat doen we door alle kerk-gangers een brandend waxinelichtje te overhandigen bij het verlaten van de kerk. Nadat de koster voor de laatste keer de kerkdeur heeft gesloten, trekken we in een stoet naar 't Akkertje. Met paaskaars, kruisbeeld, het beeld van Antonius van Padua en van Maria en het Lectionarium We nodigen iedereen uit om daarbij aanwezig te zijn, na te praten en te bezinnen over de toekomst. Wij zorgen voor soep en broodjes en een kopje koffie of thee.

### Viering Antonius van Padua; patroonheilige geloofsgemeenschap Vianen

De eerste viering in 't Akkertje is zoals gezegd op woensdag 13 juni. Die datum is niet zomaar gekozen, we vieren dan namelijk de dag van onze patroonheilige Antonius van Padua. Daarbij zijn dan weer alle koren aanwezig. U bent van harte welkom! Die dag worden ook de vrijwilligers bedankt. Deze feestelijke eucharistieviering begint om 19:00 uur. Na afloop van de dienst vieren we nog even door met een hapje en een drankje en de muzikale klanken van ..... (verrassing). Bij mooi weer buiten op het plein bij 't Akkertje.

### Vertrouwen in de toekomst

Wij zien de toekomst vol vertrouwen tegemoet en ho-

pen nog heel lang te kunnen vieren in ons mooie dörpke Vianen. Vanaf deze plek willen wij alle vrijwilligers en betrokkenen bedanken die zich in de afgelopen jaren hebben ingezet voor onze geloofsgemeenschap. Wij hopen ook in de toekomst een beroep op hen te kunnen blijven doen.

Hartelijke groet van de ' Contactgroep 'Rondom de Antonius Toren'

Thea Scheers  
Truus Hofmans

Nel van Echtelt  
Tonny Coenen

## Rondom de Lambertustoren Beers

De weg naar Pasen was enkele jaren geleden veel spannender en vooral veel drukker.

Het gebeurt nu allemaal in de parochiekerk in Cuijk, hoe jammer voor de kleine geloofsgemeenschappen, maar een dienst doen voor een klein groepje mensen en op vele plaatsen is ook niet wenselijk. Men wil dit allemaal in de avonduren doen en daar zijn geen priesters of voorgangers voor.

Maar zo'n avonddienst in de grote Martinuskerk is geweldig en devotievol. Het is bijna niet uit te leggen dat zo'n avond veel met mensen doet, maar een goed gevulde kerk geeft toch aan dat het vele mensen aanspreekt. Maar om dit goed te begrijpen moet je het zelf beleven en naar de kerk komen. Met zo'n dienst zet men alles in en in het priesterkoor zijn vele personen aanwezig, zoals de Pastoor met zijn assistenten en 'n viertal acolieten. De mooie bloemen versieringen en de vele brandende kaarsen. De priesters in bijna uniforme kleding en de acolieten in zwarte togen en witte superplies. Het geeft al een emotioneel gevoel bij het zien van zo'n stoet wanneer deze heel rustig en statig het priesterkoor opkomt. Meestal met mooie gezangen, soms in stilte.

Het duurt weer een jaar tot het Pasen is, maar binnenkort is het Pinksteren, neem eens de tijd om in Cuijk naar de H. Martinuskerk te gaan en dit alles te ervaren.

Op Tweede Paasdag hebben we in Beers de H. Eucharistie gevierd m.m.v. het gemengd koor. De dienst begon met het naar voren brengen van de Paaskaars en het Gewijd Water dat in de Paaswake-avond in Cuijk was gezegend. Om zo uit te drukken dat wij in deze PAROCHIE TOCH EEN ZIJN. Het is dan jammer dat er dan, ondanks Pasen, toch maar weinig mensen in de kerk zijn. Ja, het is een beetje teleurstellend, maar het schijnt de tijd te zijn dat het kerkelijk gebeuren geen belangstelling meer heeft, het boeit niet meer.

Toch moeten we niet negatief gaan doen en ons vasthouden aan het positieve. Zo mochten wij voor deze zomer 2 huwelijksmissen noteren en dat is alweer lang geleden. Er gaan geruchten de ronde dat de Beerse kerk verkocht is, maar dit zijn echt geruchten.

De Werkgroep: *Rondom de H. Lambertus Toren te Beers.*

## Rondom de Toren H. Agatha



Foto: Gerard Smits

### Kerkenpad Zeldenrust

Op Hemelvaartsdag 10 mei is het voetveer Zeldenrust traditioneel in de vaart om u in de gelegenheid te stellen naar de andere provincie overgezet te worden. Ook de daarop volgende dagen: vrijdag 11, zaterdag 12 en zondag 13 mei. Wandelen en/of fietsen heen en weer weer.



### Mariaverering

Mariaverering bij het kapelletje in de Kuilen m.m.v. fanfare H. Agatha  
15 mei 19.30 uur

diverse denkgroepen genomen. Jos had een duidelijke mening en visie waarin het belang en behoud van de parochie Katwijk altijd de belangrijkste drijfveer was. Het was fijn en goed samenwerken met Jos. Jos is 20 februari overleden. Wij zullen hem heel erg missen. Ria, kinderen en familie heel veel sterkte.

Sinds 1887 is Katwijk aan de Maas een bedevaartsplaats van onze Lieve Vrouw van Lourdes  
Het is voor vele een jarenlange traditie om naar één van de oudste Lourdesgrotten van Nederland te gaan. Haps had de eer om als eerste bedevaartgroep naar Katwijk te komen.

Daar leeft dezelfde ervaring als in Lourdes. Een moment van rust en gebed, het aansteken van een kaars bij of in de grot, een wandeling door de mooie processietuin, die er weer prachtig bijligt.

In de komende meimaand is er in Katwijk iedere zondag om 10.30 uur een bijzondere viering.

Zondag 6 mei	't Akkoordje Cuijk
Donderdag 10 mei	Dames en Heren koor Overasselt (Hemelvaartsdag )
Zondag 13 mei	Fenix Boxmeer (Dodenderdenking 10 mei 1940 )

## Rondom de Martinustoren Katwijk

In 1970 is Pastoor Heesakkers vertrokken uit Katwijk. De pastorie kwam leeg te staan en de parochie H. Martinus Katwijk had geen pastoor meer. Als een van de eerste parochies kregen wij een deeltijd pastoor. Een deeltijd-functie was toen nog geen algemeen begrip. Pastoor de Jager O.S.C. (orde van de Kruisheren) was kapelaan in Cuijk en werd onze Pastoor op afstand. Later werd hij ook Pastoor in Vianen. Regelmatig gingen Pastoor J. Toebes, kapelaan J. van Hulsten en kapelaan J. van Breemen hier ook voor in de vieringen. Daarna kwamen o.a. Pater Rientjes O.M.I. en Pater Krol O.F.M. assistentie verlenen. In 1994 werd Pater Gijsberts O.M.I benoemd tot onze "deeltijd" pastoor.

Waarom haal ik de geschiedenis terug? Doordat wij een "deeltijd"pastoor hadden, moest veel voorbereidend werk gedaan worden door de parochievrijwilligers en waren wij al in een vroeg stadium ingesteld op de huidige situatie. Dat betekent ook dat wij al vroeg zelfstandig waren en veel zelf moesten organiseren. Wij hadden vele vrijwilligers en het bestuur had een sturende taak om alles goed te laten reilen en zeilen. Jos Loeffen was hierin een drijvende kracht. Vele jaren heeft hij zich dienstbaar gemaakt en zijn verantwoordelijkheid als bestuurder, lector, voorganger in woord- en gebedsdiensten, koster, collectant, tuinverzorger en in

### Maria

*Over de gehele wereld  
roepen mensen u aan.  
In alle talen wordt u vereerd  
en bezongen.  
Men heeft u in duizendvoudige  
namen geprezen,  
maar of men u Ivoren Toren noemt  
of Gulden Huis,  
vóór alles bent u de Moeder.  
Moeder Maria, geef mij de kracht  
u te zien als mijn moeder.  
Kom onder mijn dak, in mijn huis.  
Laat mij bij alles wat we doen  
eerst even met u overleggen.  
Doe mij dan denken aan wat u ge-  
leden hebt onder het kruis  
van Golgotha,  
waar uw Zoon te sterven hing.*

Toon Hermans.



Zondag 20 mei  
Zondag 27 mei

Juvia Vianen (Pinksteren)  
Canthonis St. Anthonis

Ook diverse bedevaarten komen naar Katwijk

Donderdag 17 mei KBO Haps en Beers 14.00 u.  
Zaterdag 26 mei Dichterbij 14.00 u.  
Zondag 27 mei Groesbeek 8.30 u.

De kerk is in de meimaand op zondag de gehele dag geopend voor de vele bezoekers die op de fiets, wandelend of gewoon even bij Maria komen. Een gastvrouw of -heer is aanwezig om u te verwelkomen. Nu maar hopen en bidden voor een mooie meimaand.

## Rondom de Lambertustoren Linden



### Kringdag Schuttersgilden Kring Land van Cuijk

Op een winterse zaterdag 24 februari jl. vond in Linden de Kringdag plaats van de Schuttersgilden Kring Land van Cuijk. Ons St. Antonius en Mariagilde was gastheer van de Kringdag. Afgevaardigde gildebroeders van alle schuttersgilden, het Kringbestuur en burgemeester Hillenaar werden die ochtend ontvangen in De Burcht, waarna het gezelschap in optocht naar de kerk ging voor een Gildemis met pastoor Theo Lamers als voorganger. Na afloop van de mis was er een koffietafel in De Burcht en werd 's middags de jaarvergadering van de Kring gehouden. Het Lindense gilde mocht de terechte complimenten ontvangen voor de organisatie.

### Bisschop Gerard de Korte in Sint Anthonis

Bisschop Gerard de Korte was maandagavond 26 februari in Sint Anthonis in gemeenschapshuis MFC Oelbroeck. Hij was daar te gast op een goed bezochte bijeenkomst georganiseerd door Cicero Sint Anthonis. De bisschop hield een inleiding over 'de toekomst van de kerk in Brabant' en daarna was er gelegenheid om hem enkele vragen te stellen. Een delegatie van de contactgroep Linden was bij deze bijeenkomst aanwezig.

De bisschop hield een helder betoog over de situatie van de katholieke kerk in Nederland en meer specifiek ook over zijn eigen bisdom. Hij zette de veranderde situatie en plaats van de kerk in de samenleving in een breed perspectief van o.a. secularisatie, veranderingen in opvat-

tingen over het geloof bij de mensen in 2018, het nijpend priester- en personeelstekort en de financiële situatie in diverse parochies. Zijn analyse was eerlijk en herkenbaar en werd alom gewaardeerd.

Als de bouwstenen van de toekomstige kerk ziet hij de (misschien kleine) geloofsgemeenschappen, die verbonden zijn in grotere 'parochiële' verbanden. Er was voldoende ruimte voor vragen. Daarbij werd duidelijk dat er nog steeds veel frustratie leeft over het beleid in de parochie St. Anthonis. Vanuit onze geloofsgemeenschap legden wij hem de vraag voor welke beleidsvisie hij heeft ten aanzien van de personele toekomst van de kerk. Hij was daar niet hoopvol over. Hij constateerde dat hij een beperkt aantal priesters tot zijn beschikking heeft en dat ook in de opleidingen voor priesters nauwelijks kandidaten aanwezig zijn. Evenals bij zijn installatie als bisschop van Den Bosch riep hij ook nu alle gedoopten op 'hun verantwoordelijkheid te nemen'.

Op de vraag of hij 'in' was voor innovatieve vormen van pastoraat moest hij helaas het antwoord schuldig blijven; veel verder dan een 'priesterkerk' gesteund door 'leken' kwam ook hij niet.

### Vieringen Goede Week

In de Goede Week zijn er op Palmzondag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszondag vieringen georganiseerd in onze kerk. De vieringen waren goed bezocht en goed verzorgd, dankzij de inzet van vele vrijwilligers. De Paaszondagviering begon met het binnendragen van de nieuwe Paaskaars en het gewijde water in onze kerk. De met de Paaskaars ontstoken kaarsjes werden door de bezoekers geplaatst bij het Paasikoon, gemaakt door mevrouw Liesbeth Smulders uit Sint Anthonis. In de Paaszondagviering werden ook de huis-aan-huis verspreide enveloppen voor de vastenactie ingezameld. De mooie opbrengst was € 239.



### Nieuwe glas-in-loodramen na de oorlog kerk Linden

Door oorlogsgeweld werden de kerkramen aan de oostkant (het priesterkoor) en de zuidkant (boven de ingang) van onze kerk vernield. Er moesten dus nieuwe glas-in-loodramen komen. Het parochiebestuur verleende rond 1950 opdracht aan de kunstenaar Peskovsky om de nieuwe ramen te maken. Richard Karel Peskovsky was een Nederlands schilder en kunstenaar, die in 1907 geboren werd in Boedapest (Hongarije). Hij volgde een opleiding aan de

kunstacademie in Breda en Tilburg. Het gebrandschilderde kerkraam boven het tabernakel, een voorstelling van de H. Maria met het dorp Linden, vormt het centrale middelpunt van het werk van Peskovsky. Over dit kerkraam schreef dagblad De Stem te Breda (waar Peskovsky destijds actief was) op 3 december 1949 het volgende:

*Richard Peskovsky is geen geboren glazenier, maar als de toekomst hem de kans schenkt, de latent in hem sluimerende artistieke visie op deze kunst tot bloeirijpheid te brengen, dan wacht ons van zijn hand nog veel schoons. Deze predictie is gegrond op wat te bewonderen staat in de ateliers van Theo Langenhuysen aan de Markendaalseweg. Het vierde gebrandschilderde venster voor de parochiekerk te Linden bij Cuyk is gereed gekomen, voorstellende de Moeder van Zeven Smarten, welke, als centraal-figuur, opgeheven door twee engelen boven het kerkdorp Linden, door twee zelfde engelfiguren wordt gekroond. Als topstuk koos Peskovsky het devote insigne van Maria, dat in de oorlog 14-18 door ontelbare Franse*

*soldaten werd meegedragen, toen zij ten strijde trokken. Dit spitsboogvenster, metend 1.25x2.50 m. is, wat kleurencombinatie betreft in mineurstemming gehouden en is een nobel sluitstuk op de trilogie: Christus Geboorte, Opstanding, Hemelvaart. (de thema's van de andere drie kerkramen van het priesterkoor).*

### Verrassing!

Op zaterdag 3 maart jl. kwam het echtpaar Gieling-Klep uit Rheden op bezoek in onze kerk. Ze blijken schoonfamilie van Richard Peskovsky, en waren zeer geïnteresseerd in de kerkramen van zijn hand. Ze hadden bovendien een origineel schetsontwerp van een kerkraam van Peskovsky bij zich, gedateerd 1948 in opdracht van het kerkbestuur van Groot-Linden. We kregen het schetsontwerp overhandigd voor ons eigen archief.

Van het echtpaar Gieling-Klep weten we nu dat Peskovsky in 1907 geboren is in Boedapest (Hongarije), en uiteindelijk definitief naar Texas is geëmigreerd. Mogelijk komt er nog meer informatie boven tafel over deze bijzondere kunstenaar en zijn kunstwerken voor onze kerk.

## Bedevaart of pelgrimstocht

### Iedereen zou een keer in zijn leven...

**Iedereen zou een keer in zijn leven een bedevaart of pelgrimstocht moeten maken, toch?**

Ben je weleens op bedevaart of pelgrimstocht geweest? En naar welke pelgrimsplaats ging jouw eerste bedevaart? Waarschijnlijk weet je nog precies hoe jij je voelde tijdens het maken van deze bijzondere reis. Het indrukwekkende en hartverwarmende gevoel van saamhorigheid. De emoties die het teweeg bracht. Het gevoel van rust dat zich meester van je maakte op het hoogtepunt van de reis. Het gevoel van thuis komen, alsof je je hele leven op zoek bent geweest naar jouw bestemming of een antwoord op een vraag die je bezig heeft gehouden en je er bewust van bent dat je deze eindelijk hebt gevonden. Iedereen zou een keer in zijn leven een bedevaart moeten maken, toch?

Een pelgrimstocht maken kun je op velerlei manieren doen. Je kunt daarbij denken aan de traditionele manieren van vervoer. Maar heb je al eens gedacht om op de fiets te stappen en de tocht te ondernemen naar Lourdes, Santiago of Rome?

Of ben je afhankelijk van zorg omdat je minder mobiel bent of medische zorg nodig hebt. Zelfs dan is een pelgrimstocht naar Rome, Lourdes, Israël of Kevelaer mogelijk.

Nieuwsgierig geworden of geïnteresseerd? Kijk op de website van onze parochie bij 'Parochie vandaag'.

Bellen met onze contactpersoon in de parochie kan natuurlijk ook: Anny Spanjers (0485) 31 33 93.

### Bedevaart Wittem

Op zaterdag 12 mei 2018 gaan we vanuit de regio Nijmegen voor de 78e keer op bedevaart naar het heiligdom van H. Gerardus in Wittem. Het thema voor de komende bedevaart is: Zorgen voor uw naasten. Een dag van gebed en ontmoeting en de mogelijkheid om onze intenties - ook schriftelijk - aan de H. Gerardus kenbaar te maken. Al velen vonden kracht en steun op voorpraak van deze heilige kloosterling, die ruim 250 jaar geleden in Mater Domini in Italië is overleden. U ging nog niet eerder mee? Gewoon een keertje doen! U ging al eerder mee? Weer van harte welkom!

Eenieder die graag deze pelgrimstocht mee wil maken kan zich aanmelden bij:

Broeder Jozef van Rijnsoever Veerstraat 49 5831 JM Boxmeer Tel: 0485-565985

E-mail: j.vanrijnsoever@redemptoristen.nl

Mvr. V. Oijen Schoolstraat 22 5441 AM Oeffelt Tel: 0485-362098

Mevr. C. Kersten Fazantstraat 33 Gennep Tel: 0485-517420

De laatste dag van aanmelding is vrijdag 13 april 2018. Een hartelijke groet aan allen en we hopen u dit jaar allemaal te mogen ontmoeten.



## Contactgroepen Rondom de Torens

### geloofsgemeenschap St. Martinus - Cuijk

Dhr. Maarten Hermens 0643138081  
Mevr. Henriëtte van de Lockant-Heiltjes 318029

### geloofsgemeenschap H. Jozef - Cuijk

Dhr. Frans v d Bogaard 315742 Dhr. Peter Hendriks 322822  
Mevr. Anita v d Berg 0611340432  
Mevr. Lucie Soer 0653303362

### geloofsgemeenschap H. Martinus - Katwijk

Mevr. Ria v Kempen-Jeursen 317612

### geloofsgemeenschap H. Lambertus - Linden

Dhr. Jan van den Broek 322819 Mevr. Mien Heijnen 316272  
Dhr. Ton Keijzers 384067 Dhr. Herman v Rhee 315904

### geloofsgemeenschap H. Agatha - St. Agatha

Mevr. Thea Hermans 315892 Dhr. Peter Hendriks 314030  
Dhr. Gerard Smits 316066

### geloofsgemeenschap H. Lambertus - Beers

Mevr. Tiny Josemanders 317936 Mevr. Mickey Nuijs 318725  
Mevr. Wilma v Daal 313871 Dhr. Harrie van Haren 314333

### geloofsgemeenschap H. Antonius van Padua - Vianen

Mevr. Thea Scheers-Jans 320137  
Mevr. Truus Hofmans-van den Heuvel 316228  
Mevr. Tonny Coenen-Giesbers 314227  
Mevr. Nel van Echtelt-van Weerdenburg 313694

### Uitvaarten

Voor de melding van uitvaarten kunt u bellen naar het parochiecentrum/secretariaat: Kerkstraat 10 312555  
Of bij de plaatselijke geloofsgemeenschappen:  
Geloofsgemeenschap H. Agatha: 312555  
Geloofsgemeenschap H. Lambertus (Beers): 314333  
Geloofsgemeenschap H. Jozef: 312555  
Geloofsgemeenschap St. Martinus (Cuijk): 312555  
Geloofsgemeenschap H. Martinus (Katwijk): 317612  
Geloofsgemeenschap H. Antonius van Padua: 320137  
Geloofsgemeenschap H. Lambertus (Linden): 316272

### Pastoraat en noodgevallen

Het pastoraat is in handen van pastoor Theo Lamers. Hij is bereikbaar via het parochiecentrum. Dit nummer is ook beschikbaar voor noodgevallen als ziekenzalving en melding van overlijden. Bij afwezigheid wordt u via het antwoordapparaat doorverwezen.

## Parochiestatistiek

### Uitvaart

Vanuit onze kerken hebben wij afscheid genomen van:

23 februari	Tien Casper 92 jaar	H. Lambertus Beers
26 februari	Jos Loeffen 70 jaar	St. Martinus Cuijk
6 maart	Jos Thijssen 96 jaar	St. Martinus Cuijk
7 maart	Anna van den Bogaard 92 jaar	St. Martinus Cuijk
8 maart	Dinie Willems-van den Heuvel 69 jaar	St. Martinus Cuijk
8 maart	Toos Pluk-Kuijpers 87 jaar	H. Antonius van Padua
9 maart	Harrie Soer 86 jaar	St. Martinus Cuijk
13 maart	Truus van Daal 88 jaar	St. Martinus Cuijk
17 maart	Tonnie Tonen - van den Bosch 79 jaar	St. Martinus Cuijk
20 maart	Riek Arts-Theunissen 82 jaar	St. Martinus Cuijk
23 maart	Maria Grotenhuis van Workum 89 jaar	H. Agatha
26 maart	Wilhelmus Janssen 86 jaar.	H. Lambertus Beers
27 maart	Ria Hermans-Kempen 87 jaar	H. Antonius van Padua
29 maart	Jan Giezen 80 jaar	St. Martinus Cuijk

29 maart	Nellie Smulders-Manders 95 jaar	H. Martinus Katwijk
3 april	Jacques Hermens 84 jaar	St. Martinus Cuijk
9 april	Bert van de Lockant 71 jaar	H. Lambertus Beers
11 april	Cor Cornelissen 90 jaar	H. Antonius van Padua
13 april	Piet Rutten 98 jaar	H. Martinuskerk Katwijk
16 april	Riet Derks-Duffhues 92 jaar	St. Martinus Cuijk

Ons gebed wordt gevraagd voor:

Annie van Heukelom-Niesen  
Leni van Stijn-Orth  
Pieta Strik





1. Wie ben je en waar en met wie woon je?
2. Wat was je beroep? Had je het naar je zin?  
Wat vind je bijzonder of mooi aan? Wat doe je voor de parochie?
3. Wat is je favoriete vakantiebestemming? Waarom?
4. Wie / wat is je grootste inspiratiebron? Waarom?
5. Welk boek raad je iedereen aan? Waarom? Wat is je mooiste bijbelverhaal?
6. Welk lied vind je het mooist? Waarom?
7. Welk advies wil je onze pastoor meegeven? Wat wens je de parochie toe?
8. Aan wie geef jij de Martinuspen door?

Mijn naam is Jan van den Broek en ik woon in de Eindsestraat in Linden.

In dit nummer mag ik de pen even vasthouden. Bedankt Willem voor de eer. Het is een moeilijke opdracht: jouw bijdrage vond ik zo mooi geschreven dat een volgend verhaal erbij zal verbleken. Ik zal mijn best doen.

Mijn werkzame leven stond in dienst van het onderwijs: het voortgezet onderwijs. Wiskunde en natuurkunde had ik gestudeerd. Al op mijn eigen middelbare school zagen ze in mij wel een leraar en min of meer bij toeval werd ik het ook. Achteraf betwijfel ik of mijn studiekeuze de juiste was. Het heeft er in elk geval toe geleid dat ik er altijd veel naast gedaan heb. Mijn interesses waren breder. Een kamergeleerde werd ik ook bepaald niet: mijn behoefte om met mijn handen bezig te zijn en creatief te zijn is tot op vandaag gebleven. Schrijven vind ik bijvoorbeeld net zo'n mooie uitdaging als werken in mijn groentetuin. Sinds mijn pensioen heb ik er meer tijd voor.

Op de middelbare school van de paters Passionisten was godsdienst in die tijd -net voor het Vaticaans concilie- vaak en nadrukkelijk onderwerp van gesprek. De paters waren nogal vooruitstrevend en ik heb er veel van opgestoken. De school waar ik als leraar ging werken was "neutraal op oecumenische grondslag" en mede door de vrijzinnige protestantse wortels was de discussie over de identiteit van de school nooit ver weg. Juist omdat de school geen binding had met een godsdienst of kerkgenootschap was het nodig steeds te blijven zoeken naar de kernwaarden, een heel leerzame uitdaging. Met de betrokkenheid, die mij eigen is, heb ik daaraan meegedaan. Het ging en gaat mij vooral om de inhoud en niet om de verpakking; een opmerking dwars tegen de tijdgeest in. In onze tijd lijkt het immers vooral om de verpakking te gaan en die suggereert vaak iets wat er niet in zit.

Ik ben erg blij dat ik vooral met mensen heb mogen werken. Vooral vanwege mijn nieuwsgierigheid of interesse in wat ze denken, wat ze motiveert, in de redenen waarom ze dingen doen of laten. Ik wilde begrijpen hoe leerlingen dachten. Als je dat weet kun je samenwerken met leerlingen, hen iets leren en iets voor ze betekenen. In latere functies gold dat ook voor collega's. Net zo belangrijk is het jezelf goed leren kennen en ook dat gebeurt vooral via anderen.

Een boek dat ik kan aanraden is bijvoorbeeld "Het verslag

van Brodeck" van Paul Claudel. Dat gaat in feite ook over hoe mensen met elkaar omgaan. Voor mij een van de beste boeken, die ik heb gelezen. Vol symboliek maar het is tegelijkertijd ook een confronterende spiegel.

Als oudste van een groot gezin ben ik behept met een ruim bemeten verantwoordelijkheidsgevoel: ik doe vaak dingen gewoon omdat ze gedaan moeten worden en iemand het moet doen. Zodoende ben ik in allerlei besturen gerold zoals de parochie Linden, nu contactgroep Linden, de dorpsraad, en OLC (ouderen en levensvragen Land van Cuijk). Dat heeft veel vriendschap, fijne ervaringen en inzicht opgeleverd. OLC heeft zich ingezet voor het geestelijk welzijn van met name ouderen. Dat klinkt wat teatraal maar het gaat vooral om mensen nabij te zijn en gelegenheid te bieden te praten over dingen die ze tegen komen in hun leven en die hen bezig houden. Dat is niet alleen voor ouderen belangrijk maar we weten uit de regelmatige onderzoeken dat er met name onder ouderen heel wat eenzaamheid is. Mensen zitten soms echt met de ziel onder de arm en hebben geen zin meer. Dat is vaak iets anders dan weinig sociale contacten. Het gaat om het gevoel niet meer verbonden te zijn en dat is de kern van elke religie. Opmerkelijk is dat daarvoor nog steeds vrij gemakkelijk vrijwilligers te vinden zijn. Het levert de vrijwilligers zelf ook iets op.

Niet geheel toevallig kom je dan nogal wat mensen tegen die weliswaar teleurgesteld de kerk vaarwel hebben gezegd, maar zich wel blijven inzetten voor mensen, met name diegenen, die geconfronteerd worden met allerlei vragen. Sinds ruim een jaar wordt het werk van OLC vorgezet onder de vlag van Sociom (Sociom | Zin) en de gemeenten in het Land van Cuijk zijn voorlopig bereid dat financieel mogelijk te maken. OLC en Sociom hebben geen banden met welk kerkgenootschap dan ook. De kerk heeft zichzelf op dat terrein volledig uit de markt geprijsd.

Vroeger noemde de kerk dit werk zielzorg. Het woord stamt uit de tijd dat de kerk de zorg voor de ziel een belangrijke taak vond. Vele priesters hebben onder die noemer heel goed werk gedaan en er grote voldoening aan

Komt u ook naar het  
kerkpleinconcert?  
Zaterdag 7 juli  
a.s. 20.00 uur  
m.m.v. Harmonie  
Gaudete in Domino

ontleend. In ziekenhuizen en verpleeghuizen wordt nog wel enige “geestelijke zorg” verleend. Zoals vroeger zou het nu ook niet meer kunnen: er is niet alleen een gebrek aan mankracht maar ook ontbreekt het doorgaans aan vertrouwen in vertegenwoordigers van kerk. Het is tekenend voor de positie van de kerk dat het aantal kerkelijke begrafenissen de laatste jaren drastisch afneemt. Zo ongeveer zei onze bisschop Mgr De Korte het ook tijdens zijn lezing in St Anthonis enkele weken geleden.

Zo kom ik bijna vanzelf bij de kerk uit: ik heb me altijd sterk verbonden gevoeld met de kerk van Jezus Christus; wij zijn immers die kerk. Tegelijkertijd heb ik niet meer het gevoel bij de Nederlandse kerk en de kerk van ons bisdom te horen. Hoe dat komt: die kerk is zeker na de reorganisatie -zo ervaar ik het - de kerk van de bisschop en de priesters en niet van ons, die ook wel ‘gelovigen’ genoemd worden. De pastoors van de nieuwe parochies met hun zelfgekozen besturen hebben de controle en van die gelovigen wordt slechts verwacht dat ze gehoorzaam luisteren, hand en spandiensten verlenen en sacramenten ontvangen, desnoods op behoorlijke reisafstand. Je zou bijna zeggen de laatste sacramenten want de betekenis neemt in hoog tempo af.

Er valt een dik boek te schrijven over hoe het allemaal is gegaan en waarom het zó gegaan is. De mensen hebben het ook laten gebeuren: uit desinteresse of vanwege vermoeidheid. Op vele plaatsen ging het ook niet meer en was men blij van de verantwoordelijkheid ontheven te zijn. Feit is dat nagenoeg alle aandacht uitging en nog -gaat naar zaken als organisatie, kerkgebouwen en geld. Als er al gesprekken waren, dan ging het daar over, over regels en bijna nooit over inhoud. Waar mensen nog wel strijdbaar waren ontstonden treurige conflicten met vooral veel verliezers; daar ging het vaak wel om inhoud. Misschien kun je zeggen: een lege verpakking gooi je gemakkelijk weg maar een verpakking met inhoud weggooiën? Alleen als hij ver over de datum is. Nu is er een schreeuwend gebrek aan capabele mensen die geloofsgemeenschappen met name op het gebied van liturgie en pastoraat echt van dienst kunnen zijn. De weinige priesters staan er bijna alleen voor en staan vaak ook letterlijk bijna alleen.

In de christelijke ‘leer’, misschien kunnen we beter het minder besmette woord ‘gedachtegoed’ gebruiken, speelt het begrip gemeenschap een cruciale rol. In een tijd van doorgesloten individualisme lijkt dat iets uit het verleden. Toch spreken wij in onze parochie net als onze nieuwe bisschop over geloofsgemeenschappen; onze bisschop noemde ze de wezenlijke bouwstenen van een organisatorisch verband: de nieuwe parochie. Linden is dus een van die wezenlijke bouwstenen, waarmee ik me wel sterk verbonden voel. In Linden hadden we in de Goede week, een Palmzondag-, een Witte Donderdag-, een Goede Vrijdag- én een Paasviering, allemaal verzorgd door eigen mensen en steeds bezocht door de mensen die bij onze geloofsgemeenschap willen horen. Als enige

geloofsgemeenschap maken we zelf een blad dat steeds uitkomt voor belangrijke momenten in het kerkelijk jaar. Daarmee proberen we ook de niet-kerkgangers ‘pastoraal’ te bereiken. We proberen zo ook de verbinding met de gehele Lindense gemeenschap in stand te houden en het christelijke gedachtegoed door te geven. Ik schrijf zelf ook enkele vaste onderdelen. In een soort overweging probeer ik gedachten te delen en vragen te stellen. We krijgen er positieve reacties op. En de groep mensen van buiten Linden die ons blad digitaal ontvangt, groeit.

Of we op de goede weg zijn? Of we het volhouden? We proberen met wat we eerder als voormalige parochie hadden opgebouwd het begrip (geloofs)gemeenschap gestalte te geven binnen het nieuwe verband. Of dat een sterk verband is met voldoende verbondenheid gebaseerd op een heldere en gedeelde visie? Terugkijkend op vijf jaar nieuwe parochie denk ik dat er nog veel werk aan de winkel is. De eigenheid van Linden hebben we in elk geval wel moeten bevechten en er valt weinig echte interesse te bespeuren in wat er in Linden gebeurt. Er is in feite nauwelijks interactie tussen de geloofsgemeenschappen, terwijl er genoeg te bespreken en te leren valt. Gemeenschapsvorming is kennelijk niet gemakkelijk.

Tegelijkertijd heb ik de indruk dat het tij nog steeds aan het keren is. In de politiek en zeker in de lokale politiek krijgt men meer oog voor het belang van leefbaarheid en daar hoort het begrip gemeenschap bij. Bijna alle dorps- en wijkraden houden zich daarmee bezig. De zogenaamde multifunctionele accommodaties vervullen de rol van gemeenschapshuis. In Cuijk Noord komt een nieuwe MFA met een ruimte die de geloofsgemeenschap gaat gebruiken. Het MFA was hun kerk en inmiddels is het nieuwe gemeenschapshuis bijna klaar. Ik hoop dat de geloofsgemeenschap van Cuijk Noord daar weer de vleugels kan uitslaan en zo als een van de belangrijke wezenlijke bouwstenen van betekenis kan blijven voor de gemeenschap aldaar. Mgr De Korte wil graag dat de mensen (hij noemt dat alle gedoopten) hun verantwoordelijkheid nemen.

Het is een lang stuk geworden met een uitkomst die misschien niet helemaal past in de opdracht. Ik heb er flink over nagedacht en ik heb de kans gegrepen om ervaringen en gedachten te delen die gaan over onze parochie nieuwe stijl en de geloofsgemeenschap Linden, die wel eens als dissident wordt neergezet. Zie het maar als een uitnodiging om mee te denken en dan zou het kunnen gaan als met sommige bijbelteksten: ook als je denkt: “Hier kan ik niks mee” dan blijkt bij nadere beschouwing ook wel eens het tegeneel. Verder blijft voor mij het boek Prediker een belangrijke bron van wijsheid: Het begin ervan: “Lucht en leegte zegt Prediker, lucht en leegte, alles is leegte” zet je meteen in een andere modus en de bekende passage “voor alles wat gebeurt is er een uur, een tijd voor alles wat er is onder de hemel, een tijd om....” biedt een veel wijder perspectief dan we meestal hanteren. De pen geef ik door aan Wilma van der Waarde, die ik ken als vrijwilliger van OLC uit Beers met een groot hart, die ongetwijfeld iets te vertellen heeft.

## De parochie uit

### Pater Pio Stichting

#### Geef overgebleven incontinentiemateriaal aan de Pater Pio Stichting!

De Pater Pio Stichting uit Tubbergen is op zoek naar incontinentiemateriaal voor arme en zieke mensen in het dorp Brezoi (Roemenië). Vaak staat er bij mensen thuis nog incontinentiemateriaal dat overgebleven is, bijvoorbeeld omdat er iemand overleden is of verhuisd is naar een andere woonvorm. Heel vaak worden deze

spullen dan weggegooid. Héél zonde, want de Pater Pio Stichting zou ze heel goed kunnen gebruiken en er èrg blij mee zijn!

Heeft u nog incontinentiemateriaal liggen en doet u er niets meer mee? Belt u dan Annette Leers, zij komt het bij u ophalen. U kunt het ook zelf brengen.

Tel: 0485-318561 of 06-48687998  
HARTELIJK DANK!

## Kinderpagina

### Eerste communie

Op zondag 15 april hebben 46 kinderen uit onze parochie de Eerste Communie ontvangen. De communicanten waren natuurlijk hartstikke netjes en chique gekleed in een mooi versierde, overvolle kerk.

Het evangelieverhaal vertelde hoe Jezus na zijn opstanding zijn vrienden nog bezocht. Hoewel ze eerst schrokken, zei Jezus dat Hij het was. Jezus vroeg hun ook wat te eten. In het gesprek met de kinderen kwam pastoor Theo hier nog op terug: hij vroeg de kinderen of ze ook taart hebben?

Naast een marshmallowtaart, unicorntaart en fototaarten waren er ook kinderen die gewoon appeltaart thuis hebben. Bij onverwacht groot bezoek kozen vrijwel alle kinderen om de taart te delen. Eén van de kinderen beweerde zelfs dat ze genoeg taart hebben voor de hele kerk.

Het waren twee mooie vieringen voorgegaan door pastoor Theo en Danny, met medewerking van de communicanten. De muziek werd verzorgd door Bart en het jeugdkoor.

We hopen nog vaak samen met onze communicanten te mogen delen aan de tafel van de Heer.

#### Werkgroep Eerste Heilige communie



**MARTINUS**

# we zingen de zomer in!

**Doe mee met het kinder- en jeugdkoor**

zaterdag 7 juli  
Martinuskerk, Cuijk

16.30 - 18.00 uur  
**open repetitie**

Lijkt het je leuk, om een keer mee te zingen? Doe dan mee! We oefenen samen in de Martinuskerk in Cuijk. Wie liever niet zingt, maar graag komt luisteren, is ook van harte welkom! Na de repetitie eten we samen frietjes.

19.00 - 20.00 uur  
**gezinsviering**

's Avonds zingen we in de viering de liedjes, die we eerder die dag samen hebben geoefend.

**Aanmelden:**  
Bart van der Zanden, tel. 06 - 2028 8411, bart.vanderzanden@bouffloek.com  
Meezingen en toegang gratis.





Church-escape



Palmzondag



Peuter- en kleuterviering



Mariavierig Katwijk



MFA De Valuwe



Jongerensynode Rome



Antoniuskerk



Eerste Communie



Martinuskerk