

Jaargang 8 nummer 34  
februari 2020



# DE MANTTEL



© shotbylex.nl 2019



## Inhoud

- 2 Van de redactie
- 3 Pastoor Theo
- 4 Bisschop de Korte
- 5 Van het parochiebestuur
- 6 Uit de parochie
- 7 Van de geloofsgemeenschappen
- 12 Liturgische kalender
- 14 Dagelijkse en bijzondere vieringen
- 15 Contactgroepen Rondom de Torens
  - Parochiestatistiek
- 16 Vasteactie
- 17 De parochie uit
- 18 Carnaval en Palmzonden
- 20 De diepte in...
- 22 Martinuspen
- 23 Kinderpagina
- 24 De Mantel in beeld



## Redactie

- Als eerste: we lezen over het vertrek van Marieke Drent uit onze parochie en willen haar van harte veel geluk wensen op dit nieuwe stuk van haar weg! Elders leest u ook over de komst van Patrick Meijer naar onze parochie, van harte welkom voor hem!
- En we lezen over Bernadette Soubirous die naar ons bisdom komt, wat een bijzonder verhaal.
- Maar om bij onszelf te blijven: heeft u dat ook wel eens? Dat er van alles mis gaat, dat er van alles op je bordje terecht komt en dat dat een flinke last op je schouders legt? En dat je weerstand je dan ook nog in de steek laat en je flink verkouden wordt, terwijl al die moeilijkheden nog steeds je aandacht vereisen? Ach, het heeft natuurlijk met ouder worden te maken, laten we het maar niet te moeilijk maken. Je kunt niet alles meer, je bent tenslotte de jongste niet meer. Ik tenminste niet!
- Gelukkig kom je dan ook regelmatig nog mooie dingen tegen: goed nieuws in de familie, een paar dagen even weg van de zorgen, een prachtig voorbeeld van veerkracht bij een 'oude' vriendin en een opbeurend verhaal van zoeken naar voortgang waar je eigenlijk alleen maar 'The End' verwacht. Fijn om dat alles ook tegen te komen, het beurt je toch weer op.
- Over dat laatste gesproken: kijkt u eens op onderstaande link, of zoekt u op internet eens naar het filmpje over de zusters Franciscanessen in Veghel. Wat een hoopvol verhaal van Marieke van Grinsven!  
<https://www.youtube.com/watch?v=M7mfOVvcXms&feature=em-uploademail>



## Contact

Secretariaat - Parochiecentrum -  
 Pastorie Heilige Martinus  
 Kerkstraat 10  
 5431 DS Cuijk  
 tel. 0485-312555  
 email: info@martinuscuijk.nl  
 twitter: @MartinusCuijk  
 website: www.martinuscuijk.nl  
 facebook:  
 Theo Lamers of parochiehe-martinus-cuijk  
 Rekeningnr nieuwe parochie:  
 (NL67RABO) 01774 93 232  
 Het parochiecentrum is op werkdagen  
 bereikbaar van 9.30 uur - 12.00 uur.



## Colofon

- Dit parochieblad is in een oplage van 1000 exemplaren verspreid in de zeven geloofsgemeenschappen van de parochie Heilige Martinus. Kopij voor het volgende nummer verwachten wij uiterlijk op 20 maart a.s. en kan aangeleverd worden via de contactgroepen of op redactie@martinuscuijk.nl.
- Redactie: Annemarie Emmen
- Opmaak: Miriam Janssen



Onze samenleving kent ondertussen de gangbare termen als “Dry January” en “Stoptober” en ook de Ramadan spreekt mensen aan. Blijkbaar hebben we soms momenten en aanleidingen nodig om een periode te minderen. Eigenlijk zijn het nieuwe vormen van datgene wat wij als Katholieke kerk al heel lang kennen: de vastentijd. De oudere generatie kent vast en zeker nog het vastentrommeltje en ‘vrijdag visdag’.

Ons christelijke vasten kent een Bijbelse grondslag: In het Oude Testament wordt één algemeen voorgeschreven vasten- en boetedag genoemd: de Grote Verzoendag, Jom Kippoer (Leviticus 23,27), dat tot op de dag van vandaag in het Jodendom nog wordt gevierd. Misjna, een verzameling joodse godsdienstige wetten die in de 3e eeuw bijeen zijn gebracht, schrijft voor: “Op Grote Verzoendag is het verboden te eten en te drinken, zich te wassen en zich te zalven, schoenen aan te trekken en echtelijke gemeenschap te hebben” (Misjna VIII,1).

Ook in het Nieuwe Testament is er sprake van vasten: Jezus brengt ter voorbereiding op zijn openbare leven 40 dagen en nachten door in de woestijn (Matteüs 4,1-2). Al vastend stelt hij zich helemaal open voor de kracht van God en de boodschap van Gods liefde.

Hoewel Jezus het vasten als middel tot een doel kende, houdt Hij ook van eten en drinken op zijn tijd. Er wordt zelfs over Hem gezegd: “Kijk die veelvraat, die slemper, die vriend van tollenaars en zondaars” (Lucas 7,34).

Jezus heeft een uitgesproken mening over vasten. Voor Hem hangt vasten direct samen met bidden tot de Vader én met liefde voor en rechtvaardigheid jegens medemensen. Hij waarschuwt uitdrukkelijk tegen uiterlijk vertoon, tegen mensen die alleen maar vasten om gezien te worden: “Wanneer je vast, zet dan geen somber gezicht zoals de schijnheiligen, want zij vertrekken hun gezicht om met hun vasten op te vallen bij de mensen. Ik verzeker jullie, ze hebben hun loon al. Maar als jij vast, zalf dan je hoofd en was je gezicht, opdat het bij de mensen niet opvalt dat je vast, maar wel bij je Vader, die in het verborgene is; en je Vader, die in het verborgene ziet, zal het je lonen” (Matteüs 6,16-18, evangelie van Aswoensdag).

Vasten als voorbereiding op Pasen werd vroeg in de tweede eeuw gangbaar. Aanvankelijk vastten christenen de drie dagen vóór Pasen. Later werd dat uitgebreid naar de hele Goede Week. Pas

op het einde van de derde eeuw groeide de veertig dagen voor Pasen als een doorlopende tijd van vasten en boete. Gedurende de drie laatste dagen van de Veertigdagentijd onthield men zich volledig van voedsel.

Hedentendage wordt de invulling van de vastenplicht in de veertigdagentijd aan de gelovigen overgelaten - zolang ze zich maar duidelijk in bepaalde genoegens beperken - en is er in de afgelopen jaren een uitgebreide praktijk van ‘alternatief vasten’ gegroeid. Vorig jaar hebben onze vormelingen hun eigen manier van vasten gekozen: geen telefoon of televisie, minder computer of spelletjes, minder of geen snoep of suikers. Ook onze communicanten hebben een vastenbloem gevuld met opdrachten en taakjes en zo ook geld ingezameld voor ons vastenactie-project.

Het doel van ons vasten is niet alleen de bezinning voor het feest van Pasen, maar ook “minderen voor anderen”, om het geld dat we besparen te delen met mensen in nood. Dit jaar zal het vastenproject bestemd worden voor een project dat verbonden is met paters Spiritijnen in het thuisland van pater Callistus: Nigeria. U leest er elders meer over. Kunnen wij met ons vasten en onze bijdragen zorgen dat tenminste een gedeelte van dit project gerealiseerd wordt?

Ik wens u een goede Veertigdagentijd en mooie Paastijd toe.

*vicaris Theo Lamers*

*De vele berichten en wensen rond de kerst- en feestdagen die op de pastorie zijn angekommen, maken het onmogelijk om iedereen persoonlijk te bedanken.*

*Daarom via deze weg een “hartelijk dank”!*



## “Zondag van het woord”

Zondag 26 januari vierde onze Kerk op verzoek van paus Franciscus voor het eerst de zondag van het Woord van God. Ikzelf celebreerde die zondag de Eucharistie in onze kathedraal. In de verkondiging tijdens deze feestelijke viering heb ik het belang van de bijbel voor het leven van de geloofsgemeenschap centraal gesteld.

### Bijbelbeweging

Vele eeuwen kon maar een minderheid van de bevolking lezen en waren bijbels veel te duur om zelf te bezitten. Het christelijk geloof werd doorgegeven door de vieringen in de kerk en door schilderijen en beelden. De laatste 500 jaar, na de uitvinding van de boekdrukkunst, waren steeds meer mensen in staat om zelf een bijbel te kopen. Toch is het persoonlijk lezen van de bijbel in katholieke kring nooit populair geworden. In de tijd van een sterke katholieke cultuur, met veel kerkgang, was dat een beperkt probleem. Maar in de huidige tijd breekt de geringe kennis van de Heilige Schrift ons als katholieken op. Al in de vroege Kerk vroeg een kerkvader zich af hoe wij Christus kunnen liefhebben als wij de Schrift niet kennen. Die visie is nog steeds actueel. In onze individualiserende samenleving blijft een christen alleen overeind als hij of zij minstens een basiskennis van de Bijbel heeft. Zonder dat wordt het geloof al snel flets en zonder contouren. Sinds het Tweede Vaticaanse Concilie (1962 - 1965) is binnen onze Kerk een bijbelbeweging op gang gekomen. Katholieken worden gestimuleerd om zelf de Bijbel ter hand te nemen om zo God steeds beter te leren kennen.

### Het Woord in de liturgie

Er kwam een heilzame vernieuwing van de liturgie tijdens het laatste Concilie. Geleidelijk aan was er een devaluatie opgetreden van de woorddienst. Tot de offerande werd door vele katholieken gesproken van de “voormis”. Pas vanaf de offerande begon de Eucharistie in de beleving van veel priesters en gelovigen echt. De synodevaders hebben, teruggrijpend op bijbelse gegevens en de theologie van de vroege Kerk, het evenwicht tussen de dienst van het Woord en de dienst van de Eucharistie gelukkig hersteld. Tijdens de zondagse liturgie klinken tijdens de Woorddienst drie lezingen uit de heilige Schrift. Niet alleen het brood wordt gebroken en uitgedeeld maar tijdens de preek worden ook de woorden van de heilige Schrift gebroken en uitgedeeld. In de traditie van de Moderne Devotie van Geert Grote en Thomas a Kempis wordt gesproken over ruminare. Dat laatste woord kunnen wij vertalen met herkauwen. Zoals koeien het gegeten gras herkauwen totdat de voedende sappen vrijkomen, zó mogen wij de bijbelse woorden herkauwen totdat het voedsel geeft voor de navolging van Chris-

tus. Door de opwaardering van de woorddienst zijn wij ons meer bewust van het feit dat Christus ons tijdens de viering van de Eucharistie niet alleen wil ontmoeten in het Sacrament maar evenzeer in het woord van de heilige Schrift.

### Maand van de Bijbel

In ons land hebben enkele christelijke uitgeverijen en kranten een “Maand van de Bijbel” georganiseerd. Met allerlei activiteiten hopen zij de bijbel meer onder de aandacht te brengen. De aftrap is in de abdij van Egmond, De maand wordt op 14 februari afgesloten met een evenement in onze “eigen” abdij van Berne. Leo Fijen, directeur van de katholieke uitgeverij Adveniat en een van de organisatoren van de bijbelmaand, zegt dat niet voor niets voor 14 februari is gekozen. Het is dan immers Valentijnsdag, de dag van de liefde en de vriendschap. De Bijbel bevat het verhaal van Gods liefde voor de wereld en de oproep aan de mensen om elkaar lief te hebben en in vriendschap te leven.

*Mgr. dr. Gerard de Korte*  
Bisschop van 's-Hertogenbosch

### Afscheid Marieke Drent

Op 1 februari 2019 is Marieke Drent in onze parochie begonnen als coördinator familiepastoraat. Het afgelopen jaar heeft zij veel gedaan in onze parochie. Onlangs is in goed overleg tussen het parochiebestuur en Marieke besloten haar jaarcontract niet te verlengen. Marieke verhuist in februari naar Vlieland. Daar zal zij in het najaar in het huwelijk treden.

We wensen Marieke een hele mooie en gezegende toekomst en danken haar heel bijzonder voor alles wat zij in onze parochie heeft betekend.

Over de opvolging van Marieke is het bestuur op dit moment in overleg met het bisdom.

*Het parochiebestuur*



tie, immers per editie zit er veel meer dan 40 uur werk in... Dus Miriam Janssen en Annemarie Emmen....DANK hiervoor...!

Dit jaar lijkt nog maar net begonnen....maar ondanks dat is er al weer veel gebeurd:

Allereerst werden we eind vorig jaar geconfronteerd met het bericht van Marieke Drent dat ze om persoonlijke redenen heeft besloten om haar leven in het noorden van Nederland te gaan voortzetten. Derhalve zag ze geen mogelijkheid om haar functie naar behoeven te kunnen blijven uitvoeren. We betreuren haar besluit, maar aan de andere kant zijn we ook blij voor Marieke. We zijn als parochie Marieke veel dank verschuldigd. In de relatief korte tijd dat ze in dienst was, heeft ze binnen onze parochie stenen verlegd. Niet alleen door nieuwe inspirerende projecten zoals de kinderkaravaan en ‘verbonden door licht’ op te zetten. Zeker ook heeft Marieke meer onderlinge binding tussen de geloofsgemeenschappen gebracht. We danken Marieke hartelijk en wensen haar alle goeds voor de toekomst..!

Om de functie van Marieke opnieuw te bezetten, hebben we direct gekeken naar vervanging en we hebben deze voor de komende tijd gevonden in de persoon van Patrick Meijer. Patrick werkt op dit moment ook bij het bisdom ‘s-Hertogenbosch, waar hij in verband met een ouderschapverlof de tienerwerkster vervangt. Vanaf 1 maart a.s. zal Patrick voor 20 uur in de week in dienst komen tot de zomer van 2021 en zal hij ondersteunend zijn aan het pastorale team o.a. bij de communie- en vormselgroep en de jongerengroep M25. Daarnaast zal hij de praktische zaken mee oppakken rondom het familiepastoraat. Helaas heeft Patrick geen theologische opleiding genoten, echter heeft hij veel praktische ervaring opgedaan door parochiële werkzaamheden in zijn woonplaats en voor het bisdom ‘s-Hertogenbosch. Wij wensen Patrick veel succes en een warm welkom toe..!

Voor de komende tijd zullen we verder rondkijken om een pastoraal werk(st)er te strikken. Er zijn al lijntjes uitgezet.

Goed nieuws hebben we onlangs mogen ontvangen vanuit de provincie! De H. Martinuskerk in Katwijk heeft een subsidie ontvangen voor de restauratie van de kerk, althans een deel hiervan... Voorwaarde aan de subsidie is weliswaar dat de parochie ook een deel bijdraagt aan de restauratie. We hebben in de laatste bestuursvergadering besloten deze subsidie met beide handen aan

De 34e editie van de Mantel is een feit! We zijn als bestuur erg blij met onze redac-

te pakken. Dit besluit werd mede genomen op basis van het aantal bezoekers die jaarlijks de kerk en de grot aandoen. In die zin heeft Katwijk als bedevaartsplaats nog steeds aantrekkingskracht. Ondanks het feit dat externe subsidies helpen, zullen we als parochie in actie moeten komen om additionele financiën te verwerven! De verwachting is dat dit jaar al mogen beginnen met een deelrestauratie van de kerk, nl. de toren.

Het project “ingang kerkhof Vianen” lijkt nu vooruitgang te boeken. Op dit moment gaan we een vergunningtraject in en na verlening hiervan zullen we zo snel mogelijk de nieuwe ingang aan de Vendelierskamp realiseren. In de komende periode zal onze aandacht ook uitgaan naar de beloofde kaarsenkapel. We zullen samen met de geloofsgemeenschap tot een ontwerp komen en hopen dat de kapel samen met lokale vrijwilligers gebouwd kan worden. In januari is er een bijeenkomst geweest met de contactpersonen uit de geloofsgemeenschappen en hebben we mogen vaststellen dat er meer en meer onderling wordt samengewerkt.

Tenslotte, januari heeft ook de periode rondom Kerkbalans ingeluid. Wij zijn druk bezig om de folder af te ronden en verwachten dat na Carnaval de envelop weer bij u in de bus zal vallen.

Ook in 2019 hebben we een lagere bijdrage ontvangen. Een hartelijke dank aan degene die trouw de parochie financieel blijven ondersteunen!

Ondanks het feit dat we de kerken van Cuijk Noord, Vianen en straks Beers niet meer in eigen bezit hebben, blijven we nog steeds in elke geloofsgemeenschap vieren en moeten we hiervoor ook kosten maken. Een landelijke peiling onder zowel protestanten als katholieken heeft aangetoond dat ‘naar elkaar omzien’, ‘gastvrij zijn’ en ‘inspirende vieringen’ hebben de belangrijkste waarden zijn voor de lokale kerk. De ervaringen die de geloofsgemeenschap H. Jozef binnen de MFA de Valuwe heeft, onderschrijven deze uitkomst..! Het kerkgebouw is in deze ondergeschikt aan de gelovigen... Zij maken samen dat onderlinge saamhorigheid belangrijker is dan de stenen.



### Beste Parochianen

Op 1 februari jl. heb ik afscheid genomen van mijn functie binnen de parochie. Gezien mijn privésituatie hebben wij gezamenlijk (bestuur en pastoresteam) besloten om het contract niet te verlengen.

Vorig jaar ben ik aangenomen als coördinator familiepastoraat en diaconie. In dit jaar ben ik aan de slag gegaan om het familiepastoraat een gezicht te geven. Het eerste jaar in deze functie is met name aftasten, kijken hoe alles werkt en zien waar de behoefte ligt. In de tussentijd heeft u ook al een aantal kleine stapjes gezien. Zoals de kinderkaravaan, een nieuw vormselproject en een beginnende opzet voor de tierngroep M25. De zaadjes zijn geplant en de groei kan beginnen.

Nu was het in eerste instantie mijn hoop dat ik ook samen met u deze zaadjes zou kunnen blijven voeden en langzaamaan steeds meer zaadjes erbij zou kunnen planten. We hebben gezien dat het van toegevoegde waarde is om een coördinator voor familiepastoraat en diaconie in de parochie erbij te hebben. Mijn ideeën voor de toekomst en de plannen die er nog liggen heb ik dan ook overgedragen. Achter de schermen hebben we dit jaar al een hoop stappen gezet die voor de toekomst vruchten zouden kunnen afwerpen. Mijn volgende stap is een verhuizing die niet enkel een auto maar ook een boot nodig zal hebben. Begin februari reis ik af naar Vlieland om daar te gaan wonen met mijn toekomstige man en zijn twee kinderen. Ik zal af en toe proberen om flessenpost uit Vlieland te sturen om u vanuit dit kleine, natuurrijke, (kloosterachtige) eiland inspiratie te kunnen geven.

Ik ben dankbaar dat ik dit afgelopen jaar u heb mogen ontmoeten. Dank voor uw toegankelijkheid zodat wij in vertrouwen met elkaar op pad mochten gaan. Dank voor de dingen die ik van u (en uw kinderen en tieners) mocht leren. Dank voor alles wat we met elkaar hebben mogen delen en dank voor de kansen die het familiepastoraat gekregen heeft. Helpt u de parochie om het familiepastoraat door te kunnen laten gaan zoals we dit voor ogen hadden/hebben?

Alle goeds, *Marieke Drent*



### Veertigdagentijd: Extra momenten van bezinning

In de Veertigdagentijd bereiden we ons voor op het feest van Pasen. Het is goed om in deze periode ons extra te bezinnen en even rust te vinden, te bidden en ons voor te bereiden op het bijzondere feest van Pasen. **Oecumenisch Avondgebed**

Al vele jaren is er in de Veertigdagentijd een gezamenlijke bezinning samen met de protestantse

gemeenschap door het samen vieren van een avondgebed. We zullen dat ook komend jaar weer doen. Iedere dinsdagavond om 19.00 uur komen we samen in de Martinuskerk en bezinnen we ons op het evangelie van de afgelopen zondag. We willen ons er opnieuw door laten raken. In de lezingen van dit jaar mogen we toelevan van Woestijn naar de Paastuin, geïnspireerd door de Franciscaanse beweging. Daarnaast laten we ons ook inspireren door het prachtige verhaal van De kleine Prins van Saint Antoine de Exupery.

### Kruisweg

Dit jaar hebben we er ook voor gekozen om iedere week een moment stil te staan bij het lijden en sterven van Jezus door samen de kruisweg te bidden. De Kruisweg stamt uit de late Middeleeuwen. In Jeruzalem zochten pelgrims naar de plaatsen waarlangs volgens het Nieuwe Testament en de overleveringen de lijdensweg van Jezus had gevoerd. Toen alle plaatsen eenmaal gemarkeerd waren vormden ze tezamen de Kruisweg, in het Latijn Via Crucis genoemd; ook werd wel van de Via Dolorosa oftewel Lijdensweg gesproken.

Het voorbeeld van de Kruisweg van Jeruzalem maakte grote indruk op de gelovigen in de Kerk van het Westen. Op veel plaatsen werden vergelijkbare lijdensroutes gecreëerd, soms in de open lucht, langs de wegen of tegen een heuvel op, soms ook in een kerk of kapel. In de loop van de tijden zijn er zowel in teksten als afbeeldingen veel kruiswegen gemaakt om je erdoor te laten inspireren, om mee te leven in het lijden en sterven.

Deze 40-dagentijd zullen we iedere vrijdag om 15.00 uur in de Martinuskerk een kruisweg bidden.



### Lourdes, dat is toch niet meer van deze tijd?

Integendeel, steeds meer mensen ervaren zelf dat Lourdes niet alleen de plaats is waar oma vroeger naar toe ging. Lourdes is inspirerend, indrukwekkend, vol van spiritualiteit, een plek om tot rust te komen of juist om energie te krijgen. Een plaatsje aan de voet van de mooie Pyreneeën waar families, individuen, stellen, nieuwsgierigen, mensen mét en zonder zorgvraag naar toe gaan. Een bijzondere plaats waar je betekenisvolle ontmoetingen hebt.

Van 30 april t/m 5 mei 2020 zullen we vanuit Cuijk en omstreken dit samen gaan ervaren. Uiteraard bent u óók van harte welkom om mee te gaan als u niet kerkbetrokken bent. Bij voldoende deelname reizen we per bus naar Maastricht vanwaar we per vliegtuig naar Lourdes vliegen. Daar logeren we in een goed 3-sterren hotel op loopafstand van het Heiligdom. Een eigen hoteleider en hotelpastor zullen ons gedurende deze week begeleiden.



## Uit de parochie

Heeft u zorg nodig of bent u voor uw mobiliteit afhankelijk van anderen, ook dan zijn er mogelijkheden om met ons mee te reizen. VNB beschikt over professionele vrijwilligers die bedevaarten medisch begeleiden, u kunt hierbij denken aan verpleegkundigen en artsen.

Nieuwsgierig geworden? Kijk dan eens op de website van VNB, een bedevaartorganisatie met meer dan 135 jaar ervaring bij het organiseren van bedevaarten. Of neem contact op met Anny Spanjers, telefoon (0485) 31 33 93. Folders zijn ook bij haar verkrijgbaar. Ook voor betekenisvolle pelgrimstochten met en zonder zorg naar andere bedevaartsoorten zoals o.a. Rome, Assisi, Israël, Santiago, Polen en nog meer, worden door VNB aangeboden. Voor meer informatie: [www.vnb.nl](http://www.vnb.nl)

### Even voorstellen: Patrick Meijer

Even voorstellen... Dat kan eigenlijk niet anders dan met de standaardformule: "Mijn naam is Patrick Meijer en ik ben 32 jaar oud." Vanuit Eindhoven kom ik graag naar de Martinusparochie om het pastorale team te ondersteunen.

In Eindhoven woon ik samen met mijn vrouw Cheriva. Afgelopen zomer hebben wij ons aan elkaar verbonden door het huwelijk. Cheriva en ik hebben elkaar

ontmoet bij een tuinfeest van het Jong Bisdom Den Bosch in 2015. Daar was ik aanwezig na mijn toezegging om aan te schuiven bij het jongerenplatform. Bij dat platform heb ik 3 jaar lang meegewerkt aan activiteiten voor jeugd en jongeren in ons bisdom. Naast die nodige organisatorische ervaringen, heb ik als vrijwilliger ook de nodige ervaring bij de voorbereiding bij de eerste communie en het vormsel in de Nicasiusparochie in Geldrop. Op dit moment ben ik ook werkzaam bij het bisdom als vervanging van de tienerwerkster, die onlangs moeder is geworden.

De Martinusparochie is voor mij geen onbekende omgeving. Er zijn weekenden dat ik de weg uit de Martinuskerk beter wist te vinden dan de gemiddelde bezoeker op dat moment. Vele groepen heb ik jullie kerk mogen insluiten tijdens de Church Escape weekenden. Toen heb ik ook de gastvrijheid van de Martinusparochie mogen ervaren. Ik kijk er naar uit om aan de slag te gaan en u te ontmoeten in de parochie.

*Patrick Meijer*



## Van de geloofsgemeenschappen



### Rondom de Martinustoren Cuijk

De kersttijd die ondertussen achter ons ligt is een mooie, maar ook drukke periode! We hebben weer genoten van de lichtjestocht met de vele vrijwilligers en naar schatting 1200 bezoekers en hopen op een vervolg. Het was ook weer bijzonder om samen de Guldenmis te vieren met meer dan 600 brandende kaarsen in de kerk. Ook de kerstdiensten waren druk bezocht en de Kerststal is in deze periode volop bezocht. Een mooie tijd met veel activiteiten en inzet van velen, waarvoor we onze dank bijzonder uitspreken!

Een bijzonder moment was ook weer de Lasershow "Old meets new". Dit jaar al weer de vijfde editie. Nog mooier en nog meer... dank aan alle medewerk(st)ers en bijzonder aan Daniël van YourFX voor het steeds weer spectaculaire slot! Bijzonder dank ook voor al uw bijdragen in de deurcollecte die bestemd was voor

hulp aan slachtoffers van de aardbeving op de Molukken. We hebben samen een bedrag van bijna € 1.200,- opgebracht!

De volgende grotere activiteit die in het verschiet ligt is de Carnavalsviering. Vorig jaar mochten we voor het eerst met alle Carnavalsverenigingen van de parochie samen dit feest in de kerk beginnen. We gaan er op 22 februari om 10.00 uur opnieuw samen een geweldige start aan geven.

Vanuit de Carnaval gaan we de sobere tijd in van de Vasten ofwel Veertigdagentijd genaamd. Bezinnend gaan we op weg naar het feest van Pasen. In de tussentijd zijn met grote regelmaat de communicanten en vormelingen te gast om zich voor te bereiden op het Communie- en Vormselfeest.

Kortom, er is volop leven en er zijn weer veel activiteit in en rondom de kerk mogelijk gemaakt door de inzet van velen!  
Contactgroep St. Martinus



## Van de geloofsgemeenschappen



**Presentatie-avond Nigeria en Vastenactie-project**  
Het vastenactie-project wordt dit jaar bestemd voor Nigeria. Dit is het ook het thuisland van Pater Callistus, onze kapelaan. Die biedt de mogelijkheid om eens een avond stil te staan bij het land, het leven, de cultuur en het geloof in Nigeria en wellicht beter te begrijpen waarom we de opbrengsten aan het doel de school voor mensen die doof(stom) zijn of een beperking hebben schenken. Pater Callistus zal ons er deze avond over vertellen.

We nodigen u van harte uit om deze avond bij te wonen op 24 maart a.s. om 20 uur op pastorie in Cuijk centrum. Een berichtje als u komt is prettig, maar niet noodzakelijk (info@martinuscuijk.nl of 0485.312555)

*Voorafgaand aan de avond is om 19.00 uur het oecumenisch avondgebed. U bent hiervoor ook van harte uitgenodigd en aansluitend dan ook welkom op de pastorie.*



### Rondom de Jozefstoren

#### Terugblik: Kerstviering in MFA De Valuwe

De kerstviering voor de ouderen en zieken was op zaterdag 21 december in MFA De Valuwe. Het was weer een mooie viering waarbij het dameskoor o.l.v. Annie Janssen Lok-Thijssen de eucharistieviering muzikaal opluisterde. Na de viering was er weer koffie en thee met o.a. lekker kerstbrood! En: Chris Kerkhoff heeft nog een mooie en gezellige en grappige presentatie, aangepast aan Kerstmis, gegeven: nogmaals hartelijk dank daarvoor, Chris!

De volgende viering is op Witte Donderdag 9 april om 14 uur wederom in de MFA De Valuwe!

De bezoekgroep van de geloofsgemeenschap H. Jozef.

#### Enquête: Wat kan beter? Hebt U tips voor ons?

In de  **vorige editie**  van de Mantel (Kerst 2019) hebben we u al verteld over onze plannen om Uw mening te willen vragen over een aantal zaken, zodat we er samen ons voordeel mee kunnen doen in onze Jozefgeloofsgemeenschap. Hiervoor kan dus nu een enquêteformulier ingevuld worden! Daarbij gaat het over de locatie MFA De Valuwe en de diensten in de grote zaal, de gelegenheid om koffie of thee te kunnen gebruiken na afloop van de diensten, de organisatie en invulling van de Eucharistievieringen en de Woord- en Gemeiniediensten, de muzikale ondersteuning tijdens de diensten, de rol van onze vrijwilligers, enz.

Wij zouden het zeer op prijs stellen als U met ons mee wilt denken voor onze eigen geloofsgemeenschap! Wat vindt U en welke tips heeft U? En misschien wilt U zélf ook mee helpen als vrijwilliger? Bij voorbaat dank!

De digitale enquête formulieren kunt U per mail ontvangen, als U dat wilt! Verder zijn er ook enquêteformulieren op papier beschikbaar! Enquêteformulieren kunnen ingeleverd worden in de MFA of bij Frans van den Bogaard, Kleefkruid 23 in Cuijk.

Verder: reacties graag via het mailadres:

f.vdbogaard@home.nl of via een briefje, per adres Kleefkruid 23, of telefonisch 0485-315742!

#### Contactgroep geloofsgemeenschap Jozef

Lucie Soer heeft, vanwege drukke taken ivm beheer Mfa en aanverwante zaken, aangegeven te stoppen met de Contactgroep Jozef per 1 januari 2020.

Lucie, jammer dat je ermee stopt, maar we begrijpen het wel. Heel veel dank voor al je werk voor de Contactgroep. We zijn blij dat je nog bij de Klankbordgroep Jozef blijft en dat je zodoende betrokken blijft! Leden van de Contactgroep zijn: Anita van den Berg, Peter Hendriks, Frans van den Bogaard.

#### Jozefdag 2020: zondag 22 maart om 11.00 uur

19 maart is de dag van onze patroonheilige: H. Jozef! Dat vieren wij op zondag 22 maart om 11 uur in de mfa De Valuwe. Zoals gebruikelijk bedanken we dan van harte al onze vrijwilligers voor hun vele werk voor onze geloofsgemeenschap. Ook dit jaar zijn er weer een paar jubilarissen die we dan gaan huldigen!! Wie dat zijn, blijft nog even geheim!



### Rondom de Lambertustoren Beers

Het jaar 2019 is voorbij en er rest ons alleen nog een terugblik op dat voor velen in onze geloofsgemeenschap een emotioneel jaar.

Allereerst noem ik het besluit dat de kerk verkocht was. Velen hoorden wel iets maar voor hen was het meteen: verkocht, punt uit. De kerkbijdrage werd niet meer overgemaakt met de redenatie: het gaat toch allemaal naar Cuijk. Velen meenden dat er al niets meer in de kerk gebeurde en de misintenties bleven weg, hierdoor ook minder kerkbezoek. Er werd niet bij stil gestaan dat wij met 6 andere gemeenschappen samen de Parochie H. Martinus vormen en het samen moeten roeien.

Nog steeds is er om de 14 dagen een H. Mis in onze kerk en is deze warm en verlicht tijdens een dienst. De onkosten voor een dienst en de voorgangers moeten betaald worden en zo ging het jaar voorbij in afwachting wat gaat er gebeuren.

Zeker is dat, als wij dat zelf willen, de kapel aan de kerk in tact blijft en er gewoon H. Missen en andere diensten gedaan zullen worden.





In de kapel is straks ruimte voor ± 70 personen en dat is de laatste maanden voldoende geweest. Andere voordelen: minder kosten, we zitten kort bij elkaar en lekker warm. Laten we daarom POSITIEF het jaar 2020 verder voortzetten en leef mee met het grote geheel, PAROCHIE H. Martinus in Cuijk en bezoek ook daar eens in die mooie kerk een eredienst.

Laten we goed begrijpen dat wij een christelijke opvoeding hebben meegekregen en daar ons leven lang min of meer dat zullen ervaren in het dagelijkse leven in de maatschappij en politiek.

Kijk eens goed om je heen en een klein beetje terug in de geschiedenis, dan was het nog niet zo slecht in ons Brabant, hier in Nederland. Steun het geheel met uw persoonlijke inzet in meeleven en als het mogelijk is in meedoen, maar de onkosten blijven komen, dus uw geldelijke bijdragen zijn altijd welkom, ook de kleine. Bij voorbaat, HARTELIJK DANK.

Ook kijkt men bij de jaarwisseling terug naar al onze vrijwilligers. Jammer dat er enkelen zijn gestopt door ziekte of andere redenen, zij allen hartelijk dank voor al hun inzet en medeleven.

Zeker hartelijk dank aan hen die hun taak zijn blijven doen en we wensen hen ook in de komende tijd veel genoegen in hun vrijwilligerswerk.

Helaas zal de kerststal niet meer opgebouwd gaan worden, mannen hartelijk dank. Ook de kerstversiergroep heeft de laatste opdracht goed uitgevoerd en mag de complimentjes van de vele bezoekers in ontvangst nemen.

Ja, nog ruim 70 personen hebben de kerststal bezocht. Ook de toezichthouders, hartelijk dank.

*Werkgroep-Rond om H. Lambertus Toren Beers.*



### Rondom de Antoniustoren

IN MEMORIAM



Een markante en bijzondere vrouw is ons helaas ontvallen, met name mevrouw Lies v.d. Vorle-Driessen.

Lies was de oudste inwonster van Vianen en heeft al het wel en wee van Vianen meegemaakt in goede en in slechte tijden. Wat is er over Lies te vertellen? Heel, heel veel.....

Ze stond zo midden in het leven, ondanks haar hoge leeftijd. Ze was belangstellend naar iedereen en heel leergierig tot het laatste toe. Ze ging zelfs op hoge leeftijd nog naar de computercursus, want ze wilde graag met haar tijd mee blijven gaan.

Ook was ze een echt gezelschapsmens en heel betrokken bij de gemeenschap. Zij was vanaf de oprichting bij het koor Vivace Allegro, waar ze met heel veel plezier altijd naar toe ging. Wat vond ze het erg dat het koor er mee stopte!

Ook ging het haar erg aan het hart dat de kerk verkocht moest worden, want vreugde en verdriet heeft ze met haar gezin in deze kerk gedeeld. Maar in de laatste maanden van haar leven heeft zij nog een bezoek gebracht aan de verbouwde kerk, waar ze persoonlijk is rondgeleid door de eigenaresse van het bedrijf. Ze had er van genoten en ze vond het geweldig dat er veel kerkmeubelen e.d. hergebruikt waren. Nu had ze er vrede mee, dat de kerk een andere functie kreeg.

Het lijkt er op of ze gedacht heeft: nu kan ik met een gerust hart "gaan". Omringd door al haar kinderen heeft Lies de laatste sacramenten ontvangen en is zij op de laatste dag van het jaar 2019 in haar eigen huisje rustig ingeslapen.

Lies, niet alleen je kinderen, klein- en achterkleinkinderen zullen je missen, maar we denken dat we spreken namens de hele gemeenschap van Vianen als we zeggen dat je erg gemist zult worden! Ook vooral je humor en belangstelling naar iedereen toe.

Wij wensen de kinderen, klein- en achterkleinkinderen en allen die Lies gekend hebben, sterkte met dit grote verlies.

*Werkgroep kontakt Vianen*



## Rondom de toren H. Agatha

Jan Broekmans ontving uit handen van wethouder Hendriks de welverdiende vrijwilligerspenning van de gemeente Cuijk op maandag 24 januari.

Meer dan 49 jaar was Jan het werkpaard van zangvereniging De Maasklanken, het Gilde, de voetbalclub etc. etc. Jan, wat een prachtige waardering voor je inzet. Onze welgemeende en hartelijke dank.

Echter, nu pas realiseren we ons dat dit voor hem een dag was met een Gouden Rand. Zaterdag 1 februari is Jan overleden en de geloofsgemeenschap van St. Agatha wenst z'n familie met dit verlies veel sterkte in de komende tijd. Jan Broekmans was in St. Agatha een naam die niet vergeten mag worden.

Foto's: Gerard Smits.



### Diamanten lid van Zangvereniging De Maasklanken

Dion Jilesen is reeds 60 jaar verbonden met De Maasklanken als tenor, bestuurslid en meedeenker. Waar ook De Maasklanken hun repertoire ten gehore brengen, daar is Dion ook. De laatste jaren als raadgever, fan en toehoorder. Vooral het Panis Angelicus is "zijn" lied maar dan gezongen door zijn favoriete koor. Anny mocht hem als voorzitter lovend toespreken en Riet verzorgde de bijbehorende speld. Na de bloemen en de oorkonde werd er getoast op Dion.

Dion, hartelijk gefeliciteerd. Het koor en de geloofsgemeenschap van St. Agatha gaan uit van een verdere prettige voortzetting met jou als steun.

Dion, hartelijk gefeliciteerd. Het koor en de geloofsgemeenschap van St. Agatha gaan uit van een verdere prettige voortzetting met jou als steun.



### Kerstconcert 2019 met als thema: Laat eenieder bij je schuilen

Een witte kerst was in 2019 wishful thinking, maar wat we wel zeker weten is de waarheid van de kerstwens van de kinderen van de Lindekring: "In een groot hart passen veel mensen die even willen schuilen" Mogen wij dit meenemen voor 2020?



## Rondom de Martinustoren Katwijk

### Zie de aarde wordt weer wakker.

De tekst van dit lied is kenmerkend voor deze tijd. Kerststal, boom en ballen zijn opgeruimd de carnavalsspullen worden weer naar voren gehaald, de dagen gaan weer lengen. Zie de aarde wordt weer wakker. Als een lied een mooie muzikale lijn heeft en de tekst goed op de melodie past word je ontroerd door het lied. U kent hiervan vast wel een voorbeeld.

In Katwijk zien we in de kerktuin de aarde wakker worden. Sneeuwkllokjes en andere voorjaarsbolgewassen komen door de dichte aarde heen. De knoppen aan de bomen beginnen te bollen. Het lijkt of het leven opnieuw wordt geboren.

Voorjaar betekent ook weer aan het werk. Plannen voor het komende jaar, onderhoud aan huis, kerk en tuin, vakanties enz. Voor je het weet ben je al weer halverwege het jaar. Want de tijd gaat snel als je van alles te doen hebt.

Zoals altijd is lief en leed bepalend voor ons geluk. In dit jaar kijken we speciaal om naar de 75 jaar bevrijding. Elke dag komt er wel iets over in de krant of op t.v. Ook ons leven kan niet zonder tranen.

Onderstaand het lied: Zie de aarde wordt weer wakker. Ik hoop dat het u ook inspireert.

*Zie de aarde wordt weer wakker  
Zwart en open ligt de akker,  
Wacht haar sluier van teer groen.  
Graan dat in de grond gestorven  
Voedsel wordt en zaad voor morgen,  
Groeit die naar het leven leidt.*

*Zoveel afscheid in je leven,  
Voor je hebt om niet gekregen,  
Dood die naar het leven leidt.  
Nooit zal zich geheel meer sluiten  
Dal van leed en pijn en duister  
Maar die dood zal niet meer zijn.*

*Leven kan niet zonder tranen,  
Schaduw zal ons nooit verlaten,  
Vreugde is verwerkt verdriet.  
Leven wordt opnieuw geboren,  
Witte bloesem aan de bomen,  
Wonden helen in ons hart.*



## Rondom de Lambertustoren Lindens

### Veertigdagentijd en Pasen in Lindens

Geheel in de traditie van onze Lindense geloofsgemeenschap maken onze voorgangers zelf de vieringen voor de zondagen en andere kerkelijke feestdagen. Vooral in de komende tijd vraagt dat alle aandacht van hen. Te beginnen op Aswoensdag 26 februari. Om 19.00 uur 's avonds starten we samen de veertigdagentijd, een tijd van bezinning en inkeer.



Symbool voor de daaropvolgende zondagen staat de Menora - de Zevenarmige kandelaar uit de joodse traditie, die ons is overgeleverd vanuit het Oude Testament. In het indrukwekkende hoofdstuk 3 van het boek Exodus vindt een belangrijke ontmoeting plaats bij het brandende braambos. Dit ontroerende gesprek tussen Mozes en Jahweh tijdens het verblijf van het volk in Egypte, ligt aan de basis van de verdere geschiedenis van het Joodse volk.

*Op de vraag van Mozes 'hoe is uw naam',  
luit het antwoord:  
'Ik ben die er zijn zal; Ik zal er zijn'!*

Daarom is tot op de dag van vandaag de Menora (het brandende braambos) het symbool van het Jodendom. Zoals het Joodse volk vanuit Egypte door de woestijn trok naar het Beloofde Land, zó gaat vanaf Aswoensdag onze veertigdaagse tocht door de woestijn van de vastentijd.

Aan het eind van die vastenperiode staan vier grote kerkelijke vieringen op het programma. Te beginnen bij Palmzondag om 10.00 uur. In onze kerk en bij goed weer zelfs buiten vanaf het kerkplein, start de Goede Week. Daarna vieren wij op eigen wijze Witte Donder-



dag en Goede Vrijdag, telkens 's avonds om 19.00 uur in onze kerk. Heel bijzonder wordt de viering op Paasmorgen om 10.00 uur. Met ondersteuning van het Gelegenheidskoor o.l.v. Joost Angenent vieren we op geheel eigen wijze het Paasfeest. Na afloop van die viering drinken we koffie in De Burcht.

*HvR, coördinator Liturgie GG H. Lambertus Lindens*

### Concerten in ons kerkje op zondagmiddag 1 maart en 19 april

In de kerk van Lindens worden de komende periode de volgende concerten georganiseerd:

- Op zondagmiddag 1 maart a.s.,  
15.00 uur: ensemble Landru,
- Op zondagmiddag 19 april a.s.,  
15.00 uur: ensemble Amuse.

De concerten zijn gratis toegankelijk, er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd die bestemd zal zijn voor de instandhouding van ons kerkje.

Na afloop van beide concerten is er een nazit in gemeenschapshuis De Burcht.



## Palmpasenliedje

*Palm Palmpasen  
Hei koerei  
Over enen zondag  
Hebben wij een ei  
Een ei, is geen ei  
Twee ei is een half ei  
Drie ei is een Paasei  
Palm Palmpasen  
Hei koerei  
Over enen zondag  
Hebben wij een ei  
Een ei, is geen ei  
Twee ei is een half ei  
Drie ei is een Paasei*



St. Martinus  
parochiekerk



H. Jozef  
Cuijk



H. Lambertus  
Beers



H. Antonius van  
Padua - Vianen



H. Agatha  
St. Agatha



H. Martinus  
Katwijk



H. Lambertus  
Linden

## Woensdag 26 februari, Aswoensdag

*Begin van de Veertigdagentijd, verplichte vasten- en onthoudingsdag*

*Vieringen met oplegging van het Askruisje*

**8.00 uur**

- + Kruisherkenkapel St. Agatha  
Eucharistieviering

**19.00 uur**

- + Martinuskerk Cuijk  
Eucharistieviering m.m.v. Vivace
- + Lambertuskerk Linden  
Aswoensdagviering

## Zaterdag 29 februari en Zondag 1 maart

*Eerste Zondag van de Veertigdagentijd*

**Zaterdag**

**19.00 uur**

- + Martinuskerk Cuijk  
Eucharistieviering met samenzang

**Zondag**

**9.30 uur**

- + Kloosterkerk St. Agatha  
Eucharistieviering met samenzang
- + Martinuskerk Katwijk  
Eucharistieviering m.m.v. parochiekoor

**10.00 uur**

- + Lambertuskerk Linden  
Zondagviering met samenzang

**11.00 uur**

- + Martinuskerk Cuijk  
Eucharistieviering m.m.v. Herenkoor
- + MFA De Valuwe  
Woord- en Communiedienst

## Zaterdag 7 en zondag 8 maart

*Tweede Zondag van de Veertigdagentijd*

**Zaterdag**

**19.00 uur**

- + 't Akkertje Vianen  
Eucharistieviering met samenzang

**Zondag**

**9.30 uur**

- + Kloosterkerk St. Agatha  
Eucharistieviering m.m.v. De Maasklanken
- + Lambertuskerk Linden  
Eucharistieviering met samenzang

**11.00 uur**

- + Martinuskerk Cuijk  
Eucharistieviering. Gezinsviering m.m.v. Jeugdchoor
- + MFA De Valuwe  
Eucharistieviering met samenzang

## Zaterdag 14 en zondag 15 maart

*Derde Zondag van de Veertigdagentijd*

**Zaterdag**

**19.00 uur**

- + Lambertuskerk Beers  
Eucharistieviering

**Zondag**

**9.30 uur**

- + Kloosterkerk St. Agatha  
Eucharistieviering met samenzang
- + Martinuskerk Katwijk  
Eucharistieviering m.m.v. parochiekoor

**10.00 uur**

- + Lambertuskerk Linden  
Zondagviering met samenzang

**11.00 uur**

- + Martinuskerk Cuijk  
Eucharistieviering m.m.v. Herenkoor
- + MFA De Valuwe  
Eucharistieviering m.m.v. Dameskoor

## Zaterdag 21 en zondag 22 maart

*Vierde Zondag van de Veertigdagentijd*

**Zaterdag**

**19.00 uur**

- + 't Akkertje Vianen  
Eucharistieviering m.m.v. Vivace

**Zondag**

**9.30 uur**

- + Kloosterkerk St. Agatha  
Eucharistieviering m.m.v. De Maasklanken

**10.00 uur**

- + Lambertuskerk Linden  
Zondagviering met samenzang

**11.00 uur**

- + Martinuskerk Cuijk  
Eucharistieviering m.m.v. Dameskoor
- + MFA De Valuwe  
Eucharistieviering m.m.v. DieDrie

## Zaterdag 28 en zondag 29 maart

*Vijfde Zondag van de Veertigdagentijd*

**Zaterdag**

**19.00 uur**

- + Lambertuskerk Beers  
Eucharistieviering

**Zondag**

**9.30 uur**

- + Kloosterkerk St. Agatha  
Eucharistieviering met samenzang
- + Martinuskerk Katwijk  
Woord- en Communiedienst met parochiekoor

**10.00 uur**

- + Lambertuskerk Linden  
Zondagviering met samenzang



# Liturgische kalender



11.00 uur

- + Martinuskerk Cuijk  
Eucharistieviering met samenzang
- + MFA De Valuwe  
Woord- en Communiedienst  
m.m.v. DieDrie

## Zaterdag 4 en zondag 5 april

*Palmzondag, begin van de Goede Week  
Tijdens de eucharistieviering worden  
palmtakjes gewijd. In overige vieringen  
worden gewijde palmtakjes uitgereikt.*

### Zaterdag

19.00 uur

- + Lambertuskerk Beers  
Eucharistieviering m.m.v. gemengd koor
- + 't Akkertje Vianen  
Eucharistieviering met samenzang

### Zondag

9.30 uur

- + Kloosterkerk St. Agatha  
Eucharistieviering met samenzang
- + Martinuskerk Katwijk  
Eucharistieviering m.m.v. parochiekoor

10.00 uur

- + Lambertuskerk Linden  
Palmzondagviering met samenzang

11.00 uur

- + Martinuskerk Cuijk  
Eucharistieviering. Gezinsviering met  
Palmpasentocht m.m.v. Jeugdchoor.
- + MFA De Valuwe  
Woord- en Communiedienst

## Goede Week

### Maandag 6 april

19.00 uur

- + Martinuskerk Cuijk  
Viering van barmhartigheid. Woord-  
en gebedsdienst met aanbidding, met  
de mogelijkheid om het Sacrament van  
Boete en Verzoening te ontvangen.

### Dinsdag 7 april

19.00 uur

- + Martinuskerk Cuijk  
Oecumenisch Avondgebed

### Woensdag 8 april

9.00 uur

- + Martinuskerk Cuijk  
Eucharistieviering

### Woensdag 8 april

19.00 uur

- + Kathedrale Basiliek H. Johannes 's-  
Hertogenbosch,  
Chrismamis waaronder de zegening en  
wijding van de oliën

## Witte Donderdag 9 april

*Viering van de instelling van de H. Eucharis-  
tie, van het sacrament van het priesterschap  
en van het gebod van de naastenliefde.*

14.00 uur

- + MFA De Valuwe  
Eucharistieviering (voor Zieken/senioren)  
m.m.v. Dameskoor

19.00 uur

- + Martinuskerk Cuijk  
Eucharistieviering m.m.v. Vivace
- + Lambertuskerk Linden  
Witte Donderdag viering met samenzang

## Goede Vrijdag 10 april

*Herdenking van het Lijden en Sterven van  
Jezus*

*verplichte vasten- en onthoudingsdag*

15.00 uur

- + Kloosterkerk St. Agatha  
Goede Vrijdagplechtigheid
- + Martinuskerk Cuijk  
Kruisweg

19.00 uur

- + Martinuskerk Cuijk  
Goede vrijdagplechtigheid
- + Lambertuskerk Linden  
Goede Vrijdagviering met samenzang
- + 't Akkertje Vianen  
Kruisweg en kruishulde met cd muziek

## Stille Zaterdag 11 april

9.00 uur

- + Martinuskerk Cuijk  
Ochtendgebed

10.00 uur

- + Martinuskerk Cuijk  
zegening van de paasmandjes van de  
Poolse gemeenschap

### Paasnacht, zaterdag 11 april

*Verrijzenis van de Heer*

21.00 uur

- + Martinuskerk Cuijk  
Eucharistieviering m.m.v. zanggroep  
Creation

### Paaszondag 12 april

9.30 uur

- + Kloosterkerk St. Agatha  
Eucharistieviering m.m.v.  
De Maasklanken

9.30 uur

- + Martinuskerk Katwijk  
Eucharistieviering m.m.v. parochiekoor

10.00 uur

- + Lambertuskerk Linden  
Paaszondagviering met Gelegenheidskoor



St. Martinus  
parochiekerk



H. Jozef  
Cuijk



H. Lambertus  
Beers



H. Antonius van  
Padua - Vianen



H. Agatha  
St. Agatha



H. Martinus  
Katwijk



H. Lambertus  
Linden



## Liturgische kalender



11.00 uur

- + Martinuskerk Cuijk  
Eucharistieviering m.m.v. Dames- en Herenkoor
- + MFA De Valuwe  
Eucharistieviering m.m.v. DieDrie
- + 't Akkertje Vianen  
Eucharistieviering m.m.v. Vivace

15.30 uur

- + Martinuskerk Cuijk  
Peuter- en kleuterviering met paaseieren zoeken

### Tweede Paasdag, 13 april

9.30 uur

- + Kloosterkerk St. Agatha  
Eucharistieviering met samenzang

11.00 uur

- + Martinuskerk Cuijk  
Eucharistieviering m.m.v. Dameskoor

### Zaterdag 18 en zondag 19 april

*Tweede Zondag van Pasen, Beloken Pasen*

#### Zaterdag

19.00 uur

- + 't Akkertje Vianen  
Eucharistieviering m.m.v. Vivace

#### Zondag

9.30 uur

- + Kloosterkerk St. Agatha  
Eucharistieviering met samenzang

- + Martinuskerk Katwijk  
Eucharistieviering m.m.v. parochiekoor

10.00 uur

- + Lambertuskerk Linden  
Zondagviering met samenzang

11.00 uur

- + Martinuskerk Cuijk  
Eucharistieviering
- + MFA De Valuwe  
Eucharistieviering m.m.v. Dameskoor

### Zaterdag 25 en zondag 26 april

*Derde Zondag van Pasen*

#### Zaterdag

19.00 uur

- + Lambertuskerk Beers  
Eucharistieviering

#### Zondag

9.30 uur

- + Kloosterkerk St. Agatha  
Eucharistieviering m.m.v. De Maasklanken

10.00 uur

- + Lambertuskerk Linden  
Zondagviering met samenzang

11.00 uur

- + Martinuskerk Cuijk  
Eucharistieviering m.m.v. Dameskoor
- + MFA De Valuwe  
Eucharistieviering met samenzang



## Dagelijkse en bijzondere vieringen

### Dagelijkse vieringen

**Maandag tot en met zaterdag 8.00 uur**

Kruisherkenkapel St. Agatha, Eucharistieviering

**Woensdag 9.00 uur**

Martinuskerk Cuijk, Eucharistieviering (niet 26 februari)

### Bijzondere vieringen

**Vrijdag 28 februari, 15.00 uur**

Martinuskerk Cuijk, Kruisweg in de Veertigdagentijd

**Dinsdag 3 maart 19.00 uur**

Martinuskerk Cuijk, Oecumenisch avondgebed

**Vrijdag 6 maart, 9.00 uur**

Martinuskerk Cuijk, Eucharistieviering Eerste vrijdag van de maand

**Vrijdag 6 maart, 15.00 uur**

Martinuskerk Cuijk, Kruisweg in de Veertigdagentijd

**Dinsdag 10 maart, 19.00 uur**

Martinuskerk Cuijk, Oecumenisch avondgebed

**Vrijdag 13 maart, 15.00 uur**

Martinuskerk Cuijk, Kruisweg in de Veertigdagentijd

**Dinsdag 17 maart, 19.00 uur**

Martinuskerk Cuijk, Oecumenisch avondgebed

**Donderdag 19 maart, 9.00 uur**

Martinuskerk Cuijk, Eucharistieviering Hoogfeest H. Jozef

**Vrijdag 20 maart, 15.00 uur**

Martinuskerk Cuijk, Kruisweg in de Veertigdagentijd

**Dinsdag 24 maart, 19.00 uur**

Martinuskerk Cuijk, Oecumenisch avondgebed

**Woensdag 25 maart, 9.00 uur**

Martinuskerk Cuijk, Eucharistieviering Hoogfeest Maria Boodschap

**Vrijdag 27 maart, 15.00 uur**

Martinuskerk Cuijk, Kruisweg in de Veertigdagentijd

**Dinsdag 31 maart, 19.00 uur**

Martinuskerk Cuijk, Oecumenisch avondgebed

**Vrijdag 3 april, 9.00 uur**

Martinuskerk Cuijk, Eucharistieviering Eerste vrijdag van de maand

**Vrijdag 3 april, 15.00 uur**

Martinuskerk Cuijk, Kruisweg in de Veertigdagentijd

*Goede week, zie hierboven.*



## Contactgroepen Rondom de Torens

### Rondom de Martinustoren - Cuijk

Maarten Hermens 06 - 43138081  
Henriëtte van de Lockant-Heiltjes 0485 - 318029

### Rondom de Jozeftoren - Cuijk

Frans van den Bogaard 0485 - 315742  
Peter Hendriks 06 - 22872890  
Anita van den Berg 06 - 11340342

### Rondom de Lambertustoren - Beers

Harry van Haren 0485 - 314333  
Tiny Josemanders 0485 - 317936  
Wilma van Daal 0485 - 313871  
Mickey Nuijs 0485 - 318725

### Rondom de Antoniustoren - Vianen

Truus Hofmans 0485 - 316228  
Nel van Echtelt 0485 - 313694

### Rondom de Agathatoren - St. Agatha

Thea Hermans 0485 - 315892  
Peter Hendriks 0485 - 314030  
Gerard Smits 0485 - 316066

### Rondom de Martinustoren - Katwijk

Ria van Kempen-Jeursen 0485 - 317612

### Rondom de Lambertustoren - Linden

Jan van den Broek 0485 - 322819  
Mien Heijnen 0485 - 316272  
Herman van Rhee 0485 - 315904  
Ton Keijzers 0485 - 384067



## Parochiestatistiek

Met de nieuwe verordening zijn wij genoodzaakt om levende personen toestemming te vragen om hun namen te publiceren in de parochie-media. Doordat wij niet van alle personen hiervoor bericht ontvangen hebben of toestemming gekregen hebben, kunnen wij slechts een gedeelte van de namen bij de parochiestatistiek opnemen.



*Vanuit onze kerken hebben wij afscheid genomen van:*

4 december broeder Adrianus Ulijn 89 jaar St. Martinus Cuijk  
11 december Hans Heijl 86 jaar St. Martinus Cuijk  
4 januari Lies van de Vorle - Driessen 98 jaar St. Martinus Cuijk  
10 januari Aad Ploeg 86 jaar St. Martinus Cuijk  
20 januari Jan Martens 88 jaar H. Lambertus Linden  
7 februari Theresia Ditolbit - Rumfaan 79 jaar H. Jozef  
15 februari Mies van der Ven - van Erp 91 jaar H. Jozef  
17 februari Leen van Nobelen 89 jaar St. Martinus Cuijk  
Ons gebed wordt gevraagd voor: Katinka Keijzers



*In de afgelopen periode zijn in onze parochie gedoopt:*

22 december Evy Duijkers St. Martinus Cuijk  
22 december Yara Duijkers St. Martinus Cuijk  
26 december Dominic Maczewski St. Martinus Cuijk  
19 januari Erik Jans St. Martinus Cuijk  
26 januari Emily Bosch St. Martinus Cuijk

*Vragen we de goede God om nabijheid en geestkracht.*





## Vastenactie project 2020: Nigeria



### School voor doven en mensen met een geestelijke beperking

Dit jaar zijn we als parochie bijzonder verbonden met het vastenactieproject. In overleg met pater Callistus en zijn congregatie van de paters Spiritijnen hebben we een bijzonder project gevonden in het thuisland van Pater Callistus: Nigeria.

Met de opbrengsten van de Vastenactie willen we een school voor bijzonder onderwijs ondersteunen. Het is een school voor twee groepen kinderen. Een deel van de kinderen zijn doof en doofstom. De tweede groep zijn de kinderen met een verstandelijke beperking. De school is gevestigd in Umuchu, Aguata Local Government Area, de staat Anambra in het zuidelijke deel van Nigeria.

De school is een overheidsinstelling voor kinderen met handicaps en wil de kinderen op diverse niveau's opvoeden en begeleiden: lichamelijk en emotioneel, normen en waarden, maar ook om een beroep te leren. Naast de schoolfunctie is het ook een internaat waar de kinderen ook wonen. Ondanks dat het een overheidsinstelling is voorziet de overheid niet in de levensbehoeften van deze kinderen en voorzieningen voor de school. Een eigen bijdrage is daarnaast ook moeilijk omdat de meeste kinderen uit arme gezinnen met ongeschoolde ouders komen.

De enige manier voor deze gezinnen om te overleven is door kerken te bezoeken en om voedsel en andere (school) materia-



len te bedelen. Omdat deze bedelacties helaas niet voldoende opleveren wordt de school vaak gedwongen om te sluiten en worden de kinderen naar huis gestuurd omdat ze niet gevoed en ondersteund kunnen worden.

Op dit moment wordt de school met een paar grote problemen geconfronteerd waardoor het steeds moeilijker wordt om de school open te houden:

1. De waterpuls die hen water levert en leidingsysteem functioneert niet meer. Daarvoor is vervanging en renovatie nodig met een nieuwe pomp en nieuwe pijpleidingen om het water naar en in de school en het internaat te brengen. De geschatte kosten zijn € 4.500,-.
2. De sanitaire voorzieningen van de toiletten zwaar verouderd. Er zijn aangepaste toiletten nodig voor de school en het internaat. De geschatte kosten voor het bouwen van toiletten die weer bij de tijd zijn kosten € 5.200,-.
3. Het schoolmeubilair is slecht en beperkt. Er is



behoefte aan basismeubels voor de leerlingen en de leraren. De kosten hiervoor worden geschat op € 2.300,-.

De vrijgevigheid van medemensen, instanties en kerken zijn nodig om de kinderen voor verwaarlozing te behoeden en hen een toekomst te bieden. Zonder goed onderwijs en training is hun toekomst al snel in gevaar, ook vanwege de handicaps die hun leven mee bepalen.

Als parochie willen we proberen hen te helpen om een beetje mee te werken aan hun toekomst. Wellicht kunnen wij wat "minderen voor anderen". Bijdragen kunt u altijd kwijt in de offerblokken en collectebussen in de kerken maar u kunt ook een bijdrage overmaken op de rekeningnummer: NL67RABO0177493232 ten name van RK parochie H. Martinus o.v.v. Vastenactie Nigeria.

*Bijzonder dank voor uw bijdrage!*





### H. Bernadette Soubirous komt naar 's-Hertogenbosch

In 1858 verscheen Maria, Onze Lieve Vrouw, achttien keer aan Bernadette in een grot aan de rivier de Gave te Lourdes. Door deze gebeurtenis is het stadje aan de voet van de Pyreneeën uitgegroeid tot

de grootste bedevaartsplaats in Frankrijk. Tot op de dag van vandaag reizen miljoenen pelgrims uit heel de wereld naar Lourdes. Ze komen allereerst voor Maria, om bij haar te zijn op die plaats waar hemel en aarde elkaar hebben geraakt. Mensen komen echter ook voor Bernadette Soubirous, omdat ze zich in haar herkennen en om een voorbeeld aan haar te nemen.

Bernadette is echter niet in Lourdes. Ze maakte enkele jaren na de verschijningen weloverwogen de keuze om in te treden bij de zusters van Nevers. Na afscheid te hebben genomen van de Grot, 'haar hemel', kwam ze in 1866 in Nevers aan. Ze is nooit meer terug geweest in Lourdes. Wel volgde ze met aandacht wat daar allemaal gebeurde en was ze begaan met het lief en leed van haar familie, de bewoners van de streek en de vele pelgrims.

Ze maakte zich zorgen om de armen en kwetsbare mensen voor wie het - zonder hulp van anderen - niet mogelijk was om naar Lourdes te komen of er enkele dagen te verblijven.

In 1879, slechts 35 jaar oud, is Bernadette gestorven. Ze ligt opgebaard in een grote reliekschrijn in de kapel van het klooster Saint-Gildard. Menig Lourdespelgrim, die reist met touringcar of auto, zoekt haar daar op. Vanwege haar zaligen heiligverklaring, zijn er kleine stukjes bot en huid bij haar weggenomen, zogenaamde relieken. Deze zijn voor gelovigen kostbaar en worden daarom zorgvuldig bewaard. En waar beter dan in Lourdes zou dat kunnen. Daarom is in de Crypte, boven de Grot van Massabielle, een kapel ingericht



ter ere van haar. Daar staat de reliekschrijn waar, de hele dag door, mensen in stilte langstrekken om een devotielichtje op te steken en te bidden op haar voorspraak.

Het heiligdom in Lourdes heeft dikwijls van bisdommen de vraag gekregen of de reliekschrijn geleend zou mogen worden. Sinds enkele jaren stemt het heiligdom hiermee in. Ze hebben zelfs een speciale 'reis-schrijn' laten maken. Zo heeft 'Bernadette' de afgelopen jaren rondreizen gemaakt door Italië, Duitsland en Spanje. 'Ze' heeft in haar agenda ook Ierland staan en aansluitend diverse landen in Azië. Maar eerst komt 'ze' naar België en Nederland.

175 Jaar geleden, in 1844, werd Bernadette Soubirous geboren en 140 jaar geleden stierf zij.

Vanwege het dubbele jubileum hebben de bisschop van Lourdes en de rector van het Heiligdom besloten dat de reliekschrijn van de Heilige Bernadette een rondreis gaat maken door Europa om de boodschap van Lourdes opnieuw uit te dragen. Daarnaast geeft deze rondgang ook de mogelijkheid om Lourdes in de eigen leefomgeving te ervaren, bijzonder voor hen die zelf niet in staat zijn om af te reizen naar de Franse Pyreneeën.

In het voorjaar van 2020 zijn de relieken van de Heilige Bernadette in de Benelux-landen. De reliekschrijn zal in Nederland de verschillende bisdommen aan doen. Het bisdom 's-Hertogenbosch mag de spits afbijten: van 11 tot en met 17 mei 2020 is de reliekschrijn in de kathedraal.

Dat is geweldig, magnifiek. Maar zoals ieder bezoek, moet ook dit goed voorbereid worden. De Sint Janskerk waar 'ze' zal verblijven en de medewerkers van het bisdom zijn al druk bezig. Ideeën worden gedeeld en plannen worden uitgewerkt. Het programma ligt nog niet vast. Wat wel vaststaat, is dat we 'Bernadette' willen ontvangen op een wijze die bij haar past: gastvrij naar iedereen en met een speciaal oog voor de kleinen, armen en kwetsbaren.

Als zuster Marie-Bernard had Bernadette graag naar de missie vertrokken om er de armen te dienen en te evangeliseren. Haar gezondheid liet dit toen niet toe. Nu trekt ze echter rond door Europa, komt ze naar Nederland, naar Den Bosch....

Daarmee komt haar droom toch een beetje uit; is ze voor even apostel van de Lage Landen.

Het programma voor deze bijzondere week in de meimaand volgt later, maar noteer deze bijzondere gebeurtenis alvast in uw agenda.



## Carnaval en Palmpasen

*Gevonden op het internet:  
<https://jefdejager.nl/carnaval.php>*

*Hieronder enkele stukken uit de tekst over carnaval en Palmpasen, gekopieerd van de webpagina Rituelen en Tradities van Jef de Jager, met informatie over allerlei, vaak christelijke feesten en tradities. Waaronder dus carnaval. Het zijn interessante teksten, die dieper graven dan de meeste informatie die je op internet vindt.*

In zijn befaamde Verdediging van Carnaval betoogde de katholieke auteur Anton van Duinkerken dat carnaval 'nimmer kan vergaan dan met den mensch'. Dat is overdreven. Het feest heeft in Nederland twee bloeiperiodes gehad: in de late Middeleeuwen en in de huidige tijd. In de periode daartussen versukkelden het steeds meer, totdat het op een bepaald moment nagenoeg was verdwenen.

De carnavalsviering is wel oud, héél oud. Nederlands grootste carnavaloog Theo Fransen weet al uit Babylo nië, Mesopotamië en het Egypte van de farao's feesten op te dissen waarbij maatschappelijke verhoudingen carnavalesk op hun kop werden gezet en een spotkoning in een scheepswagen rondreed. Toch zullen deze feesten niet als directe inspiratiebron voor de huidige traditie hebben gediend. Dat geldt mogelijk wel voor de Romeinse Saturnalia, gewijd aan Saturnus, de god van landbouw en overvloed. De Saturnalia, die uitvoerig zijn geboekstaafd, kenden eveneens een omkering: de meesters werden slaven en de slaven meesters en een dronkelap fungeerde als koning. De Romeinen zouden dit feest hier tijdens hun overheersing hebben achtergelaten of het zou later, tijdens de heropleving van het Latijn, zijn geïntroduceerd.



### **De strijd tussen vastenavond en vasten, door een navolger van Jheronimus Bosch, ca 1600.**

Maar er is ook een andere theorie. Aanhangers van de Germaanse mythologie menen dat carnaval van oorsprong een inheems ritueel is: de oude Germanen zouden Koning Winter en zijn begeleidende boze geesten hebben verdreven door lawaai te maken en zich exact zo uit te dossen als die boze geesten. Dit heidens midwinterfeest, waarvoor geen enkel concreet bewijs bestaat, zou tijdens de kerstening door de katholieke kerk behendig zijn ingekapseld. Eerst werd in de derde eeuw voorafgaand aan Pasen een vastenperiode

van veertig dagen ingesteld, veertig doordeweekse dagen, wel te verstaan, want de zondag is gewijd aan de Heer. Het concilie van Benevento in 1091 lanceerde vervolgens Aswoensdag als officiële start daarvan.

Hiermee viel het feest alvast onder de liturgische kalender. Volgens sommige Germanisten manipuleerde de Kerk ook de benaming ervan. In de Middeleeuwen sprak men namelijk van vastelavond in plaats van vastenavond; in Maastricht gebeurt dat nog steeds. Met het woord carnaval, in Brabant favoriet maar pas in 1673 in Nederland opgedoken (in een blad genaamd Hollandse Mercurius), zou iets soortgelijks gebeurd zijn. Tegen beter weten in werd dat door kerkgeleerden herleid tot carne vale, vaarwel vlees, in plaats van tot carrus navalis, wat duidt op de scheepswagen die in menig carnavalsoptocht meerijdt. Dat carnaval trouwens lang een vreemd woord is gebleven, blijkt uit het feit dat veel Brabanders tot in onze tijd van 'de' carnaval spraken - 'het' carnaval zeiden Hollanders.

### **Palmpasen**

Aan het paasfeest gaat de Goede Week vooraf, die begint met met Palmzondag oftewel Palmpasen. De glorierijke intocht van Jezus in Jeruzalem, waarbij hij werd toegejuicht door dezelfde menigte die hem enkele dagen later, tijdens zijn gang naar de Calvarieberg, zou uitjoelen, was in die stad al in de vierde eeuw een onderwerp van herdenking. Hosannazondag zoals de alternatieve benaming luidt, gold als een feest van nederigheid: Jezus werd in zijn armoede aanschouwd en kwam om te helpen ('hosanna' wil zeggen: 'help nu'). Tijdens de processie vervulde een bisschop de rol van Jezus, hij ging te voet en kinderen met palm- en olijftakken vergezelden hem. Dit gebruik heeft zich over het hele Westen verbreid; in Nederland is het al in de negende eeuw aangetroffen.

In de dertiende eeuw is aan die processie de palmezel toegevoegd: een draagbaar of wagentje met een ezel van hout en een dito Christusfiguur erop. De eervolle taak de palmezel te verslepen kregen pelgrims die naar het Heilige Land waren geweest, of rijke burgers die bereid waren hiervoor een som geld op tafel te leggen. Aan deze processies kwam in Nederland radicaal een eind in 1580, toen calvinisten bezwaar maakten tegen elke veruitwendiging van het evangelieverhaal en de kerken ontraadden hun medewerking eraan te verlenen. De palmezels verdwenen daardoor; er is niet één Nederlands exemplaar bewaard gebleven (een Duits exemplaar staat in Rijksmuseum Twente).

De calvinistische oekaze had echter voorlopig geen greep op de wereldlijke Palmpasenviering. Twijgjes van de buksboom, die in onze streken de palmlade-



## Carnaval en Palmpasen

ren moesten vervangen, dienden nog eeuwenlang om onheil te bezweren en vruchtbaarheid bij gewas, mens en dier af te smeken, ook onder protestanten.

*Katholieke Volendamse kinderen in klederdracht met palmpaasstok, het Friese model met een grotere broodhaan en ook iets van een broodkrans. 1905, Max Nauta. [www.geheugenvannederland.nl](http://www.geheugenvannederland.nl)*



Onaantastbaar voor calvinisten leken de palmpaasjes. De oudste gegevens daaromtrent dateren uit de zeventiende eeuw en betreffen meteen een verbod. Een keur uit *Uitgeest* uit 1633 bepaalde dat ouders een boete zouden krijgen als hun kinderen met 'palm of diergelijke groente' over straat liepen. Opvallend hieraan is dat palmpaasjes toen al in handen waren van kinderen en dus geen afgezakt vermaak van volwassenen vormden, zoals het sterzingen bij Driekoningen. Uit de eerste afbeeldingen uit de achttiende eeuw blijkt dat het meestal om een lange stok ging, waar vlaggetjes, appels, eieren, bukstakjes en broodhaantjes op waren gestoken. Maar volgens de volkskundige Catharina van de Graft hebben er meteen twee hoofdvormen bestaan. Naast de net beschreven 'Friese stok' was er een 'Saksische palmpaas', die een brede broodkrans in de top had. Hierop bestonden dan allerlei lokale variaties met betrekking tot materiaal en opsmuk, waarin zelfs verschillen tussen protestanten en katholieken tot uitdrukking konden worden gebracht.

Een aannemelijke theorie is dat palmpaasjes gekerstende meibomen in miniatuur zijn. De broodhaan in de top staat voor de haan die kraaide toen apostel Petrus drie keer Jezus Christus loochende te kennen na diens gevangenneming op Goede Vrijdag. De windwijzerhaan op kerktorens waarschuwt gelovigen voor hetzelfde. Meer nog onder protes-



tanten dan onder katholieken trokken kinderen met palmpasens langs de deuren om eieren voor Pasen op te halen. Zij zongen: *Palm, palm pasen, Eikoerei, Over ene zondag, Dan hebben wij een ei, Een ei is geen ei, Twee ei is een half ei, Drie ei is een paasei*. Het Eikoerei is volgens Van de Graft een verbastering van 'Kyrie eleison', en de benodigde drie eieren herinneren niet zozeer aan het verraad van Petrus alswel aan de goddelijke drie-eenheid, die met Pasen actueel is.

Honderdvijftig jaar geleden werd in het hele land nog spontaan met palmpaasjes gelopen; tamelijk uniek, want in het katholieke Vlaanderen was dit toen al niet meer gangbaar. Sindsdien kwam de klad erin. In 1947 stelde Van de Graft vast dat de palmpaasjes nog slechts in honderd plaatsen voorkwamen, voornamelijk in de oostelijke provincies. Voor uitsterven werd gevreesd. Maar zonder dat daartoe een oproep verscheen, begonnen onderwijskrachten, dominees, priesters en speeltuinverenigingen ineens palmpaasoptochten te organiseren, zelfs in gebieden die er nauwelijks een herinnering aan hadden. Behoud van een bindende traditie was meestal het oogmerk, waarbij men overigens niet slechts het verleden wilde kopiëren, want oude regionale liedjes en palmstokken zijn vervangen door een mêlée van persoonlijke creaties.

*Palmpasen omstreeks 1930 in het protestantse Staphorst, met zowel de Friese als de Saksische stok. Stien Eelsingh, [www.stieneelsingh.nl](http://www.stieneelsingh.nl)*



Foto: Gerno de Haas.



## Wij zijn Gods volk onderweg



### Beste Parochianen,

In de periode dat ik werkzaam ben geweest in deze parochie ben ik mij steeds meer bewust geworden van de opdracht om als Gods volk onderweg te zijn. Gods volk onderweg is een eeuwenoud begrip; kijk maar eens naar het oude testament. Het reizen en het onderweg zijn spelen een grote rol in de verhalen van Abraham, Mozes, Jozef en zoveel meer. Het is God die ze op weg stuurt als Zijn volk. Dit hebben wij met de kinderkaravaan ook laten zien. We gaan langs alle geloofsgemeenschappen om samen met kinderen de vreugde van het evangelie te brengen.

Je leest in die verhalen over het belang van de gemeenschap. In alle verhalen komt naar voren hoe belangrijk het is om als gemeenschap steun van elkaar te ontvangen. Om samen God te ontdekken.

In het nieuwe testament is Jezus ook onderweg met zijn vrienden. Wanneer iemand Hem vraagt wat er nodig is om Hem te volgen is het antwoord dat hij alles achter zich moet laten. Wanneer Jezus de twaalf apostelen uitzendt geeft hij hen de volgende opdracht mee: "Neem niets mee voor onderweg, geen stok, geen reistas, geen brood, geen geld. Blijf in het huis waar je onderdak hebt gevonden tot je van daar weer verdergaat". Ze hadden de opdracht om het evangelie te verkondigen en zieken te genezen.

Jezus en de eerste christenen waren een volk onderweg. Om zo te laten zien wat het betekende om Jezus te volgen. Wanneer je de opdracht krijgt om leerling

van Jezus te zijn betekent dit tevens om aan anderen te laten zien hoe we samen in liefde kunnen leven. Hoe we elkaar ten dienste kunnen zijn en hoe we met elkaar kunnen oplopen. We zijn samen onderweg en delen met elkaar het leven in de liefde die God ons geeft.

U kent vast wel de Heilige Franciscus van Assisi. Franciscus hoorde een opdracht: "Franciscus, ga en herstel mijn huis, dat zoals je ziet in puin valt." Dit was de roeping die God hem voor zijn leven gaf. Franciscus dacht hij dat hij letterlijk kerken moest restaureren. Maar op een dag hoorde hij het evangelieverhaal dat ik hierboven heb beschreven. Waar Jezus zijn leerlingen op pad stuurde. Toen pas begreep hij wat zijn roeping betekende. De kerk waar God over sprak waren niet de stenen maar de mensen!

Als u nu kijkt naar de verschillende gemeenschappen van onze parochie, dan zien we dat we samen onderweg zijn. Dat er vanuit deze gemeenschappen allerlei initiatieven ontstaan om vanuit het evangelie te kunnen leven. Om je naasten ten dienste te kunnen zijn. Ook zien wij dat we als mens het nodig hebben om een gezamenlijke plaats te hebben waar deze gemeenschap zich wortelt. Waar de gemeenschap de voeding haalt om met hun opdracht verder te kunnen gaan. Wij hebben het ook nodig om een plaats te hebben die wij 'ons thuis' kunnen noemen. Waar we als gemeenschap kunnen vieren en bidden. Het is daarom ook heel begrijpelijk dat er pijn zit wanneer er afscheid genomen moet worden van de plaats waar je als gemeenschap jarenlang samen hebt mogen vieren.

Toch zien we de noodzaak van de kerksluitingen die, hoe pijnlijk, ook onze gemeenschappen raken. De opdracht voor de gemeenschappen is dan om Gods huis te herstellen. Niet zoals Franciscus dit in eerste instantie dacht, dat de muren van de kerk hersteld moesten worden. Nee, u bent op deze momenten als gemeenschap geroepen om de Kerk te herstellen. De Kerk waar God huist, in de gemeenschap! Wij zijn die Kerk. En het is van belang dat wij er dan ook samen voor waken dat de leden van deze gemeenschap elkaar niet uit het oog verliezen wanneer zij afscheid moeten nemen van het dierbare kerkgebouw. Zonder vaste woonplaats trekt de gemeenschap erop uit. Het is dan van belang om als gemeenschap plaatsen te vinden waar u elkaar ontmoet en tot rust kunt komen nadat u op pad bent geweest. Hiervan is de parochie zich bewust en daarmee ook bewust bezig om die plaatsen te blijven aanbieden.

Ondanks dat wij als mens ons fijn en geborgen voelen als wij op een vaste plaats kunnen huizen, is het van belang ook te weten welke opdracht Jezus ons al eeu-



wen meegeeft. Dat we op pad gaan samen met Hem, dat we als christenen bij uitstek een volk zijn dat onderweg is. Om zo het evangelie te kunnen leven!

Zo heeft u bijvoorbeeld in de afgelopen jaren ontdekt dat, nu de verschillende geloofsgemeenschappen onder dezelfde parochie vallen, we ook een grote gemeenschap kunnen worden. De parochie is de grote gemeenschap van mensen die bij Christus horen. Het kan zo bemoedigend werken om te zien dat u onderdeel bent van een groter geheel. Waar u misschien de laatste jaren ontmoedigd bent door de krimp die u heeft ervaren in uw eigen geloofsgemeenschap/ kerkgebouw., bestaat er nu een mogelijkheid om weer de lasten samen te gaan dragen.

In het afgelopen jaar zijn de contactgroepen van de verschillende geloofsgemeenschappen uit deze parochie samengekomen. Ze zijn bezig geweest met het thema: "Groeien in verbondenheid". Hier zijn ze bewuster bezig geweest met de samenwerking tussen de verschillende gemeenschappen. De vragen die ieder in hun eigen kleine gemeenschap had zoals "Hoe moeten we nu verder, dit kunnen we niet alleen dragen", kunnen weggenomen worden door de samenwerking. Er komt een stukje adem. We zijn een volk dat samen onderweg gaat en wanneer je ziet dat een gemeenschap kleiner wordt, dan draag je elkaar.

Ik hoop dat u bemoediging kunt vinden door samen op weg te gaan. Ook hoop ik dat u weet dat de parochie zich er van bewust is hoe pijnlijk het is om een vertrouwde plaats los te moeten laten. In de hoop dat u elders een veilige plaats terugvindt en elkaar niet uit het oog verliest als gemeenschap, wil ik u de boodschap meegeven om samen met Jezus op pad te gaan. En om samen onderweg te blijven zoeken naar de plaats waar God ons samenbrengt.

Alle goeds, *Marieke Drent*

## Zelfreflectie in plaats van verontwaardiging

De theoloog Erik Borgman schreef een tijd geleden: "Ik moet mijn verontwaardiging wantrouwen". Zijn verhaal sprak mij aan. Hij kon via goede voorbeelden aangeven dat verontwaardiging nauwelijks iets met zelfreflectie te maken heeft en eerder zelfreflectie in de weg staat. Het is vaak gemakkelijk om samen met vele anderen verontwaardigd te zijn.

Toegegeven: de media geven bijna dagelijks voorzeten en soms denk ik wel eens dat ze onze veront-

waardiging alleen misbruiken om goede kijkcijfers en hogere reclame-inkomsten binnen te halen.

Een voor de hand liggend en recent voorbeeld betreft de buitensporige salarissen van topmensen in de bankwereld. De collectieve verontwaardiging geeft ons 'gewone' mensen het gevoel dat we deugdzaam zijn en tot het verstandige deel van de bevolking behoren, maar we gaan voorbij aan het eigenlijke probleem: de hebzucht van ons mensen of anders geformuleerd onze uit de hand gelopen gehechtheid aan bezit en aanzien.

Daardoor zijn dingen, die niet normaal zijn, normaal geworden. In die zin zijn de topinkomens, bonussen, leaseauto's en exclusieve peperdure vakanties een afspiegeling van de maatschappij waarin we leven. Dat zou schokkend moeten zijn, omdat wij daarvan deel uitmaken, er in meer of mindere mate medeverantwoordelijk zijn, of -gelukkig meestal in het klein-hetzelfde doen. We denken nu eenmaal gemakkelijker in rechten dan in plichten.

De verontwaardiging over de Islam is ook zo'n dankbaar voorbeeld en heeft geleid tot een nieuwe allergie: de religieallergie. De islam is de grote boosdoener en zondebok. En kort door de bocht beweren we vervolgens: alle religies leiden tot geweld, onderdrukking en oorlog. Daar wil je dus niet meer bij horen.

Natuurlijk mag en moet je kritisch zijn naar wat er allemaal is misgegaan en nog steeds misgaat en elke religie kent grote aantallen aanhangers die niet deugden of nog steeds niet deugen. Maar dat betekent niet dat je wel deugt als je niet bij een religie hoort. Dan zou Nederland een heel deugdzaam land zijn en dat klopt niet helemaal, naar mijn waarneming!

Een religie bindt mensen, draagt bij aan gemeenschapsvorming, sociale cohesie, en helpt mensen een antwoord te geven op de grote vragen van het leven. Bij de meeste religies hoort ook dat je dan ook kritisch kijkt naar je eigen doen en laten. Je krijgt aanknopingspunten aangereikt om betere keuzes te maken; je kunt dat een vorm van mediteren noemen of een manier om bewust te leven.

Er is dus ook nog iets anders aan de hand: religies hebben soms een boodschap die minder welkom is en laten mensen in de spiegel kijken. En de spiegel die je wordt voorgehouden laat soms iets zien dat minder fraai is. Dan is het verleidelijk om de spiegel de schuld te geven.

Je bent allergisch geworden omdat je ontevreden was met wat je zag. Of anders gezegd: is de verontwaardiging wel zo zuiver als die lijkt?  
*Geloofsgemeenschap Linden*



**José Bardoel**

• **Wie ben je en waar en met wie woon je?**

Ik ben José Bardoel, ben geboren in Boxmeer en jongste uit een gezin van 11 kinderen: 5 broers en 5 zussen. Ik ben in 1972 getrouwd met Martien Bardoel. Wij zijn trotse ouders van 2 zonen en één dochter. Onze kinderen wonen in de gemeente Cuijk en zijn getrouwd/samenwonend. We hebben 5 kleinkinderen waar we regelmatig op passen of iets leuks mee doen.

• **Wat was je beroep en had je het naar je zin?**

Ik ben werkzaam geweest in de verzorgende beroepen. In 1964 ben ik begonnen met de opleiding in Dekkerswald, toen nog TBC, Spanjekliniek, Dermatologie en verpleegafdelingen ik was daar intern wat toen eigenlijk vanzelfsprekend was. Hier heb ik 4 jaar gewerkt, een hele mooie tijd heb ik daar gehad. In 1968 heb ik de overgang meegemaakt van het Heilig Hart Ziekenhuis naar verpleegtehuis Madeleine in Boxmeer, ook heb ik nog enkele jaren ervaring opgedaan in een huisartsenpraktijk en ben nog een aantal jaren werkzaam geweest bij de Bedrijfs Gezondheid Dienst (BGD). De werkzaamheden waren heel verschillend van aard, maar ik heb altijd met ontzettend veel plezier gewerkt. Nog steeds heb ik daar vriendschappen aan overgehouden. Sinds de komst van onze kinderen ben ik gestopt met werken.

Maatschappelijke betrokkenheid vind ik erg belangrijk. Sinds 1992 ben ik betrokken bij de werkgroep Ouderen en Zieken. Met onze werkgroep verzorgen we een aantal vieringen zoals de Mariaviering in de meimaand in Katwijk, Pasen, Ziekenzondag en Kerstmis. Na afloop van elke viering is er altijd nog een gezellig samenzijn. Voor vervoer kunnen we altijd op vrijwilligers rekenen.

Ook wij merken dat er steeds meer mensen eenzaam zijn, het zou mooi zijn als we allemaal verder kijken dan onze eigen voordeur en we proberen een steentje hieraan bij te dragen om er ook voor deze mensen te zijn. In het verleden bezochten wij ook de mensen in de verpleegtehuizen, maar helaas mogen de gegevens van deze mensen niet meer worden vrijgegeven (Wet op de privacy).

Tijdens de Martinusviering in november wordt fruit door kinderen ingezameld waar wij vervolgens fruitschaaltjes van maken die we naar de verpleeg/verzorgingstehuizen brengen.

Ook brengt onze werkgroep een jaar nadat iemand is overleden de kruisjes uit de gedachteniskapel naar de nabestaanden. Ruim 25 jaar ben ik betrokken bij de Wijkraad Cuijk-centrum. Ik verzorg daar het secretariaat. De Wijkraad is een onafhan-

kelijk advies- en overlegorgaan dat gerund wordt door vrijwilligers wonend in het centrum van Cuijk. De wijkraad is de schakel tussen de bewoners en de gemeente

Met een groep enthousiaste centrum-bewoners proberen we, met ondernemers, bewoners en gemeente, een centrum te realiseren waar het fijn en veilig wonen, winkelen en vertoeven is.

• **Wat is je favoriete vakantiebestemming?**

Ik geniet van de natuur in Oostenrijk of Noorwegen, maar ook van de steden Rome en Valencia.

• **Wie of wat is je grootste inspiratiebron en waarom?**

Onze ouders, respect dat zij ondanks een heel groot gezin in een heel andere tijd zo goed voor ons hebben gezorgd.

• **Welk boek raad je iedereen aan en waarom?**

“In een sluijer gevangen” en “Uit liefde voor mijn kind” van Betty Mahmoody. Maar eens te meer besef je dan hoe goed wij het hier in ons land hebben. Wat is je mooiste bijbelverhaal? Het verhaal van de Heilige Martinus, deze Romeinse soldaat gaf de helft van zijn mantel aan een bedelaar.

• **Welk lied vind je het mooist en waarom?**

Ik houd van een hele verscheidenheid aan muziek. Van The Priests tot aan Gerard van Maasackers en van Vivaldi tot aan Latijnse liederen.

• **Welk advies wil je onze pastoor meegeven?**

Als Vicaris-generaal rust er een hele verantwoording op onze pastoor, naast de toch al drukke werkzaamheden voor onze grote parochie. Door de komst van pater Callistus kan er hopelijk wat werk uit zijn handen genomen worden, zodat hij ook wat meer tijd heeft voor zichzelf.

• **Wat wens je de parochie toe?**

Dat deze Parochie nog heel lang voor de gemeenschap behouden mag blijven.

• **Aan wie geef je de pen door?**

Truus Hofmans uit Vianen.

## De Goede Week voor gezinnen

**Palmzondag – 5 april, 11.00 uur**  
**Martinuskerk, Cuijk-centrum.**  
**Palmzondagviering met Palmpasenstokken**  
**m.m.v. Jeugdkoor**



**Goede Vrijdag, 10 april, 16.00 uur**  
**Martinuskerk, Cuijk- centrum.**  
**Kruisweg samen met vormelingen**  
**en communicanten**

**Eerste Paasdag – 12 april, 11.00 uur**  
**Martinuskerk, Cuijk- centrum.**  
**Viering m.m.v. Dames- en Herenkoor**  
**met speciale Kindernevendienst**



**Eerste Paasdag – 12 april, 15.30 uur**  
**Martinuskerk, Cuijk- centrum.**  
**Peuter- en kleuterviering met**  
**paaseieren zoeken**

**Vieren jullie mee**  
**met dit grote feest?**  
**Van harte welkom!**



# De Mantel in beeld

