

Jaargang 3 nummer 9  
maart 2015

# DE MANTTEL



## Inhoud

- 2** Van de redactie
- 3** Woord van de pastoor
- 4** Pastor Kees Michielse
- 5** Van het bestuur  
Jongerennieuws
- 6** Wist u dat
- 7** Uit de parochie
- 10** Bedevaarten
- 12** Van de geloofsgemeenschappen
- 15** Vieringen de Goede Week
- 16** Liturgische kalender
- 23** Contactgroepen Rondom de Torens  
Parochiestatistiek
- 25** De parochie uit
- 30** Kinderpagina
- 31** Peuter-kleuterpagina
- 32** Fotopagina

## Contactgegevens parochie

Secretariaat - Parochiecentrum -  
Pastorie H. Martinus  
Kerkstraat 10  
5431 DS Cuijk  
tel. 0485-312555  
email: [info@martinuscuijk.nl](mailto:info@martinuscuijk.nl)  
twitter: @MartinusCuijk  
website: [www.martinuscuijk.nl](http://www.martinuscuijk.nl)  
facebook: Theo Lamers of parochieh-martinus-cuijk  
Rekeningnr nieuwe parochie: (NL67RABO) 01774 93 232  
Het parochiecentrum is op werkdagen bereikbaar van  
9.30 uur - 12.00 uur.

## Van de redactie

We zitten al even in de vastentijd als we beginnen met de opmaak van het nieuwe parochieblad. Al in januari was ik de 40-dagentijd-app tegengekomen, een initiatief van Kerk in Actie. Blijkbaar was die app er vorig jaar ook al, maar ik was toen voornamelijk gericht op mijn zieke moeder. Nu had ik meer ruimte om op zoek te gaan naar een zinvolle invulling van de vastentijd.

Elke dag is er een thema met een spreuk, gedicht, overweging, soms met muziek, altijd met een foto. Het thema van de negende dag, 27 februari, sprak me heel erg aan: met gevouwen handen. De tekst was verder als volgt: 'Het is niet altijd makkelijk de rust, tijd of juist woorden te vinden om te bidden. Vouw eens je handen en luister naar het lied Oh Lord, hear my prayer (Taize). Noem tijdens het lied de namen op van familieleden, vrienden, kerkgenoten of bekenden voor wie je wilt bidden.' Op de app kun je een timer instellen hoe lang je daarvoor wilt nemen en word je daarna doorgelinkt naar Youtube. Na de aangegeven tijd slaat de muziek af. Een indringende meditatie, ik raad het u aan.

Er zijn heel veel initiatieven rond het thema vasten te vinden op het internet. O.a. ook '77 ideeën voor de vastentijd 2015' van Jorieke en Laurie die een blog schrijven genaamd 'Melk en honing'.

Vandaag, maandag 2 maart, staat op de eerder genoemde app de spreuk: 'Wees zelf de verandering die je wenst te zien in de wereld.' Gandhi. Dat lijkt me niet alleen een inspirerende boodschap voor vandaag, maar voor de rest van ons leven. Verbeter de wereld, begin bij jezelf. Bij mij kan echt nog wel wat verbeterd worden. vraag dat maar aan de mensen om me heen.

En bij u?

We hopen dat u veel inspirerends vindt in deze editie van de Mantel. En zo niet, dat levert u voor de volgende editie toch kopij aan? We kijken ernaar uit.



## Colofon

Dit parochieblad is in een oplage van 1500 exemplaren verspreid in de zeven geloofsgemeenschappen van de parochie Heilige Martinus.

Kopij voor het volgende nummer verwachten wij uiterlijk op 12 juni a.s. en kan aangeleverd worden via de contactgroepen of op [amhhemmen@gmail.com](mailto:amhhemmen@gmail.com).

Redactie en opmaak:  
Annemarie Emmen  
Miriam Janssen

## Woord van de pastoor: "Maak uw harten sterk!" (Jakobus 5,8)

Met deze titel heeft Paus Franciscus een vastenboodschap geschreven voor de kerk. De paus ziet in de Vastentijd een bijzondere tijd tot bezinning en gaat in de boodschap van 2015 in op het thema onverschilligheid. Een herkenbaar thema in onze parochie en ook in onze samenleving. De onverschilligheid die overwonnen dient te worden op een drietal vlakken: de wereldkerk, de parochie en als individu. De paus stelt ons geen eenvoudige opdracht en roept alle gelovigen op zich in te zetten onverschilligheid te overwinnen. De schriftlezingen van de profeten en het evangelie nodigen ons in deze Veertigdagentijd er bijzonder toe uit! (U vindt de volledige tekst van de boodschap op de website en papieren versies liggen in de kerken)

Ik zou de volgorde van de paus even om willen draaien en (1) bij ons/mijzelf willen beginnen. Steeds opnieuw is het een kunst om als mens je te openen en over je eigen belang heen te kijken. Dat kan nieuwe perspectieven bieden die je eigen menszijn kunnen versterken en verrijken. Maar dat vraagt steeds opnieuw om onze inzet hiervoor. De Schrift en het gebed kunnen ons daar bijzonder bij helpen.

Als we als gelovige mensen over onze eigen grenzen heen kunnen en durven kijken en vastgehouden gewoontes loslaten, kan dat ook (2) een verrijking voor onze parochie en onze geloofsgemeenschappen zijn. Er is zoveel waardevols aanwezig dat we vaak maar in kleine en eigen kring beleven. Wat zou het de moeite waard zijn om dat in een groter geheel te kunnen delen. Er is zoveel kleins dat opbloeit voor de toekomst onder jonge mensen en jonge gezinnen, waar we ruimte voor zouden moeten maken om het te laten groeien, waarmee onze parochie mooier en voller kan worden.

"Zie ik ga iets nieuws beginnen. Het is al begonnen, merk je het niet?" (Jesaja).

Die rijkdom mogen we ook niet alleen als parochie voor onszelf houden. Iets wat mooi en waardevol is, wil je delen met iedereen die maar luisteren en horen wil (3). De kerk en de kerkgemeenschappen kunnen geen gesloten groepen meer zijn waar geconsumeerd wordt, maar moeten missionair zijn: naar buiten gaan, over grenzen

en gewoontes heen kijken en je aandacht richten op ieder die onze hulp nodig heeft.

Met het perspectief van de onverschilligheid schetst de paus ook een beeld van de kerk van de toekomst. Vanuit de Schrift en het ontvangen van de sacramenten mogen we geïnspireerde christenen zijn. De paus vraagt van ieder van ons om daar aan te werken. Om ons door God te laten raken en uit onze kerkenbanken te komen om er uit op te gaan en rond te trekken. Zoals God zijn Zoon voor ons gegeven heeft, zo mogen wij ons geven aan God en aan elkaar. Zo wordt Pasen werkelijkheid in ieder van ons!

Een goede en inspirerende Veertigdagentijd, een Zalige Paastijd!

Pastoor Theo Lamers



### *Je moet dit eens proberen:*

*Op een dag in de week  
Sla je een maaltijd over.  
Je eet dus niets,  
Je moet dus ook geen eten klaarmaken  
En de tijd die daardoor vrijkomt  
Besteed je aan iets  
Waarvan je al jaren zegt dat het belangrijk is  
Maar waarvoor je gewoon geen tijd had  
Of maakte:  
De lang beloofde brief,  
Het steeds maar uitgestelde bezoekje,  
Een half uurtje stilte of gebed,  
Gegarandeerd,  
De dag wordt anders.  
De kringloop van eten en hebben,  
En de vrees van nooit genoeg  
Wordt plots doorbroken,  
Er is ineens een zee van tijd  
Voor wat echt belangrijk is.  
Je voelt je herleven.  
En als na enkele uren  
Je maag begint te rommelen  
Dan mag je je verbonden voelen  
Met hen die deze dag ook niet gegeten hebben,  
Maar daar niet voor konden kiezen.*

*Je moet het echt eens proberen.*

*Uit: 40dagentijdkalender 2013*

## 'Té krachtig voor het graf'

Hij heeft heel wat mensen overeind gehaald, die machteloos langs de weg zaten of lagen. Deze mensen waren meer dood dan levend.

Zij waren te vaak bedrogen door hun medemensen en konden geen vertrouwen in het leven meer opbrengen.

Zij hadden een ongeluk meegeemaakt, zodat ze niet meer als voorheen aan het maatschappelijk leven konden deelnemen.

Zij waren in handen van mensen terecht gekomen die hen vernederden met verbaal en lichamelijk geweld, ze werden gedwongen om hun lichaam en geest uit te lenen aan menselijke willekeur.

Zij werden van de ene op de andere dag weggejaagd uit hun land vanwege hun levensovertuiging, en werden zwervers, asielzoekers.

Zij namen de wet en de voorschriften zo letterlijk, dat ze door hun fundamentalistische instelling andere mensen voor het gerecht brachten of erger nog, doodden. Hij werd de dupe hiervan...werd vermoord, omdat hij de mens boven de wet stelde. Hij werd zo vaak door medelijden bewogen.

Déze mensen - door medemensen onmenselijk behandeld - zagen in het leven geen enkel lichtpunt meer, totdat Hij voorbijkwam.

Hij had iets, een uitstraling, die juist deze mensen hoop gaf en deed ópstaan. Hij keek hen in hun ogen en zij vatten moed om op te staan. Hij stak een hand naar hen uit en zij grepen die vast om op te staan.

Hij was diep onder de indruk hoe hij of zij behandeld werd, Hij bleef in hun buurt en zij kregen vertrouwen en konden op eigen benen staan.

Hij luisterde met kloppend hart naar verhalen van mensen en zij kregen moed om de eigen waarde in zichzelf toe te laten en die te laten zien.

Hij, met hart en ziel aan het leven verknocht, gaf zijn leven op zoveel manieren aan mensen die Hij onderweg tegenkwam.

Hij gaf zijn leven op volkomen eigen verantwoordelijkheid, een moeilijke maar vrije keuze zonder zijn Vader of wie ook als schuldige aan te wijzen.

Zijn terechtstelling was een schijnvertoning, een leugen om bestwil, om van hun eigen hachje en status verzekerd te zijn in de samenleving van hun dagen.



Geen wonder dat deze mens, Jezus uit Nazareth, niet in een graf past.

Al was hij dan als een bandiet gedood, hij was en is niet dood te maken.

Het graf was te min en te klein voor zo'n groots man, die levenslicht heeft laten schijnen door alles heen, vooral door zichzelf heen.

Zijn verhalen worden bewaard en doorgegeven door zijn nabestaanden.

Pasen gebeurt elke dag of nooit....maar wij, zijn nabestaanden dragen Hem verder, door zijn gesprekspartners te blijven, in deze tijd.

Zalig Pasen toegewenst.

Kees Michielse osc, emeritus pastoor

*Wie is die man, die frank en vrij  
Eenvoudig tot de mensen kwam  
En al door zijn aanwezigheid  
Hun leed en zorgen op zich nam?*

*Gewoon een mens  
Van vlees en bloed:  
Het woord van God  
Dat leven doet*

*Wie is die man die voor zichzelf  
geen veiligheid of rijkdom vroeg  
en enkel in zachtmoedigheid  
de armoede van anderen droeg?*

*Wie is die man die als een vuur  
verlichting, troost en warmte gaf,  
in pure zelfvergetelheid  
van ons geluk zijn leven gaf?*

*Wie is die man die als een knecht,  
een wonderlijke vreemdeling,  
de wegen van gerechtigheid,  
van vrede en genezing ging?*

*Wie is die man, hoe is zijn naam,  
die zo zichzelf tot voedsel brak  
en met de eenvoud van een kind  
van God als van zijn Vader sprak.*

Henk Jongerius

## Van het kerkbestuur

Ook het kerkbestuur heeft de laatste weken van 2014 van een momentje rust genoten, we zijn nu 2 jaar onderweg in de nieuwe parochie en kunnen zeker met tevredenheid terugkijken naar de positieve veranderingen. Tijdens de overleggen met de contactgroepen merken we ook dat ook zij gewend raken aan de nieuwe parochiële vorm. We zien nieuwe wegen ontstaan, door samenwerking tussen de geloofsgemeenschappen worden grenzen verlegd en staat men open voor nieuwe ideeën.



De eerste weken van dit jaar heeft het bestuur weer de lopende projecten opgepakt. Ofschoon u als parochiaan hier direkt nog niet zoveel van ziet, wordt er achter de schermen hard gewerkt. De kerkbalansfolder is weer gemaakt en dankzij de vele vrijwilligers rondgebracht... een hele klus, immers we praten toch al gauw over 8000 adressen..! We hopen dat de inhoud van de folder voor zich spreekt...

Er wordt intensief gewerkt aan een kerkhofreglement, waardoor voor alle kerkhoven binnen onze parochie een uniform reglement zal gelden. Het gebouwenplan begint nu ook langzaam in de steigers te staan.

Vanuit de gemeente Cuijk is er een financieel voorstel gekomen voor de overname van de H. Jozefkerk. Het bestuur zal in de komende weken met een schriftelijke reactie richting de gemeente Cuijk een tegenvoorstel doen. Vanzelfsprekend zullen hier de wensen vanuit de geloofsgemeenschap H. Jozef, voor zover haalbaar, meegenomen worden.

In Katwijk wordt er door de vele vrijwilligers hard gewerkt om de kerktuin te revitaliseren, u leest hierover verder in deze uitgave. Ook goed nieuws hebben we vanuit de provincie ontvangen, er is geld beschikbaar gesteld om ook de Grot te renoveren..! Helaas is deze subsidie niet toereikend om de gehele renovatie te financieren, daarom zullen de overige gelden via externe fondsen verworven moeten worden.

Tenslotte zijn we nog steeds zoekende naar een bestuurslid voor de portefeuille Vrijwilligers, een belangrijke portefeuille aangezien de vrijwilligers van onbetaalbare waarde zijn. We zoeken daarom naar een persoon die de vrijwilligers kan enthousiasmeren, die toegankelijk en makkelijk benaderbaar is. Weet u iemand, laat het ons horen..!

## Jongerennieuws

### Rock Solid met mate(n)!

De carnaval zit er helaas al weer op en dat betekent dat de tijd van vasten is aangebroken. Afgelopen Rock Solid-bijeenkomst hebben we hier, tijdens de Carnavalskraker, met z'n allen al eens over zitten brainstormen, maar a.s. zondag (1 maart 2015) kunnen we zien of iedereen al goed op weg is! Het thema van deze avond zal zijn... 'Geniet met mate'. Is dat even toepasselijk! We zullen eens kijken wat de jongeren denken en weten over bijvoorbeeld alcohol, drug en sigaretten. Genotsmiddelen, of toch niet? Aan de hand van spelletjes en verhalen gaan we met dit onderwerp in aanraking komen.

We zijn alweer halverwege het seizoen en kijken uit naar Pasen. Op 2 april kijken we met z'n allen de Passion en in de meivakantie verwachten we een special guest. Wie zou dat nou kunnen zijn? Er is maar één manier om daar achter te komen! Mocht je eens zin hebben in iets anders op de zondagavond, kom dan een kijkje bij ons nemen! Elke eerste zondag van de maand zijn we van 19.00 tot 20.30 uur te vinden op de zolder van de St. Martinuskerk, in onze eigen jongerenruimte.

Wil je eerst meer informatie? Neem dan contact op met pastoor Theo of met iemand anders van het Rock Solid-team! En o ja, we hebben een eigen facebook: Rock Solid Cuijk! Wie weet, tot ziens!

Janneke



# WISTU DAT



- er een aantal oud-communicanten begin januari bijeen zijn geweest en gesproken en geknutseld met het thema de “doop van de Heer”?
  - de oud-communicanten ook weer uitgenodigd zijn om samen op weg naar pasen te gaan...?
  - we Pasen op zondag 5 april tijdens de gezinsviering in de Heilige Jozefkerk vieren?
  - de viering wordt opgeluisterd door het jeugdkoor?
- het erg leuk is om te zingen in het jeugdkoor en je van harte welkom bent bij de repetitie elke woensdag van 18.30 tot 19.30 uur in de jozefkerk?
- er op 31 mei een familiebedevaart is voor iedereen uit de parochie?
- de werkgroepen liturgie in januari een geslaagde gezamenlijke bijeenkomst hebben gehad in De Burcht in Linden?
  - Dat dit april een vervolg zal krijgen?
- de slechtvalken in de Martinustoren allebei in Cuijk overwinnert hebben?
  - Je ze regelmatig kunt horen “schreeuwen” door heel het centrum?
  - We benieuwd zijn of ze dit voorjaar ook weer gaan broeden?
    - misintenties terug te vinden zijn op de website: geloof en leven - vieringen - intentielijsten?
    - de Mantel ook digitaal te ontvangen is?  
Eenvoudig even aanmelden via [info@martinuscuijk.nl](mailto:info@martinuscuijk.nl)
- de groep kerkwachten van de Martinuskerk Cuijk op werkbezoek zijn geweest naar het religieus museum in Uden?

### Mediteren opzondagmorgen

Uit de enquête die de Geloofsgemeenschap Heilige Lambertus Linden onlangs gehouden heeft, kwam de wens naar voren om een moment en een ruimte te scheppen om in rust en stilte te kunnen mediteren.

De contactgroep Linden wil graag aan dat verzoek voldoen en wil daarom ieder die daaraan behoefte heeft, uitnodigen om op zondagmorgen 22 maart naar Linden te komen. In de eeuwenoude Lambertuskerk die staat op een plek waar al vele generaties gelovigen zich tot hun God kunnen richten, bestaat dan de mogelijkheid om in rust, stilte of gebed te mediteren.

De kerk is om 10.00 uur open en warm. Ieder die zich geroepen voelt, mag zich welkom weten.

### Avond over het Marcus evangelie

In dit kerkelijk jaar staat het Marcusevangelie centraal. Het is het oudste verhaal over het leven van Jezus en is rond 70 na Chr. geschreven. Heel lang is dit evangelie ondergewaardeerd; pas in de laatste decennia hebben exegeten zich in de tekst verdiept en zijn tot verrassende bevindingen gekomen.

De Geloofsgemeenschap Linden wil u op heel beknopte wijze kennis laten maken met de boodschap van Marcus. Frans Smulders, voorganger in Linden en theoloog met veel Bijbelkennis in zijn bagage, hebben wij bereid gevonden om die avond voor te bereiden en te verzorgen. U vindt hieronder een korte inleiding van hem.

Volgens Marcus vocht Jezus voor een samenleving van vrije mensen die in pijn en ellende solidair zijn en het voor elkaar opnemen. Een Messiaanse samenleving, het Koninkrijk Gods. God doet aan politiek, Jezus deed aan politiek, Marcus schreef politiek. Een politiek die wel haaks staat op de politiek van de machthebbers van die (en onze) dagen: de Romeinse overheid en de priesterlijke macht in Jeruzalem. Wat Marcus beweegt te gaan schrijven is de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70. Zijn verhaal is het verslag van de verbijstering waarmee hij en zijn volgelingen de ondergang van het Joodse volk beleven. Van het zoeken naar antwoord op de wanhopige vraag: 'Hebben wij, Messiaanse mensen, nog een toekomst?' Wat Marcus en zijn mensen beleven is de blijkbaar totale mislukking van het Messiaanse project. In het uur van de ondergang kwam er géén Messias. De God van Israël en van Jezus heeft het af laten weten! Marcus laat zijn Messias aan het kruis dan ook uitschreeuwen: "Mijn God, mijn God, waarom heb je mij verlaten?".....

Op maandagavond 23 maart zal Frans Smulders in de Burcht, in Linden (20.00 - 22.00 uur), voor wie dat maar willen meebeleven, enkele grote lijnen van het Marcus-evangelie uittekenen. Toegang is gratis.

### Leukste zanggroep van Cuijk

De leukste zanggroep van Cuijk repeteert maandagavond!



Vanaf 1 januari 2015 repeteren wij, Zanggroep Creation, iedere maandagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur in de Pastorie in Cuijk-Centrum. Eén à twee keer per maand verzorgen wij een viering op zaterdagavond. Door het jaar heen verzorgen wij uitvoeringen op verschillende locaties. Met onze nieuwe, jonge dirigent zijn wij een zanggroep die met veel plezier en enthousiasme een gevarieerd repertoire instuderen en graag kwaliteit ten gehore willen brengen.

Lijkt het je wat om bij ons te komen zingen: man/vrouw, je bent welkom! Kijk eens op onze site, [www.zanggroepcreation.nl](http://www.zanggroepcreation.nl) en vind meer informatie. Of kom gewoon eens luisteren en meedoen op een willekeurige maandagavond!

### Cursus Icoonschilderen in Linden

Bij voldoende belangstelling begint op vrijdag 25 september 2015 een cursus Icoonschilderen in De Burcht in Linden. De cursus wordt verzorgd door Liesbeth Smulders, die al een aantal jaren les geeft in Boxtel, Zwolle en Arcen. In totaal zijn er 7 lessen, telkens op een vrijdag.

Er wordt gewerkt naar een door de cursist zelf uitgekozen afbeelding. Tijdens de eerste les wordt het paneel waarop geschilderd wordt geprepareerd. Daarvoor is een hele dag nodig, van ongeveer 9.30 tot 17.00 uur. Dan zoekt ook iedereen een afbeelding uit. De volgende 6 vrijdagen schilderen we van 10.00 tot 15.00 uur. De techniek is eitempera; de verf maken we zelf van eigeel en pigmenten. Vergulden gebeurt met echt bladgoud. Uiteraard wordt er ook aandacht besteed aan de functie van iconen in de oosterse kerk en aan de achtergrond van het schilderen ervan.

Ervaring in tekenen of schilderen is niet nodig. Voor alle materialen (plank, pigmenten, penselen enz.) wordt gezorgd. De groep kan maximaal uit 8 personen bestaan.



De kosten bedragen € 350,-; dat is inclusief alle materialen. Als u een indruk wilt van de cursussen en het werk van Liesbeth Smulders, kunt u de website bekijken: [www.liesbeths-ikonen.nl](http://www.liesbeths-ikonen.nl)

Het streven is om op vrijdag 25 september met de cursus te beginnen. De volgende lesdagen zijn dan 2, 9, 16, 23, 30 oktober en 6 november. Eventueel vervalt een les tijdens de herfstvakantie. In dat geval eindigt de cursus op vrijdag 13 november.

Informatie en/of aanmelding voor de cursus kan bij: Liesbeth Smulders (e.m.t.smulders@hotmail.com) of bij Herman van Rhee (T. 0485 315904 / hermanvanrhee@kpnmail.nl)

## Taizéviering

**Taizéviering vrijdag 13 maart en 26 juni 2015 om 19.00 uur in de St. Martinuskerk**

Voor de broedergemeenschap in Taizé (Frankrijk) is zingen één van de meest essentiële elementen van gebed. Korte liederen, die steeds opnieuw worden herhaald, geven het geheel een meditatief karakter. Door weinig woorden te gebruiken proberen we een basisrealiteit van geloof door te geven. Door de woorden steeds opnieuw te zingen, krijgt het ook de kans om steeds verder tot je door te dringen. Zo wordt het meditatieve zingen een wijze om naar God te luisteren. Centraal staat in de dienst een Bijbeltekst, die omlijst wordt met liederen en acclamaties. Ook stilte neemt een bijzondere plaats in om zo de woorden diep in je te laten doordringen. In de vieringen worden geen mededelingen gedaan. De dienst loopt vanzelf door. Wellicht is het even vreemd of even wennen, maar dat is alles wat nieuw is.

### Over de opzet

Aan het begin worden een aantal liederen gezongen. Vervolgens wordt er een acclamatie gezongen afgewisseld met psalmverzen. Daarna wordt een lichtlied gezongen ter verwelcoming van de blijde boodschap. We horen een tekst uit de bijbel, zingen opnieuw een lied als antwoord en gaan vervolgens de stilte in om de woorden van God tot ons door te laten klinken en te luisteren naar God die tot ons spreekt. Deze stilte kan zo'n 10 minuten duren.

Vervolgens zingen we een lied en bidden de voorbede waar steeds dezelfde acclamatie wordt herhaald. U mag ook zelf een voorbede toevoegen in de gebeden. We sluiten de voorbede af door het Onze Vader te bidden en het slotgebed. Daarna zullen we nog liederen zingen. Na de viering bent u uitgenodigd om samen een kop koffie of thee te drinken om even gezellig na te praten.

We nodigen u van harte uit voor deze Taizéviering!

## Renovatie Kerktuin H. Martinus Katwijk.

Medio 2012 heeft de Provincie Noord-Brabant het Integrale Dorpsontwikkelingsplan (IDOP) in het leven geroepen en geld beschikbaar gesteld voor de (re)vitalisering van de kleinere dorpskernen. IDOP is primair gericht op sociaal welzijn en cultuur, met aandacht voor ruimtelijke ontwikkeling, economie en groenvoorziening. De Dorpsraad van Katwijk zag hierin een uitdaging en heeft, binnen de kaders van IDOP, een aantal verbeterplannen voor Katwijk bedacht. Deze plannen heeft de Dorpsraad op haar jaarvergadering aan de bewoners van Katwijk voorgelegd en toegelicht.

Eén daarvan was de renovatie van de kerktuin en de grot in Katwijk. Het plan werd met veel enthousiasme ontvangen. Het kreeg de meeste stemmen en werd uitverkoren voor de IDOP-aanvraag.

Nadat ook het Kerkbestuur haar medewerking had gegeven werd het plan verder uitgewerkt en voorzien van een kostenbegroting. 'De renovatie van kerktuin en grot' werd begroot op € 225.000,- incl. btw. De IDOP-subsidie werd bij de gemeente Cuijk aangevraagd en in april 2013 kreeg de Dorpsraad € 165.000,- incl. btw toegekend. Het verschil/tekort van € 60.000,- zou aangevuld worden met eigen middelen en fondswerving. Kortom een flink budget voor een mooi en uitdagend project.



Na deze toezegging was de Dorpsraad weer aan zet en ging op zoek naar vrijwilligers voor de "Commissie Renovatie kerktuin en

grot". Bij voorkeur met een bepaalde achterban, kennis en ervaring. Dit zijn geworden Joep Burhorst en Jan Thomassen (Dorpsraad), Ton Gijsbers en Ria van Kempen (Kerk), Jeroen van Hagen (gemeente Cuijk) en Jan van den Bergh, Jos Nielen en Jos Loeffen (bewoners).

Uit de commissieleden werd de werkgroep Kerktuin geformeerd bestaande uit Joep Burhorst, Jan van den Bergh en Jos Loeffen. Dit drietal heeft als werkgroep de dagelijkse leiding gekregen bij de voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden voor de renovatie van de kerktuin, de begraafplaats en de voorzieningen rondom de grot. De bouwkundige voorbereiding voor de renovatie van de grot zijn/blijven primair bij Ton Gijsbers /Kerkbestuur.





*Schematische weergave van de kerktuin rondom de Kerk en Mariagrot.*

*Links begraafplaats met daarnaast de hoofdingang naar de kerk, grot en kerktuin. Rechts een 2e (nieuwe) ingang die rechtstreeks naar de tuin gaat en via diverse paden, langs de kruiswegstatie en vijvers, ook weer bij de grot, kerk en begraafplaats uitkomt.*

Samen en in overleg met de Commissie hebben wij voor dit specifieke project een wensenpakket opgesteld en een goede landschapsarchitect in de arm genomen. Daarna is de werkgroep verder gegaan met het overleg met architect en burens, het selecteren van de diverse aannemers en het terugkoppelen naar en evalueren met de commissie, enz.

De inmiddels concreter wordende plannen hebben wij getoetst op de (financiële) haalbaarheid. En, zoals meestal, waren ook hier de eerste wensen en ideeën groter dan het budget. Met wat aanpassingen, maar vooral door de inbreng van de vrijwilligers, is een bijna volledige invulling van het oorspronkelijke wensenpakket mogelijk.

In principe blijft de aloude indeling van de tuin met de kruisweg, de vijvers, paden, bomen en struiken gehandhaafd. Bij een enkeling was er wel iets bekend maar vanuit de literatuurstudie van de architect is gebleken dat er een zeer bijzondere bijbelse en liturgische betekenis zit in het oorspronkelijke beplantingsplan en boomkeuze. Ria van Kempen vertelt u daar elders in het parochieblad meer over.

Bij de uitvoering zullen een aantal bomen, struiken en hagen worden gerooid en de overgebleven beplanting zal deskundig worden gesnoeid en op een passende wijze worden teruggeknipt. Er verdwijnt relatief veel maar er komt ook weer veel nieuwe aanplant terug. Bij de grot en rondom de kerk wordt de tegel- en klinkerverharding opnieuw gelegd en uitgebreid. De fontein gaat weer lopen en de hemelwaterafvoer van de goten en verharding wordt verbeterd en deels vernieuwd. De vijvers worden opgeknapt en de grote vijver zal weer een echte vijver met water worden. Ook de halfverharding van de paden krijgt een nieuwe toplaag. Op de begraafplaats worden de hoofdpaden voorzien van klinkerverharding en de versle-

ten coniferenhaag wordt vervangen door een nieuwe taxushaag die aansluit op de urnenmuur. Daarmee wordt de urnenhoek een geheel met de begraafplaats. Geheel nieuw wordt een extra ingang naar de tuin vanaf de Mariagaarde.

Volgens planning zijn de werkzaamheden aan de kerktuin, begraafplaats en de aanpassingen rondom de grot afgerond eind april 2015, dus voor de Meimaandvieringen.

Om de instandhouding van de Lourdesgrot te garanderen is een grondige restauratie noodzakelijk. Ondanks de status van rijksmonument was al snel duidelijk dat de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed geen financiële middelen voor het herstel ter beschikking zou stellen. In een gesprek met wethouder Rob Poel werd duidelijk dat de Provincie onder strikte regels financiële middelen voor het restaureren van cultureel kerkelijk erfgoed ter beschikking stelt. Mits de parochie aan de gestelde voorwaarden voldeed kon vanaf 1 oktober jl. een aanvraag worden ingediend.

Een advies van de welstandcommissie 'Zuidoost-Brabant' diende als bijlage met de aanvraag voor subsidie te worden meegestuurd. Het herstelplan van de architect is door de commissie beoordeeld en voldoet aan redelijke eisen van welstand. De commissie ondersteunt het plan en dit voldoet als ondersteunende bijlage voor het verkrijgen van de subsidie. Inmiddels heeft de Provincie Noord-Brabant een bevestiging voor het toekennen van de financiële middelen gestuurd. De subsidie was en is in financiële zin een absolute voorwaarde voor het kerkbestuur om deze negentiende-eeuwse Lourdesgrot te restaureren. De maand maart zal nodig zijn om enerzijds de plannen verder voor uitvoering gereed te maken en anderzijds het resterende geldbedrag voor de restauratie bijeen te brengen. Wij gaan er vanuit dat de werkzaamheden voor de zomervakantie afgerond kunnen worden.

Er is nog veel meer te vertellen over dit project. Wij doen dit in deze en opvolgende edities van De Mantel. Er komen foto's van de tuin en grot en de uitvoering van de werkzaamheden op de site.

Namens de werkgroep en de overige vrijwilligers van Katwijk bent u van harte welkom en bij dezen uitgenodigd om de komende zomer een kijkje te komen nemen. Het wordt bijzonder mooi.

*De werkgroep,  
Joep Burhorst, Jan van den Bergh, Jos Loeffen*



### Spiritualiteitsreis voor jongeren

**10-daagse spiritualiteitsreis naar het Spaanse Toledo voor jongeren (22 t/m 31 juli 2015)**

Ga deze zomer mee met Jong Bisdom Den Bosch naar het warme en zonnige hart van Spanje: Toledo! Een stad waar de moorse, joodse en christelijke culturen elkaar ontmoeten.



We zullen ons daar verdiepen aan de hand van het thema 'Hartstocht'. We ontmoeten andere jongeren die hartstochtelijk geloven, ontdekken meer over het leven van de heiligen uit deze omgeving en is er vrije tijd en genoeg ontspanning.

We verblijven in hartje Toledo en binnen 5 minuten sta je in de binnenstad! De Middeleeuwse stad zullen we gezamenlijk bezoeken maar er is ook genoeg tijd om zelf de stad te verkennen en een keer een terrasje te pakken. Elke dag staat er een Nederlandse inleiding op het programma en vieren we samen. Daarnaast ontmoeten we Spaanse jongeren, gaan we naar het zwembad en is er tijd voor ontspanning. We zullen een aantal bijzondere plaatsen bezoeken en activiteiten ondernemen buiten Toledo. Zo zijn we te gast bij een nieuwe religieuze orde, steken we zelf de handen uit de mouwen voor een ander en brengen een bezoek aan Avila, de geboortestad van de heilige Theresia van Avila.

Dit is jouw kans om samen met andere jongeren inspiratie op te doen, je geloof te verdiepen en te genieten van alles wat het zonnige Toledo te bieden heeft. Ga jij met ons mee?

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met pastoor Theo Lamers (th.lamers@martinuscuijk.nl) of kijk op de website van VNB: [www.vnb.nl](http://www.vnb.nl).

### Samen met parochianen naar Polen

**Samen met parochianen vanuit de H. Martinusparochie naar Polen van 20 t/m 28 juni**

Als zogenoemde schakel tussen Oost- en West-Europa heeft Polen, mede door haar ligging en rijke geschiedenis, u veel te bieden. Tijdens deze reis ontdekken we dat naast de bijzondere bedevaartplaats Częstochowa, Polen met haar cultuurschatten, religieuze kunst, natuurschoon, gastvrije mensen, het tot een aangename reisbestemming maakt.

#### Reisprogramma

Tijdens deze 8-daagse busreis zullen we veel mooie en bijzondere plaatsen bezoeken. Op weg naar Polen ma-

ken we een stop in het Duitse Fulda waar we de kathedraal bezoeken waarin zich de relieken van de heilige Bonifatius bevinden. Ook het prachtige Dresden met zijn vele historische gebouwen en pleinen is meer dan een bezoekje waard.

In Polen bezoeken we Krakau, de stad met de meeste monumenten van Polen, die niet voor niets op de Werelderfgoedlijst van Unesco staat. En als u in Krakau bent mag u eigenlijk een excursie naar de zoutmijn in Wieliczka niet missen. Uiteraard bezoeken we het heiligdom van Częstochowa, waar de Zwarte Madonna wordt vereerd en het Heiligdom van Kalawaria Zebrzydowska, de tweede belangrijke bedevaartplaats in Polen. Maar ook Wadowice, met het geboortehuis van paus Johannes Paulus II zal niet overgeslagen worden. Indrukwekkend is het bezoek aan het voormalig concentratiekamp Auschwitz-Birkenau. En op de terugweg bezoeken we de Vredeskerk in Swidnica, die op de Werelderfgoedlijst van Unesco staat. De afsluiting van de reis zal in de Duitse bedevaartsplaats Kevelaer plaatsvinden. Kortom, een reis waarin cultuur, historie en geloof een weloverwogen mix vormen.

#### Deelnemers

VNB attendeert u erop, dat een rondreis door Polen vermoeiend en intensief is. Het is noodzakelijk dat u goed ter been bent. In Polen moet vaak een trapje genomen worden, het heeft veelal keien als wegdek en hoge stoepanden. Houd u er rekening mee, dat u ook vaak een paar uur achter elkaar zult lopen met korte pauzes.

Heeft u (lichte) zorg nodig, bent u minder mobiel of heeft u een rolstoel nodig?

Ook voor u hebben wij in deze reis mogelijkheden.

Informeer hiervoor bij de contactpersoon.



#### Begeleiding

Onder geestelijke begeleiding van onze eigen pastoor Theo Lamers en een ervaren reisleider, willen we samen deze bijzondere reis vanuit onze parochie gaan maken. U bent van harte uitgenodigd om met ons mee te gaan.

#### Informatie

Wilt u vrijblijvend de folder of meer informatie ontvangen, dan kunt u contact opnemen met Roosmarie Manders (06 51 46 55 70 of e-mail: [roosmarie.manders@vnb.nl](mailto:roosmarie.manders@vnb.nl)).

De folders vindt u ook in alle kerken van onze parochie.



## Vliegbedevaart naar Lourdes

### 6-daagse bedevaart naar Lourdes van 13 t/m 18 mei 2015

Traditiegetrouw gaan we vanuit onze parochie jaarlijks op bedevaart naar Lourdes. Ook dit jaar reizen we in mei weer af naar deze bijzondere Zuid-Franse bedevaartplaats. Op dit moment heeft zich al een leuke groep mensen aangemeld uit de diverse geloofsgemeenschappen van onze parochie. Maar u kunt zich nog bij deze groep aansluiten.

#### Reis en programma

Vanuit onze parochie reizen we, bij voldoende deelname, per bus naar Eindhoven Airport, waarvandaan we naar Lourdes vliegen. Daar staat de bus klaar om ons naar het hotel te brengen. In ons gezelschap reist ook de hotelleidster en een van onze parochiepastores mee, zij zullen ons de gehele reis begeleiden en logeren uiteraard ook in ons hotel.

In Lourdes nemen we aan het programma deel. We gaan naar de eigen Nederlandstalige en internationale eucharistievieringen, lopen mee in de processies, maken een wandeling over het Heiligdom en door de stad en rusten uit op een terrasje. Uiteraard zal een excursie naar de mooie Pyreneeën niet ontbreken.

#### Als u zorg nodig heeft

Ook als u zorg nodig heeft of minder goed ter been bent kunt u aan deze bedevaart deelnemen.

#### Informatie

Informeel eens vrijblijvend bij onze contactpersonen wat de mogelijkheden zijn of vraag de folder aan. Deze liggen tevens in alle parochiekerken. Anny Spanjers (0485) 31 33 93 of Josefiën Jacobs (0485) 31 70 81.

## Bijzondere bedevaart Mariagrot

Vorig jaar heeft Jacqueline Lamers-Manders, medewerker van Dichterbij, het initiatief genomen een bedevaart naar de Mariagrot in Katwijk te organiseren. Zij kreeg spontane medewerking van pastoor Lamers en de heer Cor Maas geestelijk verzorger bij Dichterbij. Om kort te gaan: het was een enorm succes. Niet alleen voor de deelnemers van Dichterbij, zo'n 20 personen met hun familie en begeleiders, maar ook voor degene die hielpen deze dag te doen slagen.

Alle reden dus om ook weer dit jaar deze bedevaart te organiseren. Het programma is hetzelfde gebleven. Gekozen is weer voor de meimaand, de maand waarin Maria extra aandacht krijgt. Pastoor Lamers en de heer Cor Maas zijn wederom bereid gevonden in de Eucharistieviering voor te gaan. De Eucharistieviering wordt zo ingericht dat de bedevaartgangers met een verstandelijke beperking op hun eigen niveau worden aangespro-

ken. Het zangkoor 'Het Akkoordje' uit Cuijk o.l.v. Mevr. Miep Strik zal de zang tijdens de dienst verzorgen. Er zijn nog wel een aantal misdienaars nodig. Mensen die die taak op zich willen nemen, kunnen zich melden per mail. (Zie onder)

De bedevaart is niet alleen bedoeld voor bewoners van Dichterbij, maar een ieder die wenst deel te nemen kan zonder meer die middag aansluiten.

De bedevaart met als thema 'Maria', wordt gehouden op vrijdag 29 mei 2015 en begint om 14.00 in de Martinus kerk te Katwijk. Na afloop kan men naar de grot gaan om daar een kaarsje te kopen en te branden voor Maria. Daarmee is het officiële deel van de Bedevaart afgelopen. Men kan daarna nog wel, geheel vrijblijvend, een kruisweg lopen in de tuin van de kerk.

Tot slot zal het café tegenover de kerk die middag speciaal geopend zijn, zodat de degene die nog even na willen praten of om gewoon hun dorst te lessen, kunnen genieten van een kopje koffie.

Contactpersoon Jacqueline Lamers-Manders.

Email: [j.lamers-manders@dichterbij.nl](mailto:j.lamers-manders@dichterbij.nl)

## Bedevaarttraditie

### Bisdomkalender bisdom van 's-Hertogenbosch 2015 - 2017

Inmiddels is er in het bisdom een bedevaarttraditie ontstaan. Naast de bisdombedevaart van afgelopen jaar naar Lourdes horen we ook met enige regelmaat de mooie verhalen terug over de bedevaart naar Rome in 2009 en Trier/Echternach in 2011.

Het op bedevaart gaan is een belangrijk instrument in de opbouw van de nieuwe parochies. Daarom heeft de staf van het bisdom van 's-Hertogenbosch besloten, bedevaarten een wezenlijk onderdeel te laten zijn van de bisdomkalender. Voor de komende drie jaar staan de volgende bisdombedevaarten gepland:

Periode	Bestemming	Bijzonderheden
Oktober 2015	Kevelaer	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1-daagse busbedevaart</li><li>• laagdrempelig</li></ul>
Februari 2016	Israël	<ul style="list-style-type: none"><li>• 10-daagse pelgrimstocht door het Heilig Land</li></ul>
Voorjaarsvakantie 2017	Lourdes	<ul style="list-style-type: none"><li>• alle vervoersmogelijkheden</li><li>• ook voor pelgrims die zorg nodig hebben</li></ul>

De juiste data en verdere informatie worden t.z.t. gecommuniceerd via de parochiewebsite, de website van het bisdom van 's-Hertogenbosch en de katholieke reisorganisatie [www.vnb.nl](http://www.vnb.nl)

### Rondom de Martinustoren Cuijk

De Advent- en Kerstperiode was weer een mooie, maar drukke tijd. Inspirerende en goedbezochte vieringen, een geslaagde openstelling van de sfeervolle kerk met de vele kerststallen uit Beers. Een intensieve tijd waaraan weer veel mensen meegeholpen hebben: dank daarvoor! Er was een mooie viering in het kader van de gebedsweek voor de Eenheid, waarin Ds. Mannuputty en pastoor Lamers samen voorgingen.

En nu na de Carnaval en Aswoensdag bereiden we ons weer voor op het grote feest van Pasen. Oecumenisch komen we iedere dinsdag om 19.00 uur samen in de protestantse kerk om gezamenlijk stil te staan en toe te leven naar het Paasfeest. Het is fijn om dit ook in groter verband te mogen doen en u bent natuurlijk van harte welkom.

Een nieuwe sfeermaker in de kerk is de verlichting. Met Carnaval waren de kleuren van de uplighters groen en rood en nu in de veertigdagentijd kleurt het gewelf van de kerk paars. Een idee van een paar vrijwilligers en het resultaat mag er zijn! Het geeft de sober aangeklede kerk met haar gesloten hoogaltaar een eigen sfeer die past bij deze periode van inkeer en bezinning.

De parochiewachten hebben in de afgelopen periode een bezoek gebracht aan het Religieus Museum in Uden. En in gesprek met de directeur hebben zij een aantal ideeën opgedaan om ook in de Martinuskerk tijdens het openstellingsseizoen iets meer te gaan bieden. Ze gaan dit verder uitwerken en hopen dat in het komende seizoen de eerste resultaten in samenwerking met het Religieus Museum al zichtbaar zullen zijn. We zijn benieuwd!

We hebben in de afgelopen periode ook mogen genieten van enkele mooie concerten met goede doelen. In de Advent voor de Vincentiusvereniging Cuijk en het Nieuwjaarsconcert voor o.a. de bestrijding van Ebola. Tijdens dit laatste concert is ook de CD van de kerkelijke harmonie Gaudete in Domino gepresenteerd. Een CD die de moeite waard is!

Met de Goede Week en de Paastijd voor de boeg

- kijkt de koster al uit of de palm voldoende gegroeid is,
- zijn de ouders van het Kinderwerk weer bezig om de palmpasestokken te maken,
- is de werkgroep Peuter- en kleuterviering op zoek naar de Paaseieren,
- zijn de koren bezig om het paasrepertoire in te studeren...
- ...

Kortom, in deze tijd van bezinning en vasten zien we al weer uit naar Pasen en de Paastijd!

*Contactgroep rondom de Martinustoren*

### Witte Donderdag

Op donderdag 2 april is er een viering in de Martinuskerk in Cuijk voor ouderen en zieken, die zal opgeluisterd worden door het Dameskoor. Aanvang 10.30 uur.

Na afloop is er nog een gezellig samenzijn met koffie en paasbrood. Iedereen is van harte welkom om deze viering bij te wonen.

*Werkgroep voor ouderen en zieken*

### Rondom de Jozefstoren

#### Terugblik op Kerstviering:

Op zaterdag 20 december was er in de Jozefkerk de kerstviering voor zieken en ouderen. Pastor Michielse ging voor in de viering en het Licenzakoortje uit Haps zong prachtige kerstliederen. De bouwers van de kerststal hadden de kerk helemaal in kerstsfeer gebracht. Hun thema was „Vluchtelingen”. Dit thema had de pastor ook in de liturgie verwerkt. Na de dienst was er nog een gezellig samenzijn en daar werd een kopje koffie/thee gedronken met een sneetje kerstbrood erbij. Ger Keijzers zong in het zaaltje nog kerstliedjes en iedereen ging voldaan naar huis. Pastor Kees en alle medewerster en medewerkers, heel hartelijk dank voor alles!!! We kunnen weer terug zien op een prachtige kerstviering!

*Namens de bezoekgroep: B. Albers*

#### Organist Hans Groen

Vanwege persoonlijke omstandigheden heeft Hans Groen besloten na 8 jaar te stoppen als organist van de Jozefkerk. Wij respecteren zijn beslissing, maar vinden het wel erg jammer dat we niet meer kunnen genieten van het orgelspel van Hans bij de Samenzang op de eerste zondag van de maand.

We hebben Hans gesproken en zullen hem nog namens de Jozefkerk op passende wijze bedanken voor zijn werk voor onze kerk!

#### MFA De Valuwe: Contactgroep Jozefkerk en Klankbordgroep Jozefkerk

De Contactgroep en de Klankbordgroep hebben in een brief aan het parochiebestuur nogmaals hun wensen en voorwaarden met brekking tot de ruimte, inrichting en aankleding voor de Jozefliturgie in de te realiseren MFA kenbaar gemaakt aan het parochiebestuur.

Uitgangspunt voor ons blijft, zoals eerder vermeld, dat de belangrijkste functies van vieren en ontmoeten die de Jozefkerk heeft, behouden moeten kunnen blijven: zoals een ruimte om op iedere zondag om 11 uur Eucharistie te kunnen blijven vieren, waarna er gelegenheid is om koffie te drinken met elkaar.

Ruimte om te ontmoeten: voor koren en werkgroepen. Daarnaast: een spreekkamer, opslagruimte en een devotie-kapel.

Verder is er een lijst gemaakt met daarin functies en werkgroepen van de Jozefkerk en de daarbij behorende ruimtes die daarvoor nodig zijn.

### **Klankbordgroep Jozefkerk**

De Klankbordgroep denkt met ons (Contactgroep Rondom de Jozefstoren) mee over de toekomst van de Jozefkerk, zodat we dat niet alleen hoeven te doen. En daar zijn we erbg blij om! Hebt U ook interesse om mee te denken, laat het ons dan even weten: in een briefje of per telefoon bij de pastorie of via de mail bij f.vdbogaard@home.nl.

### **Joost Gall**

Zoals U weet is Joost naar Duitsland verhuisd om daar te werken als diaken en koster. Als Jozefkerk willen we Joost Gall graag in een Eucharistieviering heel hartelijk bedanken voor al zijn werk in onze kerk. We hebben Joost een mail gestuurd met de vraag om aan te geven wanneer hij naar Cuijk kan komen: misschien wel op de Jozefdag 22 maart. Voor het bepalen van de datum zijn we natuurlijk vooral afhankelijk van de agenda van Joost. Zo gauw we de datum weten, laten we het U natuurlijk z.s.m. weten!

### **Jozefdag: zondag 22 maart 2015**

Zoals gebruikelijk ieder jaar, hebben we als Jozefkerk onze H. Jozefviering rond de datum van onze patroonheilige (19 maart).

Dit jaar vieren we dat op zondag 22 maart om 11 uur! Tijdens die viering bedanken we al onze vrijwilligers en werkgroepen/koren voor hun vele werk voor onze geloofsgemeenschap! Daarbij zijn ook een aantal vrijwilligers die we zullen huldigen vanwege hun jubileum als vrijwilliger. U bent allen van harte welkom!!

### **Parochieblad in Uw brievenbus?**

Als U het parochieblad graag thuis bezorgd wil hebben, dan kan dat ook!

Graag even opgeven bij de pastorie, De Valuwe 2, tel. 312233 (telefoon of briefje) of bij F. v.d. Bogaard, via de mail: f.vdbogaard@home.nl

*Namens de Contactgroep rondom de Jozefstoren  
Frans v.d. Bogaard*

### **Bezoekgroep Cuijk-Noord, Paasviering**

Op 2 april a.s., Witte Donderdag, houdt de bezoekgroep haar jaarlijkse Paasviering voor de ouderen en zieken. Pastor Michielse gaat voor in de eucharistieviering en het dameskoor komt de dienst opluisteren.

Na de kerkdienst gaan we nog een gezellig kopje koffie/thee drinken met zijn allen en daar hoort natuurlijk paasbrood bij. Iedereen is van harte welkom.

*De bezoekgroep van de St. Jozefkerk*

### **Paaskraam voor het goede doel, van de Pater Pio Stichting!**

Zondag 29 maart, na de Heilige Mis van 11.00 uur,

staat er in het parochiezaaltje van de H. Jozefkerk een Paaskraam om geld in te zamelen voor de Pater Pio Stichting. Bij deze kraam kunt u weer allerlei producten kopen zoals heerlijk zelfgemaakt gebak, (ook om mee naar huis te nemen), honing, stoofperen, jam en mooie paastukjes!

De gehele opbrengst wordt direct gebruikt om het ziekenhuis in Brezoi (Roemenië) open te houden en om gratis medische zorg te verlenen aan arme gezinnen die de zorg niet kunnen betalen! Ook wordt een vervallen huis, naast het ziekenhuis, opgeknapt van waaruit voorlopig hulp wordt verleend. Als dit huis klaar is gaat het onderdak bieden aan de verlaten kinderen en bejaarden, die op geen enkele hulp van buitenaf kunnen rekenen! Uw aankoop bij deze Paaskraam draagt zeker bij tot een beter leven van deze arme mensen.

U kunt ons werk ook steunen door een bijdrage over te maken op de bankrekening van de Pater Pio Stichting:  
IBAN : NL 76 RABO 0151438870

Het motto van ons werk:

**"Behandel je naaste gelijk jezelf."**

*Namens de Pater Pio Stichting, alvast een Zalig Pasen toegewenst!*

*Annette Leers*

## Rondom de Lambertustoren Beers

De feestdagen zijn weer voorbij. Als je zo terug kijkt met de vorige Mantel in je hand, die afsloot net voor Sinterklaas, is het bijna één groot feest geweest.

Op een rijtje: Sinterklaas - Kerstmis - Oud en Nieuw - Carnaval. Allemaal lange weekeindes en dus veel vrij. Daarbij de Kerstconcerten en vele uitvoeringen. Wat is het toch goed in het Brabantse land. Jammer dat er op T.V. zoveel ellende en armoede wordt vertoond. Maar het leven gaat verder en we proberen er samen weer het beste van te maken.

We hebben hier in Beers mooie diensten gehad met Kerstmis. Goed bezochte vieringen met mooie gezangen, waarvoor we de koren hartelijk dank willen zeggen. De Herdertjesviering was zeer goed bezocht en verzorgd, met mooi instrumentale muziek van een fanatieke groep jeugd en zang, het was super. Dames van de organisatie, een compliment!

Zondag 28 december was de Oudjaarvierving. Een Gebedsdienst met als voorganger diaken Jo Huijgens, de zang werd verzorgd door het Visserskoor. Voor velen een verrassing en een mooie afsluiting van het jaar 2014.

Terugkijkend, een jaar waarin van alles is gebeurd en waarin duidelijk het kerkgebouw een rol in speelde. Denk daaraan bij het invullen van de zo hoognodige gezins-

bijdrage. Het behoud van de Lambertuskerk ligt in onze eigen hand.

Het nieuwe jaar ging rustig van start, maar op 24 januari nemen we nog vrij plotseling afscheid van Toon Heurkens, echtgenoot van Mien van Lieshout. Een gezellig en actief persoon voor de Beerse gemeenschap en de boerenstand. Hij overleed in de leeftijd van 87 jaar. Met een mooie, drukbezochte avondwake hebben we op 27 januari afscheid van hem genomen. Op 28 januari heeft de crematie plaatsgevonden te Beuningen in het "Rijk van Nijmegen".

Zaterdag 14 februari was de Carnavalsviering in de Kerk. De gebedsdienst werd voorgegaan door Diaken Jo Huijgens, voor wie dit als oud-Amsterdammer een bijzondere ervaring was. De zang werd wederom verzorgd door het Visserskoor. Een mooie dienst in een mooi versierde kerk met vele mooie uitgedoste Carnavalsleden en een groot aantal bezoekers. De dienst werd afgesloten met een vlotte en opgewekte dans door de Dansmariekes.

Vorig jaar hebben we in Beers geen bijeenkomst gehad van de vrijwilligers en om het dit jaar niet te vergeten werd door de werkgroep 'Rondom de toren' de datum al vastgelegd. Net als vroeger in de maand september, rond het feest van onze patroon de H. Lambertus. Leg de datum woensdag 16 september daarvoor vast.

Onlangs werd mij in een gesprek met een aantal parochianen de vraag gesteld waarom worden niet bij iedereen die komt te overlijden de klokken geluid, overluiden genoemd. Dit gebeurt als volgt: bij het overlijden van 'n kind, luidt de kleine klok alleen 15 minuten. Bij een vrouw eerst 5 minuten de kleine klok en daarna samen met de grote klok 10 minuten. Bij een man, eerst 5 minuten de grote klok, daarna 10 minuten met de kleine klok erbij. Maar nu terug naar de vraag, waarom wordt er niet geluid bij iedereen die overlijdt, er werd nog bij verteld, de kerk is toch van iedereen.

Het uitluiden is een kerkelijke aangelegenheid. Dus als een parochiaan komt te overlijden, meldt iemand van de nabestaanden dit aan de verantwoordelijke van de geloofsgemeenschap, in ons geval bij H. van Haren of bij het parochiesecretariaat in Cuijk. Zij zorgen dan dat de overledene, "overluid" wordt. Deze melding houdt ook in dat er van de overledene met kerkelijke eer afscheid wordt genomen. Hoe dat wordt gedaan, wordt bij de daarop volgende besprekingen vastgelegd. De kerk ziet dit als "één geheel." Normaal gesproken, een avondwake en de volgende dag een uitvaartdienst, al of niet met een H. Mis of gebedsdienst, gevolgd door een "ter aarde stellen" of een crematie. Ook is het tegenwoordig toegestaan alleen een avondwake of alleen een H. Mis.

In onze geloofsgemeenschap komen we de laatste tijd nog wel eens de situatie tegen dat de kerk niet op de hoogte wordt gesteld als een parochiaan overlijdt. Dan

wordt de overledene niet overluid en is de kerk officieel niet op de hoogte van het overlijden. Medeparochianen kunnen het gemis voelen niet op passende en eervolle manier afscheid te hebben kunnen nemen. Soms is er geen graf of gedenkplek, zodat vrienden en kennissen geen bloemetje kunnen leggen.

De werkgroep 'onderhoud kerkhof' doet zijn uiterste best voor 'n mooi kerkhof en daarvoor onze hartelijke dank. Kort samengevat: er wordt voor iemand geluid als de nabestaanden dit melden bij de Parochie en instemmen met de hierboven genoemde procedure.

Werkgroep 'Rondom de Toren', Beers.

## Rondom de Antoniustoren

### Herdertjesviering en andere gezinsvieringen

De werkgroep Herdertjesviering had inhoudelijk een prachtige dienst voorbereid. Op kerstavond kon je mee-  
vieren in Beers  
en op eerste  
kerstdag was de  
herdertjesviering  
in Vianen.  
Het verhaal ging



(hoe toepasselijk) over een musje dat met Jozef en Maria naar Betlehem reisde en die met de os had geregeld dat

zijn stal als slaapplek kon dienen. Jozef en Maria volgden de mus naar het stalletje in het veld, waar Jezus ter wereld kwam.

De meeste kinderen kwamen van buiten ons dorp naar de herdertjesviering te Vianen: Beerse kinderen deden hier ook mee in het kerstspel, en het kinderkoor uit Cuijk onder leiding van Bart van der Zanden zorgde voor de muzikale omlijsting.

Elke tweede zondag van de maand is er zo'n leuke viering voor kinderen in onze parochie. Daarvoor moet je in de Jozefkerk zijn in Cuijk-Noord. Het kinderkoor levert dan de muzikale bijdrage. Ga er gerust eens kijken en meevieren: iedereen is er welkom. Juist voor kinderen is het extra fijn om erbij te zijn.



Als je dan zin krijgt om mee te gaan zingen in

## Maandag in de Goede Week

30 maart 11.15 uur Kruisherenkapel St. Agatha, Eucharistieviering

## Dinsdag in de Goede week

31 maart 11.15 uur Kruisherenkapel St. Agatha, Eucharistieviering

20.00 uur Kruisherenkapel St. Agatha, Viering van Boete en Verzoening

## Woensdag in de Goede week

1 april 11.15 uur Kruisherenkapel St. Agatha, Eucharistieviering

19.00 uur Kathedraal St. Jan, Chrismamis

## Donderdag in de Goede week

2 april 10.00 uur Kruisherenkapel St. Agatha, Bezinning rond Witte Donderdag

10.30 uur Martinuskerk Cuijk, Viering voor Ouderen en Zieken

14.00 uur Jozefkerk Cuijk, Viering Bezoekgroep

## Paastriduum

### Witte Donderdag - 2 april

19.00 uur parochiekerk St. Martinus Cuijk, Avondmis van Witte Donderdag Viering van de instelling van de H. Eucharistie, van het sacrament van het priesterschap, van het gebod van de naastenliefde

19.00 uur Lambertuskerk Linden, Gebedsdienst rond Witte Donderdag

20.00 uur Martinuskerk Cuijk, Jongerenruimte: The Passion

### Goede Vrijdag - 3 april

Verplichte vasten- en onthoudingsdag

10.00 uur Kruisherenkapel St. Agatha, Bezinning rond Goede Vrijdag

15.00 uur Kruisherenkapel St. Agatha, Goede vrijdagplechtigheid: herdenking lijden en sterven van de Heer  
Martinuskerk Cuijk, Kruisweg  
Jozefkerk Cuijk, Kruisweg

Lambertuskerk Beers, Kruisweg met de vormelingen

19.00 uur Parochiekerk St. Martinus, Goede vrijdagplechtigheid: herdenking lijden en sterven van de Heer  
Antoniuskerk Vianen, Kruisweg

Lambertuskerk Linden, Gebedsdienst rond Goede Vrijdag

20.00 uur Kruisherenkapel St. Agatha, Kruisweg

### Stille Zaterdag - 4 april

9.00 uur Parochiekerk St. Martinus Cuijk, Ochtendgebed van Stille Zaterdag - Grafrust

10.00 uur Kruisherenkapel St. Agatha, Bezinning bij Stille Zaterdag

19.00 uur H. Jozefkerk Cuijk, Gebedsdienst als voorbereiding op de paaswake

### Paasnacht - 4 april

21.00 uur Parochiekerk St. Martinus Cuijk, Paaswake met hernieuwing doopbeloften door de vormelingen

### Eerste Paasdag - 5 april

9.30 uur Agathakapel St. Agatha, Eucharistieviering m.m.v. De Maasklanken

Martinuskerk Katwijk, Eucharistieviering m.m.v. parochiekoor en werkgroep Kinderwerk.

10.00 uur Lambertuskerk Linden, Paaszondiviering

11.00 uur Martinuskerk Cuijk, Eucharistieviering m.m.v. Dames- en Herenkoor

Jozefkerk Cuijk, Eucharistieviering m.m.v. Jozefcantorij

Lambertuskerk Beers, Eucharistieviering m.m.v. Together

Antoniuskerk Vianen, Eucharistieviering m.m.v. Vivace

### Tweede Paasdag - 6 april

11.00 uur Jozefkerk Cuijk, Eucharistieviering met samenzang



## Liturgische kalender

Datum	21-22 maart Vijfde zondag van de Vas- ten	28-29 maart Palmzondag	11-12 april Beloken Pasen	18-19 april Derde Zondag van Pasen	25-26 april Vierde Zondag van Pasen
Kerk					
St. Martinus parochie- kerk 	Zo 11.00 Herenkoor Di 19.00 Ves- perdienst Prot. Kerk	Za 19.00 Creation Zo 11.00 Jeugdkoor Gezinsviering met kinder- opvang	Zo 11.00 Jeugdkoor Eerste Heilige Communie	Zo 11.00 Herenkoor Wo. 19.00 H. Catharina Vr. 9.00 H. Jozef	Za 19.00 Creation Zo 11.00 Damesk
H. Agatha St. Agatha 	Za 19.00 Maasklanken Zo 9.30 Samenzang Ma-vr 11.15	Zo 9.30 Samenzang	Zo 9.30 Samenzang Ma-Vr. 11.15 19.00 Creation	Zo 9.30 Samenzang Ma-Vr. 11.15	Zo 9.30 Samenzang Ma-Vr. 11.15
H. Lambertus Beers 	Zo 11.00 Gemengd koor		Zo 13.30 Eerste Heilige Communie Beers-Vianen		Zo 11.00 Gemengd
H. Jozef Cuijk  Zo 11.00	Jozefviering Dameskoor en Jozefcantorij Wo 19.00	Zo 11.00 DieDrie Wo 19.00	Zo 11.00 Samenzang Wo 19.00	Zo 11.00 Dameskoor Wo 19.00	Zo 11.00 Jozefca Wo 19.00
H. Martinus Katwijk  Zo 9.30	Parochiekoor Woord- en ge- bedsdienst	Zo 9.30 Parochiekoor Woord- en gebedsdienst met palmwij- ding		Zo 9.30 Parochie- koor	Vr. 19.00 Opening maand
H. Lambertus Linden 	Zo 10.00 Meditatievie- ring	Zo 9.30 Palmzondag viering	Zo 10.00 Woord- en gebedsdienst Samenzang	Zo 10.00 Woord- en gebedsdienst Samenzang	Zo 9.30 Samenzang
H. Antonius van Padua Vianen 	Zo 11.00 Vivace		Za 18.00 Woord- en ge- bedsdienst Vivace	Zo 11.00	



april Zondag en	2 en 3 mei Vijfde Zondag van Pasen	9 en 10 mei Zesde Zondag van Pasen	16-17 mei Zevende Zondag van Pasen	23-24 mei Hoogfeest van Pinksteren	30-31 mei Hoogfeest H. Drieëenheid
0 n 0 oor	Zo 11.00 Herenkoor	Zo 11.00 Dameskoor	Zo 11.00 Herenkoor Vr. 19.00 Creation Vormsel	Za 19.00 Zo 11.00 Dames- en Herenkoor Ma 11.00 Herenkoor - gildemis Do 19.00	Za 19.00 Sa- menzang Zo 11.00 Dameskoor Vr. 9.00
ang 1.15	Zo 9.30 Maasklanken Ma-Vr. 11.15	Zo 9.30 Samenzang Ma-Vr. 11.15 Do 9.30 Samenzang Hemelvaart	Za 19.00 Maasklanken Zo 9.30 Samenzang Ma-Vr. 11.15	Zo 9.30 Samenzang Ma-Vr. 11.15	Zo 9.30 Samenzang Ma-Vr. 11.15
0 gd koor		Za 19.00 Together		Zo 11.00 Gemengd koor	
0 ntorij 00	Zo 11.00 Ger Keijzers Wo 19.00	Zo 11.00 Gezinsviering Jeugdkoor en kinderopvang Wo 19.00 Vigi- lie Hemelvaart	Zo 11.00 Ger Keijzers Wo 19.00	Zo 11.00 Jozefcantorij Ma 11.00 Samenzang Wo 19.00	Zo 11.00 DieDrie Wo 19.00
0 g Mei-	Zo 11.00 Zang Ver- edelt	Zo 10.30 Can- thonis -Doden- herdenking Do 11.00 Da- mes/Herenkoor Hemelvaart	Zo 8.30 Groesbeek Zo 11.00 Koor Overas- selt Di 14.00 Gennep Do 14.00 KBO Beers- Linden Vr 15.00 Dichterbij	Zo 11.00 Vr 14.30 Ouderen en zieken Mar- tinus-paro- chie	Zo 11.00 New Spirit Afsluiting mei- maand Middag Gezins- bedevaart
ang	Zo 10.00 Woord- en gebedsdienst Samenzang	Zo 10.00 Woord- en gebedsdienst Samenzang	Zo 10.00 Woord- en gebedsdienst Samenzang	Zo 9.30 Samenzang	Zo 10.00 Woord- en gebedsdienst Samenzang
	Za 18.00 Juvia	Za 18.00 Woord- en ge- bedsdienst Vivace	Zo 11.00 Vivace	Zo 11.00 Juvia	Zo 11.00 Allegro Vivace

Datum	6-7 juni Hoogfeest H. Sacra- ment	13-14 juni 11de Zondag door het Jaar	20-21 juni 12de Zondag door het Jaar	27-28 juni 13de Zondag door het Jaar	4-5 juli 14de Zondag door het Jaar
Kerk					
St. Martinus parochie- kerk 	Zo 11.00 Herenkoor Vr. 19.00 Hoogfeest H. Hart	Zo 11.00 Jeugdkoor Dankviering EHC met kinderop- vang	Zo 11.00 Herenkoor	Za 19.00 Creation Zon 11.00 Dameskoor Vr. 9.00	Zo 11.00 Herenkoor Di 19.00 Do 19.00
H. Agatha St. Agatha 	Zo 9.30 Maasklanken Ma-Vr. 11.15	Zo 9.30 Samenzang Ma-Vr. 11.15	Za 19.00 Creation Zo 9.30 Samenzang Ma-Vr. 11.15	Zo 9.30 Samenzang Ma-Vr. 11.15	Zo 9.30 Samenzang Ma-Vr. 11.15
H. Lamber- tus Beers 		Za 19.00 Gemengd koor	Zo 11.00 Gildemis Together	Zo 11.00 Gemengd koor	
H. Jozef Cuijk 	Zo 11.00 Samenzang Wo 19.00	Zo 11.00 Ger Keijzers Wo 19.00	Zo 11.00 Dameskoor Wo 19.00	Zo 11.00 Jozefcanto- rij Wo 19.00	Zo 11.00 Ger Keijzers Wo 19.00
H. Martinus Katwijk 	Zo 9.30 Parochie- koor		Zo 9.30 Parochie- koor		Zo 9.30 Parochie- koor
H. Lamber- tus Linden 	Za 19.00 Samenzang Gildemis <b>Zondag geen viering</b>	Zo 10.00 Woord- en gebeds- dienst Sa- menzang	Zo 10.00 Woord- en gebeds- dienst Sa- menzang	Zo 10.00 Woord- en gebeds- dienst Sa- menzang	Zo 10.00 Woord- en gebeds- dienst Sa- menzang
H. Antonius van Padua Vianen 	Za 18.00	Za 18.00 Antoniusvie- ring alle koren	Zo 11.00 Vivace		Za 18.00 Juvia

het koor, dan zul je al snel merken dat Bart er heel plezierig leiding aan geeft. Wij bevelen dit warm bij jullie aan, en noemen het elektronische adres van de dirigent: bartvanderzanden@outlook.com

De goede samenwerking met de werkgroep van Beers belooft een vervolg voor een volgende herdertjesviering en we hopen dat de kinderen van Vianen daar met hun families in grote getale bij aanwezig zullen zijn.

*Werkgroep Herdertjesviering Beers/Vianen  
Werkgroep Liturgie*

## Rondom de Toren H. Agatha

### Erelid

In haar jongste ledenvergadering van De Maasklanken is stilgestaan bij een toch wel heel bijzondere gebeurtenis. Dion Jilesen is benoemd tot ere-lid van onze zangvereniging "De Maasklanken". Dit om z'n jarenlange inzet als fanatiek bestuurslid en z'n nog langere periode als tenor. Hopelijk kan de vereniging nog lang rekenen op zijn advies. Een hartelijke dank voor al die jaren.

### Cecilia-feest

Op 29 november j.l. heeft zangvereniging De Maasklanken een bijzonder feest gehouden ter ere van de H. Cecilia. Na de traditiegetrouwe viering in hun kerk werd er in de Agaat gezellig gefeest. Héleen Stevens wist in de door haar gecomponeerde liederen de levensloop te bezingen van 25-jarig lid Nelly van Rossum en het persoonlijke lied ter ere van Nellie Bovee voor haar 40 jaar trouwe aanwezigheid bij iedere repetitie en optreden. Door de inbreng van velen was dit een geslaagde en mooie Cecilia-avond.

### Kerstconcert 2014

Kerstconcert 2014 laat zien waarin een klein dorp ook groot kan zijn. Het illustreert dat verenigingen op sociaal en cultureel gebied tot een gezamenlijk evenement kunnen komen ook onder het dak van de Agaat.

### "Wij komen tezamen"

En er waren er veel gekomen, jong en oud, in de sfeervol versierde gymzaal. Na de kop koffie of thee met kerstbrood werden de eerste muzikale tonen ten gehore gebracht door de kinderen en leerkrachten van Jenaplanschool Lindekring. Ze leken zo weggelopen te zijn uit een voorstelling van Charles Dickens. Eigentijdse liederen zongen ze, met overgave en duidelijk met veel plezier.

Na het zeer welverdiende applaus trad zanggroep Creation op met een Engels en een Frans kerstlied. Heerlijk om naar te luisteren. Nadien vertolkte zangvereniging De Maasklanken twee sfeervolle liederen mn.: In Efrata's velden en het prachtige Poolse kerstlied: In 't nachtelijk duister. Voor de pauze sloot fanfare H. Agatha af met drie instrumentale stukken. De klanken werden over de zaal uitgestrooid.



In de pauze vonden de glaasjes glühwein, de chocolademelk en voor wie nog wilde, het met roomboter besmeerde kerstbrood gretig aftrek. Dankzij Quick Up verliep alles vlekkeloos. Nadien sprak onze pastor Kees een kerstgedachte uit. Een overdenking over hoe goed we het wel hebben in ons dorp.

Na het 2e optreden van zowel zanggroep Creation als De Maasklanken las Jo namens de K.B.O. een kerstverhaal voor met daarin de duidelijke oproep om toch "samen", zonder onderscheid, met elkaar om te gaan. Zoals het kerstconcert begon, zo werd het ook afgesloten: door samen het lied Jerusalaim te zingen.

*Dank aan allen namens de contactgroep Rondom de Toren St. Agatha.*

## Rondom de Martinustoren Katwijk

De Martinuskerk, de Mariagrot en de kerktuin kennen een lange historie. Met zijn 125 jaar oude Lourdesgrot, de mooie processietuin en de monumentale bomen is dit stukje Katwijk een toeristische trekpleister waar jaarlijks zo'n 10.000 bezoekers naar toe gaan. We nemen u graag mee in de ruimtelijke historie van deze bijzondere plek.

### Historie van de tuin

In 1880 werd Katwijk-Klein Linden een zelfstandige



parochie. De eerste pastoor Joannes Suys gaf architect K. Weber opdracht tot de bouw van de kerk in 1881. In 1887 kreeg de pastoor verlof om een Lourdesgrot naast de kerk te plaatsen. De pastoor betaalde de bouw van de grot uit eigen middelen. De grot, ontworpen door architect Hendriks uit Oss, is een getrouwe nabootsing van de grot van Lourdes op halve grootte (de breedte en hoogte zijn 16x8 meter tegenover de 32x16 meter in Lourdes). Ook de beide beelden zijn kopieën van de beelden die staan in de bedevaartsplaats Lourdes.

Kweker J. Ebben uit Cuijk plantte in 1888 het processiepark aan. In 1891 werd een aangrenzend weiland bij de processietuin getrokken. Een zandpad, tevens kruisweg, leidde voetgangers rond van en naar de grot. Op dit weiland werd een Calvarieberg aangelegd met in het midden het kruisbeeld en gietijzeren beelden. Het processiepark kreeg een omloop volgens de statiënroute, een lage en hoge route en twee vijvers. Het plan werd een groot succes en vele bedevaarten naar Katwijk volgden.

*Grot van Lourdes voor de verbouwing van 1958*



### Grot van Katwijk

Door oorlogshandelingen heeft het gebied veel geleden. Het park was een bufferzone voor de vele granaten. In totaal werden 6 bomen door midden geschoten, die daarna vervangen zijn. Na de oorlog werd alles in fasen weer hersteld. De grot zelf was redelijk onbeschadigd, maar het oorspronkelijk bijgebouw, een kopie van eenzelfde gebouw in Lourdes, werd in 1940 zwaar gehavend. Pastoor Brekelmans liet het slopen en vervangen door een (grot-) kapel met altaar.

In 1948 werd ter vervanging van de in de oorlog verloren gegane kruisweg de huidige kruisweg aangelegd. Het was de bedoeling van de kunstenaar, P. Roovers uit Heijen, om een zo realistisch beeld te geven van de lijdensweg van Christus. Vanwege de bescherming van het materiaal bij vorst (keramiek/terracotta) heeft elke statie een dakje, dat ook meteen een soort kapelletje vormt.

### Symboliek in het beplantingsplan

De kerktuin kent een bijzonder bomenbestand, wat hoogstwaarschijnlijk is gekozen met een symbolische betekenis. Kweker Johannes Hubertus Ebben uit Cuijk



had een praktijkopleiding bij het klooster van de 'Eerwaarde Kruisheren van St. Agatha'. In dit kloostercomplex was een 18e eeuwse symbolische kloostertuin aanwezig. De soortkeuze lijkt gebaseerd te zijn op de liturgische en iconografische waarde van de bomen.

Rondom de kerk en de grot staan **lindes**, die vaak gekoppeld worden aan Maria. Het hartvormig blad refereert naar haar liefde. Lindes symboliseren ook trouw. Aan weerszijden van het kruisbeeld op de Calvarieberg, staan zes lindes, als ware de 12 apostelen rondom Jezus. De **zwarte noot**, die naast de rijen lindes staat zou de apostel Judas kunnen symboliseren

De **plataan**, in de mode aan het einde van de 19e eeuw, vertegenwoordigt door zijn grootte en wijd uiteenlopende habitus, de almacht van de god. In de tuin staat een plataan als verbinding tussen grot en statiënpark, en twee platanen staan symmetrisch ten opzichte van het kruisbeeld.

De **beuk** naast het kruisbeeld is de koning van de bomen en vertegenwoordigt de hoogste macht, of wordt gezien als vrouwelijke wijsheid en aandacht, warmte en troost, standvastigheid en waakzaamheid, dus de troostende Maria aan de voet van een lijdende Jezus.

In de tuin staan enkele **paardenkastanjes**, deze symboliseren volgens de literatuur overvloed en/of kuisheid. De vele noten zijn niet eetbaar en door de stekelige bolster schrikken de vruchten ook af.

In de kerktuin ligt een slinger (sling) van **hulst**, die de achtergrond vormt van een aantal statiën. Deze schaduw-verdragende heester refereert aan een legende over het kruisbeeld van Christus. Deze gaat als volgt: toen de bomen hoorden dat Christus zou worden gekruisigd, maakten zij onderling afspraken dat zij zich niet voor dat doel zouden laten gebruiken. Zodra een bijl ze zou aanraken zouden ze in duizenden stukjes uiteen vallen.

Alleen de hulst hield zich niet aan deze afspraak. Vandaar dat het kruis werd gemaakt van hulsthout en zien we de hulst vaak de statiënroute flankeren.

Rondom de begraafplaats staan **taxushagen**, in de romantische tijd stond de taxus symbool voor de verbinding tussen leven en dood. Het begrip 'eewigheid' ligt hier in verborgen.

De **buxushagen**, aan de voorzijde van de kerk en bij de opgang van de Calvarieberg werden met Palmpasen

gebruikt in de liturgie. Palmtakken, als symbool van overwinning (buxus) werd gebruikt bij de intocht van Jezus op zijn ezel in Jeruzalem. Zijn intocht werd door de bevolking gezien als een overwinning en zwaaiden hem met palmtakken toe tijdens deze intocht.

Rondom de grot zijn plantvakken gerealiseerd in de betonconstructie ten behoeve van **klimrozen**, de bloem van Maria.

De **mammoetboom** in de voortuin van de kerktuin is aangeplant in 1900. Deze, van oorsprong Californische boom, werd voor het eerst in Europa in de 2e helft van de 19e eeuw ingevoerd.

Bronvermelding; Ontwerp Kerktuin.  
Esther Kruit en Mariëlle Kok

## Rondom de Lambertustoren Linden

### Terugblik op viering 450-jarig bestaan geloofsgemeenschap Linden

Het Jubileumprogramma rond het 450-jarig bestaan van onze geloofsgemeenschap Heilige Lambertus in Linden begon met een inspirerende bezinningsmiddag in het klooster van de Dominicanen in Huissen. De monnik en dichter Henk Jongerius nam ons bij de hand



en bemoedigde ons. 'Geloven is werk in uitvoering aan de weg van Jezus. Die weg en dat werken daaraan, is ons dierbaar', luidde zijn boodschap.

Het symposium van vrijdagmiddag sloot daar prachtig op aan. De indrukwekkende inleiding van Marie-Jantien Kreeft bevatte naast nieuwe perspectieven ook voldoende stof tot nadenken. Zij schilderde voor ons een drieliuk met daarop de contouren van de Kerk in de toekomst.

De viering op 18 januari 2015 in een bijna volle kerk was een hoogtepunt en geheel in stijl van onze geloofsgemeenschap. De voorgangers van het eerste uur Mien Heijnen en Trees van den Broek hadden de eer om in deze viering te mogen voorgaan. Met de steun van voorzangers en organist zorgden de voluit meegezongen liederen voor een volledig op elkaar afgestemd geheel. Voor ons Gilde was het tevens een waardige patroonsviering in hun Jubileumjaar.

In de (gerenoveerde) Burcht werd het jubileum op passende wijze afgerond met een gastvrij onthaal, waarbij de gezelligheid en de sfeer de aanwezigen nog lang weghield van de zondagse soep thuis.

De contactgroep Linden en allen die zich bij onze geloofsgemeenschap betrokken voelen, zien terug op een geslaagd jubileum. De drie activiteiten vloeiden mooi samen en vormden tegelijk een aanmoediging naar de

toekomst. Niet onbelangrijk is te vermelden dat vrijdag en zondag ook deelnemers van de andere geloofsgemeenschappen hebben kunnen ervaren wat we bedoelen als we zeggen dat de Geloofsgemeenschap Linden iets eigens heeft dat de moeite waard is.

### De enquête

In de aanloop naar het jubileum is een enquête gehouden onder de inwoners van Linden en onder de kerkgangers van de Geloofsgemeenschap Heilige Lambertus. De volledige uitslag van de enquête is tijdens het symposium uitgedeeld.

De belangrijkste conclusies van de 66 inzenders van de enquête:

- De toevoeging aan de nieuwe parochie heeft tot nu toe vooral verlies opgeleverd: "het had niet zo moeten gaan". Toch blijft de betrokkenheid bij de plaatselijke geloofsgemeenschap groot
- Er is een groep van vaste bezoekers aan onze kerkdiensten. De vieringen en de voorgangers worden zeer gewaardeerd door deze groep. De koffie op de derde zondag wordt ook zeer op prijs gesteld
- Het blad Rond De Lindense Toren wordt door iedereen gelezen en wordt bijna unaniem als een meerwaarde gewaardeerd
- Men vindt de geloofsgemeenschap belangrijk voor Linden en men is zeer gehecht aan ons kerkgebouw en kerkhof
- Ruim dertig mensen willen zich daadwerkelijk inzetten voor de plaatselijke geloofsgemeenschap
- De bereidheid tot financiële ondersteuning blijft een punt van zorg

Op het einde van het symposium kregen de deelnemers (waarvan een behoorlijk aantal uit andere geloofsgemeenschappen kwam) de gelegenheid om een boodschap mee te geven aan de contactgroep.

Samengevat komt dat vooral neer op:

- veel waardering voor het werk, de inhoud en de gastvrijheid,
- ondersteuning van de koers die we hebben gekozen,
- aanmoediging om door te gaan ondanks de zorgen over de toekomst,
- door een aantal deelnemers wordt gepleit voor samenwerking met de andere geloofsgemeenschappen. Tenslotte is het goed te vermelden dat de overwegingen tijdens onze vieringen soms als te lang worden ervaren en dat een enkeling pleit voor meer gehoorzaamheid aan de koers van het bisdom.

### Wat betekent dit voor de toekomst

Er is nog onvoldoende tijd geweest om alles goed op een rij te zetten en ook alle gevolgtrekkingen daaruit te formuleren. Wat we wel kunnen zeggen is:

we hebben de activiteiten en reacties rond ons jubileum als een stimulans ervaren om door te gaan. In elk geval met ons liturgisch programma en met ons blad, waarbij we een aantal suggesties meteen al in de praktijk proberen te brengen. We proberen ons met onze activitei-

ten ook te richten op mensen buiten Linden en zoeken samenwerking waar we denken dat die vruchtbaar is. Ook zullen we ons beraden over een aantal organisatorische en financiële vraagstukken. En zoals eerder afgesproken treden we in overleg met het parochiebestuur, dat ook heel geïnteresseerd is in de uitslagen van de enquête.

Het parochiebestuur H. Martinus wil de contactgroep Linden graag complimenteren met het zeer geslaagde jubileumprogramma rond het 450-jarig bestaan van de geloofsgemeenschap Linden.

Met name het symposium op de vrijdagmiddag, dat wij als bestuur konden bijwonen, met de inleiding van Marie-Jantien Kreeft en de discussie die daarna ontstond, zorgde voor een frisse kijk op de toekomst van de kerk. Het geheel werd als een zeer geslaagde en inspirerende middag ervaren.

Nogmaals onze complimenten en wij hopen dat dit ook een bijdrage kan leveren aan de nieuwe parochie.

### Onrust in kerkelijk Nederland

In de media is de laatste weken nogal wat onrust ontstaan rond het pastorale beleid of juist het ontbreken daarvan bij diverse bisschoppen van het Nederlands episcopaat. Vooral de saneringsdrift van aartsbisschop en kardinaal Eijk van Utrecht kreeg veel aandacht, niet alleen in zijn eigen bisdom, maar ook daarbuiten.

Via een brief, ondertekend door een groot aantal emeritipastores, was er harde kritiek op het kille beleid van onze aartsbisschop. Er kwamen adhesiebetuigingen en de brief haalde de landelijke pers. Toevallig kwam er bijna tegelijkertijd ook een ander geluid van bisschop De Korte van het bisdom Groningen/Leewarden. Hij schrijft in zijn visie op de toekomst:

*De zorgen mogen ons echter niet gaan gijzelen. Door alleen te denken in termen van teruggang en krimp bouwen wij niet op maar breken wij af. Demotiveren wij onze mensen in plaats van hen te motiveren en stimuleren. Denken in termen van louter krimp dreigt ieder enthousiasme te doven. Daarom moet naar mijn diepste overtuiging het parool zijn: niet alleen krimpen en saneren maar juist nu mensen en middelen mobiliseren. (.....)*

### Pastorale nabijheid handhaven

*In ons diocesane pastorale beleidsplan spreken wij van bestuurlijke schaalvergroting maar tegelijkertijd ook over pastorale schaalverfijning. Tot 2018 worden onze 80 geloofsgemeenschappen ondergebracht in 19 nieuwe parochies. Van harte hoop ik dat zoveel mogelijk van de 80 geloofsgemeenschappen in stand blijven. Ook zonder eigen kerkgebouw kan een vitale katholieke gemeenschap functioneren. Bijvoorbeeld door samenwerking met een plaatselijke protestantse gemeente of gebruik*

*te maken van een aula van een school. Om dat te realiseren wordt de komende jaren nieuw missionair beleid cruciaal. Minstens twee zaken zijn dan van immens belang: het versterken van onze katholieke identiteit én het werven van nieuwe mensen en middelen. In de nabije toekomst wordt versterking van de geloofskracht van onze mensen cruciaal. In dat kader denk ik aan het belang van goede verkondiging tijdens de liturgie maar ook aan geloofscommunicatie en catechese. Dat kan via groepsbijeenkomsten maar ook via de parochiebladen en de nieuwe sociale media. Alleen zo immers blijven vitale katholieke gemeenschappen functioneren. Paus Franciscus roept ons op om naar buiten te gaan, naar waar de mensen wonen en werken. Zo kunnen wij gestalte geven aan onderling dienstbetoon en werken van barmhartigheid.*

In een redactioneel commentaar in dagblad Trouw werd het kernachtig samengevat:

“Eijk legt autoritair zijn maatregelen aan gelovige gemeenschappen op, zonder gebruik te willen maken van hun inbreng. Voor hem bestaat het kapitaal van de kerk kennelijk uit stenen en gewijde mannen. Voor De Korte bestaat dat uit het geloof van de katholieke gemeenschap.

(...) Dat hij de protesten van betrokken gelovigen negeert en van tafel veegt, getuigt van een bestuurstijl, die echt niet meer past bij deze tijd.”

De leiding van ons Bosche bisdom volgt tot nu toe meer de lijn en stijl van kardinaal Eijk dan van bisschop De Korte. De geloofsgemeenschap Linden voelt zich meer thuis bij de visie van bisschop De Korte. Dit verschil in visie was een belangrijke reden waarom wij als parochie Linden niet achter de fusie konden staan.

Ook heeft het een tijd geduurd voordat het nieuwe parochiebestuur Heilige Martinus begreep wat ons in Linden bezig hield. We hopen dat het gesprek over de te volgen pastorale koers binnen onze parochie echt op tafel komt en dat, voor het te laat is, ruimte geboden wordt aan bestaande geloofsgemeenschappen als bouwstenen van de kerk.

Contactgroep H. Lambertus, Linden



## Contactgroepen Rondom de Torens

### geloofsgemeenschap St. Martinus - Cuijk

Dhr. Maarten Hermens 0643138081  
Mevr. Henriëtte van de Lockant-Heiltjes 318029

### geloofsgemeenschap H. Jozef - Cuijk

Dhr. Frans v d Bogaard 315742 Dhr. Peter Hendriks 322822  
Dhr. Wim Hofmans 313998

### geloofsgemeenschap H. Martinus - Katwijk

Mevr. Ria v Kempen-Jeursen 317612  
Dhr. Ton Lukassen 314633

### geloofsgemeenschap H. Lambertus - Linden

Dhr. Jan van den broek 322819 Mevr. Mien Heijnen 316272  
Dhr. Ton Keijzers 384067 Dhr. Herman v Rhee 315904

### geloofsgemeenschap H. Agatha - St. Agatha

Mevr. Thea Hermans 315892 Dhr. Peter Hendriks 314030  
Dhr. Gerard Smits 316066

### geloofsgemeenschap H. Lambertus - Beers

Mevr. Tiny Josemanders 317936 Mevr. Nelly Strik 317243  
Mevr. Mickey Nuijs 318725 Mevr. Wilma v Daal 313871  
Dhr. Harrie van Haren 314333 Dhr. Piet Wagemans 312069

### geloofsgemeenschap H. Antonius van Padua - Vianen

Mevr. Thea Scheers-Jans 320137  
Mevr. Truus Hofmans-van den Heuvel 316228  
Mevr. Tonny Coenen-Giesbers 314227  
Mevr. Nel van Echtelt-van Weerdenburg 313694

### Uitvaarten

Voor de melding van uitvaarten kunt u bellen naar het parochiecentrum/secretariaat: Kerkstraat 10 312555  
Of bij de plaatselijke geloofsgemeenschappen:  
Geloofsgemeenschap H. Agatha: 318277  
Geloofsgemeenschap H. Lambertus (Beers): 314333  
Geloofsgemeenschap H. Jozef: 312233  
Geloofsgemeenschap St. Martinus (Cuijk): 312555  
Geloofsgemeenschap H. Martinus (Katwijk): 317612  
Geloofsgemeenschap H. Antonius van Padua: 320137  
Geloofsgemeenschap H. Lambertus (Linden): 316272

### Pastoraat en noodgevallen

Het pastoraat is in handen van pastoor Theo Lamers. Hij is bereikbaar via het parochiecentrum. Dit nummer is ook beschikbaar voor noodgevallen als ziekenzalving en melding van overlijden. Bij afwezigheid wordt u via het antwoordapparaat doorverwezen.

## Parochiestatistiek

### Doop

In onze parochiegemeenschap zijn door het sacrament van het doopsel opgenomen:

14 februari Topénga Hendriks H. Jozef

### Uitvaart

Vanuit onze kerken hebben wij afscheid genomen van:

13 november Jo Jansen  
H. Antonius van Padua 82 jaar  
27 november Nelly Daanen-Kersten  
H. Jozef 78 jaar  
5 december Wim Smits H. Jozef 72 jaar  
6 december Diny Smits-Verberk  
H. Lambertus Beers 85 jaar  
9 december Wil Janssen St. Martinus 71 jaar  
11 december Toos Hermanussen-van Lanen  
H. Lambertus Beers 93 jaar  
11 december Willy Cooijmans  
H. Antonius van Padua 83 jaar  
12 december Jurre Hermanussen  
H. Lambertus Beers 3 jaar

23 december Martien Schrijen  
St. Martinus Cuijk 65jaar  
24 december Kees Straver  
St. Martinus Cuijk 79 jaar  
2 januari Frans van Schipstal H. Jozef 85 jaar  
10 januari Frans Werts H. Jozef 94 jaar  
14 januari Nellie Vervoort-Graat  
St. Martinus 76 jaar  
21 januari Marietje Hendriks-van Strater  
H. Martinus 93 jaar  
27 januari Toon Heurkens  
H. Lambertus Beers 87 jaar  
28 januari Teun Timmers H. Agatha 82 jaar  
31 januari Mimi Verbiesen-van Tienen  
St. Martinus 88 jaar  
5 februari Gerry Wijers H. Martinus 66 jaar  
13 februari Theo Verbiesen St. Martinus 85 jaar  
20 februari Ai Geurts H. Martinus 84 jaar  
20 februari Truus Huijsmans-van der Leeuw  
H. Agatha 87 jaar  
2 maart Marietje Branje H. Agatha 103 jaar  
3 maart Gerrit van Duijnhoven  
St. Martinus 90 jaar  
5 maart George Buné St. Martinus 83 jaar



### Canthonis

Streekkoor Canthonis heeft een speciaal concert samengesteld voor Goede Vrijdag. Het concert vindt plaats op vrijdag 3 april in de kerk van de Heilige Maria ten He-



melopneming, Kerkplein 5 in Beugen, aanvang 20.00 uur. Canthonis zingt dan het Stabat Mater van Josef Gabriel Rheinberger. Het Stabat Mater is een van de beroemdste middeleeuwse Latijnse gedichten over Maria, de moeder Gods, en beschrijft haar smart aan de voet van het kruis. Ook het Requiem van Gabriel Fauré (1845-1924) staat op het programma, zeer bekend bij muzikliefhebbers en een muzikale uitdaging voor het koor en begeleidende solisten en orkest.

Canthonis heeft bij dit concert de bijzondere en uitgebreide muzikale ondersteuning van een speciaal samengesteld "Canthonis Strijkensemble". De volgende solisten verlenen hun medewerking aan het concert: Lotte Veltman (sopraan), Roele Kok (bariton), Roelina Schouten (harp) en Dirk Luijmes (kunstharmonium). Zij zullen nog diverse passende werken ten gehore brengen. De toegangsprijs voor het concert is € 15,- voor volwassenen en € 8,- voor kinderen tot 16 jaar. Reserveren kan door het juiste bedrag over te maken op NL13 RABO 0156 2997 04 t.n.v. Streekkoor Canthonis. Vermeld uw naam, adres en aantal kaartjes; de kaarten liggen dan klaar bij de ingang van de kerk. Ook kunt u rechtstreeks bij de VVV in Boxmeer of bij een van de koorleden bestellen, of via een e-mail aan [secretariaat.canthonis@gmail.com](mailto:secretariaat.canthonis@gmail.com).

### Mariabedevoort voor jong en oud

Op 31 mei a.s. wordt door Kinderwerkgroep van onze parochie voor de tweede keer een bedevaart georganiseerd naar de Mariagrot in Katwijk.

We lopen van de St. Martinuskerk naar Katwijk, en onderweg worden Marialiedjes gezongen, wordt er geknutseld en natuurlijk gebeden. Vorig jaar was deze bedevaart al een groot succes, dit jaar hoopt de werkgroep dit succes te evenaren. De precieze details zijn nog niet bekend, maar houdt u de website van de parochie in de gaten.

Daar zal te zijner tijd meer informatie te vinden zijn. Maar ook via posters en folders zal aandacht besteed worden aan deze activiteit.



Lieve Moeder Maria, bid met mij voor...



Schrijf hier je naam:



### Stabat Mater

Vanaf 20 maart vinden in Oirschot weer de jaarlijkse uitvoeringen plaats van het Stabat Mater. De uitvoering, die inmiddels een lange traditie kent, lijkt de laatste jaren meer aandacht te krijgen.

Het Stabat Mater is de treurzang over een moeder, over dé Moeder, die naast het kruis staat en getuige is van het lijden van haar Zoon. Vele componisten hebben zich door deze dramatische tekst laten inspireren. Meer dan 400 toonzettingen van het Stabat Mater zijn bekend. De tekst zelf is ontstaan in de middeleeuwen en ademt de spiritualiteit van deze periode. Het is een rijgebed, een vroom gedicht bestaande uit twintig strofen, die rijmen volgens het schema aab-ccb. Het is allereerst voor de individuele devotie geschreven en mediteert over het verdriet van de Moeder om haar Zoon.

Wilt u meer weten over de Stabat Mater of zoekt u informatie over uitvoeringen, kijkt u dan op [www.stabat-mater.nl](http://www.stabat-mater.nl)

*Stabat mater dolorosa  
luxta crucem lacrimosa,  
Dum pendebat filius;*

*Cuius animam gementem,  
Contristantem et dolentem  
Pertransivit gladius.*

*O quam tristis et afflicta  
Fuit illa benedicta  
Mater unigeniti!*

*Quae maerebat et dolebat  
Et tremebat, cum videbat  
Nati poenas incliti.*

*Quis est homo, qui non fleret,  
Matrem Christi si videret  
In tanto supplicio?*

*Quis non posset contristari,  
Piam matrem contemplari  
Dolentem cum filio?*

*Pro peccatis suae gentis  
Iesum vidit in tormentis  
Et flagellis subditum,*

*Vidit suum dulcem natum  
Morientem, desolatum,  
Cum emisit spiritum.*

*Eia, mater, fons amoris,  
Me sentire vim doloris  
Fac, ut tecum lugeam;*

*Fac, ut ardeat cor meum  
In amando Christum Deum,  
Ut sibi complaceam.*

*Sancta mater, illud agas,  
Crucifixi fige plagas  
Cordi meo valide;*

*Tui nati vulnerati,  
Iam dignati pro me pati  
Poenas mecum divide.*

*Fac me vere tecum flere,  
Crucifixo condolere,  
Donec ego vixero.*

*luxta crucem tecum stare,  
Te libenter sociare  
In planctu desidero.*

*Virgo virginum praeclara,  
Mihi iam non sis amara,  
Fac me tecum plangere,*

*Fac, ut portem Christi mortem  
Passionis eius sortem  
Et plagas recolere.*

*Fac me plagis vulnerari,  
Cruce hac inebriari  
Ob amorem filii;*

*Inflammatum et accensum  
Per te, virgo, sim defensum  
In die iudicii.*

*Fac me cruce custodiri,  
Morte Christi praemuniri,  
Confoveri gratia;*

*Quando corpus morietur,  
Fac ut animae donetur  
Paradisi gloria.*

## Fasting and Feasting

Mijn vriendin in Canada heeft sinds 25 december 2014 een blog, dat Grace at sixty heet. Ze is op eerste Kerstdag 59 geworden en is dus in haar zestigste jaar. Met de start van de vasten heeft ze de volgende blog geschreven.

### Fasting and Feasting

I love being Catholic for many reasons, one of them being that we get to make “New Year’s resolutions” twice: once on January 1 and a second time on Ash Wednesday, when the Church’s 40-day retreat begins. We call it Lent and it began two days ago. In our 24/7 culture, such moments in the Church’s liturgical/ spiritual year help us to take time to pause and take stock of our lives. The traditional summons in these 40 days is to increase giving of our time-talents-treasures, fasting from the things that aren’t good for us, and increasing our intentionality to step back from the bus-y-ness and spend time with God, aka praying. Far from being outdated, these disciplines still contain much practical wisdom in order to help us achieve greater balance and deeper meaning in our lives.

This year I would like to pair my fasting practices with feasting ones. Yes, you read that correctly. Any depriving becomes richer when paired with a certain type of feasting. The first time I came across this coupling was when I read this Lenten Litany of Fasting and Feasting by William Arthur Ward. So in my quiet prayer hour early this morning, the following litany slowly sprung from my heart. I share it here publicly to inspire others and as a way to encourage myself to truly live this fasting and feasting in the next remaining days leading up to Easter:

Fasting from worldly ambition,  
while feasting on God’s faithfulness;  
Fasting from shallow pleasures,  
while feasting on spiritual riches;  
Fasting from mundane distractions,  
while feasting on meaning, depth and purpose;  
Fasting from resentment and irritation,  
while feasting on love and mercy;  
Fasting from closed-mindedness,  
while feasting on surrender and ongoing conversion;  
Fasting from hardness of heart,  
while feasting on generosity and joy;  
In my fasting and feasting, may God be praised ...

Het gedicht vertaald in het Nederlands:

Vasten van wereldse ambitie  
maar feesten op Gods trouw  
Vasten van oppervlakkige pleziertjes  
maar feesten op spirituele rijkdom  
Vasten van aardse afleidingen  
maar feesten op diepte, betekenis en zin  
Vasten van haatdragendheid en irritatie  
maar feesten op liefde en genade  
Vasten van kortzichtigheid

maar feesten op overgave en doorgaande ommekeer  
Vasten van de hardheid van het hart  
maar feesten op vrijgevigheid en vreugde.  
Moge God In mijn vasten en feesten geprezen zijn.

## Wandelen met Franciscus: Almere

Op zondag 22 maart 2015 is er een wandeling met Franciscus in en rond Almere. De afstand is naar keuze: 12,5 km of 14,5 km. Onderweg is ruimte voor gesprek, maar ook voor stilte. Vanaf 10.30 uur worden de deelnemers ontvangen met koffie/thee. Om 11.00 uur start de wandeling met wegzending. Terugkeer is eveneens in het Maartenshuis om ongeveer 16.00 uur. Met een korte bijeenkomst van maximaal 10 minuten wordt de middag afgesloten.

Datum en tijd: zondag 22 maart, 10.30-16.00 uur  
Startlocatie: het Maartenshuis, Grote Markt 6, 1315 JG Almere

Kosten, ter plekke te voldoen: € 5,- (voor FB-leden € 3,50). Lunchpakket graag zelf meenemen.

Aanmelding en meer informatie: via de e-mail: info@franciscaansebeweging.nl of telefonisch: 073-6131340.

## Dat verdient Jezus!

© *Lentemedia*. De cover van de eenmalige glossy ‘Jezus!’



Een kleine twee jaar werd er in het geheim aan gewerkt. Nu ligt de glossy Jezus in alle winkels. In 80.000-voud, met rouge en oogpotlood. Uitgever Peter van Dijk richtte er met zijn zakenpartner speciaal een nieuw bedrijf voor op.

### Waarom een Jezusglossy?

“We wilden vooral iets heel moois maken over Jezus. Er moest gewoon een blad komen dat hij verdient. En iederéén heeft tegenwoordig een glossy. Van tv-presentatrice Linda de Mol tot geschiedenisprofessor Maarten van Rossum. Als zij er een hebben, waarom Jezus, de beroemdste persoon ter wereld, dan nog niet? We doen het niet om te evangeliseren, en trouwens ook niet om te shockeren.”

### Wat is er tegen op evangeliseren?

“Die geur zit al zo vaak aan Jezus. Er zijn genoeg evangelisatiefolders. Deze glossy is meer een zoektocht naar wie Jezus is en naar wat hem zo inspirerend maakt. Bij

de glossy van Maarten van Rossum of Youp van 't Hek gaat het er ook niet om dat je kijkt wat voor fantastische mensen dat zijn. We hebben de glossy bewust niet zelf gemaakt, of alleen maar door christenen laten maken - anders was het voorspelbaar en saai geworden. We hebben gewoon de beste mensen gezocht."

De schrijver Arthur Japin is hoofdredacteur. Waarom hij? "Hij snapt Jezus best. In zijn boeken gaat het toch vaak over opoffering, genade en vergeving. Bovendien wilden we de beste mensen in hun vak inschakelen. Het bekende ontwerp bureau KesselsKramer werkte bijvoorbeeld ook mee."

#### Gaan jullie geld verdienen met Jezus?

"Slaagt het niet, dan is het voor ons een waanzinnige financiële strop. Het kostte ruim 100.000 euro om de glossy te laten maken. Als we er 40.000 verkopen, zijn we uit de kosten. Ja, we dachten: eens in je leven moet je lef hebben."

Op de site van de EO is te lezen dat mensen de glossy 'gruwelijk spotten' vinden, en dat jullie Jezus zijn heiligheid afnemen. 'Wie de Bijbel kent weet dat Jezus dit nooit gewild zou hebben', schrijft iemand.

"De glossy is niet bedoeld voor christenen. Als we de glossy wel voor christenen hadden gemaakt, dan was er trouwens ook gedoe ontstaan. Christenen hebben soms iets van GeenStijlbezoekers - op internet gaan ze helemaal los. Vergelijk het met iemand die niet tot de doelgroep van Voetbal International behoort, dat blad toch gaat lezen, en het dan niets vindt. Daar kijk ik niet van op. Ik vind het natuurlijk jammer als ze de glossy niet lezen. Maar het zij zo."

## App voor de 40-dagentijd van Kerk

In de 40dagentijd bereiden we ons voor op het paasfeest. Het is een tijd van bezinning en versoering. Deze app helpt je om in de 40dagentijd ook echt tijd te vinden om hiermee bezig te zijn.



De 40dagentijd is een periode waarin sober leven centraal staat.

In deze periode sta je bewust stil bij het onrecht en de armoede in deze wereld. Om hier concreet invulling aan te geven biedt de app de mogelijkheid om te besparen op je dagelijkse uitgaven. In het bespaaroverzicht kun je precies zien hoeveel je hebt bespaard.

Deze app leidt je door de 40dagentijd met inspirerende teksten, gebeden, foto's of praktische tips. De 40dagentijd-app is een handig middel om jezelf aan te sporen om je dagelijks te bezinnen op het leven en het volgen van Jezus in het dienen van de naaste.

Je kunt de app nu downloaden, maar het eerste bericht van de app kun je pas lezen op aanstaande woensdag 18 februari. Daarna kun je iedere dag in de 40dagentijd een nieuwe dagtekst openen. Deze teksten kun je gebruiken voor dagelijkse bezinning en delen met anderen. Zo gaan we samen op weg naar Pasen door te ontvangen en te delen. Wij wensen iedereen een goede voorbereiding op het Paasfeest!

[www.kerkinactie.nl/40dagentijdapp](http://www.kerkinactie.nl/40dagentijdapp)

## The Passion

### Naar The Passion Enschede op Witte Donderdag

Enschede vormt op Witte Donderdag 2 april het decor van The Passion. De vijfde editie van deze grote live TV-show wordt opgevoerd in de binnenstad en op andere karakteristieke plekken van deze universiteitsstad.

### Reis

Op 2 april zal er, voor wie wil, eerst in de St. Petruskerk in Uden de witte donderdagviering plaatsvinden. Voor degene die niet naar de viering gaan is er in het parochiecentrum de mogelijkheid om een kopje koffie of thee te drinken. Vanuit Uden vertrekken we rond half zes naar The Passion in Enschede. Onderweg bieden we een versnapering en een drankje aan. Om half negen begint dan in Enschede dit unieke muziekevenement.

### Programma

Bekende Nederlandse artiesten vertellen het verhaal over het lijden, sterven en de verrijzenis van Jezus. Net als voorgaande jaren trekt er een processie met duizend mensen en een groot verlicht kruis door de straten op weg naar het hoofdpodium.

Rond tien uur zullen we gezamenlijk naar de opstaphalte lopen waar de bus ons opwacht. Naar verwachting zijn we rond middernacht weer terug in Uden.

De prijs bedraagt € 17,50 per persoon

### Inclusief

- Vervoer per OAD Tourist Classtouringcar vanaf Uden naar Enschede v.v.
- Versnapering en drankje op de heen- en terugreis
- Reisinformatieboekje (dit ontvangt u 10 dagen voor vertrek per post)
- Witte donderdagviering
- Reisleiding

### Exclusief

- Diner (VNB adviseert u om een eigen broodmaaltijd mee te nemen)
- Vervoer van uw woonplaats naar de opstapplaats v.v.
- Reis- en annuleringsverzekering

Voor meer informatie of aanmelding, kijk op [www.vnb.nl](http://www.vnb.nl)

## Samen in vreugde

Kasteel- of abdijvakantie Samen in Vreugde  
van 12 tot 16 juli 2015  
Grand-Halleux, België  
van 27 tot 30 juli 2015,  
Postel, België



Een vakantie voor iedereen die geloof eigentijds en fris wil beleven op een unieke locatie met een boeiend programma en mooie wandelingen! Jong en oud, gezinnen met of zonder kinderen, jongeren (vanaf 16 jaar), alleenstaanden of religieuzen, ... iedereen is welkom! Van zondag 12 juli tussen 10 en 11 uur tot en met donderdag 16 juli 16 uur. Elke leeftijd heeft een eigen programma met veel afwisseling. Activiteiten kunnen per leeftijdsgroep of voor de gehele groep georganiseerd zijn. In elk geval maken we samen van deze vakantie een onvergetelijke belevenis. Kom jij ook? Wil je meer weten, aarzel dan niet om ons te contacteren. We logeren de eerste week in het ontmoetings- en verblijfscentrum Don Bosco in Grand-Halleux, een dorpje gelegen tussen Trois-Ponts en Vielsalm. De tweede vakantie is de abdij van Postel.

Prijzen tot 269 euro per persoon op basis van volpensioen.

Wie vóór 1 mei betaalt krijgt 10 % korting. Wie vóór 1 juni betaalt krijgt 5 % korting. Wil je erbij zijn? Schrijf dan snel in via de website: [www.sameninvreugde.be](http://www.sameninvreugde.be)  
Gelieve het volledige inschrijvingsformulier in te vullen!

## Onderweg

Locatie: Overasselt, Gelderland, Nederland  
Adres gegevens: Theater Overasselt, Willem Alexanderstraat 1  
Datum en tijd: 21-03-2015 om 20:00 uur  
Toegangsprijs: EUR 10,00

We nodigen u uit om mee 'ONDERWEG' te gaan, in verhalen, liederen en gedichten over en naar aanleiding van de tocht naar Santiago de Compostela. Grenzen verkennen, ervaringen delen en genieten van cultuur en historie.

Het veelzijdige koor Mazing Joy, olv Ilja van Luijk bestaat uit 30 zangers. Het koor heeft een naam opgebouwd als producent en uitvoerder van interculturele muzikale producties met een boodschap. De voorstelling ONDERWEG is geïnspireerd door het op weg gaan van verhalenverteller Jan van Woerkom naar Santiago de Compostela.

(kaarten te bestellen via [webmaster@mazingjoy.nl](mailto:webmaster@mazingjoy.nl))  
2015-03-21  
Meer informatie: [www.mazingjoy.nl](http://www.mazingjoy.nl)

## Meer dan stenen en cement

Christenen in Afrika hebben met vele en zeer diverse problemen te maken. Grote problemen halen het wereldnieuws: de ebola-epidemie en aanvallen op christelijke kerken door islamitische extremisten. Problemen waarbij wij als individu machteloos moeten toekijken. Het dagelijkse leven van de katholieke gelovigen op dit immense continent heeft echter ook zijn eigen gewone zorgen.

In Mabanda, Oeganda heeft de plaatselijke geloofsgemeenschap dringend een kerkgebouw nodig. Een langdurig project waarbij de parochianen zelf de handen uit de mouwen steken. Desondanks is men toch aangewezzen op financiële hulp van anderen.

In Rwanda zorgt het Byumba Diocesaan Centrum voor kinderen met een beperking, zoals de kleine Jean die vanaf zijn geboorte een zorgenkindje is.

Dit zijn slechts twee voorbeelden die laten zien hoe MISSIO de Kerk in Afrika financieel steunt. Geen wereldproblemen, maar gewone dagelijkse zaken in het leven van mensen waarvoor we oplossingen kunnen aandragen. Helpt u mee?

Voor meer informatie kijkt u op [www.missio.nl](http://www.missio.nl)

## Stille tocht in Cuijk

Ook dit jaar wordt er weer een Stille Tocht georganiseerd door de jongeren van de Protestantse gemeente. Deze wordt gehouden op Stille Zaterdag 4 april a.s. Het thema is: "Zoek de Stille".

De jongeren lezen op een 7-tal locaties een korte tekst uit de Bijbel in gewone taal voor, en spiegelen dit met een actueel krantenbericht.

Iedereen is van harte uitgenodigd!

We verzamelen om **19.30 uur bij de pont in Cuijk**. We wandelen door het centrum en stoppen op diverse locaties (onder andere een café, de katholieke kerk, een huiskamer, een 'school').

**Tussen 21.30 en 22.00 uur eindigen we in de Protestantse Kerk.** Daar kunt u aansluitend de Paasnachtdienst bijwonen.

Renata Huisman  
Marian Lassche



### Romeins patrouilleschip

Het museum is vanaf 1 maart geopend. Vlakbij de ingang ligt vanaf nu een Romeins patrouilleschip, type Liburna.

### Mooie maquettes

Volg de nieuwe route gewijd aan de maquettes van de oude culturen. Bij de kassa is een flyer met de route en de omschrijvingen verkrijgbaar.

### 1e Paasdag om 05.45 uur meewandelen

Ja u leest het goed.... om 05.45 uur in de ochtend. Meld u aan voor een zeer bijzondere beleving waarbij u meegaat in het Paasverhaal, vanaf de veroordeling tot en met de Opstanding. Aansluitend een overheerlijke paasontbijt. Kijk op de website voor meer informatie.

### Uit de kast!

Het museumdepot heeft bijzondere schatten en een daarvan zijn de kunstwerken in de vorm van paas-eieren. Zo'n 70 paas-eieren halen wij uit de kast. Vanaf zaterdag 14 maart te zien.

### Samen leven doe je niet alleen

Voor het Voortgezet Onderwijs is het lespakket 'Samen leven doe je niet alleen' te boeken, waarbij leerlingen meer gaan ontdekken over de religieuze en culturele diversiteit binnen onze samenleving. Leerlingen worden zich bewust van hoe tolerant ze zijn en waar hun eigen vooroordelen liggen. Het programma bestaat uit vragen & opdrachten, discussie en creatieve verwerking. Dit programma wordt door het museum begeleidt.

### De ongelofelijke Come-back

Noteer alvast in je agenda: tweede Paasdag 6 april. Kom kijken naar de musical De ongelofelijke Come-back. Zo'n 50 kinderen -KISI kids- verzorgen een voortreffelijke optreden met zang en dans op het Plein van Pilatus (10 min. loopafstand van de kassa). Voorstelling om 14.00 en 15.30 uur.

Voor meer informatie kijkt u op de website: [museumorientalis.nl](http://museumorientalis.nl)



De kerken lopen leeg, maar de Mariadevotie is in Brabant springlevend. In Den Bosch kreeg de 'zoete lieve vrouw' een nieuwe mantel, geborduurd door dertien vrouwen. Het is half tien zondagochtend en het terras van café Hart van Brabant puilt



uit. Koffie met Bossche bollen. De jonge serveerster overziet de drukte en verzucht: „Ik geloof dat ik straks ook maar een kaarsje ga branden.”

...

De kerk mag leeglopen, de Mariadevotie in Brabant is nog springlevend. Tienduizenden pelgrims trekken in de Mariamaand van heinde en ver naar 's-Hertogenbosch om eer te bewijzen aan de moeder van Jezus. Te voet, te paard of per fiets gaat het in alle vroegte door het Brabantse land.

...

De mis van zeven uur trekt al 500 mensen, die van half negen 1500 en die van kwart over tien meer dan tweeduizend. En dan is er nog een mis om twaalf uur. „Ik heb de afgelopen dertig jaar de Mariadevotie alleen maar zien toenemen”, zegt Jan Schellekens van de Broederschap van Onze Lieve Vrouw van Den Bosch, die zich sinds 1380 inspant om de Mariaverering te bevorderen. De verklaring ligt volgens hem in het moederschap van de heilige maagd. „Een moeder is iemand die niet wegloopt voor zorgen. Ik denk dat dat beeld veel mensen in deze geïndividualiseerde tijd aanspreekt. Uit de Bijbel blijkt dat ze haar Zoon nooit heeft verloochend en tot het bittere einde toe haar geloof heeft behouden.”

Schellekens (60) kan ontroerd raken door de vele gebedsintenties die Maria deze maand worden toevertrouwd. „Voor genezing, voor kinderen die niet meer naar de kerk gaan, dank voor een goede gezondheid.”

Als lid van de Broederschap vervult Schellekens, samen met zijn mede-leden, een belangrijke rol in de liturgie in de meimaand. In de mis van kwart over tien, kleurrijk opgeluisterd door drie gilden uit Vlijmen, doet hij een Bijbellezing. Ter ere van Maria staan twee gezangen op het programma, waaronder het 'Lied van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch', een officieus volkslied van de Brabantse hoofdstad. Daarna brengen de gilden met hun vaandels een groet in de Mariakapel.

Bidden tot Maria is in 's-Hertogenbosch nog altijd de gewoonste zaak van de wereld. Maria is in 's-Hertogenbosch niet een beeld met een mooie nieuwe mantel, maar een voorname inwonster die in 1380 werd ingeschreven in de burgerlijke stand.

Uit: Trouw

### Palmpasensterk versieren

Op zondag 29 maart a.s. is het Palmpasensterk. Bij het vieren van Palmpasensterk hoort natuurlijk een Palmpasensterk. Een mooi versierd kruis met bovenop een broodhaantje. Net als voorgaande jaren zijn alle kinderen uit de parochie Heilige Martinus



van harte welkom om een Palmpasensterk te maken. Het versieren van de Palmpasensterk vindt plaats op zaterdag 28 maart a.s. om 15.00 uur in de Sint Martinuskerk, Kerkstraat 10 in Cuijk.

Voor het versieren kun je je uiterlijk 26 maart aanmelden via [info@martinuscuijk.nl](mailto:info@martinuscuijk.nl). Palmpasensterken en spullen om de stok mee te versieren liggen dan klaar.

Op Palmzondag is er om 11.00 uur een Palmpasenviering in de Sint Martinuskerk in Cuijk. Kinderen kunnen hun versierde Palmpasensterk meenemen. Samen met de kinderen die dit jaar de communie doen, zal er een Palmpasensterktocht gehouden worden.

### Kom bij het jeugdkoor!

Beste kinderen zoals jullie al weten is er een jeugdkoor in onze kerk. Het zou leuk zijn als er meer kinderen komen zingen, er is veel plezier bij het jeugdkoor. En de kinderen kunnen elkaar ook leren kennen. Elke tweede zondag gaat het jeugdkoor in de kerk zingen en elke woensdag repeteren de kinderen in een lokaaltje bij de kerk van 18.30 uur tot 19.30 uur in die tijd oefenen de kinderen de verschillende liedjes. Om 19.30 uur kunt u de kinderen ophalen. Wij hopen dat jullie nu een beetje benieuwd zijn naar het jeugdkoor en dat je snel een kijkje komt nemen op woensdag, want je mag altijd komen kijken en een keer mee zingen.

Hieronder hebben de kinderen die nu bij het jeugdkoor zitten wat teksten geschreven om te vertellen hoe leuk zij het jeugdkoor vinden en waarom JIJ bij dit koor moet komen;

*Het leukste aan het koor vind ik de gezelligheid*



*en het zingen. De liedjes zijn ook mooi. Michael Heuts.*

*Er is heel veel plezier en het is heel leuk, kom erbij dan klinkt het nog mooier met een grote groep. Dus kom erbij het is leuk, dus kom erbij. Tot dan! zing zing!!! Jet Janssen.*

*Ik vind het leuk dat je soms solo kunt krijgen. En je kan heel veel leren. En we zingen leuke liedjes.*

*Het jeugdkoor zou het super leuk vinden als er meer kinderen mee gaan zingen met ons. Wij nodigen de kinderen uit om een keer te komen kijken en mee te zingen. Wij hebben heel veel verschillende liedjes. En onze dirigent Bart heeft altijd goede tips voor het zingen. En legt ook dingen soms uit ons wat te leren of om onze stemmen beter en mooier te laten klinken. We zouden het super vinden als er ook jongens komen want zingen is voor iedereen!!! Het zou toch leuk zijn als uit zo veel mogelijk monden gezang de mis kunnen inspireren en versieren om samen een parochie te zijn. Verena.*

*Leuk crazy! Mooie liedjes en prettige familievieringen.*

*Ik vind dat kinderen bij het jeugdkoor moeten komen, omdat je je stem echt kan laten horen. En omdat het in de kerk zingen heel mooi klinkt. Ik vind het leuk omdat het heel erg gezellig is.*

*Het is heel leuk, omdat je hier plezier hebt.*

### Communie en Vormsel



De communie- en vormselprojecten zijn weer in volle gang. In deze weken brengen de communiegroepen een bezoek aan de bakker en vinden de presentatievieringen

plaats. Het grote feest (op beloken Pasen) komt steeds dichterbij!

De vormselgroep is een aantal keren bijeen geweest en gaat begin maart op vormselweekend "Are You Ready" in Nieuwkuijk, samen met de begeleiders van de Rock Solidgroep en de organisatie van de Katholieke Charismatische Vernieuwing. Het wordt vast weer een goed en mooi weekend! Vrijdag voor Pinksteren komt de bisschop om hen het vormsel toe te dienen.

We wensen de communicanten en vormelingen een mooie, gezellige en leerzame tijd toe!

## Terugblik kindje wiegen

Op eerste kerstdag was in de Sint Martinus kerk weer het bekende Kindje Wiegen, een kerstviering voor de allerkleinsten. Het was weer een grote opkomst van ongeveer 60 peuters en kleuters met ouders en opa's en oma's. Samen zijn we op kraamvisite gegaan bij het pasgeboren kindje Jezus. Gezellig samen op het grote zitkleed hebben we geluisterd naar het kerst-



verhaal met de mooie plaatjes op het grote scherm, kerstliedjes gezongen met de piano en bij een kaarsje samen gebeden. En net als bij een echte kraamvisite mochten we nu ook het kindje wiegen en hebben we beschuit met muisjes gegeten. Ook was er voor iedereen een mooie ansichtkaart, om zelf in te kleuren en naar iemand op te sturen. Na afloop was er nog ranja met iets lekker en voor de papa's en mama's koffie en thee met een kerstkoekje. Ook konden we nog kijken bij de kraampjes met mooie spulletjes die verkocht werden zoals het kerstverhaal in Lego, en konden we nog even een kijkje nemen bij de grote kerststal.

Komen jullie de volgende keer ook naar de peuter-kleuterviering Paasfeest op eerste Paasdag (5 april) om 15.30 uur in de Sint Martinuskerk in Cuijk-centrum? Dan gaan we luisteren en kijken naar het Paasverhaal, muziek maken en samen paaseieren zoeken in de pastorie-tuin. Na afloop is er voor alle kindjes een leuke attentie en wat drinken met iets lekkers.

Wil je op de hoogte gehouden worden van alle updates meld je dan aan op de Facebookpagina H.Martinus of schrijf je in voor de peuter-kleuter emaillijst via [info@martinuscuijk.nl](mailto:info@martinuscuijk.nl).

## Paasfeest op eerste paasdag!

Op Eerste Paasdag is er om half 4 in de Sint Martinuskerk in Cuijk-centrum een Paasfeest voor peuters en kleuters. De allerkleinsten uit de parochie zijn dan van harte welkom om samen met hun (groot)ouders Pasen te vieren.

We gaan luisteren naar het Paasverhaal met mooie plaatjes op een groot scherm. Ook gaan we samen muziek maken en paaseieren zoeken in de pastorie-tuin! Na afloop is er voor alle kindjes een leuke attentie en een glaasje ranja met iets lekkers. En voor de (groot)ouders is er koffie of thee met iets lekkers.

Dus kom allemaal op 5 april (Eerste Paasdag) om 15.30 uur naar het Paasfeest voor peuters en kleuters in de Sint Martinuskerk in Cuijk-centrum!

# Paasfeest voor peuters & kleuters

Samen Pasen vieren met de allerkleinsten  
Voorlezen, liedjes zingen, eieren zoeken



**Eerste Paasdag (5 april)**

15.30 uur

Martinuskerk Cuijk-centrum



Meer info:  
Parochie H. Martinus  
[martinuscuijk.nl](http://martinuscuijk.nl)





## Kinderagenda

5-04 eerste Paasdag 9.30 uur familieviering  
in de H. Martinus in Katwijk.  
Met na de viering een verrassing in de kerktuin!

28-03 palmpasenstok maken  
15.00-16.30 uur  
29-03 gezinsviering Palmpasen  
5-4 gezinsviering Pasen  
31-5 Familie bedevaart



Kindje wiegen



Kroegentocht vanuit de kerktoeren



Kerstpakkettenactie



Vormselgroep



Carnavalsviering



Vormselgroep



Cecilia St. Agatha



Zwarte Madonna Czestochowa



Presentatieviering communicant